
Onderweg

Kerkblad van de Protestantse gemeente van Weesp en Driemond (in wording)

6^e jaargang, nummer 3

7 februari 2005

Colofon

Redactieraad

Mathilde Kroon
Wil van Rheenen
Piet-Hein Schlimme
Ina Slokker
Jan Woudsma

Opmaak:

Guido Rebel

Eindredactie:

Cathalien Op 't Land
tel: 0294 418 669
e-mail: jt.opt.land@hccnet.nl

Inleveren kopij

Met vermelding van naam en telefoonnummer:

Schriftelijk in duidelijk handschrift of op **diskette** in Word-formaat (bij voorkeur):

Ina Slokker
Dr. S. Wartenalaan 22
1381 EJ Weesp
tel: 0294 412 560

Per e-mail:

Wil van Rheenen
s.c.vanrheenen@freeler.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven
Dammerweg 12
1383 HT Weesp
tel: 0294 251 841



zondag 13 februari

1^e zondag van de veertigdagentijd
Invocabit, Roept Hij mij aan

Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38

10.00 uur Ds. M. van der Linden, Soest
 Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
 2^e collecte pastoraat

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3

10.00 uur Ds. D. Pruiksma
 jeugddienst, knutselen, koffiedrinken

1^e collecte kerk
 2^e collecte straatkinderenproject Okutiuka

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Ds. W.J. Lamfers

1^e collecte kerk
 2^e collecte pastoraat

zondag 27 februari

3^e zondag van de veertigdagentijd
Oculi, Ogen

Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38

10.00 uur Dr. W. Balke, Hilversum
 Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
 2^e collecte zending

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3

10.00 uur Ds. D. Pruiksma
 koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
 2^e collecte zending

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Ds. W.J. Lamfers
 koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
 2^e collecte zending

zondag 20 februari

2^e zondag van de veertigdagentijd
Reminiscere, Gedenk

Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 38

10.00 uur Ds. A. van Haarlem, Amersfoort
 koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
 2^e collecte kerk

19.00 uur Kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
 Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
 2^e collecte kerk

Kerkcentrum Hogewey, Waarschapsstraat 3

10.00 uur Ds. H.J. Bodisco-Massink

1^e collecte diaconie
 2^e collecte kerk

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Ds. W.J. Lamfers

1^e collecte diaconie
 2^e collecte kerk

10.00 uur **Kerksite (12 tot 16 jaar)**
 BIOS-gebouw, Middenstraat 131

Kerksite plus (16 jaar en ouder)
 HOC-gebouw, Nieuwstraat 25



Koorgebed

Een moment van
 verstillling

Elke dinsdag 19.30 uur
 in het koor van de
 Laurenskerk
 aan de Nieuwstraat.
 Zij-ingang: Kerkstraat

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

11 februari Leger des Heils
 18 februari R.K. viering
 25 februari Ds. W.J. Lamfers

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewey

13 februari Ds. R.H. de Vos
 19 februari R.K. Viering
 27 februari Ds. R.H. de Vos

kerktaxi

Gereformeerde kerk

Contactpersoon *W.H. Remeijn*
Casperuslaan 216, tel.411588

zondag 13 februari

rit A	Hr. J. de Vries	450041
rit B	Hr. P. van Gilst	410385

zondag 20 februari

rit A	Hr. J. Vree	412532
rit B	Hr. P. Kalwij	432263

zondag 27 februari

rit A	Hr. L. Hansma	414336
rit B	Hr. J.A. Sas	418439

Hervormde kerk

Zij, die naar de Grote of Laurenskerk gebracht willen worden, liefst zaterdag of zondag uiterlijk 9.00 uur bellen naar:

zondag 13 februari

Hr. E. Post	416933
-------------	--------

zondag 20 februari

Hr. W. van Bodegraven	251841
-----------------------	--------

zondag 27 februari

Hr. F. Lijnsvelt	410455
------------------	--------

ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul	410636
Mw. Hubert	419389
Mw. Gaasterland	413406
Mw. Van Oostveen	431532

kerktelefoon

contactpersonen

L. Rigtering (Geref.)	410874
J. Braaksma (Herv.)	411398

Activiteitenagenda

maandag 7 februari

basiscatechese (3)	17.00-17.45 uur	Bios-gebouw
--------------------	-----------------	-------------

maandag 7 februari

Gesprekkring 20+	20.00 uur	Locatie volgt nog
------------------	-----------	-------------------

Voor meer informatie 457994

vrijdag 11 en zaterdag 12 februari

ophalen oud papier

dinsdag 15 februari:

60+ kring om	10.00 uur	Kerkcentrum Hogewey
--------------	-----------	---------------------

woensdag 23 februari:

gemeentemaaltijd	17.30 uur	Kerkcentrum Hogewey
------------------	-----------	---------------------

donderdag 24 februari

PCOB	14.30 uur	J&V-gebouw, Waagplein
------	-----------	-----------------------

onderwerp: 'Het burgemeesterambt vandaag'
spreekster: mevrouw Chris Hofkamp (burgemeester van Weesp)

gesprekkring	20.00 uur	Kerkcentrum Hogewey
--------------	-----------	---------------------

'De eeuw van mijn vader' van Geert Mak
gespreksleider: John van Baars

Passage onderweg: de Molenaar 19.45 uur
in het speeltuingebouw te Driemond

donderdag 24 februari

gesprekkring 20+	20.00 uur	Amstellandlaan 52
------------------	-----------	-------------------

maandag 28 februari

basiscatechese (4)	17.00-17.45 uur	Bios-gebouw
--------------------	-----------------	-------------

Onderweg op internet: <http://home.hccnet.nl/g.rebel>

Kerksite op internet: <http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje** om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw. Van harte welkom!

bejaardensoos 'Ouderenvreugd'

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

kopij volgend kerkblad

Het volgende nummer van Onderweg zal omstreeks 28 februari 2005 verschijnen.

Kopij voor dit nummer dient uiterlijk **18 februari voor 13.00 uur** ingeleverd te zijn bij Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp, of via email bij Wil van Rheenen (s.c.vanrheenen@freeler.nl).

Activiteitsperiode: 2 maart t/m 22 maart.

**Protestantse gemeente
van Weesp en Driemond
(in wording)**

Pastoraal Diaconaal Centrum
Nieuwstraat 25, tel. 483993,
e-mail: jettysas@hotmail.com
Open op maandag, dinsdag en
donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Centrale kerkenraad
Voorzitter: I.F.J. van de Pol
Provincialeweg 6, Driemond
tel. 419026, e-mail:
inekevandepol@hotmail.com

Scriba
Mw. J. W. Vree - ter Veen, tel.
430219, e-mail: j.vree@mdw.vu.nl
Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Beheer
Voorzitter: M. Weststrate
S. de Vliegerlaan 15,
1381 EE Weesp, tel. 411080
Secretaris: Th.G.E. Pickhard
M. Dotingalaan 170,
1381 GG Weesp, tel. 410072
Penningmeester: P. van Gilst
Drapeniersstraat 3,
1383 CM Weesp, tel. 410385
Bankrek.nrs. t.n.v. C.v.B. SoW:
Kerkbalans: 15.70.39.757
Overige betalingen: 15.70.26.183

College van Diakenen
Postbus 5090 1380 GB Weesp
Voorzitter: mw. A. Westland-
van Oostveen, Mr. P.J. Troelstra-
laan 17, 1381 CR Weesp, tel.
418860
Secretaresse: mw. C.A. Sliggers
Begijnepolderweg 69, 1383 AV
Weesp, tel. 775474
Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v.
SoW Diaconie, Weesp

ZWO-commissie
Postbus 5090 1380 GB Weesp
Voorzitter: J.J. Overduin,
Nijverheidslaan 625,
1382 LL Weesp, tel. 410050

Jeugd- en jongerenwerk:
Kerksite
contactpersonen: Han Op 't Land,
Wevershoek 12, 1383 CP Weesp,
tel. 418669
Jan Sas, Moerwei 7, 1383 GC
Weesp, tel. 418439



meditatie

door ds. W.J. Lamfers

In Mattheüs 16:21-28 klinken woorden die ons net zo raadselachtig in de oren klinken als de discipelen, omdat ook wij deze boodschap niet willen horen. We willen er immers niet aan dat iemand die ons lief is dood zal gaan. Een merkwaardige mengeling van verbazing, onbegrip, verslagenheid en woede welt in ons op.

Petrus is ook woedend. Petrus reageert ook primair: dit mag niet gebeuren. Nee, het mag niet, maar het gebeurt wel. Ook Petrus kan het onafwendbare niet tegenhouden. Hij is net zo machteloos als wij na een slecht-nieuws-bericht. Met woede kom je dan niet veel verder. Maar je voelt de woede en de machteloosheid door je lijf gieren. De situatie is immers zoals die is: dreigend, maar vooral onacceptabel, want te erg.

Omdat Hij dat weet, bereidt Jezus zijn mensen langzaam maar zeker en dus bij herhaling voor op de dingen die komen gaan; om steeds weer op ongeloof te stuiten, op struisvogelpolitiek: wij steken onze kop in het zand en doen alsof wij niets hebben gehoord; en zeker geen slecht-nieuws-bericht! Hoe kan dat nou: Jezus dood? Als het nu een ander was, een misdadiger; maar uitgerekend Jezus, die zoveel goeds heeft gedaan. Is er dan geen gerechtigheid? Wordt goedheid dan niet beloond? Geldt dan toch niet: wie goed doet goed ontmoet? Waarom moet zo'n goed iemand dood? We kunnen er niet bij. Het lijden van de Heer roept, hoe vaak we het ook horen, vragen, reacties bij ons op. Haantje de voorste Petrus reageert plaatsvervangend voor ons. Ook wij zouden niet gezwegen hebben. Ook wij protesteren na een slecht-nieuws-bericht.

Jezus kan niets met deze onbeheerste reactie beginnen. Hij wijst ons een andere weg, ook een kruisweg. De weg van het behoud gaat merkwaardig genoeg schuil in het verlies. Als de graankorrel niet in de aarde valt en sterft (Johannes 12:24). Wat moeten wij levend in een maatschappij waarin alles om winst draait, daar nu mee beginnen, met verlies? Daar kunnen we niks mee. Je kunt wel zien dat Jezus een wereldvreemde zonderling is. Maar kan Hij langs een andere weg het levende brood voor ons worden? We staan voor een merkwaardig dilemma.

Wat is in wezen de grootste winst: je leven of geld? Al ons verwoede streven naar geld loopt hier dood. Want is het behoud van het leven met geld te regelen? Gezondheid is nog steeds niet te koop. Voor de dood zijn alle mensen gelijk. De dood omkopen en zo ontlopen? Vaak van gedroomd, maar onmogelijk.

Ook Jezus' leven eindigt met de dood. Niet in de dood. Zoveel macht hebben de oudsten en overpriesters en schriftgeleerden gelukkig ook weer niet, ook al zijn het de hoge heren. Jezus gaat souverain zijn eigen, onnavolgbare weg. Navolging van die weg staat in het teken van het kruisdragen. Zo Heer, zo knecht. Een andere weg ten leven is er blijkbaar niet. Anders zou Hij het ons gezegd hebben.

Van lijden naar heerlijkheid, via de dood raadselachtig genoeg naar leven. Oordeel als vrijspraak, als weg ten leven. Via die Ene, dankzij het kruis. Woede? Ja. Maar ook dankbaarheid. Duizend, duizend maal, o Heer, zij U daarvoor dank en eer (het refrein van gezang 182). Al kunnen we er steeds nog niet bij dat het allemaal zo moest lopen. Was er geen andere weg dan zoveel wreedheid, lijden en bloed? Of is dat het gevolg als je de massa haar gang laat gaan, geen rechtsstaat hebt? Of is onze haat tegen U groter dan onze liefde voor U, dat dit er allemaal uitkomt? Kruisig hem! Weinig fraais.

Wat voor inborst hebben we eigenlijk? Wat gaat er eigenlijk schuil in het vuilnisvat van ons onderbewustzijn? Weinig naastenliefde. Daarom worden wij om het eindelijk langzamerhand te leren steeds weer bij die liefde bepaald door de Thora, Gods geboden. Daarom leeft Jezus ons die liefde voor. Overigens zonder dat dat Hem in dank wordt afgenomen gezien de weg die Hij moet gaan naar het kruis.

En wij? Hoe dragen wij dat kruis? Het kruis, is dat lijden aan het leven of is dat wat anders? Hoe volgen wij Jezus na? Of blijft Hij onnavolgbaar op die unieke kruisweg, die zoveel vragen oproept? Vol vragen en reacties gaan wij achter de Heer richting Golgotha, op weg naar het heil.



Simon van Cyrene

Vergeven?

Jeugddienst 13 februari

Voorganger: Ds. D. Pruiksmā

Tijd: 10.00

Kerkcentrum Hogewey

Waarschapsstraat 3 Weesp

Ook jij bent welkom!

rondom de vieringen

zondag 13 februari

1^e zondag in de 40 dagen

Invocabit, Roept Hij mij aan

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur

De ochtenddienst in kerkcentrum Hogewey op deze eerste zondag op weg naar Pasen is dit jaar een jeugddienst, voorbereid samen met de jeugddienstcommissie. Zoals u weet is afgesproken dat elke tweede zondag van de maand er een dienst zal zijn waarin bijzondere aandacht aan jeugd en jongeren zal worden geschonken. Deze maand dus door het houden van een jeugddienst. Het thema van de dienst is ontleend aan het eerste van de zeven kruiswoorden van de Heer die stuk voor stuk, zondag voor zondag onze aandacht vragen op weg naar Pasen: Vader, vergeef het hen want zij weten niet wat zij doen. Het thema is daarom: Vergeving. In de komende weken zal iedere zondag ook een figuur uit de lijdensgeschiedenis speciale aandacht krijgen. Deze zondag is dat Simon van Cyrene, de man die gedwongen werd het kruis van de Heer een eindweegs te dragen. En waar men in het Weesp 650 feestjaar er niet van opziet dat graaf Willem V van Beieren ons regelmatig bezoekt, daar zal het niet verbazen dat Simon van Cyrene hoogstpersoonlijk een rol speelt in deze jeugddienst.

Op het moment dat deze regels worden geschreven zijn de voorbereidingen nog in volle gang. Er wordt een zanggroep gevormd die mee zal helpen bij het zingen van allerlei liederen. Het is daarnaast de bedoeling dat de evangelielezing over Simon van Cyrene op een wel heel bijzondere manier vorm krijgt. En we zingen honderduit, van opwekkingslied tot 'Zingend Geloven', van liedboek tot Taizé. Oud en jong, iedereen is welkom. (Ds. D. Pruiksmā)

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 13 februari klinkt als kruiswoord Lucas 23:34. Als wij God aanroepen, mogen wij op zondag Invocabit (roept hij mij aan) horen dat Gods antwoord in de eerste plaats vergeving is, vrijspraak en gebod. De evangelielezing is Lucas 23:26-38. Wij staan dus meteen al op de eerste zondag van de lijdentijd rond het kruis. Rond het kruis mogen wij horen van vergeving en van consideratie met daders, die ook slachtoffers zijn, want niet meer dan uitvoerders van (vaak domme) bevelen. De figuur van de medekruisdrager, Simon van Cyrene, ook het slachtoffer van een bevel, vraagt deze zondag ook onze aandacht. Naast de intredepsalm voor deze zondag, vanouds Psalm 91, zingen wij de boetepsalm: psalm 13. (Ds. W.J. Lamfers)

20 februari 2005

2^e zondag in de 40 dagen

Reminiscere, Gedenk

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 20 februari, zondag Reminiscere (gedenk uw barmhartigheid), mogen wij horen van barmhartigheid, want dan klinkt als kruiswoord Johannes 19:27. Vanaf het begin van zijn leven tot op het wrede eind aan het kruis wijst Jezus mensen op elkaar, beveelt Hij hen in elkaars hoede aan om Gods hoede zichtbaar te maken. Heeft Jezus tijdens zijn leven iets anders gedaan dan mensen in zijn hoede opnemen en hen zo behoeden voor het kwaad? Hier geldt zijn zorg zijn moeder. Gelukkig is er de discipel die Jezus liefhad om voor haar te zorgen en haar zo barmhartigheid te bewijzen. Zo is deze zondag alle aandacht gericht op twee mensen die niet buiten elkaar kunnen, wil de een zich geborgen weten bij de ander. De evangelielezing is Johannes 19:25-27. Naast de intredepsalm voor deze zondag, vanouds Psalm 25, zingen wij als boetepsalm psalm 32. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 27 februari

3^e zondag in de 40 dagen

Oculi, Ogen

Kerkcentrum Hogewey, 10.00 uur

De opzet van de diensten op weg naar Pasen is dit jaar dus duidelijk anders dan andere jaren. Elke zondag staat zowel een kruiswoord van de Heer als een figuur uit het lijdensverhaal centraal. Deze derde zondag, zondag Oculi genoemd – mijn ogen zijn bestendig op de Heer - naar psalm 25, begint de dienst net als beide voorgaande weken met een moment van stilte waarvoor collega Lamfers teksten ter overweging schreef en met het openingslied alsmede de psalm van de zondag. De lezing is uit Lucas 23 waar de Heer zegt: Heden zult gij met mij in het paradijs zijn. De beide misdadigers aan het kruis zijn dus de figuren uit de lijdensgeschiedenis die bijzondere aandacht krijgen.

Intussen zijn de kinderen al volop met hun project bezig. Het raam raakt steeds voller. De keuze van een passend kinderlied voor deze lijdentijd bleek een onmogelijke te zijn. En de nieuwe producten die werden aanbevolen, konden de toets onzer kritiek niet doorstaan. Dus wensen we elkaar elke zondag vrede toe. Daar kan niemand bezwaar tegen hebben. (Ds. D. Pruiksmā)

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 27 februari, zondag Oculi (mijn ogen zijn bestendig op de Heer), mogen wij aan de hand van het kruiswoord, Lucas 23:43, horen dat Gods ogen bestendig op ons zijn gericht, Hij voortdurend het goede met ons voorheeft, Hij ons ook vanaf het kruis het goede schenkt, zelfs aan mensen die dat in onze ogen niet verdienen. Gods barmhartigheid is gelukkig groter dan menselijke schuld, ruimer bemeten dan onze maatstaf. De poorten van het paradijs staan ook voor misdadigers open. Dat blijkt ook rond de doop, waarin God zijn verbond met ons wil aangaan, ons zijn trouw en vergeving betoont en het paradijs voor ons ontsluit. Esther Sietske de Carpentier zal op deze zondag de doop ontvangen als teken van Gods goedheid. Daarna zal zij naar Almere verhuizen en volgend jaar naar Amersfoort. Van jongs af aan reizen wij tegenwoordig al wat af, mobiel en flexibel als wij vandaag de dag (moeten) zijn. Lucas 23:39-43 klinkt deze zondag als evangelielezing. De twee misdadigers vragen naast de Gekruisigde onze aandacht. Naast de intredepsalm voor deze zondag, vanouds Psalm 25, zingen wij als boetepsalm psalm 6. (Ds. W.J. Lamfers)



collecte jeugdendienst

Op zondag 13 januari is de 2^e collecte bestemd voor Okutiuka 'Actie voor Leven', een kleine Angolese NGO (Niet Gouvernementele Organisatie) die in 1995 is opgericht door de Angolese Sônia Ferreira en haar Franse echtgenoot. In het begin namen zij zwerfkinderen in huis en gaven ze te eten. Toen dat er te veel werden, kregen ze van de overheid na lang aandringen een oude melkfabriek, die al jaren niet meer werd gebruikt. Hier worden inmiddels ongeveer 50 kinderen permanent opgevangen.

Daarnaast bezoeken zo'n 150 kinderen Okutiuka overdag voor eten, lessen en als het nodig is medische hulp. Het gaat daarbij om kinderen uit extreem arme gezinnen: met z'n allen in een zelfgemaakt hutje van golfpaten van 5 m², de hele dag op straat hout sprokkelen en proberen iets te verdienen en koken in een conservenblikje.

Verder heeft Okutiuka op straat activiteiten in het kader van sport, gezondheid en educatie.

Naast dit werk met kinderen, ontwikkelt Okutiuka in een nabijgelegen dorp een landbouwprogramma voor en door mensen die terugkeren nadat zij waren gevlucht voor de oorlog. Tevens maakt zij zich samen met 8 andere NGO's in regionaal verband sterk voor gratis basisonderwijs voor iedereen.

vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres: Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon: 48 39 93
Email: jettysas@hotmail.com

Enquête

Bij de jaarlijkse actie Kerkbalans hebt u ook dit jaar weer een enquêteformulier gekregen om uw wensen en verlangens voor het komende jaar kenbaar te maken aan ouderlingen en predikanten. Mede dankzij de trouwe lopers van de actie Kerkbalans was ook dit jaar de respons weer heel groot. Jetty Sas is op het PDC nu druk bezig de formulieren te sorteren en met name aan al uw suggesties zo snel mogelijk passende aandacht te schenken.

Een aantal gemeenteleden gaf zich op om actief bezig te zijn met de grote veranderingen die op stapel staan, bijvoorbeeld de herinrichting van de Grote of Laurenskerk. Het College van Kerkrentmeesters is intussen bezig met het opzetten van een projectorganisatie waarin vooral die gemeenteleden zullen worden gevraagd zitting te nemen die vanwege een specifieke deskundigheid bereid zijn heel wat werk te verrichten. De kerkrentmeesters zullen u daarvan uitgebreid op de hoogte houden.

Veel andere gemeenteleden willen graag dat hun wensen en verlangens ten aanzien van alles wat komt, luid en duidelijk worden gehoord. Bijvoorbeeld alles wat geschreven is op de enquêteformulieren. De kerkenraad besloot dat ook daaraan goede aandacht zal worden gegeven. Hoe dat precies zal gaan is nog onduidelijk. Misschien wordt er een klankbordgroep georganiseerd voor het gehele project of voor onderdelen afzonderlijk. Misschien zullen we gaandeweg (nu gezamenlijke) gemeenteberaden gaan houden om de horloges van uitvoerders van de plannen en geïnteresseerde gemeenteleden gelijk te laten lopen. Hoe dan ook, uw opmerkingen worden gehoord!

Weesp zingt

De tweede editie van dit zangfestijn stond op de agenda voor zondag 13 februari as., de eerste zondag op weg naar Pasen.

Vanwege de privé-omstandigheden van dominee Pruiksmas kan 'Weesp zingt' deze keer helaas geen doorgang vinden. Van een volgende editie wordt u tijdig op de hoogte gesteld.



ontmoetingsavonden

Elk voorjaar wordt u uitgenodigd deel te nemen aan enkele ontmoetingsavonden om daar in gesprekken en vieringen geloof met elkaar te delen. Dit jaar willen wij op deze avonden als protestantse en rooms-katholieke medechristenen het geloofs-gesprek met elkaar voeren.

In het Laurentiusoverleg tussen afvaardigingen van het kerkbestuur van de parochie en de kerkenraad van de protestantse gemeente is besloten dat bidden het thema is voor deze twee ontmoetingsavonden. Wij spreken samen over het bidden, omdat wij juist daarin zoveel gemeenschappelijk hebben, maar ook omdat het goed is van de ander te weten wat haar of hem boeit in het bidden, waarom zij of hij dat net even anders doet dan wij gewend zijn. Zo hopen wij elkaar te inspireren en elkaars geloofsleven te verrijken op het zo essentiële punt van het gebed.

Wij hopen dat u niet automatisch naar het eigen adres gaat, maar de ander opzoekt, zodat op beide avonden een leuke mengeling van leden van beide geloofsgemeenschappen plaatsvindt. Op 10 maart begint om 20 uur de eerste ontmoetingsavond in de pastorie op de Herengracht naast de Rooms-katholieke kerk o.l.v. van ds. Lamfers. Op 14 maart begint om 20 uur de tweede ontmoetingsavond in kerkcentrum Hogewey (Waarschapsstraat 3) o.l.v. pastoor Overmars, die op part-time-basis (hij werkt bijna fulltime in de gevangenis in Lelystad) voor de parochies Weesp, Muiden en Muiderberg verantwoordelijk is.

Tijdens ontmoetingsavonden voeren wij geen discussies, maar hebben wij een geloofsgesprek met elkaar, praten wij vanuit onze beleving van het geloof. Een geloofsgesprek is iets anders dan een gedachtenuitwisseling. Het is veeleer een samen ervaren. Daarom is het niet de bedoeling met elkaar in discussie te gaan; dus geen 'ja maar'. Dat schept afstand, terwijl het in deze gesprekken gaat om nabijheid, openstaan voor de ander. Een geloofsgesprek is een gesprek waarin wij in alle openheid en wederzijds vertrouwen geloof met elkaar delen. We wisselen uit wat wij geloven en hopen. Kortom: wij praten met elkaar vanuit ons geloof. Dat is wat anders dan praten over ons geloof. Die discussie voeren wij niet, laat staan dat wij een discussie voeren over 'het' geloof. Nee, wij schenken geloof aan elkaar door met elkaar geloof te delen, door met elkaar uit te wisselen wat wij in geloof zien in bidden, iets wat over ons allen gaat.

Het gesprek vindt alleen in de groep plaats. Wij wisselen na afloop van de groepsgesprekken niet plenair ervaringen uit. Het gaat tenslotte om de onderlinge ontmoeting, een zaak van intens contact en vertrouwen.

Beide avonden hebben hetzelfde programma:

19.45 uur: Ontvangst
20.00 uur: Welkom en opening
20.15 uur: Introductie van het thema
20.25 uur: Groepsgesprekken
21.20 uur: Terug in de grote groep
21.30 uur: Vesperviering
21.45 uur: Tijd voor een hapje en een drankje met elkaar

Over het thema 'bidden' kunt u meer lezen in het artikel op de volgende bladzijde.

Geeft u zich tijdig voor deelname aan een van de twee avonden op bij het Pastoraal Diaconaal Centrum? Onze functionaris daar, Jetty Sas, is sinds 1 januari op maandag, dinsdag en donderdag tussen 9 en 13 uur bereikbaar op de eerste verdieping van het HOC (Hervormd Ontmoetingscentrum), Nieuwstraat 25 (ingang Dirk Markussteeg). Telefoon: 483993.

U kunt zich ook elke dag van 10-12 uur opgeven bij het secretariaat van de parochie. Lidwien Griffioen staat u daar te woord. Telefoon: 412530. E-mail: de h.laurentiusparochie@hetnet.nl.

Ds. W.J. Lamfers



gemeentemaaltijd

Ook in 2005 gaan we door met heel gezellig met elkaar eten. Nog nooit geweest? Gewoon een keertje doen!

Woensdag 23 februari a.s. bent u vanaf 17.30 uur welkom in kerkcentrum Hogewey. Na een drankje gaan we om 18.00 uur aan tafel voor de maaltijd.

De kosten zijn € 4,50 per persoon (kinderen € 2,00) incl. de drankjes. Wanneer u gebruik wilt maken van de kerktaxi dan kunt u dit erbij vermelden wanneer u zich opgeeft.

Uw gastheer voor deze avond is Ds W.J. Lamfers, hij nodigt u hierbij van harte uit voor deze maaltijd.

U kunt zich t/m zondag 20 februari opgeven bij:

Thea Hortensius	tel: 418215
Anga Oosterom	tel: 419499
Jetty Sas	tel: 418439
Margreet Schep	tel: 419102
Atie de Vries	tel: 450041

Natuurlijk is het voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het PDC, tel: 483993, open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur.

bidden

Wij kunnen ons net als mensen in bijbelse tijden ons geloofsleven niet voorstellen zonder het gebed. Daarom bidden wij geregeld, een of meerdere malen per dag, en op zondag samen in de kerk.

Wij bidden omdat wij met Hem op wie ons vertrouwen is gesteld het gesprek gaande willen houden. Wij bidden omdat bidden ons raakt, ons rust geeft, ons moed geeft op het leven.

Wij bidden omdat de problemen ons boven het hoofd groeien, verdriet en zorgen ons deel zijn en wij dat alles met God willen delen. Niet omdat wij van God direct een kant en klare oplossing verwachten; wel omdat wij bij Hem al wat ons bezighoudt kwijt kunnen.

Bidden is een kwestie van vertrouwen. Bidden is een kwestie van intimiteit. Bidden doe je alleen of doe je juist samen. Bidden doe je aan de hand van oude vertrouwde woorden die je van huis uit of in de kerk hebt geleerd. Bidden doe je aan de hand van woorden uit een gebedenboek of in eigen woorden.

Bidden is iets wat ons soms gemakkelijk afgaat en op andere momenten juist niet. Als je ergens vol van bent, als je dankbaar bent is bidden niet zo moeilijk. Maar als we het allemaal niet meer weten, als we niet weten wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen (Romeinen 8:26), dan roepen wij het met de discipelen uit: Heer, leer ons bidden (Lucas 11:1). Dan zoeken wij naar woorden. Bidden is iets wat ons levenslang voor problemen stelt, maar anderzijds verder helpt.

Als wij woorden nodig hebben om tot ons gebed te laten worden, zoeken we die ergens:

Er staan heel wat gebeden in de Bijbel, met name in het boek van de Psalmen.

Er staan heel wat gebeden in de liederen die wij zingen.

Er staan heel wat gebeden in onze gebedenboeken en in boeken met gebeden van allerlei dichters en dichtersessen. Zulke gebeden lezen wij geregeld, raken ons, nemen wij daarom zelf op de lippen.

Hoewel wij vaak bidden, praten wij merkwaardig genoeg niet zo vaak met elkaar over bidden. Daarom is het de hoogste tijd dat nu eens wel te doen om elkaar verder te helpen op de weg van vallen en opstaan van het gebed.

Ds. W.J. Lamfers

de passietijd

Gedurende de lijdentijd preken wij dit jaar net als in vroeger tijden uitsluitend de passie. Dit jaar geen verheerlijking op de berg en geen wonderbaarlijke spijziging, lezingen die in de veertig-dagen-tijd aan de orde komen, nee, de kruiswoorden klinken en daarmee de verheerlijking via het kruis en een wonderbaarlijke spijziging vanaf het kruis. Wekenlang staan wij vol verbazing onder het kruis, in de plek licht rondom het kruis (Noordmans) en horen wij bijzondere woorden uit de mond van de gekruisigde.

Preken over de kruiswoorden is een reformatorische traditie, die werd vermeld in 1579 op de synode van Dordrecht. Ook toen was daar al een synode in die grote kerk, net als in 1618/1619. Waar deze traditie vandaan komt en hoe die zich verder heeft ontwikkeld, daarover weet men bijzonder weinig, zoals dat wel meer het geval is met liturgische en homiletische tradities. Het was zo gewoon, dat er niets over te boek werd gesteld. Terwijl wij zo graag meer details zouden willen weten.

In de Nadere reformatie heeft de traditie in de lijdentijd over de kruiswoorden te preken ongetwijfeld bestaan, temeer daar men toen op spiritueel gebied teruggreep op middeleeuwse tradities. In de Middeleeuwen stond het lijden van de Heer centraal, gezien de vele schilderijen waarop de lijdende Heer staat afgebeeld. Uitbeeldingen met duidelijk zichtbare kruiswonden en veel bloed. Ook toen is er over het lijden van de Heer en dus ook over de kruiswoorden gepreekt. Een door de Reformatie geïnspireerd prediker als Kohlbrugge zet deze traditie voort. Zijn Lijdenspreken bevatten ook preken over de kruiswoorden.

In de lutherse traditie klonken de kruiswoorden niet alleen vanaf de kansel, maar ook dankzij de cantor/organist in koralen als 'Da Jesus an dem Kreuze stund'. Daarnaast ontstonden er andere composities over de kruiswoorden, o.a. dankzij Haydn. Niet alleen aan de kruiswoorden wordt aandacht besteed in de diensten tijdens de lijdentijd, maar ook aan bijbelse figuren, die in de passietijd een rol spelen. In de kerk staat een (leeg) glas-in-lood-raam met een kruis, dat uit veertig stukjes bestaat, een herinnering aan de tijd van veertig dagen die wij onderweg zijn naar Pasen. Elke zondag wordt met de kinderen van de kindernevendienst een deel van dat raam ingevuld met de persoon die dan aandacht krijgt in verband met het lijden van Christus.

Naast de psalm van de zondag zingen wij in de vastentijd, de boetetijd, die de lijdentijd vanouds is, boetepsalmen. Ook dat gaat terug op een oude traditie. Ook Luther preekte over deze Psalmen.

Omdat de dienst op Palmzondag een geheel eigen karakter heeft, klinkt op die zondag het evangelie van de intocht in plaats van een van de kruiswoorden.

In de Grote kerk zamelen wij in de bus op de Avondmaalstafel gedurende de lijdentijd samen met de kinderen van de kindernevendienst geld in voor ons Avondmaalsproject in Ghana. Foto's over dit succesvolle project van de ZWO-commissie zijn nog niet zo lang geleden vernieuwd, dus informatie genoeg, temeer daar u geregeld over dit project een enthousiast verhaal in het kerkblad kunt lezen.

Ds. W.J. Lamfers

College van Kerkrentmeesters

Enkele punten uit de vergadering van 17 januari.

Het Angelusklokje

Voordat het kerkwijkgebouw in Driemond werd verkocht, is door enkele technische kerkrentmeesters het Angelusklokje verwijderd. De bedoeling was om het weer op te hangen in het kleine torentje van de Grote Kerk. Navraag bij deskundigen van Monumentenzorg heeft echter opgeleverd dat dat niet zo eenvoudig is en dat er heel wat kosten moeten worden gemaakt om het klokje weer op de plek te krijgen waar het ooit eens heeft gehangen. Daarom zien we voorsnog af van dit plan en denken we nog na waar we het Angelusklokje een (voorlopige?) plaats kunnen geven.

Gebouwenproject

U heeft ongetwijfeld in het vorige kerkblad het stuk van de scribe over de gebouwen gelezen. De kerkenraden zijn akkoord met het eindverslag van de werkgroep gebouwen. Er kan dus nu begonnen worden met het uitvoeren van de plannen.

Om het gehele project in goede banen te leiden, is er een projectstructuur in het leven geroepen, die er als volgt uitziet.

De algehele coördinatie is in handen van een stuurgroep, bestaande uit Aart Jochemsen (secretaris), Gerard van den Bosch (penningmeester), Jan Woudsma en ondergetekende als voorzitter. Deze stuurgroep rapporteert aan de Kerkenraad (Moderamen) en draagt zorg voor het gehele project. Tevens zal de stuurgroep de communicatie intern en extern verzorgen.

Onder deze stuurgroep hangen een viertal projectteams, te weten:

- projectteam verbouwing jeugdgebouw/HOC/PDC, voorzitter Pieter Bakker
- projectteam verbouwing Grote Kerk, voorzitter Kees Lijnsvelt
- projectteam inrichting Grote Kerk, voorzitter Jan Roest
- projectteam aan- en verkoop gebouwen, voorzitter Carlo Bogerd

De voorzitters van de projectteams hebben tevens zitting in de stuurgroep om een goede communicatie tussen stuurgroep en projectteams te garanderen.

Er zijn inmiddels al een aantal mensen benaderd met het verzoek plaats te nemen in één van de projectteams. Er zullen nog meer mensen benaderd gaan worden.

De stuurgroep is vorige week bij elkaar geweest en heeft met de voorzitters van de diverse projectteams over de grote lijnen gesproken van het gehele project en van de vier deelprojecten en dan met name over de randvoorwaarden, zoals die zijn goedgekeurd

door de kerkenraad. Binnen die randvoorwaarden dient het gehele project uitgevoerd te worden.

De volgende vergadering van de stuurgroep vindt begin maart plaats. Het is de bedoeling dat de projectteams dan inmiddels ook al een keer bij elkaar zijn geweest om over de projectopdracht, de randvoorwaarden en eventuele extra teamleden te praten. Begin maart kunnen dan hopelijk de definitieve opdrachten voor de projectteams worden vastgesteld en dan begint het echte werk!

Er moet nog met het moderamen worden overlegd of u wordt uitgenodigd aan te geven of u zitting wilt nemen in een klankbordgroep of dat u via gemeenteberaden na afloop van een kerkdienst wordt betrokken bij het verdere proces.

Daarna willen we u vragen om met ideeën, tips, aanwijzingen, etc. voor de diverse projecten te komen. We hopen zo de in de gemeente aanwezige creativiteit en goede ideeën maximaal te benutten. De stuurgroep wil uitdrukkelijk stellen dat natuurlijk niet alle ideeën gehonoreerd kunnen worden. We zijn gebonden aan de voorwaarden, zoals gesteld door de kerkenraad en aan, niet geheel onbelangrijk, de beschikbare geldmiddelen.

Namens de Stuurgroep,
Marien Weststrate



werkgroep oud papier

Ophalen vrijdagochtend 11 februari op de afgesproken adressen. Attentie papier klaarzetten voor 9.00 uur.

Ophalen zaterdagochtend 12 februari geheel Weesp. Attentie papier klaar zetten voor 9.00 uur.

C. Drayer



Evangelisch-Lutherse gemeente

Predikant

vacature

Consulent

Mw. ds. I. Fritz, Geerdinkhof 116
1103 PT Amsterdam-ZO
Tel: 020-6002033,
E-mail: s.tensen@planet.nl

Kerkgebouw

Maarten Lutherkerk,
Nieuwstad 36, tel. 414528

Kerkenraad

Praeses: mw. ds. I. Fritz
Secretaris: mw. M.A. Woudsma-
Blaauw, Julianastraat 2b,
1382 XX Weesp, tel. 412018

Kerkrentmeester

L. Hansma
Pr. Irenelaan 3, 1381 NA Weesp
tel: 414336

Postbank: 151049

Rabobank: 15.70.99.636

t.n.v. evangelisch-lutherse gemeente

Verhuur kerk en lokaal

Mw. M.A. Woudsma-Blaauw,
Julianastraat 2b, 1382 XX
Weesp, tel: 412018



Lutherse vrouwenvereniging

In de Maarten Lutherkerk werd de 16^e januari na de dienst die geleid werd door ds. De Vos, herdacht, dat de Lutherse vrouwenvereniging afd. Weesp 35 jaar geleden werd opgericht. Nadat ds. De Vos zijn waardering over de vereniging had uitgesproken werd de gemeente uitgenodigd voor het koffiedrinken na de dienst waarbij men eventueel de jubilerende dames zou kunnen gelukwensen.

Na de koffie werd door de kerkenraad getrakteerd op rode en witte wijn, jus d'orange en schalen vol heerlijke hapjes, een streling voor het oog en zeker voor de maag. Er was zoveel dat herhaaldelijk werd rond gegaan door Rie Woudsma met haar dochter Marieke en kleindochter Emma, die gedrieën al deze heerlijkheden gemaakt hadden en vanuit de kerkenraad de jarige club trakteerden hetgeen veel heeft bijgedragen aan de gezelligheid van de jubilerende dames en hare gasten.

Per abuis was eerder vermeld dat de jarige vereniging zou trakteren maar neen, de vierende dames waren de biologische feestvarkentjes en werden getrakteerd.

Heel hartelijk wil ik dan ook het voornoemde drietal en de kerkenraad namens alle dames bedanken voor alle zorgzaamheid en de moeite die zij aan ons jubileum besteed hebben. Zo willen wij nog wel een keer!

Met hartelijke groeten voor u allen,
de voorzitter,
D.A. Kok-Meulenbroek

tweemaal Nieuwstad

In het prachtige geïllustreerde boek "Weesp 650 jaar stad", geschreven door stadsarchivaris Ida Kemperman en oud-conservator van het Gemeentemuseum Aukje Zondergeld wordt ook aandacht besteed aan de Lutherse Gemeente van Weesp. Van het 650-jarig bestaan van Weesp heeft deze Gemeente vanaf 1643 er niet minder dan 362 jaar meegemaakt! Het boek beschrijft hoe in het begin het stadsbestuur de Lutheranen verbood hun godsdienst uit te oefenen. Niemand minder dan stadhouder Frederik Hendrik wist het toenmalig stadsbestuur tot verdraagzaamheid te brengen! Ook toen al kerkte men op de Nieuwstad, maar op de hoek van de Jan Gortersteeg. Toepasselijk heette deze toen 'de Luytersesteech'.

In 1819 vertrok men naar de nieuwgebouwde kerk zoals we die nu nog kennen. Ook toen al wist men wat hergebruik was: uit het vorige gebouw werden overgeplaatst het prachtige Strümpf-orgel uit 1769, het doophek, de avondmaalstafel, een bijzondere trap en de vloer van Bentheimer tegels. In het boek staat een afbeelding van de kerk die gebruikt werd als 'Nieuwjaarswens van de courantenrondbrengers'.

Het gebouw werd 'een mooi kerkje van baksteen' genoemd. Ook wordt aandacht besteed aan 'de schitterende zeven glas-in-loodramen, ontworpen door dominee en mevrouw Kok, uitgevoerd door Gerrit Wierper en Co Woudsma'. Van één raam, de Worsteling aan de beek Jabbok, is in het boek een afbeelding geplaatst.

Helaas valt momenteel een donkere schaduw over 'het mooie kerkje van baksteen'! Hoewel zeer geschikt voor kleinere kerkelijke en andere bijeenkomsten zou men het gebouw niet meer nodig hebben. Het is te hopen dat de kerk met zijn orgel, mozaïeken en ramen een kerkelijke functie zal kunnen behouden of in ieder geval een waardige bestemming zal kunnen krijgen.

Dat is het waard!

Dries Bouhuijs



Gereformeerde Kerk

Predikant

Ds. D. Pruiksmā
Mr. J.C. Bührmannlaan 86
1381 GN Weesp, tel. 412537
e-mail: d.pruiksmā@freeler.nl

*Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 uur
en 13.00 - 13.30 uur.*

Kerkgebouw

Kerkcentrum Hogewey,
Waarschapsstraat 3,
tel. 414491

Kosterij: A. Bleijerveen
(weekcoördinator)
Waardijnstraat 42, tel. 417486

P. van Gilst (weekendcoördinator)
Drapenijsstraat 3, tel. 410385

Kerkenraad

Voorzitter: J.H.F. de Vries,
Utrechtseweg 54, tel. 450041
Scribaat: Postbus 5053
1380 GB Weesp

Commisie van Beheer

Postbus 5053, 1380 GB Weesp.
Voorzitter: A.M. Jochemsen,
C.J. van Houtenlaan 2, tel. 457790

Penningmeester: P. van Gilst,
Drapenijsstraat 3, tel. 410385.
Giro 333141 t.n.v. Geref. Kerk Weesp

van de predikant

Uit de gemeente

Thuis bezochten we de heer en mevrouw Bram en Corry Vonk. Meneer Vonk is nu al weer een tijdje thuis na een merkwaardig maar noodzakelijk heen en weer tussen AMC en Casparuslaan. Met zijn thuiskomst zijn de problemen bepaald niet opgelost. Desalniettemin verheugt Bram zich van harte in het feit dat hij weer thuis kan zijn. Met de nodige hulp moet dat beiden mogelijk worden gemaakt.

Ook elders aan de Casparuslaan werd er gelukkig weer thuis gekeerd. Maar niet iedereen wil daarvan den volke kond doen. Goed, dat mag natuurlijk. Maar een ietsje meer van afstand leven we wel degelijk mee.

Onder de berichten uit het PDC hebt u al kunnen lezen dat de tweede editie van 'Weesp zingt' komt te vervallen. Het bleek toch iets teveel van het goede te zijn om 's morgens intensief met een jeugddienst bezig te zijn en 's middags met dit zangfestijn. Het blijkt steeds noodzakelijker om de energie waarover een mens beschikt goed te verdelen. Gelukkig is daarvoor hulp aanwezig.

Wat wel doorgaat (natuurlijk) is de 60-plus kring op dinsdag 15 februari 's ochtends om tien uur in kerkcentrum Hogewey. We lezen hoofdstuk 11 uit ons boekje. Waarover dat gaat, kan ik u even niet vertellen want deze regels schrijf ik in Heppenheim en het boekje ligt thuis. Maar het komt vast goed. Het is een ontzettend leuke kring met allemaal dames. Dat laatste feit draagt daaraan vast bij.

Op diezelfde dag is er 's avonds een voorzittersoverleg. Wat is dat nu weer, zult u zeggen. Wel, de voorzitter van de kerkenraad roept van tijd tot tijd de voorzitters van de verschillende colleges van onze gemeente rond de tafel om even intern de horloges gelijk te zetten. En aangezien ondergetekende dit jaar de eer heeft het consistorie voor te zitten, heeft ook hem de uitnodiging bereikt. Nieuwsgierigheid drijft ons!

Ds. Pruiksmā afwezig

Dan komt na een vergadering van de cliëntenraad van de Lisidunahof in Leusden gedurende een weekje een einde aan het werk. Van vrijdag 18 tot en met 25 februari heb ik voorjaarsvakantie.

Tot slot

Heppenheim an der Bergstrasse ligt er prachtig bij in de sneeuw. In de hellende straatjes van het oude stadscentrum is het oppassen geblazen om niet uit te glijden. In het voormalige woonhuis van Martin Buber komen we deze dagen samen uit alle windstreken. Een Turks moslimmeisje dat nu in Amerika woont, een Joodse jonge vrouw uit Londen die voor rabbijn studeert, een Israëliische, een jonge ler en anderen. Zondag komen de 'grote mensen' van het hoofdbestuur. Joden, Christenen en Moslims, vastbesloten om over de grenzen van de religies heen met elkaar zinvol in gesprek te gaan over de vragen waar onze samenleving voor staat. Inspirerend.

Ds. Dick Pruiksmā

Koffiedrinken na de dienst

13 februari	:	in Hogewey
20 februari	:	mevr. van Kessel, Korendragershof 13
27 februari	:	in Hogewey



Hervormde gemeente

Predikanten:

Wijk noord

Ds. J.S. Dijkhuizen
Amstellandlaan 52,
1382 CG Weesp, tel. 457994
e-mail:

stefandijkhuizen@yahoo.com
*Beste opbeltijden: ma, do, en vr
9-10 uur en 13-14 uur.*

Wijk zuid

Ds. W.J. Lamfers,
C.J. van Houtenlaan 6,
1381 CP Weesp, tel. 411629
e-mail: wjlamfers@hetnet.nl
*Beste opbeltijden: rond 13.00 uur
en rond 18.45 uur.*

Kerkgebouw:

Grote- of Laurenskerk
Koster: de heer S. Stavast
Kerkstraat 21, tel. 482243 of
06-10666227

Kerkenraad

Praeses: mw. I.F.J. van de Pol
Provincialeweg 6 Driemond
tel. 419026, e-mail:
inekevandepol@hotmail.com

Scriba: vacature
postadres: Wevershoek 12
1383 CP Weesp

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via
ouderling R.M.J. Groenendaal,
tel. 413795
Scriba: P.J.A. Zevering,
M. Dotingalaan 44,
1381 GC Weesp, tel. 417788

Kerkvoogdij

Postbus 5059, 1380 GB Weesp
Postbank: 237500
ABN-AMRO: 48.49.42.085
t.n.v. Kerkvoogdij Hervormde
Gemeente Weesp

wijk noord

Van de predikant

Nu de laatste zondagen van Epifanie (verschijningen van de Heer) voorbij zijn, is de blik in de kerkdiensten alweer op Pasen gericht. De 100 dagen van Pasen, waarover ds. Pruiksma in het vorige kerkblad schreef. Zelf zie ik er weer naar uit, naar die zondagen in de weken voor Pasen, waarin steeds meer naar die bijzondere en goede week toegeleefd wordt. Dit jaar doen we dat dus aan de hand van de zeven kruiswoorden van Jezus en is er weer een prachtig kindernevendienst-project wat daar bij aansluit. De liturgie wordt zo door de bijbehorende verhalen en liederen intens beleefd, althans, voor velen van ons. Op een van de laatste bijeenkomsten van de 20+ gesprekskring hadden we het over het bewust(er) beleven van het kerkelijk jaar en de bijbehorende kalender en het gekozen tekstrooster. Daar bleek dat het (intens) beleven van het kerkelijk jaar niet vanzelfsprekend is, en juist een goede uitleg verdiend. Anders wordt het tot een leeg ritueel, onduidelijk en onmachtig zou ik haast willen zeggen. Maar dan toch vanaf hier een oproep om 'mee te doen'; mee te gaan richting de goede week, naar Pasen toe. In de verhalen, door de liederen, aan de hand van de 40-dagen kalender, steeds meer in het Licht, dat nu niet alleen maar gekomen is, maar ook overwonnen heeft.

In de gemeente zijn er (te) veel mensen die te maken hebben met het ziek zijn en met andere lichamelijke beperkingen. Gelukkig kan er vaak blijdschap en dankbaarheid zijn als een behandeling succesvol was, of als je weer naar huis mag. Mevrouw Verweij (Heemraadweg 221) mocht na een operatieve ingreep weer naar huis om verder te herstellen. Vooralsnog lijkt alles op een goede afloop te wijzen, waar we erg blij om zijn, en niet in de laatste plaats de hele familie die nauw betrokken is bij haar. Mevrouw Kerkheide-Blok (Papelaan 137), is weer hard op weg richting herstel van haar enkelkwaatsuur, en misschien loopt ze op moment van verschijnen wel weer zonder ondersteuning. Zorgen zijn er voor mevrouw Wilkes (Waarschapsstraat 70); zij moest eind januari plotseling opgenomen worden in Gooi-Noord met hartproblemen. We hopen op duidelijkheid, en als de behandeling start, op een goede afloop. Ook voor mevrouw Brons (Julianastraat 2a) geldt dat er zorgen zijn wat betreft haar hart. Binnenkort zal zij hiervoor weer naar het ziekenhuis moeten. Tenslotte noem ik hier de familie Vos (Chirurgijnsweg 82), nu naast Jan ook Netty naar het ziekenhuis moest en de schrik in de familie erg groot was. Begin februari zullen beiden verder geholpen worden, en we wensen hen daarbij heel veel kracht toe. Voor zovele anderen die hier niet met name genoemd zijn bidden we ook om kracht en wensen liefde en warmte toe van de mensen die om hen heen staan.

Vanuit de pastorie zijn er nog een aantal mededelingen. Op 28 januari j.l. was ik weer op een Op Goed Gerucht-studiedag. Het thema was deze keer de Levenskunst; vanuit verschillende hoeken en oogpunten stonden we in lezingen, debat en workshops stil bij dit boeiende thema. Hoe verleent je zin, een extra dimensie aan je leven wanneer dat gekleurd of bepaald wordt door allerlei beslommingen en zorgen in deze wereld. Welke rol neemt de kerk daarin? Hoe wordt je eigen geloof tot levenskunst? We spraken over stille tijd, rituelen in ons leven, meditatief bijbellezen en hoorden muziek uit de bajes door een gevangenispredikant. Een vol programma, maar zondermeer een leerzame en energerende dag.

Sinds eind januari is deze Weesper predikant (ook) on-line; kijk eens op mijn eigen, bescheiden website, stefandijkhuizen.nl. Op deze site wil ik (onder andere) diensten en preken gaan zetten zodat nalezen een stuk makkelijker wordt. Graag suggesties en opmerkingen!

Van 11 tot en met 20 februari hebben Wendy en ik vakantie en kunt u of jij zoals gebruikelijk (voor een afspraak) terecht bij het PDC. Misschien is het nog wat ver weg, maar via de 20+ gesprekskring kwam de vraag naar de Taizé-reis, in de

eerste week van mei. Naast de groep jongeren van 16-20 jaar zijn er inmiddels een aantal 20-plussers die mee willen. Dat is erg leuk, zo wordt het een bont en divers gezelschap! Misschien reden voor jou om dit jaar te besluiten ook mee te gaan..? Info bij mij of bij Jan Sas.

Giften

Bij een flink aantal gesprekken werd ik weer verrast door giften. Alle gevers; hartelijk dank! De bedragen zullen een weg vinden naar hun bestemming. Voor het werk van de kerk ontving ik respectievelijk € 20,00 van mw. D., € 20,00 van mw. J. en € 5,00 via mw. de B. Voor de bloemendienst ontving ik € 10,00 (n.n.). Voor het jeugdwerk ontving ik € 20,00 van mw. H. en € 50,00 van de fam. V.

Ds. Stefan Dijkhuizen

Dankbetuiging

Hiermede laat ik weten zeer verrast te zijn door de leuke attentie, die ik op mijn 75^e verjaardag van de Hervormde Vrouwen Dienst mocht ontvangen. Hiervoor mijn hartelijke dank.

Annie Haas-Vredenburg

bloemendienst

Ontvangen € 10.- van mw. H. via mw. T.
Hartelijk dank!

A. Wiereyn-Quak, H.V.D. Noord



wijk zuid

Met wie wij meeleven

Na een kort ziekbed overleed op 14 januari 91 jaar oud Adriaan Berthus Marie Aaftink. De heer Aaftink heeft vele jaren in Nigtevecht gewoond, maar ook in Weesp gewerkt. Na de dood van zijn vrouw werd zijn leven anders en speelde toenemende slechtiendheid de heer Aaftink parten. Enkele jaren geleden kwam hij vanuit zijn geliefde Nigtevecht naar Oversingel, waar wij hem vaak in de diensten ontmoetten. Anders ontmoetten wij deze aardige man wel op straat, als hij zijn dagelijkse wandelingetje maakte. Op woensdag 19 januari namen wij in de Dorpskerk in Nigtevecht, waar hij zo vaak en graag kwam (ook daar was hij een trouw gemeentelid), onder grote belangstelling afscheid van de heer Aaftink. Dat gebeurde in een dankdienst voor dit lange leven. In die dienst werd op verzoek van de overledene, die graag zong, veel gezongen. Wij lazen Mattheüs 6:19-24 en Psalm 103:1-4. Na deze dankdienst is de heer Aaftink op de begraafplaats van Nigtevecht ter aarde besteld.

Op 22 februari zijn mevrouw en mijnheer Driessen-Molleman ('s Gravelandseweg) 25 jaar getrouwd. Wij feliciteren hen van harte met dit heuglijke feit en wensen hen een fijne dag met wie hen lief en dierbaar zijn.

Iemand anders die uit Nigtevecht afkomstig is en ook op Oversingel woont, mevrouw Van de Meent, moest in het ziekenhuis worden opgenomen.

Varia

Op 22 februari komt de Bonhoefferkring om 20.15 uur bijeen in kerkcentrum Hogewei.

Op 23 februari ontmoeten wij elkaar op zo'n gezellige gemeentemaaltijd.

Op 25 februari ontmoeten wij elkaar in een dienst op Oversingel waarin Johannes 2:13-22 centraal staat.

Ds. W.J. Lamfers

inzameling oude boeken

Ten behoeve van de boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657), of Jetty Sas (418439) en ze worden bij u opgehaald.

Afgelopen zondag hebben we het Heilig Avondmaal gevierd. Daarin hebben we persoonlijk en met elkaar het verzoenend lijden en sterven van onze Here Jezus Christus herdacht. Maar daar blijft het niet bij. Het is ook een openlijke daad naar buiten toe. We hebben immers gelezen in het formulier over het verkondigen van de dood des Heren. Ds. v.d. Wal schrijft in zijn boek Amen en beamen 'we hebben aan de tafel met onze zwijgende daad uitgesproken dat wij alle heil en zaligheid, genade en vrede, vergeving en verlossing voor onszelf en voor iedere zondaar verwachten van hetgeen aan het kruis geschied is.' Afgelopen zondag is geen punt gezet na de viering, maar een puntkomma. In de dankzegging zet het zich voort. Want als gemeente worden we geroepen om daaruit te leven en om dat te verkondigen.

Er zijn in de gemeente en in de kennissen- of familiekring (ernstig) zieken. Als je ziek bent of een ernstig bericht hebt ontvangen kan je in een totale verwarring verkeren. Waarom overkomt mij dit? Wat voor bedoeling heeft mijn leven nog? Soms lijkt het of God aan onze nood voorbij lijkt te gaan, in plaats van ons te helpen verder te leven. Ontzetting, verbijstering en ontredding overvallen ons. We zijn niet in staat Gods bedoelingen te doorgronden. Al het houvast dat wij in God vonden, lijkt ons in één keer ontnomen. Welgemeende bijbelteksten die ons aangereikt worden zeggen ons in deze situatie niets. In het boek Job wordt ruimte gegeven voor ontzetting en verbijstering. Blijkbaar mogen we ons verbijsterd voelen. Laten we het maar uitspreken voor de Heere dat het donker is om ons heen, en dat wij Zijn steun en kracht niet ervaren. En tóch mogen wij hopen op Gods tegenwoordigheid en zijn beloften. Omdat telkens weer blijkt dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die Hem liefhebben. Omdat God een wonder kan doen, als het naar Zijn wil is. Omdat God mensen met psychische zwakheden liefheeft en hen aanneemt. Omdat ons bestaan op deze wereld niet met het eeuwige leven kan worden vergeleken. Dat u, zieken en hulpverleners de kracht leert kennen van Hem die samen met u onder het kruis van het leven gaat staan en u toeroept: 'Komt herwaarts tot Mij, allen, die vermoeid en belast zijt en Ik zal u rust geven.'

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

collegereeks grote christelijke denkers

Van februari tot mei 2005 zal er in het kader van de Internationale Masteropleiding Christian Studies of Science and Society aan de Vrije Universiteit een serie gastcolleges plaatsvinden over 'Grote christelijke denkers'. De bedoeling van de reeks is een kennismaking met een aantal inspirerende voorgangers in de christelijke traditie, zoals onder meer Augustinus, Thomas van Aquino, Pascal en Bonhoeffer.

Centrale vragen in de gastcolleges zijn: hoe hebben zij als christen in hun eigen tijd positie gekozen? Hoe stonden zij in hun cultuur? Voor welke (intellectuele, politieke of praktische) uitdagingen zagen zij zich gesteld? Op welke wijze hebben zij hierbij de christelijke traditie gehanteerd? Wat is hun betekenis voor nu?

De colleges worden gegeven op donderdagmiddagen van 15.30-17.15, aan de Vrije Universiteit, Faculteit der Wijsbegeerte, zaal 15A-02. De voertaal is Engels. Belangstellenden zijn hartelijk welkom om (een deel) van de colleges bij te wonen. Graag per college tevoren aanmelden bij g.j.buijs@ph.vu.nl.

Programma:

- 3 februari - Augustinus - drs. G. Groenewoud
- 17 februari – Thomas van Aquino - prof. dr. J. A. Aertsen
- 3 maart – Duns Scotus - dr. A. Vos
- 31 maart - Pascal - dr. A.J. Plaisier
- 14 april - Calvijn - prof. dr. C. van der Kooi
- 28 april - Kierkegaard - dr. A.M. Verbrugge
- 12 mei - Bonhoeffer - prof. dr. G.C. den Hertog
- 26 mei - Maritain - prof. dr. H.E.S. Woldring

bijbel en koran

Op vrijdag 1 april vindt in de Bergkerk te Amersfoort een studiemiddag plaats over het karakter en gezag van de koran en de bijbel. De Anglicaanse bisschop en islamkenner Kenneth Cragg zal tijdens deze studiemiddag spreken en is beschikbaar om met de deelnemers van gedachten te wisselen.

Wat is het karakter van de koran en van de bijbel en welk gezag hebben deze heilige boeken voor moslims en christenen? Zit er beweging in (de interpretatie van) de koran of is het boek zo statisch dat daar geen sprake van is? Vragen die tijdens deze studiemiddag aan de orde komen.

De studiemiddag, een initiatief van Kerkinactie, de Nederlandse Zendingsraad en de stichting Evangelie en Moslims, begint om 13.30 uur en eindigt om 16.00 uur. De voertaal is Engels, maar er is op beperkte schaal voorzien in vertaling. Kosten 15 euro. Opgave vóór 15 maart bij de Nederlandse Zendingsraad, Postbus 8092, 3503 RB Utrecht, tel. (030) 880 17 60, e-mailadres: nzr@antenna.nl.

Hebronnieuws

*Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614*

*Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur*

“Zoon van tranen”, Henry Coray, roman over het leven van Augustinus.

Als zoon van een lichtzinnige Romein en een vrome moeder zoekt de jonge Augustinus naar zoveel mogelijk zingenot. Zijn vader maakt zich daar vrolijk over, maar zijn moeder gaat er zwaar gebukt onder. Augustinus slaat al haar vermaningen in de wind. Intussen probeert hij zijn innerlijke leegte te verdringen. Hij stort zich in het avontuur, totdat het hem verveelt; hij zoekt in de wetenschap, maar wordt teleurgesteld; hij klemt zich vast aan een liefde tot hij die verliest. Maar tenslotte vindt hij Christus.

Deze boeiende roman volgt Augustinus leven op de voet: van de losbandige student in Carthago tot de vrome bisschop van Hippo. Een levensgeschiedenis vol liefde en opoffering, bepaald door een vasthoudende zoektocht naar waarheid. Henry Coray baseerde zich voor dit boek op Augustinus' belijdenissen.

Pocket € 15,95.

“De Boomgaard”, Lynn Austin

De bloeiende boomgaard verbergt veel geheimen en diep verdriet. Kan de komst van de vreemdeling hoop brengen?

Eliza Wyatt staat voor een haast onmogelijke taak. Na de dood van haar man en schoonvader moet zij in haar eentje het familiebedrijf, een uitgestrekte fruitkwekerij, voorzetten. De enige mensen die om haar heen staan zijn haar drie kinderen en haar tante. Juist als het werk en de schulden haar boven het hoofd lijken te groeien, krijgt ze hulp van een vreemdeling, een man met de naam Gabe Harper. Maar is hij wel de man die hij zegt te zijn? Waarom is hij zo terughoudend als ze hem naar zijn verleden vraagt?

Het is duidelijk, dat hij van het land en de boomgaard houdt; maar waar komt die vertrouwde met de omgeving vandaan?

Door omstandigheden gedwongen verlaat Eliza zich steeds meer op Gabe. Tegelijk groeit haar angst, dat hij een geheim verbergt en dat hij haar uiteindelijk alles zal afnemen, wat haar zo dierbaar is.

Pocket € 20,50.

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoogeveen

zondagmiddagconcert in Maarten Lutherkerk



In de Maarten Lutherkerk, Nieuwstad 36-38 in Weesp wordt op 27 februari om 14.30 uur een zondagmiddag-concert gegeven.

Latijns-Amerikaanse en Spaanse muziek wordt uitgevoerd door het gemengd koor 'Coro Encanto', bestaande uit circa 20 enthousiaste zangers. Het koor zingt vier- tot achtstemmig en voornamelijk a-

capella traditionele volksmuziek tot hedendaagse en klassieke composities uit Spanje en Zuid-Amerika.

De dirigent is de in Spanje geboren Enrique López-Cortón.

Na zijn muzikale opleiding in Spanje studeerde hij verder aan Nederlandse conservatoria. Bovendien is hij organist en dirigent van de Annakerk in Amstelveen en heeft ook in Amsterdam verschillende koren. Meerdere concerten werden gegeven in Amsterdam en omgeving waaraan ook Weesp nu wordt toegevoegd.

Toegangsprijs € 5,00, kinderen beneden de 12 jaar gratis toegang. Het concert wordt georganiseerd door de Stichting Strümplerorgel Concerten.

SoW-ers aan de wand

Enige tijd geleden heeft het College van Kerkrentmeesters in Onderweg het idee geopperd om een expositie in de Grote Kerk te organiseren van kunst(werken), gemaakt door leden van onze SoW gemeente. We vroegen vrijwilligers om ons te helpen bij het organiseren van zo'n expositie. Twee enthousiaste gemeenteleden hebben zich aangemeld om ons te helpen. We hebben inmiddels enkele keren vergaderd en ons een idee gevormd wat we zouden kunnen organiseren.

We denken aan een lang weekend in september (tweede weekend wellicht). De globale opzet zou er als volgt uit kunnen zien:

- De expositie vindt plaats in het koor van de Grote Kerk
- Feestelijke opening op donderdagavond
- Open op vrijdag, zaterdag en zondag

Maar dan komt het belangrijkste: wie durft zijn of haar kunst (werken) in het koor ten toon te stellen? Bij de term "kunst" denken we o.m. aan schilderen, beeldhouwen, metaalbewerking, boetseren, droogbloemsierkunst, glazenierswerk, etc., etc. Kortom, een brede interpretatie van het begrip .

Als u belangstelling heeft om uw talenten te tonen, neemt u dan even contact op met één van onderstaande personen:

Pity Wijma, tel. 416141

Aart Jochemsen, tel. 457790

Geurt Groen, tel. 413189

Marien Weststrate, tel. 411080

Aarzelt u niet en geef u op. We willen benadrukken dat het ook en misschien wel vooral om amateurs gaat. Amateurs, die laten zien wat zij voor kunstzinnige hobby hebben. Mocht blijken, dat het koor te klein is om al uw kunsten te vertonen, dan wijken we gewoon uit naar andere delen van de Grote Kerk!

Namens de organisatoren,
Marien Weststrate

voor de jeugd

Ontmoetingen en gebedsvieringen met liederen uit Taizé

In de week van zaterdag 19 februari t/m zondag 27 februari zullen er op verschillende plaatsen in Nederland ontmoetingen en gebedsvieringen gehouden worden. Hierbij zullen twee broeders uit Taizé aanwezig zijn. Er zijn twee bijeenkomsten waar we met jongeren uit Weesp naar toe zouden willen.

1e bijeenkomst: dinsdag 22 februari
Gebedsviering in Nieuwegein.

Vertrek 18.00 uur uit Weesp
Aanvang viering 19.30 uur
Terug in Weesp ca. 22.00 uur

2e bijeenkomst: zaterdag 26 februari
Dagprogramma met bijeenkomsten
en vieringen in Den Bosch.

Vertrek 's morgens vanuit Weesp
Terug in Weesp ca. 22.30 uur

Verdere informatie en kosten komen zo
spoedig mogelijk.

Het is ook mogelijk het hele weekend in Den
Bosch mee te maken. Ook hiervan komt nog
verdere informatie.

Je kunt je opgeven voor één of beide data
bij Jan Sas tel. 418439.

Vergeven?

Jeugddienst 13 februari

Voorganger: Ds. D. Pruiksmá

Tijd: 10.00

Kerkcentrum Hogewey

Kijk ook op bladzijde 6

Jaarfeest CPJ Gein en Vecht

Het is weer bijna zover! Vrijdag 4 maart en zaterdag 5
maart zal het jaarfeest van CPJ Gein en Vecht worden
gehouden.

Er wordt op dit moment weer hard geoefend om een heel
leuk blijspel op de planken te kunnen zetten. Dit jaar heeft
dat de titel: Een beeld van 'n man. Daarnaast zullen we door
middel van het jaarverslag laten zien wat we dit jaar zoal
gedaan hebben. En natuurlijk wordt de avond weer
afgesloten met de traditionele verloting.

Het jaarfeest wordt dit jaar op een nieuwe locatie
gehouden, nl:

Dorpshuis De Vijf Bogen
Prinses Margrietstraat 10
Baambrugge
Zaal open: 19.30
Aanvang: 20.00

We hopen u te zien op een van de avonden! Wilt u meer
informatie, dan kunt u ook contact opnemen met Herco Mul
(412017) of Huijbert Groenendaal (06-22414947)

Kaarten zijn verkrijgbaar bij de Evangelische boekhandel
Hebron, voor verdere informatie kunt u bellen met Herco
Mul 0294-412017.

CPJ Gein & Vecht
PRESENTEERT:
HET JAARFEEST!!!
Een blijspel in drie bedrijven
Een beeld van 'n man
Locatie: De Vijf Bogen
Prinses Margrietstraat 10
Baambrugge
vrijdag 4
&
zaterdag 5
maart
Zaal open: 19.30 uur
Aanvang: 20.00 uur
Entree: € 5.00