

Onderweg

*Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
8^e jaargang, nummer 8, 11 juni 2007*



Rondom de vieringen 7

Startzondag 14

Favoriet lied 18

Voor de jeugd 19

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweesp-driemond.nl

Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21

Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: [sstavast@ncrvnet.nl](mailto:ssstavast@ncrvnet.nl)

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksmā@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdcc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en donderdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal

Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

● Colofon

Redactieraad

Mathilde Kroon, Wil van Rheenen, Ina Slokker, Jan Woudsma

Opmaak

Guido Rebel

Eindredactie

Cathalien Op 't Land

Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp

Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing of opzegging: Postbus 5053, 1380 GB Weesp.

E-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp

Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Dhr. Jan Sas, Telefoon: 0294 418 439, e-mail: ja.sas@zonnet.nl

• Erediensten

zondag 17 juni

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31	
10.00 uur	ds. J.S. Dijkhuizen jeugddienst koffiedrinken na de dienst
1 ^e collecte	diaconie
2 ^e collecte	organisatie Right To Play
19.00 uur	kandidaat G.J. Codee Gereformeerde Bond voorber. Heilig Avondmaal
1 ^e collecte	diaconie
2 ^e collecte	kerk

zondag 24 juni

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31	
10.00 uur	ds. D. Pruiksmā viering Heilig Avondmaal koffiedrinken na de dienst
1 ^e collecte	kerk
2 ^e collecte	avondmaalsproject
19.00 uur	ds. C.B. Stam, Woudenberg Gereformeerde Bond viering Heilig Avondmaal
1 ^e collecte	kerk
2 ^e collecte	avondmaalsproject

Koffiedrinken na de dienst

17 juni in de Grote of Laurenskerk
24 juni in de Grote of Laurenskerk
1 juli fam. Snoeij Buhrmannlaan 7

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

15 juni R.K. viering
22 juni hr. J. Woudsma
29 juni Leger des Heils

Kerkdiensten in verpleeghuis Hogeweij

13 juni R.K. viering
24 juni hr. G. Herderschee
1 juli mw. ds. M. Ridder

zondag 1 juli

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31	
10.00 uur	ds. D. Pruiksmā afscheid kindernevendienst
1 ^e collecte	diaconie
2 ^e collecte	kerk
19.00 uur	ds. J.J. Tigchelaar, Putten Gereformeerde Bond
1 ^e collecte	diaconie
2 ^e collecte	kerk



Collectedoel: Ontwikkeling door sport

Tijdens de Jeugddienst van 17 juni zal de tweede collecte bestemd zijn voor de humanitaire organisatie (ngo) Right To Play die ernaar streeft alle kinderen ter wereld te laten sporten en spelen. Right To Play organiseert in ontwikkelingslanden twee verschillende programma's. In het SportWorks pro-gramma zenden ze teams van minimaal twee vrijwillige coaches uit naar ontwikkelingslanden met als doel om met behulp van volwassenen de kinderen weer aan het spelen te krijgen. Met het Sport Health programma wordt aandacht gevraagd voor een gezonde levensstijl en specifiek voor het belang van vaccinaties, lichamelijke gezondheid en het voorkomen van ziektes als HIV/AIDS, malaria en tuberculose.

De programma's van Right to Play worden ingezet in vluchtelingenkampen, bij het werken met voormalige kindsoldaten en bij kinderen die hun ouders zijn verloren door HIV/AIDS. Naast deze programma's zijn ze actief op het gebied van onderzoek naar sport als middel. Right To Play heeft als doel om alle belangrijke wereldleiders ervan te overtuigen dat kinderen de kans verdienen op een goede toekomst. 'Een kans die zij volgens ons krijgen door ze te laten spelen!'. Meer info: www.righttoplay.nl.

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 17 juni

rit A Hr A. Jochemsen 457790
rit B Hr. P. Kalwij 432263

zondag 24 juni

rit A Hr J. Vogel 412119
rit B Hr P. van Gilst 410385

zondag 1 juli

rit A/B Hr T. Pickard 410072

Onderweg op internet:

<http://www.pknweesp driemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Mw. Gaasterland 413406
Mw. Van Oostveen 431532

Kerktelefoon

contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Activiteitenagenda

donderdag 25 juni

vergadering kleine kerkenraad
J&V gebouw, Waagplein

20.00 uur



Bejaardensoos 'Ouderenvreugd'

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

De wereld in met de taal van de liefde

Als dit kerkblad verschijnt is het alweer ruim twee weken geleden dat het Pinksteren was. De zomertijd is in de kerken aangebroken, ook wel de tijd van de 'groene zondagen door het jaar' genoemd. Na de periode van de Veertigdagentijd, de Stille Week en de gang via Hemelvaartsdag naar het Pinksterfeest toe, met al die mooie en indringende verhalen, breekt er nu een lange tijd aan waarin er even geen kerkelijke feesten met bijbehorende verhalen worden gelezen. Het is de tijd waarin er (voor veel mensen) ook meer ruimte is voor rust en ontspanning, zowel in het kerkenwerk als in het andere werk en leven. Een 'stille', geruisloze tijd?

Met Pinksteren vierden we het feest van de taal. Althans, daar stonden we bij stil in de kerkdienst van de Pinkstermorgen. Het 'toren van Babel-verhaal maar dan in spiegelbeeld': nu niet meer de verstrooiing en vervreemding van elkaar, maar verbondenheid en spirit door de komst van de heilige Geest. Nu niet meer een zinloze klim naar de hemel, maar een God die heel dichtbij is, uitgestort in ieders hart. Zo'n God spreekt de 'taal van de liefde', zoals een jong en heel wijs gemeentelid opmerkte die zondag. Dat is mooi, dat is ontroerend, dat is werkelijk inspirerend. Laat maar spreken die God!



Voor het komende seizoen staat er een filmkring op stapel. Eén van de films die ik in de kring wil laten zien is de film 'Babel' (2006). Zoals de titel doet vermoeden, gaat het in deze film over (spraak)verwarring en onderling onbegrip. Door wat in het begin een kwajongensstreek lijkt, ontstaat er wereldwijd en tussen allerlei mensen uit verschillende landen, westers en niet-westers, één grote situatie van onbegrip en verwarring. Eén gebeurtenis, het lot, een ongelukje, met immense

gevolgen. Maar dat komt met name door hoe mensen met elkaar omgaan, en hoe ze communiceren, of louter en alleen vanuit zichzelf denken en handelen. De taal die mensen zou moeten verbinden is verworpen tot een kakofonie, waar niemand wijs uit wordt. Sterker nog, waar alleen maar meer verdeeldheid, angst, boosheid en onbegrip uit voortkomen.



Deze film laat voor mij op een sprekende manier zien, hoe dat verhaal uit Genesis nog altijd actueel is. Wat doen mensen elkaar toch allemaal wel niet aan? Hoe moeilijk is het soms toch, om verstaanbaar te zijn en te blijven? Het geroezemoes, het rumoer van mensen, maakt zo vaak alleen maar doof en stom. Om de komende tijd, die zo 'feestloos' en zonder grote verhalen lijkt, niet geruisloos voorbij te laten gaan, is het woord nu toch echt aan ons. Na Pinksteren de wereld in met de blijde boodschap, zoals in het vorige kerkblad op deze plaats stond. Ik voeg daaraan toe: met de taal van de liefde. In het Babel waarin wij net zo hard nog in leven is daar een enorme behoefte aan. Om alleen zó alle onbegrip, en alle noodlot te boven kunnen komen. En tegen alle verwachting en misschien wel beter weten in. Te beginnen bij jezelf, in je eigen hart, omdat daar Gods Geest uitgegoten is (Joël 3:1). Maar daarna ook in de wereld om je heen, om te blijven spreken in de taal die liefde is, die heelt en geneest, die aanziet en koestert, die in opstand komt tegen onrecht en weer recht maakt, die vergezichten geeft welke voor ons ondenkbaar waren. Laten we daar allen op de voor ons gegeven manier aan blijven werken, zodat de hemel de aarde kan blijven raken.

zondag 17 juni

2^e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Jeugddienst, met als thema: 'Ren!!' (zie ook achterin deze Onderweg) Zo vlak voor de zomer is iedereen vast heel druk... Voor school, voor de (her)examens, voor de vakantie. Opzij, opzij, opzij! Daarom is het de hoogste tijd om even bij te komen en nieuwe brandstof bij te tanken in deze jeugddienst! We sluiten helemaal aan bij de drukte en de haast die we allemaal vaak hebben. Weinig tijd voor een heleboel dingen, laat staan kerk en geloof. Maar toch gaat het op een plek in de Bijbel ook over rennen. Die tekst staat deze keer centraal, maar natuurlijk is de verwerking ervan weer op uiterst creatieve en onverwachte manieren voorbereid door de jeugddienstcommissie. Ben je al nieuwsgierig geworden? Niet bang voor een stukje wedstrijd en het gaan voor een prijs? Kom dan! Sketch, muziek, sponsorloop, prijsuitreiking, het zit er allemaal in deze keer. Ren je mee? (Ds. S. Dijkhuizen)

zondag 24 juni

1^e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Deze zondag komen we samen rond Woord en Sacrament. Niet alleen staat de tafel van het Woord aangericht, zoals dat vroeger werd genoemd, ook zullen deze morgen brood en wijn rondgaan en als zichtbare tekenen in ons midden de aanwezigheid van Christus bij ons verhalen.

We lezen deze morgen het prachtige verhaal over de man in het land van de Gerasenen die bezeten was door een boze geest. Nadat de man door Jezus is genezen, vaart de boze geest in een kudde zwijnen die zich vervolgens van de helling af in het meer storten en verdrinken. Terwijl ik dit opschrijf, zie ik de plek voor me. Kursi, heet de opgraving vandaag de dag. En op het bord dat je op de parkeerplaats verwelkomt, staat met grote letters: the miracle of the swine! Tsjja, dingen gebeuren. Achter onze jongste dochter aan klauterden Binie en ik buiten het opgravingsterrein de heuvels in. Daar, boven de voormalige stad, buiten de wereld van de mensen, ligt een plekje waarvan de traditie zegt dat de bezetenen daar heeft gewoond. Geïsoleerd, buiten gesloten. Maar de gemeenschap wordt hersteld. (Ds. D. Pruiksmas)

zondag 1 juli

2^e zondag van de zomer

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

We vieren deze ochtend een bijzondere dienst. Het is de zogenoemde overstapdienst waarin de kinderen die de basisschool gaan verlaten, overstappen van de kinderdienst naar de kerksite groep. Dat is een belangrijk drempelmoment in je leven. Je vertrouwde basisschool laat je achter je en je komt terecht in de veel grotere wereld van het voortgezet onderwijs. Er gaat heel veel veranderen. Ook voor de ouders. Langzaam maar zeker zie je je eigen kind zelfstandiger worden. Dat is soms lastig. Want durf je het aan om je kind beetje bij beetje los te laten zonder dat je je handen van ze aftrekt? Je zoekt samen naar een nieuwe balans van nabijheid en distantie.

In de kerk is die overstap ook merkbaar. De kinderen gingen tot nu toe mee met de andere kinderen van de kinderdienst. Nu ben je daarvoor te groot geworden en wachten de jongeren van kerksite op je. En zoals met alle drempelmomenten, markeren we in de kerk ook dit moment. Daarvoor is de overstapdienst.

Alle jongeren die de basisschool verlaten en hun ouders hebben een uitnodiging gekregen om deze dienst mee te vieren. En ook, laten we dat niet vergeten, de kinderen die nu naar de basisschool zullen gaan en die nu dus de kinderdienst gaan bezoeken, wie weet komen ook zij deze ochtend naar de kerk. De een komt, de ander gaat.

In deze dienst zal naast het afscheid van de oudste kinderen van de kinderdienst, ook de heilige doop plaatsvinden. Evelien en Jeffrey Gijzen hebben de wens geuit dat hun eerste kindje in ons midden dit teken van Gods liefde en trouw ontvangen zal. Natuurlijk zijn we daar hartstikke blij mee en zullen we Romy Esther, met liefde (en met water uiteraard) dopen in de naam van de Vader, Zoon en heilige Geest. Zo vieren we deze morgen nog een markeerpunt van het leven. Ds Stefan Dijkhuizen en ds Dick Pruiksmas zullen samen in deze dienst voorgaan. De evangelielezing is uit het slot Lucas 9. Daar gaat het over het volgen van Jezus. Je krijgt niet eens tijd om je eigen vader te begraven en wie zijn hand aan de ploeg slaat en tegelijkertijd achterom kijkt, is niet geschikt voor het koninkrijk van God. Het zal dus gaan over de voortgang van het evangelie, terwijl kinderen geboren worden en gedoopt, groter groeien en volwassen worden. Zo gaan we voort. (Ds. S. Dijkhuizen, ds. D. Pruiksmas)



Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

levensparels

Op mijn bureau ligt een armbandje met 18 parels. Ze hebben verschillende kleuren en vormen. Het armbandje wordt verkocht door JOP, de jongerenorganisatie van de Protestantse Kerk met als doel iets tastbaars te hebben als hulpmiddel bij



o.a. het gebed. Elke parel heeft een eigen be-tekenis: een levensvraag, een gedachte, een gebed. Voel ze in je hand, laat ze één voor één tussen je vingers doorgaan. Als je dat doet, kom je tot rust. Je komt dichter

bij jezelf en dichter bij God. Je staat even stil, weg uit de drukte van elke dag. In zo'n moment van stilte kun je ontspannen. Je concentreren op wat echt van waarde is. Op wie je bent of wie je wilt zijn. De levensparels zijn ontwikkeld door Martin Lönnebo, bisschop van de lutherse kerk in Zweden. In een interview vertelt Lönnebo hoe hij op een eilandje al tekenend eerst de tientallen kralen van de traditionele rozenkrans terugbracht tot één, die hij de 'Godsparel' noemde. Daarna groeide het aantal weer aan, tot twaalf ronde en zes ovale kralen; met een parelmoeren 'ik-parel', een rode voor liefde en een blauwe voor zorgeloosheid ('relaxparel'), kleine pareltjes voor geheimen en een zwarte voor de 'nacht'.

In Trouw stond kortgeleden (25 mei) ook al iets over deze armband, daar 'protestantse rozenkrans' genoemd, die onder jongeren in Zweden, Engeland en Duitsland zeer populair is.

Binnenkort zal ik op het platform 'Op Goed Gerucht' een statement geven over de vraag 'protestants zijn doe je zo!' Iemand deed mij de suggestie om daarin aandacht te geven aan deze armband, als een combinatie van iets tastbaars en spiritualiteit. Is een dergelijke gebedsarmband met alle vrijheid en openheid die het biedt typisch protestants? Ik weet het nog niet zo goed, zo lang slingert de armband dan ook maar rond op mijn bureau. Hebben we als protestanten iets tastbaar nodig? Kunnen we ook zonder? Graag hoor ik hoe u erover denkt



uit de gemeente

Mevrouw Bavinck-Meyer (Utrechtseweg) heeft pech. Pas nu is vastgesteld dat de pijn in haar arm veroorzaakt wordt doordat de arm uit de kom is als gevolg van de valpartij in maart! Even terug in de kom is er nu niet meer bij. Hoe een en ander toch draaglijk gemaakt kan worden, moet nog bekeken worden.



Voor zover mij bekend zijn er op dit moment geen zieken opgenomen in ziekenhuizen in de omgeving. Juist in deze periode van het jaar kan de eenzaamheid mensen te veel worden, nu velen elders verblijven. Een kaartje van het vakantieadres kan een mens zo goed doen. Laten we naar elkaar blijven omzien.

Wilt u bezoek hebben, of weet u iemand aan wie een bezoekje welbesteed is, neem dan contact op Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum; het centrum is geopend maandag, dinsdag en donderdag van 9 – 13 uur. Een afspraak is dan snel gemaakt.

uit de gevangenis

Vanmorgen was ik bij Ton de Heer, predikant in de Penitentiare Inrichting Almere Binnen om hem de bijbels te brengen die u mij rechtstreeks of via Jetty gaf. Hij dankt hartelijk voor de stapel! Zijn voorraad voorziet in een behoefte, zeker 2 à 3 keer per week krijgt hij van een gedetineerde het verzoek om een bijbel. Ook in de toekomst mag u uw overvloedige bijbels en ook bijbelse dagboeken aan mij overhandigen of op het PDC afgeven. Ik zal voor de verdere afhandeling zorgen.

tot slot

Kortgeleden kreeg ik een boekje met liederen en teksten uit Iona onder ogen. Er wordt onder meer een ochtendliturgie beschreven met gebeden voor elke dag. Ik geef u graag het gebed voor de donderdag door:

*God, Gij hebt ons hart vervuld met hoop op het komen van uw rijk in deze wereld.
Gij gaf ons de woorden van verlangen om hiervoor te bidden.
Wij willen U danken voor de tekenen van uw toekomst.
Draag ons in ons bidden en werken tot de dag aanbreekt
dat uw wil geschiedt op aarde zoals in de hemel, in Jezus' naam.
Amen*

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld



Uit de gemeente

Lida en Rense Gaasterland, Kievitshof, kregen het bericht dat de ziekte van Lida in een dusdanig stadium is dat behandeling niet meer mogelijk is. Het verdriet is groot. Bij Lida en Rense en bij veel mensen om hen heen. Wij bidden om de vrede die alle verstand te boven gaat. Wij bidden om de vrede van het hart.

Weesper synagoge

Op zaterdag 30 juni neemt tijdens een bijzondere dienst in de Weesper synagoge de heer Bernhard Cohen afscheid als voorzitter van de Joodse Gemeente Flevoland/Weesp. Ook vanuit onze kerkelijke gemeente vergezellen hem en zijn familie de beste wensen voor een hopelijk vanaf nu ietsje rustiger toekomst.

Het verhaal van de Weesper synagoge wekt nog steeds verbazing. Halverwege de jaren negentig hebben we, samen met vertegenwoordigers van de Joodse gemeenschap in Nederland, als Weesper bevolking het gebouw weten te bewaren als cultureel erfgoed van onze stad. Maar wie had gedacht dat het gebouw ooit weer een heuse Joodse gemeente zou herbergen? En nog wel een tot nu toe in Nederland niet of nauwelijks bestaande stroming: het conservatieve Jodendom.

We kenden in Nederland de Joodse orthodoxie en het Verbond van Liberale Joden. De Joodse gemeenschap in Weesp zit in het midden van dat

spectrum. 'Conservative Judaism' is wereldwijd gezien de grootste stroming in het Jodendom. Het Nederlandse deel daarvan heeft zijn onderdak gevonden bij ons aan de Nieuwstraat. We wensen de gemeenschap groei en bloei.

Vakantie

In de maand juli en in de eerste week van de maand augustus zal ondergetekende niet aanwezig zijn. Eerst ga ik de jaarlijkse conferentie bijwonen van de Internationale Raad van Joden en Christenen en vervolgens begint de zomervakantie. Vanaf maandag 6 augustus pakken we D.V. de draad weer op.

De kerkenraad keurde in de maand juni een voorstel goed van de Internationale Raad van Joden en Christenen dat het mogelijk maakt mijn werktijd voor de Raad (25%) flexibel uit te breiden tot hooguit eenderde deel van de totale werktijd. De vaste 25%, een week per maand, ben ik in Heppenheim, zoals u weet. In de maand juni zal dat de week zijn die met zondag de 17e begint.

Maar de contacten met de lidorganisaties in de diverse landen en ook de projecten die ter hand genomen zijn, vergen zo nu en dan tijd om te reizen. Dat is nooit precies in te passen in die ene week. Met de medewerking van de collegae in Weesp is het mogelijk om zo nu en dan een paar dagen extra op stap te zijn. Als het goed is, zult u daar weinig tot niets van merken.

Tot slot

Dat onze harten en gedachten bewaard zullen zijn in Christus Jezus, onze Heer.

Ds. Dick Pruiksmā

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294 410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in de entree van de kerk leggen.

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij
Wijnand van Bodegraven,
tel. 0294 – 251841

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Het aantal gemeenteleden dat in Weesp of elders in een verpleeghuis verblijft neemt helaas alleen maar toe. Voor familieleden is dat een hele zorg en een groot verdriet, temeer als er tot deze mensen steeds meer afstand groeit, je ongewild van elkaar vervreemd raakt. Moge God al deze mensen in hun verdriet en zorgen nabij zijn.



Op huisbezoek ontving ik voor het kerkenwerk giften van twintig en tien euro en voor het werk in Roemenië twee maal een gift van tien en giften van twintig, vijftwintig en honderd euro. Hartelijk dank!

Ds. W.J. Lamfers

Van de predikant

Hoe hoogte- en dieptepunten akelig samengaan wordt nog maar eens onderstreept door de situatie waarin René Myn Kong momenteel zich bevindt. Misschien is het voor veel mensen nog onbekend, maar René zit al drie maanden vast in Casablanca, Marokko. De omstandigheden zijn afschuwelijk, en het is voor hem heel erg zwaar, zowel lichamelijk als psychisch, om vol te houden en te kunnen blijven hopen op een goede afloop. Binnenkort zal zijn zaak worden behandeld en we hopen en bidden met hem op een goede afloop en een rechtvaardige gang van zaken, maar dat de situatie in het gevang van Marokko daar niet echt aan meewerkt zal niemand verbazen. Toch is er ook blijdschap, nu Lovelyn, de verloofde van René, een dochttertje ter wereld heeft gebracht, Esther genaamd. Met alle zorgen die dit met zich meebrengt, hopen we maar dat deze koninginnenaam Esther aan René, Lovelyn en allen die hen nabij zijn in gedachten en gebeden (waar hij

ons steeds nadrukkelijk om vraagt!), kracht geeft en de hoop dat redding en verlossing nabij zijn, ook 'in den verre'.

In de laatste week van juni is er voor mij weer een blok nascholing op Hydepark in Doorn. Ondanks dat het verplichte nascholing heet, kijk ik er met plezier naar uit. Het vorige blok was alweer in februari, dus hoog tijd voor iets nieuws! Ik ben deze week niet aanwezig in de gemeente, maar mocht u of jij mij of een andere collega nodig hebben in deze week, dan graag even contact met Jetty van Kessel op het PDC.



Ds. Stefan Dijkhuizen

• Informatief

12 uur muziek in Utrechtse Kerken

Op zeven juli 2007 van zeven tot zeven zal er in de binnenstadskerken van Utrecht muziek klinken. De binnenstadskerken organiseren een muziekestafette in het kader van 25 jaar Kerken Kijken Utrecht (29 juni – 8 september). Cantorijen, organisten, musici, dirigenten van binnenstadskerken en een enkel ander koor laten horen wat er normaalgesproken op zondag te horen is. Op één dag krijgt u een palet van kerkmuziek te horen. Van Gregoriaans tot modern, met orgel en zang. Om zeven uur begint het Gregoriaans koor Utrecht met de lauden van St Maartens translatie in de St. Catharinakathedraal. De estafette eindigt met delen uit een evensong door de Schola Davidica in de Janskerk. Vervolgens is het op het Domplein het Poverty Requiem. Als u wilt kunt u daar zelfs aan meedoen.

Het precieze programma van de muziekestafette zal t.z.t. te vinden zijn op www.protestant-utrecht.nl, www.kerkenkijken.nl, in het magazine Kerk in de Stad, in de deelnemende kerken en in de jubileumkrant van Kerken Kijken Utrecht. De muziekestafette is, samen met een nieuwe reeks ansichtkaarten voor bezoekers, het cadeau van de kerkgenootschappen aan het jarige Kerken Kijken Utrecht.

Het thema van de ansichtkaarten is: de kerk viert feest. Van elke kerk is een bijzonder viermoment fraai in beeld gebracht. De kaarten liggen klaar voor de bezoekers van Kerken Kijken, per kerk één. Wie alle 12 kerken afgaat heeft de serie compleet.

De (niet-kerkelijke) werkgroep Kerken Kijken Utrecht organiseert overigens zelf tal van jubileumactiviteiten, waarvoor t.z.t. publiciteit gemaakt zal worden. Onder andere op de website www.kerkenkijken.nl.

Poverty Requiem

In het jaar 2000 beloofden de 189 lidstaten van de Verenigde Naties om binnen vijftien jaar de armoede in de wereld flink terug te dringen. Met het Poverty Requiem wordt de wereld eraan herinnerd dat we halverwege zijn. Het wordt in 2007 op zo'n 15 plekken in Nederland uitgevoerd. In Utrecht vindt de uitvoering plaats op 07-07-07, precies de datum op de helft naar 2015!

Het Poverty Requiem is een muziekstuk voor koor, percussie en 2 solisten (alt en sopraan) en geeft zoveel mogelijk mensen de kans hun stem te verheffen om zo een artistiek en politiek statement te maken voor het bestrijden van de armoede in de wereld.

Ook jij kan je stem gebruiken en zingen tegen armoede. Alleen of met je koor. Meedoen is eenvoudig. Geef je op, studeer thuis het Poverty Requiem in en kom vervolgens naar de eenmalige gezamenlijke repetitie op 5 juli.

Je kunt je opgeven op www.povertyrequiem.org. Via de knop 'hoe kun je meedoen?' geef je jezelf of je koor op voor de uitvoering in Utrecht. Daarna kun je aan de slag met instuderen. Op deze site vind je naast uitgebreide informatie, de audio, de tekst en de bladmuziek van het Poverty Requiem. En het is allemaal gratis te downloaden.



Afscheid kand. G.J. Codée

Beste gemeente, op 17 juni aanstaande hoop ik, na ongeveer twee jaar in uw midden gewerkt te hebben, afscheid van u te nemen. Twee seizoenen mocht ik in uw midden werkzaam zijn. Sinds mei werk ik fulltime in Rotterdam Delfshaven als pastoraal medewerker en dat valt helaas niet meer te combineren met de werkzaamheden in Weesp.

Met veel plezier heb ik in uw midden de catechese verzorgt, pastorale bezoeken afgelegd en de meditaties verzorgt op de Kontaktmorgen. Vanaf het eerste begin heb ik mij welkom gevoeld in de gemeente. Op de (belijdenis)catechisatie maar ook bij de bezoeken die ik heb afgelegd. We hebben met jong en oud mogen delen wat ons allemaal bezighoudt, ook juist in het geloof. Ook de strijd en de zorgen die er waren hebben we mogen delen.

Het was prachtig om te merken dat alle grenzen overstegen werden door dat ene wat ons echt samenbindt: het geloof in de Here Jezus Christus. Hij die voor ons wilde sterven op Golgotha, maar nu ook leeft! Daarin heb ik het meest de verbondenheid met elkaar gemerkt. Wij hebben een levende Heiland, die ons juist ook als wij afscheid nemen blijft samenbinden en ons vasthoudt.

Ik wil u allen bedanken voor het in mij gestelde vertrouwen en u ook van harte Gods zegen toewensen, ook als kerk en als gemeente in Weesp. Dat u mag weten dat de Here God u niet loslaat en u alles in zijn handen mag blijven leggen. Ook de kerkenraad wil ik veel wijsheid toewensen, en Gods nabijheid, maar ook bedanken voor de goede samenwerking.

Op zondagavond 17 juni hoop ik in de avonddienst afscheid van u te nemen. In de dienst hopen we terug te zien op al het goede wat de Here God gegeven heeft, maar mogen wij ook de toekomst in Gods handen leggen. Ook alle zorg en moeite die er is op dit moment in de gemeente.

Om zo alles los te laten en in Gods handen te leggen vind ik niet eenvoudig, maar we mogen ook juist vanuit het geloof weten dat Hij doorgaat waar wij moeten stoppen.

Hartelijke groet, ook namens mijn vrouw,
Gert-Jan Codée
Oostaanstraat 23
1013 WE Amsterdam

Kort verslag kerkenraad d.d. 31-5-2007



Zoals u in Onderweg heeft kunnen lezen hebben de predikanten tijdens hun verblijf in Lievelede een werkplan opgesteld voor het seizoen 2007-2008. Het werkplan is ingedeeld naar de werkvelden in de gemeente. Elk van de predikanten is als eerste

verantwoordelijk voor één van de werkvelden. Ds. Groeneveld voor pastoraat, ds. Pruiksmas voor liturgie en kerkmuziek, ds. Lamfers voor kringenwerk, diaconaat en externe contacten, ds. Dijkhuizen voor jeugd- en jongerenwerk. Dit laatste sluit niet uit dat onderlinge samenwerking op elk terrein mogelijk en ook gewenst is. Hoewel er nog vragen onbeantwoord bleven reageerde de kerkenraad positief op het plan.

In het plan staan voor het komende seizoen heel wat activiteiten gepland. Via het bekende jaarlijkse boekje voor het Kringenwerk en Onderweg zult u nader geïnformeerd worden.

Door de kerkenraad is een pr-commissie ingesteld, bestaande uit Mirjam van Veen en Manin Konijnenbelt. Het doel van de commissie is zowel de interne als de externe communicatie te verbeteren. Als u ideeën heeft kunt u bij hen terecht.

De liturgiecommissie heeft een zomerliturgie gepresenteerd. Het doel is zomergasten (en uiteraard anderen die er voor het eerst zijn) een boekje te bieden waarin de gebruikelijke gang van zaken vermeld staat.

De door de kerkenraad ingestelde beleidsplangroep, bestaande uit de dames Konijnenbelt en Van Veen en de heren Lamfers, Sas en Snoeij is druk bezig een beleidsplan op te stellen. De kerkenraad stemt in met hun voorstel dat de gemeente hierbij betrokken wordt. Ze willen in gesprek gaan over wat voor een gemeente we willen zijn. Nadere berichtgeving kunt u in Onderweg lezen.

Zoals u bekend zal zijn is ds. Pruiksmas voor één jaar voor 25% van zijn werktijd uitgeleend aan het I.C.C.J. De kerkenraad stemt ermee in dat deze tijd wordt uitgebreid tot vier jaar en dat het contract wat meer flexibel wordt met een verhoging tot maximaal 30 à 35% van de werktijd.

Op voorstel van de predikanten wordt besloten met ingang van het volgende jaar geen Nieuwjaarsdiensten meer te houden. Dit vanwege de geringe belangstelling. De eerste zondag na Nieuwjaar zal er gelegenheid zijn elkaar te ontmoeten en gelukkig Nieuwjaar te wensen.

Wil Vree, scriba

Malawi

Vanuit Malawi kreeg ik van de ondervoedingskliniek een brief met onderstaande tekst:

Dear Mrs. Sliggers,

Greetings from Nutrition and Rehabilitation Unit (RNU) at Mua Hospital. I am happy to inform you that the money, which you have given us for the Orphans, has assisted us a lot. Thank you very much.

This programme has assisted six children whose mother died soon after birth. In this case we would like to empower you that if possible continue assist us for further improvement of orphans.

*Yours loving,
Sister C. Buya.*

Hier bedankt zuster Boya ons voor het geld dat door leden van onze kerk gegeven werd voor de ondervoedingskliniek. Zij vraagt ons door te kunnen gaan met een gift zodat ook andere kinderen nog geholpen kunnen worden.

Inmiddels is er van de diaconie weer een bedrag naar Mua Hospital gegaan en ook de ondervoedingskliniek kan van dat geld weer melk

kopen voor die groep kinderen die anders heel weinig kans hebben te overleven omdat de moeder bij de geboorte is overleden.

Op Hemelvaartsdag heb ik 's morgens om half zes Erdi, de dokter van Mua Hospital, van het vliegveld gehaald. Zij kwam voor een kleine vakantie naar Nederland en was ook heel blij met onze giften. De administrateur van het ziekenhuis zal ons nog een briefje



schrijven waarin hij zijn dank wil overbrengen namens alle mensen die geholpen zijn hun ziekenhuis rekeningen te betalen en zo beter, zonder schuld, verder kunnen leven. Van dit geld heeft Erdi weer nieuwe medicijnen kunnen kopen.

Straks zal Z.W.O. dit project overnemen zodat zij in de toekomst ook nog een stuk geholpen kunnen worden.

Ook kreeg ik van Erdi foto's van de knuffels die naar de kinderafdeling en de ondervoedingskliniek zijn verzonden. Kinderen en verpleging zijn hier erg blij mee. 's Morgens mogen de kinderen een knuffel uitzoeken waar zij mee mogen spelen en 's avonds wordt die in de kast achter slot en grendel opgeborgen tot de volgende ochtend.

Namens Mua Hospital: heel veel dank.
Ineke Sliggers

Beleidsplancommissie

Sinds kort bestaat er een door de kerkenraad aangesteld groepje gemeenteleden, dat met elkaar de kar gaat trekken om een nieuw beleidsplan voor onze gemeente te maken. Dat moet een levend document worden, dat niet na een eerste presentatie onder in een la verdwijnt, maar een leidraad vormt van waaruit we met elkaar gaan werken. Ook willen we met elkaar steeds terugkoppelen naar kerkenraad en naar alle leden over 'wat wilden we en hoe ver zijn we'. Maar dan moet je eerst een beleidsplan hebben en zover zijn we nog niet.

We zijn nu twee keer bij elkaar geweest en zijn begonnen met het schrijven van een plan van aanpak zoals dat tegenwoordig zo mooi heet. Daarin geven wij aan op welke manier wij het beleidsplan willen gaan maken. Het wordt geen plan 'over u en zonder u' maar een plan voor onze gemeenteleden en door onze gemeenteleden. Daarom willen wij de gemeente gaan raadplegen op een gezellige en toch zinvolle wijze en op een zo laagdrempelig mogelijke manier.

Binnenkort zullen wij de kerkenraad een plan voorleggen, over de manier, waarop wij dat willen gaan doen. We denken begin oktober de gemeente hierbij te betrekken, maar daar hoort u later meer over.

Dit was een 'voorstelrondje' daarom volgen hieronder de namen van de gemeenteleden die in deze commissie zitting hebben.

Manin Konijnenbelt	Wim Lamfers
Jan Sas	Hans Snoeij
Mirjam van Veen	Piet Zevering.

Mocht u vooraf ideeën hebben of aandachtspunten, dan willen we dat al graag van u horen.

Namens de beleidsplancommissie,
Hans Snoeij

Afgesloten

Na een jaar van belijdeniscatechisatie geleid door de heer Kandidaat Codee, hebben we afgelopen 6 mei deze periode mogen afsluiten met een gezegende belijdenis dienst. We willen de gereformeerde bond bedanken voor alle moeite en het meeleven. De belijdeniscatechisaties waren leerzaam en prettig om naar toe te gaan. We willen G.J. Codee dan ook zeer bedanken voor zijn interesse en de manier waarop hij de avond leidde. Wij willen u ook allemaal hartelijk bedanken voor alle boeken en andere verassingen wij zijn hier erg blij en dankbaar voor.

Met vriendelijke groeten van:

Thea ter Beek	Gerard van Nigtevecht
Kees van Nigtevecht	Hugo van Nigtevecht

● Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en donderdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Startzondag 2007

Zondag 9 september as. is de **startzondag** van het kerkelijke seizoen 2007-2008. Zoals elk jaar willen we ook nu het nieuwe seizoen feestelijk openen. Voor het eerst krijgen we daarbij aanzienlijke steun vanuit de landelijke kerk. Want de Protestantse kerk in Nederland heeft voorgesteld om de startzondag 2007 als thema mee te geven:

DE KERK, DAAR ZIT MUZIEK IN!

Dat thema is ons in Weesp natuurlijk op het lijf geschreven. Muziek zal er dus klinken en er zal veel gezongen worden. Onlangs is in de Protestantse kerk een lijst gepubliceerd van de twaalf meest gezongen kerkliederen. Die zogenoemde 'canon van het kerklied' zal zeker op onze startzondag een rol spelen. Maar er is veel meer. Leest u maar!

Een nieuwe vleugel

Vanaf de startzondag zal onze met muziek al zeer gezegende Laurenskerk een vleugel rijk zijn. Uit een nalatenschap die de voormalige Gereformeerde kerk van Weesp ontving is de aanschaf mogelijk gemaakt. Christine Kamp is natuurlijk de meest aangewezen persoon om het goede instrument voor ons te kiezen. Op deze zondag zullen we het nieuwe instrument in gebruik nemen. Er zit muziek in de kerk!

Fototentoonstelling

Velen van ons zullen in de komende weken op vakantie gaan. Maar ook wanneer u thuis blijft is er de mogelijkheid om mee te doen met de fototentoonstelling rond het thema: Er zit muziek in de kerk! Leg het thema ouderwets vast op de gevoelige plaat of hedendaags op de harde schijf en meldt u aan bij Annelies Westra die de organisatie van deze tentoonstelling op zich heeft genomen.

Jongeren

Het jongerenwerk van de Protestantse kerk, JOP, heeft een spel ontwikkeld rond het thema van deze

startzondag. Dat spel zullen we gaan spelen en niet alleen de jongeren worden daar voor uitgenodigd. Iedereen mag meedoen want er zit muziek in de kerk!

Wereldwinkel

De immer actieve Weesper Wereldwinkel heeft al aangekondigd om met een kraampje op de startzondag aanwezig te zullen zijn. Het zou mogelijk zijn om een kleine markt van mogelijkheden te organiseren waar diverse kerkelijke of met de kerk verwant organisaties zich presenteren. Aanmelding bij ds. Pruiksmas.

Ideeën

Er staat het een en ander op stapel. Mocht u ideeën willen aandragen die het programma van de Startzondag 2007 kunnen verrijken, dan bent u welkom. We maken er een klinkende dag van. Er zit muziek in de kerk !

Ds. D. Pruiksmas

Bedankt!

We bedanken iedereen heel hartelijk, die tijdens het verblijf van Ineke in het ziekenhuis en na haar thuiskomst met ons meegeleefd hebben en dit nog steeds doen.

In de vorm van kaarten, bloemen, een telefoontje, Bert even aanspreken, een tikje op de schouder. Dit alles was hartverwarmend en heeft ons ontroerd en gesterkt.

Hartelijke groet,
Bert en Ineke Lans

Eben Haëzer

Bij ons 50 jarig Huwelijks Jubileum j.l. 27 mei willen wij iedereen bedanken voor de hartelijke felicitaties, in de vorm van bloemen, planten en de vele kaarten die we mochten ontvangen. Dit heeft ons bijzonder goed gedaan.

Nel en Jo Stam



Terugblik op de experimentele dienst van 13 mei 2007

Experimenten moet je evalueren, zeker wanneer je mensen expliciet hebt gevraagd om te reageren. Op 13 mei j.l. was er weer een experimentele dienst, waarvan hier een kort verslag, maar met name een samenvatting van de reacties die ik na afloop kreeg. 'Wat beweegt je?' was de vraag die als de rode draad door deze dienst liep. We lazen teksten over het evangelie in beweging (met Paulus en zijn oversteek naar het Europese continent), interviewden 'onze Santiago-fietser' Gerard van de Bosch over zijn beweegredenen en deelden de ervaringen die we hadden opgedaan in de week Taizé met de jongeren in de meivakantie. We waren stil én gingen met elkaar in gesprek, we reageerden en discussieerden via een rol behang, vol met stellingen die op de vloer geplakt was. En natuurlijk zongen we liederen uit pelgrimsplaatsen als Iona en Taizé, maar ook één van de bekende pelgrimsliederetjes uit het liedboek, Gezang 459. Al met al heel wat verschillende onderdelen en een toch wel experimentele uitvoering.

Vrijwel alle respondenten waren positief over deze dienst en de invulling en uitwerking van het thema; de momenten van stilte, de liederen en de interactie sprak velen aan. Meerdere mensen benadrukte de

gemeenschap die er ontstond en ervaren werd in deze dienst. Het elkaar ontmoeten en delen in wat je beweegt werd als zeer zinvol en inspirerend ervaren. Dat geeft te denken, in ieder geval was het voor deze keer, voor dit soort viering, heel goed en paste het bij de aanwezige kerkgangers, jong en oud.

Ook was vrijwel iedereen ofwel teleurgesteld in de lage opkomst, ofwel ontevreden over het tijdstip van de dienst (11 uur) en het samenvallen met o.a. Moederdag en de Kerksite-viering. Zegt dit iets over de behoefte aan experimenten in de gemeente, of is het een appèl voor een betere planning van dit soort bijzondere vieringen en diensten? Ik hoop (en denk ook) zelf dat het met name het laatste is. Eén en ander heeft al geleid tot bespreking in zowel de kerkenraad als het ministerie; misschien moeten we af van de vaste regelmaat van de tweede zondag van de maand, en kijken we vooraf beter naar bijzondere dagen en tijdstippen.

De vraag 'Wat beweegt je?' deed mensen elkaar ontmoeten en zette zelf in beweging. Hopelijk betekent dat ook dat we nog lang niet 'uitgeëxperimenteerd' zijn.

Ds. Stefan Dijkhuizen

Unieke samenwerking Greenchoice, Kerkinactie en ICCO



Steeds meer mensen maken zich zorgen over klimaatverandering. Dat is terecht. De opwarming vormt een serieuze bedreiging voor mens, plant en dier en wordt veroorzaakt door onze CO₂-uitstoot. De gevolgen hiervan, zoals overstromingen, droogtes, orkanen en hittegolven zijn al merkbaar. Greenchoice, Kerkinactie en ICCO zijn een unieke samenwerking aangegaan. U kunt overstappen op groene energie met Milieukeur met laagste prijsgarantie. Groene energie van Greenchoice heeft geen CO₂-uitstoot, waardoor de energie niet

schadelijk is voor het milieu. Als u overstapt helpt u niet alleen het milieu, u steunt ook duurzame projecten in de Derde Wereld. Greenchoice doneert namelijk voor elke kWh groene stroom die u gebruikt 0,25 eurocent aan klimaatprojecten van het klimaatplan van Kerkinactie en ICCO.

Voor meer informatie zie de internet pagina van Greenchoice, <http://www.greenchoice.nl/kerkinactie/> Of neem de folder mee die op de leestafel in de kerk komt te staan.

Hans Snoeij
Secretaris Diaconie

Informatief: zomervakantieweek op Hydepark

Het Bezinningscentrum en het Conferentiecentrum van de Protestantse Kerk in Nederland presenteren een zomervakantieweek onder het motto 'Venster op de wereld – een week voor thuisblijvers die voorbij hun grenzen willen kijken'.

Het programma omvat dagopeningen en -sluitingen in de kapel van Hydepark, een kerkdienst op het Grote Bos, Bijbelstudie op basis van intercultureel Bijbellezetjes en een lezing over orthodoxe spiritualiteit in Roemenië. Verder worden er onder leiding van

een zangpedagoge liederen uit de wereldkerk ingestudeerd, is er een workshop onder leiding van een Afrikaanse schilder en bereidt u gezamenlijk een feestmaal uit de wereldkeuken. Daarnaast zijn er excursies (landgoed Hydepark, museum Huis Doorn, museum Catharijneconvent Utrecht).

Kortom, een geheel verzorgde vakantieweek, waar ontspanning en toerusting hand in hand gaan.

Meer informatie en aanmelding via www.hydepark.nl.

2007 - een bijzonder kerkmuzikaal jaar

In 2007 gedenken wij met vreugde de grote organist en componist Dietrich Buxtehude (1637-1707). De fantasierijke muziek van zijn hand hoort u geregeld in de Laurenskerk klinken. Logisch dat Bach deze muziek wist te waarderen en speciaal naar Lübeck trok om Buxtehude te horen musiceren, want wie durfde in die dagen zo gewaagd te musiceren? Met Buxtehude als cantor-organist moet het in de Marienkirche in Lübeck steeds weer een feest zijn geweest. De zelfbewuste burgers van de fraaie stad waren trouwens wel wat gewend. Franz Tunder was er vóór Buxtehude organist geweest en in de twintigste eeuw zou Hugo Distler met zijn orgel- en koormuziek de mensen verblijden. En tussendoor zijn er heel wat goede organisten en cantors in de Hansestad actief geweest, waardoor ook op muzikaal gebied altijd heel wat te genieten valt in Lübeck.

Niet alleen Buxtehudes orgelmuziek, maar ook zijn koormuziek zijn van een grote schoonheid. De fierheid van de oudste en daarom leidinggevende en een voorbeeldfunctie vervullende Hansestad klinkt prachtig in deze muziek door, temeer daar men in Lübeck fantastische orgels had (en gelukkig nog heeft, al zijn prachtige instrumenten schandalig weggebombardeerd).



In 2007 gedenken wij ook een ander die veel betekend heeft voor de kerkmuziek, vooral het kerklied: de domineedichter Paul Gerhardt (1607-1676). Die leefde niet in een rijke stad, want Berlijn was in zijn dagen niet meer dan een dorp en is als je het goed beschouwd nog steeds een samenraapsel van dorpen die

in de loop der tijd, met name na 1800, aan elkaar zijn gegroeid. Gerhardt heeft de verschrikkingen van de Dertigjarige oorlog mee-gemaakt, waardoor de bevolking met dertig procent afnam en de armoede enorm toenam. Temidden van al die ellende kon hij als predikant verbonden aan de Nikolaikirche maar één ding doen: de mensen troosten. Troost, innigheid en vertrouwen zijn dan ook bepalend voor de inhoud van zijn fraaie liederen. Daardoor is Paul Gerhardt de belangrijkste dichter van kerkliederen na Luther.

U vindt heel wat liederen van zijn hand in het Liedboek. In de Adventtijd zingen we een van zijn liederen, gezang 117, uit volle borst mee en met Kerst gezang 141. Gezang 144 kennen we helaas minder goed, maar is meer dan de moeite waard. In de lijdentijd zingen we graag gezang 183 en met Pasen klinkt gezang 214 prachtig. De gezangen 426 en 427 zijn mooie liederen voor donkere dagen, liederen die ondanks alle ellende een groot Godsvertrouwen ademen.

Bonhoeffer lagen de liederen van Gerhardt na aan het hart. Steeds weer verwijst hij er naar in zijn geschriften. Met zijn seminaristen zong hij graag en vaak gezang 377, maar gezang 427 wist hij ook te waarderen. Ook hij leefde in een tijd waarin het op troost aankwam.

Mogen de muziek van Buxtehude en de liederen van Gerhardt ook u troosten. En mocht u al dit fraais nog niet kennen, ga op ontdekkingstocht! U wordt rijkelijk beloond.

Ds. W.J. Lamfers

● Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels, jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en postzegels. We hebben veel keuze en indien niet voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Bloemendienst

Ontvangen van Mw. v. S. via Mw. G. € 10,00.
Hartelijk dank, B. Verburg-Elgersma

Ontvangen via mevr. R. van mevr. B. € 10,00 en van mevr. v. I. € 50,00. Ontvangen via mevr. v. N. van mevr. B. € 5,00.

Annie van der Zande



Kleding- en naaimachine actie: mijlpaal bereikt en al weer verder...

Inzameling van kleding- en naaimachines t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S).

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Mijlpaal

Sinds het begin van onze actie om naaimachines voor dokter David Abdulai in Tamale (Noord Ghana) te verzamelen hebben we 6 trapmachines, 36 hand- en 26 elektrische machines verscheept en bericht van goede aankomst ontvangen.

Bij de verlader staan 23 diverse machines klaar voor verscheeping en tot op vandaag hier 18 machines in voorraad. Bij elkaar opgeteld zijn dat er meer dan honderd(!) en daar zijn we erg gelukkig mee.

Dokter David schrijft ons, dat ie van deze zendingen er 28 heeft aangeboden aan de vrijwilligers in de beide klinieken als stoffelijk blijk van zijn grote waardering voor al hun inspanningen. Ieder was daar geweldig blij mee en "ze zijn nog meer gemotiveerd om mij tot hulp en steun te zijn" zo schrijft David.

Daarnaast gingen er ruim 20 naar een opvangcentrum voor jonge meisjes die na voltooide naaiopleiding hun machine mogen behouden en er ging een aantal naar herstelde patiënten die geen

inkomen hebben en met naaiwerk voor derden in hun onderhoud kunnen gaan voorzien.

Zo waar, prima bestemmingen en voor ons reden om met de inzameling onverminderd door te gaan.

Elke kist of doos met machines wordt volgestopt met lakens, handdoeken enz. voor de kliniek en een grote hoeveelheid zomerkleding die aan de allerarmsten wordt uitgereikt.

De voorjaarsinzameling in Driemond was weer een groot succes: met twee aanhangers vol zakken kleding en 3 naaimachines reden we voldaan naar huis.

Alle gevers in Weesp en Driemond of waar dan ook reuze bedankt, mede uit naam van dokter David en z'n vrouw Doris en de vele ontvangers in Ghana. Met aller medewerking op naar de volgende honderd.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.
J.F. Roth



• Favoriet lied

Ik heb veel favoriete liederen, onder andere 'Tel Uw zegeningen één voor één', maar gezang 293 houd ik ook steeds voor ogen:

Wat de toekomst brenge moge,
Mij geleidt des Heren hand,
Moedig sla ik dus de ogen
Naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen
Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen
Met een rustig, kalme moed!

Heer ik wil uw liefde loven,
Al begrijpt mijn ziel u niet.
Zalig hij die durft geloven,
Ook wanneer het oog niet ziet.
Schijnen mij uw wegen duister,
Zie, ik vraag U niet waarom?
Eenmaal zie ik al uw luister,
Als ik in uw hemel kom,

Laat mij niet mijn lot beslissen
Zo ik mocht ik durfde niet.
Ach, hoe zou ik mij vergissen,
Als Gij mij de keuze liet!
Wil mij als een kind behandelen,
Dat alleen de weg niet vindt
Neem mijn hand in uwe handen
En geleid mij als een kind.

Waar de weg mij brengen moge,
Aan des Vaders trouwe hand,
Loop ik met gesloten ogen
Naar het onbekende land.

Toen mijn man Luc overleden was werd dit lied gezongen bij zijn crematie, en inderdaad toen het moeilijk was heeft God mij gedragen. Hij heeft mensen op mijn pad gestuurd die mij geweldig geholpen hebben. Waar ik eeuwig dankbaar voor ben!

Graag draag ik nu de pen over aan Gerard van de Bosch.

Jos Moolhuizen

Kijk ook eens op
www.pknweespdriemond.nl

• Informatief

Nacht der Kerken

23 juni 2007: De nacht der kerken! Overgewaaid uit Oostenrijk en Duitsland gaat ook Nederland (lees: Rotterdam) kennis maken met: 'De nacht der kerken'.

Het initiatief tot deze nacht ligt bij het Convent van kerken. In dat Rotterdamse convent ontmoeten vertegenwoordigers van kerken elkaar: Protestants, Rooms Katholiek.

Wat is de nacht der kerken? Allereerst wat is het niet? Het is geen museumnacht, een kerk is geen museum! Het lijkt ook niet op monumentendag, want een kerk is meer dan een monument!

In de nacht der kerken staat de gemeenschap centraal. De deuren van 20 kerken, kapellen en kathedralen gaan open voor een breed publiek waarvoor het een plek mag zijn van bezinning, ontmoeting, debat, zang, dans, spiritualiteit, interculturele manifestatie ...

Maak kennis met de kerken in de stad. Treed binnen in de wereld van het Paradijs. Laat je raken door woorden vrijheid en verdraagzaamheid. Sta stil bij die ene grote vraag: Is er leven na de dood? Laat je raken door het oeroude gregoriaans. Praat mee, zing mee, doe mee!

De 'Nacht der kerken' begint om 18.00 uur en eindigt om 23.30 uur met een spetterend programma op het plein voor de Grote of St. Laurenskerk, zo hoort dat in Rotterdam.

Ook wordt gezorgd voor de inwendige mens, is er op verschillende plekken een speciaal programma voor kinderen en voor jongeren, en bent u overal welkom al is het maar voor eventjes...

Meer informatie: www.nachtderkerken.nl



Prettige vakantie!



De bovenstaande foto is van vorig jaar zomer, we hielden toen voor het eerst een afsluiting van het kinderdienst seizoen. Dat was erg leuk, dus wij willen dit jaar ook weer een gezellige afsluiting houden van het seizoen met de kinderen en de leiding van de kinderdienst. Zondag 24 juni verzamelen we na de kerkdienst in het Waagpleingebouw. We gaan samen leuke dingen doen en ook nog wat lekkers eten. Alle kinderen van de kinderdienst krijgen nog een persoonlijke uitnodiging.

En zoals ieder jaar aan het eind van het seizoen, neemt de kinderdienst afscheid van de kinderen die na de zomervakantie naar de middelbare school gaan. Op zondag 1 juli zullen we in de kerkdienst afscheid nemen en gaan de kinderen aansluitend

met de jongeren van Kerksite mee naar het Biosgebouw om daar alvast kennis te maken. De kinderen die afscheid nemen zijn: Nathasja Borst, Bernd de Groot, Emma Fillerup, Marinka Hilders, Kevin Hooijer, Danique Haas, Myrthe Goudberg, Ingeborg Groen, Nathan Muns, Duco Letter en Jitse Morrema.

Ook op zondag 1 juli willen we de kinderen die net 4 jaar zijn geworden of die het in de komende maanden worden welkom heten in de groep van de kinderdienst. De (bijna) 4-jarige kinderen die wij welkom heten zijn: Tom Meijndert, Lucas Rebel, Jorrit Reekers, Margreet Hooijer, Christian Foppen, Rick Dolman, Thomas Kroeze en Roosmarijn van der Heide.

Zijn we nog iemand vergeten, laat het ons dan a.u.b. weten.

Wij sluiten het seizoen af maar dat betekent niet dat wij helemaal met vakantie gaan. Tijdens de zomervakantie is er gewoon kinderdienst en daar zijn alle kinderen natuurlijk ook weer van harte welkom!

Namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot

REN!!
De wedloop van je leven...

Kom ook kijken
waar dit toe leidt..

Start
10u

Finish!!
op het eind

Jeugddienst Grote Kerk
Zondag 17 juni '07
Nieuwstaat 31 te Weesp