

# Onderweg

*Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond*  
9<sup>e</sup> jaargang, nummer 7, 19 mei 2008



---

## ● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

---



### Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: [www.pknweespdriemond.nl](http://www.pknweespdriemond.nl)

Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21

Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: [sstavast@kpnplanet.nl](mailto:sstavast@kpnplanet.nl)

---

### Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: [stefandijkhuizen@yahoo.com](mailto:stefandijkhuizen@yahoo.com)

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: [alida.groeneveld@planet.nl](mailto:alida.groeneveld@planet.nl)

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: [wjlamfers@hetnet.nl](mailto:wjlamfers@hetnet.nl)

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: [f2hdpruiksmā@hetnet.nl](mailto:f2hdpruiksmā@hetnet.nl)

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

### Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: [pdc@hetnet.nl](mailto:pdc@hetnet.nl)

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

### Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: [inekevandepol@hotmail.com](mailto:inekevandepol@hotmail.com)

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: [wilvree@xs4all.nl](mailto:wilvree@xs4all.nl)

### Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal

Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: [zevering.pja@filternet.nl](mailto:zevering.pja@filternet.nl)

### Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, Penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck ([chris.bavinck@planet.nl](mailto:chris.bavinck@planet.nl))

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

---

## ● Colofon

### Redactieraad

Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

### Eindredactie

Cathalien Op 't Land

Telefoon: 0294 418 669, e-mail: [kerkbladonderweg@gmail.com](mailto:kerkbladonderweg@gmail.com)

### Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp

Telefoon 0294 251 841, e-mail [riethoeve@hetnet.nl](mailto:riethoeve@hetnet.nl)

---

### College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: [marien.weststrate@chello.nl](mailto:marien.weststrate@chello.nl)

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: [henknagel@zonnet.nl](mailto:henknagel@zonnet.nl)

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: [g.bosch6@chello.nl](mailto:g.bosch6@chello.nl)

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: [p.vangilst@hetnet.nl](mailto:p.vangilst@hetnet.nl)

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

### College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

### ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

### Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: [wilvree@xs4all.nl](mailto:wilvree@xs4all.nl)

### Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: [www.kerksite.nl](http://www.kerksite.nl)

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp

Telefoon: 0294 431 930, e-mail: [berna.heide@hetnet.nl](mailto:berna.heide@hetnet.nl)

### Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: [webredactie@pknweespdriemond.nl](mailto:webredactie@pknweespdriemond.nl)

## • Erediensten

### zondag 25 mei

Eerste zondag na Trinitatis

#### Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. W.J. Lamfers  
koffiedrinken na de dienst

1<sup>e</sup> collecte kerk  
2<sup>e</sup> collecte orgelfonds

19.00 uur ds. W.J. Lamfers  
zangdienst

1<sup>e</sup> collecte kerk  
2<sup>e</sup> collecte orgelfonds

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

### zondag 1 juni

Tweede zondag na Trinitatis

#### Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. D. Pruiksmā

1<sup>e</sup> collecte diaconie  
2<sup>e</sup> collecte kerk

19.00 uur ds. J. Plomp, Putten  
Gereformeerde Bond

1<sup>e</sup> collecte diaconie  
2<sup>e</sup> collecte kerk

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

### zondag 8 juni

Derde zondag na Trinitatis

#### Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds. J.S. Dijkhuizen  
jeugddienst, koffiedrinken

1<sup>e</sup> collecte kerk  
2<sup>e</sup> collecte Youth for Christ KwaZuluNatal,  
zie ook pagina 13

19.00 uur ds. D. M. Elsmā, Loenen a/d Vecht  
Gereformeerde Bond  
voorbereidend Heilig Avondmaal

1<sup>e</sup> collecte kerk  
2<sup>e</sup> collecte orgelfonds

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

## Wonderlijk dicht bij God



### Jeugddienst

Waar: Grote Kerk, Nieuwstraat 31

Wanneer: zondag 8 juni 2008

Hoe laat: 10:00 uur

#### kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

23 mei	ds. W.J. Lamfers
30 mei	hr. Herderschee
6 juni	R.K. viering

#### kerkdiensten in verpleeghuis Hogewei

25 mei	hr. G. Herderschee
1 juni	geen dienst
8 juni	hr. G. Herderschee

#### Koffiedrinken na de dienst

25 mei	in de Laurenskerk
1 juni	fam. Kalwij, De Vennen 40
8 juni	in de Laurenskerk

## Kerktaxi

### Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588  
A. Mul 410636

### zondag 25 mei

rit A Hr. J. de Vries 450041  
rit B Hr. J. van Baars 254190

### zondag 01 juni

rit A Hr. J. Vree 412532  
rit B Hr. G. v.d. Zande 414840

### zondag 08 juni

rit A Hr. F. Lijnsvelt 410455  
rit B Hr. P. Kalwij 432263

### Onderweg op internet:

<http://www.pknweesp driemond.nl>

### Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**  
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.  
Van harte welkom!

## Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

### contactpersonen

Hr. Mul 410636  
Mw. Hubert 419389  
Mw. Van Oostveen 431532

## Kerktelefoon

### contactpersonen

mw. C.A. Sliggers 775474  
J. Braaksma 411398

## Activiteitenagenda

### maandag 26 mei

vergadering grote kerkenraad 20.00 uur  
J&V-Gebouw

### zaterdag 31 mei

vrouwenkoor Cantiamo en Toktet 20.00 uur  
Van Houtenkerk, oudegracht

### donderdag 5 juni

Basiscursus Geloven 'Ontmoetingen met God' 18.30 uur  
Afsluitende bijeenkomst.  
Bios-gebouw, Middenstraat 131



## Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

## Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)  
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)  
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

---

**Over Sibilla, melk, leren en de Geest**


---

Tijdens mijn vakantie bezocht ik het museum 'Het Catharijneconvent' in Utrecht. De reden was de tentoonstelling 'met passie geschilderd' met 16<sup>e</sup> en 17<sup>e</sup> eeuwse schilderijen van bijbelse voorstellingen. Met recht topstukken die deels uit het buitenland gehaald zijn en die deze zomer nog allemaal te zien zijn.

Een topstuk dat er permanent te zien is, is een schilderij van de hand van Gijsbert Sibilla, burgemeester van Weesp en schilder, actief in de 17<sup>e</sup> eeuw. Bekend, zeker in Weesp, is zijn schilderij van het interieur van de Grote of Laurenskerk, waarop vele zaken te herkennen zijn: het orgel, de banken en de preekstoel met het oude klankbord (in de vorm van een kroon). Sibilla heeft ook mensen in de kerk geschilderd: een vrouw die haar kind de borst geeft en twee jongens die met twee hondjes aan het spelen zijn. Het wekt op het eerste gezicht de indruk dat Sibilla een waarheidsgetrouwe weergave wil geven. Zo ging dat in de 17<sup>e</sup> eeuw in de kerk: als vrouw kon je gerust je kind meenemen en tijdens de dienst voeden, en voor de jonge kinderen was er ook altijd wel iets te spelen. Het schilderij wordt daarmee een voorloper van een foto. Dit zou kunnen, maar waarschijnlijker is dat het afgebeelde een andere, extra, betekenis heeft. Zo luidt althans wel het bijschrift.

De moeder die haar kind de borst geeft, verbeeldt de gelovige die het woord van God drinkt als moedermelk. Het verwijst naar een citaat uit I Petrus 2:2 'verlang als pasgeboren zuigelingen naar de zuivere melk van het woord, opdat u daardoor groeit en uw redding bereikt'. De spelende jongens met hun – volgens mij – kooikerhondjes zijn ook niet 'zo maar' aan het spelen. De honden worden getemd, en staan daarmee voor het gegeven dat het geloof je aangeleerd moet worden.

Op de kerkelijke kalender is het Pasen en Pinksteren geweest. De grote feesten zijn gevierd en we beginnen aan een half jaar zonder feesten. Het is de tijd waar de gemeente, de gelovigen zelf aan de beurt zijn om het effect van de feesten te laten zien, te leven. Iets van de geestkracht van Pinksteren mag doorwerken in de tijd die komt. Dat dit niet vanzelf gaat, weet iedereen zoetjesaan wel. Het schilderij van Sibilla bepaalde mij bij twee dingen in dit verband.

Kun je weer worden als een kind, een pasgeboren kind dat hulpeloos is. Een kind dat met niets anders toe kan dan moedermelk? Kan ik zo open en onbevangen luisteren naar het woord van God, of zitten allerlei ideeën, theologische denkbeelden zo vooraan in mijn hoofd dat het mij belemmert? Of zijn er nog andere beletselen, van wat voor aard dan ook, die het onbevooroordeeld horen van het woord van God in de weg staan? In de Petrusbrief staat wel een aantal zaken opgesomd: 'ontdoe u dus van alles wat slecht is, van alle bedrog en huichelarij, alle afgunst en kwaadsprekerij' (I Petrus 2:1).

Het tweede punt waarmee het schilderij van Sibilla mij tot denken aanzet, is het (aan)leren van het geloof. Het geloof komt je niet vanzelf aanwaaien, je zult op de een of andere wijze moeten worden ingewijd in het geloof. Meevieren is daar al een belangrijk aspect in. Al doende leert men, zo ook in het geloof. Leren in geloofszaken gaat niet anders dan met andere belangrijke items. Als hoofd, hart en handen erbij betrokken zijn, is de kans dat het aanslaat het grootst, al is succes niet gegarandeerd. Ook dit dwingt tot kritisch naar mijzelf kijken. Komen alle dimensies van hoofd, hart en handen aan bod? Hebben we oog voor al deze dimensies als we kijken naar het leren in onze eigen gemeente? Voelen we ons ook nog zo jong dat ook wij nog willen en kunnen leren? Of menen we ons leertraject als het over ons geloof gaat, te hebben afgesloten.

Het komende halfjaar, zonder hoogkerkelijke feesten, is bij uitstek een periode om na te denken over ons eigen leren, ingewijd zijn, en anderen inwijden in het geloof. Kunnen we daarbij onbevangenheid oefenen? Kunnen we daarbij de Geest van Pinksteren werkelijk laten waaien, vrij als een vogel? Of zitten we vast in onze (denk)kaders? Wil ik mij werkelijk laten voeden door de zuivere melk van het woord?



---

## ● Rondom de vieringen

---

### **zondag 25 mei**

*Eerste zondag na Trinitatis*

#### **Grote of Laurenskerk, 10.00 uur**

Op 25 mei zingen wij in een dienst die drie kwartier duurt geheel in de geest van de Schriftlezing, Kolossenzen 3:15-17, liederen uit allerlei tradities: Psalmen en gezangen uit het Liedboek, liederen uit de bundel Zingend geloven en liederen uit Taizé. Zo komt heel onze liederenschat, waar wij zoveel troost uit putten, aan bod. Om deze dienst rond het kerklied extra luister bij te zetten speelt Christine allerlei fraaie bewerkingen van lofliederen. Na deze feestelijke dienst rond het thema 'samen vieren' gaan wij in negen groepen uiteen. In welke groep u zit ziet u aan het nummertje op het papiertje dat u ontvangt. Daarop staat ook waar uw groep samenkomt. In de groepen praat u over enkele vragen die de beleidsplancommissie aan u stelt. Daarna mag u schriftelijk antwoord geven op multiple choice-vragen die de liturgiecommissie heeft opgesteld door een aantal rondjes aan te kruisen. U doet het ingevulde papier in de bak en klaar is Kees. Zo hopen wij dankzij al die antwoorden van u weer heel wat verder te komen in de aanloop naar het opstellen van een goed beleidsplan.

Zo vlak na Pinksteren zingen we tijdens de zangdienst 's avonds natuurlijk liederen die te maken hebben met het aloude gebed 'veni, creator Spiritus' (kom, Schepper Geest), maar ook andersoortige liederen uit de schat der eeuwen. Kortom, het wordt weer mooi. (Ds. W.J. Lamfers)

---

### **zondag 1 juni**

*Tweede zondag na Trinitatis*

#### **Grote of Laurenskerk, 10.00 uur**

Nu het Pinksterfeest is gevierd, gaan de zondagen hun doorgaande weg in de lezingen van het evangelie. Dit jaar is het Matteüs die de richting wijst. De kleur is groen. Dat is de kleur van de hoop. Op het kanselkleed zien we de ark van Noach, de kerk als het kistje van behoud op weg naar de toekomst van God.

In het eerste evangelie stuiten we in de zondagen na Pinksteren natuurlijk onmiddellijk op de Bergrede. Voor deze zondag staan de slotwoorden aangegeven. Over de keuze die ons wordt voorgelegd: vaste grond of drijfzand. Over het doen van de woorden van de Heer. Terwijl ik deze regels schrijf en de laatste stukken van de Bergrede lees, wordt mij de tekstkeuze wat moeilijker. Want wat staan er toch veel prachtige woorden in deze eerste grote rede van de Heer. (Ds. D. Pruiksmá)

---

### **zondag 8 juni**

*Derde zondag na Trinitatis*

*Jeugddienst: Wonderlijk dichtbij God.*

#### **Grote of Laurenskerk, 10.00 uur**

Deze jeugddienst willen we samen nadenken over wonderen. Wat is een wonder eigenlijk, en wat betekent het voor mij? Gebeuren er nu nog steeds wonderen, of is dat iets dat alleen in de tijd van Jezus gebeurde? Aan de andere kant: je hoeft de TV maar aan te zetten en de meest 'wonderlijke' verhalen komen voorbij. En misschien is geloof zelf wel een wonder te noemen. Uiteraard wordt het weer een interactieve dienst, waarin vanalles gebeurt. We gaan in ieder geval aan de slag met het verhaal uit Marcus 5; waar Jezus twee mensen geneest; de vrouw die al 12 jaar ziek was en het dochtertje van Jairus. Er zal je letterlijk gevraagd worden hoe jij in dit verhaal staat! Natuurlijk zal het weer een dynamische dienst worden met verschillende soorten liederen, van Iona tot Taizé, van Hanna Lam, Opwekking tot zelfs een Psalm (eentje maar hoor). Kom je ook? En vergeet vooral niet om een wonder(tje) mee te nemen. (Ds. S. Dijkhuizen)

---

## **zondag 25 mei**

**gemeenteberaad  
aansluitend aan de dienst  
van 10:00 uur**

**meer info op pagina 14**

---

## **zondag 8 juni**

### **Jeugddienst**

**Wonderlijk dicht bij God  
Grote Kerk, 10.00 uur**



*Carolina Johanna (Corrie) Smit*  
2 november 1925 – 23 april 2008

Op woensdag 23 april, is op de leeftijd van 82 jaar overleden Carolina Johanna Smit. Zij was bij velen, zeker in Driemond, beter bekend als Corrie van de bakker van het Zandpad. Het is wel heel bijzonder dat juist in de week van haar overlijden in de dorpskrant van Driemond de herinneringen van Corrie Smit werden opgetekend. Herinneringen aan de bakkerij. Herinneringen aan het gezin waarin ze opgroeide. Het gezin van bakker Smit waar altijd werk aan de winkel was en waar ook Corrie altijd druk in de weer was met de zaak, altijd ook bezig

voor mensen. Zeker in de periode dat mevrouw Smit bij de kerkelijke gezinsverzorging werkte. Ze was deel van het gezin dat haar stabiliteit gaf en waaraan ze met veel genegenheid terug dacht. Corrie Smit is de laatste uit dat gezin die is overleden. We denken aan haar familie en we denken aan Harm Douma die in de laatste jaren veel met haar deelde. Na afloop van de herdenkingsbijeenkomst hebben we Cor Smit begraven bij haar geliefde zuster Mien op begraafplaats Carspelhof. Zij ruste in vrede bij God.

Ds. D. Pruiksmā

---

*Alijda (Ali) Elzinga-Willemsen*  
27 mei 1915 – 26 april 2008

Op zaterdag 26 april overleed in verpleeghuis Hogewey Alijda (Ali) Elzinga-Willemsen. Nadat haar man Evert, over wie ze altijd bleef vertellen, was gestorven, bleef Ali Elzinga zonder kinderen alleen achter. En zo bleef het in de lange reeks van jaren dat ze aan de Achtergracht woonde. Maar er was haar zus Wil die ongehuwd gebleven was, en met wie ze dag in dag uit optrok. Jaren lang hebben we de beide zusters gearmd hun dagelijkse wandelingetje zien maken. Ook toen haar zus in Oversingel was gaan wonen en Ali's geest langzaam

verschemde, kwam Ali elke dag naar Oversingel, zat daar in de hal, dwaalde door de gangen, weigerde weg te gaan want daar was Wil. Gelukkig zijn er mensen geweest die Ali Elzinga tot het eind van haar leven hebben bijgestaan. Ze is 92 jaar geworden. En misschien mogen we wel zeggen: het is goed zo. Wil zal wel gezegd hebben: Ali, we moesten maar weer eens een eindje gaan lopen. Op vrijdag 2 mei vond op begraafplaats Carspelhof de begrafenis plaats. Hetzij dan dat wij leven, het zij wij sterven, wij zijn des Heeren.

Ds. D. Pruiksmā

---

*Rijkje Hoogendoorn-Blankestijn*  
16 juli 1923 – 4 mei 2008

Op 4 mei 2008 is Rijkje Hoogendoorn-Blankestijn (Keulsevaartstraat 347) overleden in Alkmaar. Zij is 84 jaar geworden. Ze was weduwe van de in 1991 overleden Arie Hoogendoorn. Mevrouw Hoogendoorn was een echte Weesper, zeer verbonden met de Grote Kerk. Zo was zij lid van het – toen nog – hervormde kerkkoor. De laatste jaren was zij vanwege haar kwetsbare gezondheid aan huis gebonden. Trouw werd zij door haar burens en door de dames van Kerkcontact bezocht. De laatste

weken van haar leven heeft ze doorgebracht in een zorginstelling in Heiloo, omdat het thuis niet langer ging. Ze is op 9 mei, na een korte plechtigheid in de aula, begraven op Carspelhof. Voor haar afscheid had zij zelf de teksten gekozen: Psalm 139 en Johannes 15: 9-17. 'Ik heb u uitgekozen', Jezus' woorden voor zijn leerlingen, was haar belijdenistekst. De troost van deze tekst heeft bij haar afscheid opnieuw geklonken. Moge de Eeuwige haar kinderen en kleinkinderen troosten.

Ds. A. Groeneveld

---

## • Van de predikanten

---

### Ds. D. Pruiksmā

---

#### Uit de gemeente

Voor de heer Vonk staan er deze dagen grote veranderingen op het programma. Na verblijf in het AMC en een lang tussentijds verblijf in het Henriëtte Roland Holsthuis, zal Bram Vonk binnenkort, zo is de bedoeling, verhuizen naar het Revalidatiecentrum



aan de Overtoom. Daar zal opnieuw een tijd van oefenen volgen. Maar Bram heeft een helder beeld van de toekomst: terug naar Weesp en met een elektrische scooter op pad. Van ganser harte wensen we hem dat toe.

Ineke Sliggers blijft nog even bezig met een reeks van onderzoeken. Er is enig vermoeden van de

oorzaak van alle ongemak van de laatste tijd. Gelukkig maar. Want meestal kun je dan tenminste de hoop koesteren dat er wat aan gedaan kan worden. Daarvoor moet ze buiten onze regio voor onderzoek. Laten we hopen en bidden dat de mogelijkheden voor verder herstel aanwezig zijn.

Ook anderen zijn bezig met medische onderzoeken. Soms duurt het heel lang. Dan moet je weer een paar weken wachten op een volgende specialist. Moed houden is dan makkelijk gezegd.

Van harte feliciteren we Dick en Liskje van Ketel. Het is een dubbele felicitatie. Om te beginnen met hun gouden huwelijksjubileum, waarvan de datum 1 mei was. Op enigszins bescheiden schaal is het feest gevierd. Uitgebreider feestelijkheden zullen nog volgen. Dat zal gebeuren wanneer de behandeling is

voltooid die volgt op de operatie die Liskje onlangs heeft ondergaan. Maar dat die operatie op zich is geslaagd, is een tweede reden voor een hartelijke gelukwens. Moge de Eeuwige jullie lang voor elkaar en voor jullie kinderen en kleinkinderen bewaren.

#### Varia

Om het werk van de diaconie sterker te verbinden met de andere bezigheden van de kerkenraad, nodigen de diakenen voortaan een paar andere kerkenraads-leden uit hun vergadering bij te wonen. Een prima initiatief!

Op 25 mei zal na de (korte) ochtenddienst een gemeentegesprek worden gehouden over de eredienst. Elders in dit kerkblad vindt u daarover meer informatie (pagina 14). Het gaat deze keer over de eredienst. Alle informatie die in deze gemeentegesprekken wordt verzameld, wordt gebruikt om te komen tot een beleidsplan voor onze gemeente. U bent zondag 25 mei van harte welkom.

Op woensdag 28 mei vergadert voor de tweede keer de commissie die zich bezig houdt met de toekomst van het Pastoraal Diaconaal Centrum, het PDC. Wanneer straks de nieuwbouw aan het Waagplein is gerealiseerd, willen we de nieuwe mogelijkheden zo snel mogelijk benutten.

#### Tot slot

*Geest van hierboven,  
leer ons geloven,  
hopen, liefhebben door uw kracht.*

(gez 477)

Ds. D. Pruiksmā

---

### Ds. W.J. Lamfers

---

#### Met wie wij meeleven

Co van Oostveen (Utrechtseweg) kwam vanwege een lichte hersenbloeding hals over kop in het ziekenhuis in Blaricum terecht. Omdat de situatie zich gunstig laat aanzien, hopen wij dat zij na verloop van enige tijd goed zal herstellen. Mevrouw Van der Veer verliet het Transitorium en verblijft nu in Hogewijk. Moge God onze zieken nabij zijn.

Daarnaast zijn er anderen die in stilte enorme veranderingen in hun leven doormaken. Die veranderingen doen veel pijn en roepen heel veel bij een mens op. Mogen zij de kracht vinden om alles te verwerken, niet ten onder te gaan aan wat hun overkomt.

Op 23 mei ontmoeten wij elkaar in een dienst op 'Oversingel' rond Matteüs 6:25-34.

Voor het werk in Roemenië ontving ik twee maal een gift van twintig euro en een gift van dertig euro. Hartelijk dank!

Ds. W.J. Lamfers





---

## Ds. S. Dijkhuizen

---

### Van de predikant

Deze kopij schrijf ik vanachter de laptop in de huiskamer. Op mijn 'werkzolder' is het met dit weer niet uit te houden. Wat een omslag! Natuurlijk is het prachtig om te zien hoe de natuur letterlijk uit haar vel knapt, en genieten we van de zon. Maar voor vele anderen zal het misschien juist extra zwaar zijn met dit warme weer. Voor hen die niet naar buiten kunnen, of aan bed gekluisterd zijn. Voor alle leerlingen die deze tijd met hun examens en afsluitende toetsen bezig zijn. Iedereen veel sterkte en succes daarmee.

Hoe noem je (twee) mensen zonder hun naam te noemen? Wel vaker schrijven collega's en ik over mensen die liever ongenoemd blijven in het kerkblad. Laat ik het dan maar eenvoudig stellen: We vragen hier uw gebed en gedachten voor hen die in moeilijk vaarwater zitten. Door verbroken relaties of ruzie. In een proces van herstel dat langzamer uitpakt dan verwacht. Met een partner die hoe langer hoe meer verandert en zeker wordt door dementie.

Eind april, begin mei heb ik een bijzonder inspirerende week gehad in Taizé. Zie elders in dit kerkblad (pagina 19) voor een uitgebreide impressie. Het is en blijft voor mij als predikant 'met de jongeren' een unieke mogelijkheid om met elkaar in gesprek te komen, elkaar 'echt' te ontmoeten en samen te bezinnen. Te praten over geloof, over school en werk, maar ook over 'thuis', over het werk in de gemeente. De openheid en vriendschappelijkheid zijn voor mij ware tekenen van Gods Koninkrijk, van hoop en vertrouwen, twee kernwoorden uit Taizé.

In de periode van 24 tot en met 30 mei zijn we als gezin een weekje op vakantie. Nogal op het laatste moment hebben we besloten om naar Toscane te gaan. Voor het eerst naar deze streek, waar zo ontzettend veel te zien valt! We zullen keuzes moeten maken... Ik kijk in ieder geval er erg naar uit, en hoop er ook weer veel inspiratie op te doen in de vele kerken, kloosters en musea. Voor het eerst ook dat Luca een vliegreis gaat maken. Ze wijst nu al in de lucht als er een 'tuig' voorbij komt, dus we zijn erg benieuwd hoe ze het in het echt zal gaan vinden. Na de vakantie is de zwangerschap van Wendy inmiddels alweer tot halverwege gevorderd. Gelukkig gaat alles tot zover erg goed.



Tot slot woorden uit Psalm 56. Ze werden voorgelezen tijdens een van de middagvieringen in Taizé. Gelezen en gehoord in het licht van Pasen, besef ik meer en meer in wat voor een nieuw perspectief het Paasverhaal ons zet. Geroepen als geliefde mensen, bij onze eigen naam, om te leven vanuit hoop en vertrouwen. God wil niet anders, God geeft ons zijn licht daarbij. Alle goeds in deze tijd!

*U hebt mijn leven aan de dood ontrukkt,  
mijn voet voor struikelen behoed.  
Nu kan ik wandelen onder Gods hoede  
in het licht van het leven.*

Ds. Stefan Dijkhuizen

---

## Ds. A. Groeneveld

---

### van de predikanten

De voorbereidingen van het seizoen 2008-2009 zijn in volle gang. De vorige keer schreef ik al over de startzondag op 7 september. Op de zaterdag daaraan voorafgaand, zaterdag 6 september, zal er ook een en ander te doen zijn. Bent u nieuwsgierig geworden? Houdt u dan ook de zaterdag vrij!

Pinksteren vierde ik met ons gezin in Tjamsweer (voor wie niet weet waar dit ligt: het is een wierdedorp nabij Appingedam, de woonplaats van mijn ouders). Na afloop van de dienst heeft de hele gemeente, als teken van de Geest die waait waar zij wil, rode ballonnen opgelaten. Nu maar afwachten waar onze ballonnen gevonden zijn.



's Middags kwamen we tijdens een fietstocht in het piepkleine kerkje van Marsum (nog zo'n wierdedorp). We ontdekten dat

er recent een replica van een Middeleeuws orgeltje geplaatst was. Bij één van de bewoners kon je de sleutel krijgen om erop te spelen, maar.... je moet minstens met drie personen zijn: één om te spelen en twee personen om de blaasbalgen aan te trappen, (voor de sporters onder ons: zoals een fitnessapparaat). De bijbelse citaat dat waar twee of drie in mijn naam aanwezig zijn, Jezus in hun midden zal zijn (Matteüs 18: 20), gaat hier niet helemaal op! Drie is, om het orgel tot klinken te brengen, het minimum!

### tot slot

Mocht u behoefte hebben aan bezoek, of iemand weten die wel een bezoekje kan gebruiken, neemt u dan contact op met Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum. Een afspraak is dan zo gemaakt.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,  
ds. Alida Groeneveld

## Herinrichting Grote Kerk

---

*In het vorige nummer van Onderweg schreven we over het aanleggen van het nieuwe verwarmingssysteem en over het nieuwe liturgisch centrum en de keuze van de nieuwe stoelen. De herinrichting omvat echter nog meer.*

---

De historische banken, die nu in het koor staan, krijgen weer een plek in de kerkruimte zelf. We hebben u al weer een tijd geleden de tekeningen, hoe de inrichting er uit gaat zien, voorgelegd. Om het weer in de herinnering te roepen: het liturgisch centrum komt voor de preekstoel. Daar komt een klein podium met daarop de nieuwe liturgische tafel en de kathedraal. Op de liturgische tafel krijgen de antependia van Kerkcentrum Hogewey een ereplek. De paaskaars en het doopvont worden vlak bij het podium geplaatst. Door het podium zal de voorganger veel beter zichtbaar zijn voor iedereen. Voor de preek blijft de huidige preekstoel gebruikt worden. Op de luifel wordt de antieke houten kroon teruggeplaatst. (Op historische prenten is te zien hoe deze daar vroeger ook geplaatst was.)

De stoelen komen in halve cirkels om het liturgisch centrum te staan. De vier historische banken worden geplaatst tussen de pilaren. De twee grote historische banken tegenover de preekstoel worden iets meer naar voren geplaatst. Achter deze banken wordt opbergruimte gecreëerd, die aan weerszijden wordt afgesloten door deuren in de stijl van deze historische banken.

Een ander nieuw element is dat de verlichting wordt aangepast. In de huidige kronen zitten lampjes met de maximale sterkte en toch is het 's avonds of bij donker weer nog lastig het liedboek of andere teksten te lezen. Daarom komt er een nieuwe 'lichtcirkel' bij, dimbaar, die het licht kan versterken. In de kronen komen spaarlampen, waardoor het energiegebruik sterk vermindert.

De koorruimte wordt zo leeg mogelijk gemaakt. De antieke banken komen dus in de kerk te staan en de historische preekstoel van de latijnse school wordt ook in de kerk geplaatst. Deze komt, vanaf het koorhek gezien, in de hoek rechts van de deuren van de hoofdingang.

In het koor wordt de – door de fa Vree gerestaureerde – gotische tafel (uit de 15e eeuw) geplaatst met daarop de prachtige lutherse lezenaar en de bijbehorende kandelaars. Verder hebt u waarschijnlijk al gezien dat het antieke bureau-orgel van de trap van het koor naar de koorruimte zelf verplaatst is. Dat orgel komt nog op een verrijdbaar plateau te staan waardoor het naar verschillende kanten bespeelbaar is. Het kan dan dienst doen ter begeleiding van diensten in de koorruimte en het kan gebruikt blijven worden bij concerten.

De twee mozaïeken uit de Maarten Lutherkerk komen tegen de muur achter de preekstoel, aan weerszijden van de deur naar het portaal aan de kerkstraatkant.

De altaartafel uit de Maarten Lutherkerk wordt een 'gedachtenishoek'. Deze krijgt een plek in de kerk, in de hoek aan de linkerkant van de hoofdingang. De daar staande zerkenlichter schuift dan iets op naar de hoofdingang. Op deze tafel wordt het marmeren kruis uit de Maarten Lutherkerk geplaatst. De liturgiecommissie zal gevraagd worden na te denken hoe deze gedachtenistafel gebruikt kan worden. We denken aan een plek waar ieder die dat wil, voorafgaand aan de kerkdiensten een lichtje kan aansteken voor een dierbare overledene.

Tot slot gaan we de ruimte van de toren voor een speciaal doel gebruiken. De ingang in de toren wordt de hoofdingang tot de kerk. Die deuren staan dus op zondagmorgen wijd open. Door een warmtegordijn in de toren voor de deuren naar de kerk te plaatsen, kunnen deze deuren ook in de winter gebruikt worden.

Tussen de toren en de kerkruimte komen glazen afsluitbare deuren. De toren zelf wordt een stiltecentrum, dat op doordeweekse dagen voor ieder toegankelijk is. Iedereen, toerist, willekeurige voorbijganger of gemeentelid, kan dus de toren inlopen en door de glazen deuren een blik in de kerk slaan. In de ruimte komt een flexibel schot, waardoor de bezoeker even stil kan zijn. Een moment van rust en bezinning en de mogelijkheid een kaarsje te branden voor een geliefde. We hopen op deze wijze dat onze prachtige kerk, die in het centrum van de stad staat, mede daardoor een plek wordt waar mensen voor een moment van bezinning naar binnen gaan en die mensen uitnodigt misschien ook op zondagmorgen over de drempel te stappen. Het gaat echter allereerst om, om het maar eens duur te zeggen, er als kerk te zijn voor de samenleving.

Door al deze veranderingen hopen we historie en moderne elementen bijeen te brengen én we hopen dat elementen uit de Maarten Lutherkerk, Kerkcentrum Hogewey en de Hervormde Kerk met elkaar een prachtig geheel vormen.

Het is de bedoeling dat er in de kerk tevens een invalidentoilet komt. De vergunning daarvoor laat helaas op zich wachten. Alle andere veranderingen hopen we met startzondag gerealiseerd te hebben. De fa Vree werkt hard om alles voor elkaar te krijgen, coördinator Elbert Post is bijna dagelijks in de kerk te vinden en onze architect Dolf Floors zit op het vinkentouw. Hulde aan alle harde werkers!

Namens de stuurgroep,  
Jan Roest en Marien Weststrate

## Verantwoording collecten

De opbrengsten van de collecten tijdens de diensten in maart en april 2008 bedroegen:

2-Mar	Kerk		€ 170.28
	ZWO-project Malawi		€ 353.70
	Kerk	GB	€ 44.70
	ZWO-project Malawi	GB	€ 84.42
9-Mar	Kerk		€ 182.30
	Diaconaat		€ 200.66
	Kerk	GB	€ 42.90
	Diaconaat	GB	€ 35.40
16-Mar	Diaconie		€ 274.96
	Orgelfonds		€ 237.75
	Diaconie	GB	€ 50.00
	Orgelfonds	GB	€ 39.80
20-Mar	Kerk	Witte donderdag	€ 98.81
	ZWO-project Malawi		€ 135.05
22-Mar	Kerk	Paaswake	€ 90.10
	ZWO-project Malawi		€ 178.85
23-Mar	Diaconie	Pasen	€ 532.24
	Kerk		€ 469.95
	Diaconie	GB	€ 51.20
	Kerk	GB	€ 62.30
	Project Kinderdienst 40-dagentijd		€ 1,051.97
30-Mar	Kerk	Jeugdendienst	€ 193.48
	Voedselbank		€ 364.60
	Kerk		€ 17.15
	Diaconie		€ 24.20
	Zendingsbussen maart		€ 37.00
6-Apr	Kerk		€ 119.17
	Missionair Werk		€ 138.80
	Kerk	GB	€ 64.40
	Missionair Werk	GB	€ 49.45
13-Apr	Kerk		€ 198.11
	ZWO-project Malawi		€ 290.11
	Kerk		€ 32.00
	ZWO-project Malawi		€ 37.35
20-Apr	Diaconie		€ 190.65
	Eredienst en Kerkmuziek		€ 216.82
	Diaconie	GB	€ 59.96
	Eredienst en Kerkmuziek	GB	€ 44.82
27-Apr	Kerk		€ 248.78
	Educatie		€ 268.19
	Kerk	GB	€ 60.55
	Educatie	GB	€ 60.60
	Zendingsbussen	april	€ 50.70

Namens het College van Kerkrentmeesters,  
P.van Gilst



## Informatief: Ontmoetingsdag

De redacties van het oecumenisch maandblad Open Deur en van het Belgische protestants tijdschrift rond geloof en samenleving De Open Poort nodigen samen met de Protestantse Kerk in Nederland u uit om een dag lang uw blik te verbreden en uw grenzen op het spoor te komen.

Grenzen bieden mensen bescherming en veiligheid. Zo hebben kinderen een veilige omgeving nodig om zich goed te kunnen ontwikkelen. Maar grenzen houden mensen ook gevangen. Grenzen kunnen muren worden die mensen uitsluiten. Welke grenzen heb je nodig? Welke grenzen wil je oversteken, moet je verleggen?

U bent van harte welkom op zaterdag 7 juni 2008, van 10.00-16.00 uur in Rotterdam, om uw grenzen te verleggen. Locatie: Citykerk Het Steiger, 1e Nieuwstraathof.

Na de oriëntatie op het thema en ontmoeting door middel van een spel zijn er workshops. U kunt kiezen uit:

1. Bibliodrama: Even in de schoenen gaan staan van de verspieters in het beloofde land, verkennen wat het betekent met angst of met vertrouwen de grens over te steken.
2. De stad in wandelen: Met als bestemming een van de werkplekken van het Pastoraat Oude Wijken in Rotterdam.
3. Nieuwe burens, interreligieuze dialoog in de praktijk: Over contacten tussen verschillende culturen en godsdiensten. Onder het motto: ontmoet de nieuwe burens, in het besef dat de komst van andere culturen een verrijking is.
4. Ik heb mijn kop gestoten: Hoe houd je je grenzen op een gezonde manier open? Lichaams- en ervaringsgerichte oefeningen rond over je grenzen gaan én je grenzen aanvoelen en beschermen.
5. Veranderen door kinderen: Grenzen en generaties – welke grenzen heb je in je eigen leven verlegd door en in contacten met andere generaties?
6. Grenzen aan de groei – Accra in de praktijk: Hoe kun je als geloofsgemeenschap de belijdenis van Accra in praktijk brengen?

Deelname aan de dag kost € 12,50, inclusief lunch. Opgave en informatie bij Open Deur, Postbus 29, 2700 AA Zoetermeer, tel. (079) 363 31 75 (ma, do, vrij), e-mail: [opendeur@boekencentrum.nl](mailto:opendeur@boekencentrum.nl).

bron: [www.pkn.nl](http://www.pkn.nl)

---

## • Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

---

**Adres** : Nieuwstraat 25 (HOC)  
ingang: Dirk Marcussteeg  
**Telefoon** : 48 39 93

**Open** : Maandag, dinsdag en vrijdag  
van 9.00 tot 13.00 uur  
**Email** : pdc@hetnet.nl

---

### Terugblik Dauwtrappen, Hemelvaartsdag

Tien fietsers waren op Hemelvaartsdag vroeg opgestaan voor een rondje dauwtrappen. Het tempo zat er zo goed in, dat halverwege de route verlengd is. Via de Ossenmarkt, 's-Gravelandseweg richting Keverdijk en Naarderweg, via de Hakkelaarsbrug naar Muiderberg, naar de dijk, door de Noordpolder richting Muiden en over de Lange Muiderweg terug. Het is nu niet voorstelbaar, maar op Hemelvaartsdag was het 's ochtends vroeg nog fris! We eindigden de fietstocht met koffie en een en ander aan lekkers in de huiskamer van het HOC. Aansluitend was er het morgengebed in het koor van de kerk. De fietsers vonden het voor herhaling vatbaar. Het is een leuke en andere wijze om met elkaar aan de praat te raken.

Ds. Alida Groeneveld

### inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in de entree van de kerk leggen.



Voor het laatste nieuws, foto's, en de digitale versie van Onderweg kijkt u op [www.pknweespdiemond.nl](http://www.pknweespdiemond.nl)

### Collectiedoel Jeugddienst 8 juni

De collecte tijdens de jeugddienst op zondag 8 juni, is bedoeld voor Youth for Christ KwaZuluNatal, een ontwikkelingsorganisatie die zich tot doel stelt kinderen en de jeugd in KwaZuluNatal (provincie in Zuid-Afrika, red.) te dienen en zich daarbij richt op de hun behoeften. Zoals: dakloosheid, disfunctionele families, armoede, HIV en AIDS, en levensvaardigheden. Een zeer belangrijk aspect van YFC/KZN is, Christus te dienen en te prediken aan de jeugd op een bepaalde manier te leven die echt, toegankelijk en relevant is.



Onderdeel van YFC/KZN is L'Abri. Dit is een groot natuurgebied in KwaZuluNatal. L' Abri is een 'openlucht-centrum' en een trefpunt voor ecotherapie. Ecotherapie bekijkt het verband tussen onze geestelijke, emotionele, fysieke en geestelijke gezondheid. Het helpt mensen evenwicht, verbinding en begeleiding te vinden en te helen, door het onderzoeken van hun verhouding vinden met (in het geval van L' Abri) de Schepper.

Men heeft geconstateerd dat het actieve contact met de schepping voordelig kan zijn in het herstellen van gezondheid, evenals het maken helen van mensen door in de buitenlucht te worden verbonden met de schepping door hier tijd in te besteden. Mensen gaan bezig met het ontwikkelen van zelfrespect en sociale acceptatie door gerichte activiteiten. Het brengt hoop in wat vaak een hopeloze situatie leek te zijn.. Met als doel kennis en ervaringen opdoen op het gebied van:

- Teambuilding, eenheid
- Leiderschap
- Zelfvertrouwen, zelfwaarde
- Verantwoordelijkheid, verantwoordingsplicht
- Omgaan met conflicten
- Communicatie vaardigheden
- relaties opbouwen

En alles in de context van pret, lachen en veiligheid. L' Abri verzorgt alle sectoren; scholen, collectief, maatschappelijke organisaties, kerken en overheid.

*zondag 25 mei*

*gemeenteberaad*

*over de*

*zondagse*

*eredienst*

*hoe kunnen we in kerkdiensten zo goed*

*mogelijk recht doen aan de*

*verscheidenheid in onze gemeente?*

*u bent van harte welkom om na de dienst*

*op zondag 25 mei met elkaar van*

*gedachten te wisselen over alles dat met*

*de eredienst te maken heeft*

Zondag 25 mei organiseert de beleidsplancommissie een gemeenteberaad over de zondagse eredienst. Deze bijeenkomst is (voorlopig) het sluitstuk van een serie bijeenkomsten over de vraag wat voor soort kerk we willen zijn. Tijdens eerdere bijeenkomsten hebben we als ons gemeenteleden gebogen over de vraag hoe onze ideale kerk eruit ziet, en over de vraag hoe we pastoraat en diaconaat zouden moeten vormgeven. Deze eerdere gemeentezondagen zijn de bouwstenen voor het beleid voor de komende jaren. De komende jaren zullen we meer nog dan voorheen investeren in een 'Open en gastvrije gemeente' en zullen we sterker de aandacht richten op de zogenaamde middengroep (30-50 jaar). Tijdens deze eerdere gemeente-zondagen bleek dat voor velen van ons de zondagse eredienst een belangrijk element is van kerk zijn. Alle reden dus om er goed en grondig over door te praten.

Zondag 25 mei heeft u de kans te laten weten welke kant het volgens u met de eredienst op zou moeten. Na een korte kerkdienst praten we in groepen verder over de vraag wat u idealiter aan een kerkdienst zou willen beleven. Ook stellen we de vraag aan de orde wat u helpt om aan een kerkdienst iets te beleven. Na deze gesprekken delen we vragenlijsten uit om beter te weten te komen hoe u de verschillende elementen van de eredienst (gebeden, bijbellezing, preek, muziek) waardeert. Een vraag die ons als beleidsplancommissie bijzonder bezig houdt, is hoe we ook in kerkdiensten zo goed mogelijk recht kunnen doen aan de verscheidenheid in onze gemeente. Doen we dat door in één dienst allerlei verschillende elementen te stoppen? En als je in één dienst allerlei elementen stopt, hoe zorg je dan dat het een stijlvolle eenheid wordt en geen ratjetoe? Anderzijds: impliceert een keus voor heel verschillende kerkdiensten, bijvoorbeeld de ene keer experimenteel, de andere keer meer traditioneel, dat je je op één zondag slechts op een specifieke groep richt en andere groepen mensen links laat liggen? Of kunnen experimenteer-lustigen, getroost door het idee dat zij een volgende keer aan de beurt komen, zich ook thuis voelen in een meer traditionele kerkdienst en omgekeerd?

Uiteraard is het ons doel kerkdiensten te organiseren waar iedereen tevreden mee is, maar dit hemels perspectief blijkt met veel aards geploeter gepaard te gaan. Wij hopen dat het gemeenteberaad van 25 mei ons een stap dichterbij ons doel brengt. Er zal kinderopvang zijn. Wie na de gesprekken nog tijd, zin en gelegenheid heeft, is bovendien uitgenodigd om nog te blijven lunchen. En mocht u op 25 mei niet kunnen komen, maar uw mening over de zondagse eredienst wel wilt laten horen, dan kunt u natuurlijk altijd één van ons even aanschieten. Een mail sturen naar het pdc onder vermelding van 'beleidsplan', kan ook.

De beleidsplancommissie,  
Manin Konijnenbelt  
Wim Lamfers

Hans Snoeij  
Mirjam van Veen

Het zal u niet ontgaan zijn: er is een beleidsplan voor onze gemeente in de maak. Een paar keer al bent u, gemeenteleden, gevraagd uw mening te geven over een aantal belangrijke vragen. Bijvoorbeeld: hoe moet onze gemeente eruit zien? Welk model staat ons voor ogen? En: wat vindt u van het pastoraat? Of van het diaconaat? Die gesprekken in de gemeente leveren informatie op die straks in het beleidsplan zal worden verwerkt.

Nu is de eredienst voor een gemeentegesprek aan de beurt. In alle bijeenkomsten tot nu toe is gebleken dat de zondagse kerkdiensten een belangrijke rol spelen in het leven van onze gemeente. Wat willen we met die eredienst? Als inleiding tot het gesprek op zondag 25 mei hierbij een aantal gedachten. Komt u vooral meepraten!

### Het Dienstboek

Sinds een tiental jaren heeft de Protestantse kerk in Nederland een Dienstboek. In dit boek, dat in twee delen is uitgegeven, zijn de orden van dienst opgenomen, de leesroosters voor het kerkelijke jaar, teksten van tafelgebeden en nog veel meer. In onze gemeente hebben we ooit afgesproken dat dit Dienstboek uitgangspunt zal zijn van onze erediensten. Maar dan nog zijn lang niet alle vragen beantwoord. Want in het Dienstboek is rekening gehouden met de diversiteit binnen de PKN. Dus vinden we klassiek-gereformeerde vieringen waarin bijvoorbeeld de Tien Geboden worden gelezen. En waarin de Formulieren voor de Bediening van de Heilige Doop en voor de viering van het Heilig Avondmaal een plaats hebben.

Maar daarnaast wordt het Dienstboek gekenmerkt door de aansluiting die de Protestantse kerk in Nederland heeft gezocht bij de eredienst van de bredere oecumene. Alleen al het feit dat er voor elke zondag lezingen zijn aangegeven, is daarvoor typerend. Niet de dominee bepaalt wat er gebeurt. Maar we voegen ons in het bredere verband van de kerk die groter is dan onze plaatselijke gemeente. Zo bidden we bij de viering van het avondmaal ook vaker een Tafelgebed dan dat we een formulier lezen. Zo komen kyrie en gloria veelal in plaats van schuldbelijdenis en wetslezing. Het spreekt vanzelf dat het Dienstboek ook het nodige aan muziek levert. Je zou je om te beginnen kunnen afvragen of we in Weesp met die keuze van ooit op de goede weg zitten. Zijn wij als plaatselijke gemeente inderdaad meer liturgisch-oecumenisch georiënteerd dan klassiek-gereformeerd? (En die laatste vraag is ook voor veel hervormden van belang!)

### Veranderingen

Er is gezegd dat het Dienstboek op de dag dat het verscheen al verouderd was. Dat is enerzijds vanzelfsprekend. Een langdurig proces van liturgische veranderingen loopt het risico bij de afronding al niet meer actueel te zijn. Maar anderzijds is het ook goed dat ontwikkelingen niet tot stilstand komen. De samenleving verandert voortdurend, de kerk verandert en dus verandert ook

de eredienst van de gemeente. Het meest in het oog springt misschien de opkomst van de evangelische beweging. Met wortels in vroegere eeuwen, vragen 'evangelicals' aandacht voor het gelovige individu. De liturgische vormen veranderen daardoor navenant. Er is minder zicht- en hoorbare verbondenheid met de kerk van alle eeuwen. Men zoekt naar eigentijdse vormen en woorden. Ook muzikaal ligt er soms een wereld van verschil tussen het Liedboek voor de kerken en de Evangelische liedbundel.

De vraag zou kunnen luiden: willen we in onze gemeente meer aandacht voor deze evangelische richting, ook in de eredienst?

### Experimenten en meer

Maar er is natuurlijk meer. Onlangs is een grote groep jongeren teruggekeerd van een week in Taizé. Hoe krijgen hun ervaringen daar een plek in de gemeente hier? En wat te zeggen van onze poging, enkele jaren geleden, om een Thomasviering te houden. Die dienst leek sterk op de experimentele dienst die onlangs plaats vond. Wat vindt u daarvan? Het experiment dat wij beoefenen is meestal een vorm van interactie. De kerkgangers worden uitgenodigd om zelf in beweging te komen om aan het liturgisch proces deel te nemen. Ook daarop klinkt kritiek. Veel kerkgangers blijken vooral te komen voor de preek en niet zozeer voor 'liturgie' in welke vorm dan ook. De vraag is dan: wat is wijsheid in de afweging van experiment enerzijds en continuïteit anderzijds.

Voeg bij dit alles nog het plan om in de komende jaren een nieuw Liedboek voor de kerken te publiceren dat veel breder van opzet is dan het Liedboek dat we nu gebruiken, en het zal duidelijk zijn dat er veel in beweging is.

### Geloofservaring

Maar het kan niet de bedoeling zijn dat onze gesprekken op 25 mei blijven steken in een bestandsopname van wat we wel of niet leuk of mooi, lelijk of erg vinden. Hoe belangrijk uw opvattingen over de afzonderlijke onderdelen van de eredienst ook zijn. Daarvoor kunt u na het gesprek een vragenlijst invullen. Maar er is meer dan: ja, nee geen mening. Laten we op zondag 25 mei vooral het geloofsgesprek voeren. Wat beleeft u aan een kerkdienst? Wanneer wordt de eredienst voor uw geloof een echte viering? En kunnen we die geloofservaringen ook met elkaar delen? Hoe verschillend we soms ook zijn. Zodat we die ene Protestantse Gemeente gaan vormen die we graag willen worden.

U bent van harte welkom om na de dienst op zondag 25 mei as. met elkaar van gedachten te wisselen over deze vragen en over nog veel meer dat met de eredienst te maken heeft.

Ds. Dick Pruiksmas

---

## Hebronnieuws

*Evangelische boekhandel Hebron  
Nieuwstraat 25 tel. 418614*

*Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur  
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur  
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur*

---

Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels, jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en postzegel. We hebben veel keuze en indien niet voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron.

---

## Vrouwenkoor Cantiamo en Toktet

Op zaterdagavond 31 mei treedt het Vrouwenkoor Cantiamo, onder leiding van René Nieuwint, weer op met een nieuw programma van oud Engelse liederen. Werken van onder meer Thomas Morley, John Dowland en Thomas Weelkes, die hun muziek componeerden aan het einde van de 16e eeuw, zijn te horen.

Naast het Vrouwenkoor treedt ook Toktet op, een groep van acht zingende vrienden, waaronder de dirigent van Cantiamo. De vrienden treffen elkaar ieder jaar rond Pinksteren, studeren in korte tijd een muzikaal programma in en voeren dat uit. Toktet sluit aan bij het Engelse programma met werk van onder meer Thomas Tallis, Ralph Vaughan Williams en Edgar Elgar.

Vrouwenkoor Cantiamo en Toktet zijn te horen op zaterdag 31 mei om 20.00 uur in de Van Houtenkerk aan de Oudegracht in Weesp. Toegang € 7,50, jongeren tot 16 jaar € 3,00.

## Dankbetuiging

Lieve, lieve mensen,

Heel hartelijk dank voor de vele kaarten, briefjes, bezoeken en telefoontjes die ik tijdens mijn verblijf in het ziekenhuis van u mocht ontvangen. Iedere dag een heel stapeltje. Wat een feest. Het heeft mij goed gedaan.

Nu is de beurt aan mij en zal ik proberen met hulp van ergo- en fysiotherapeut weer zo snel mogelijk mijn werk als diaken te kunnen oppakken.

Met vriendelijke groet,  
Ineke Sliggers

---

## Vierhandig orgel/pianoconcert in Grote Kerk

Op vrijdag 23 mei a.s. om 20.00 uur zullen de haarlemse organiste Gerrie Meijers en Christine Kamp een vierhandig concert geven in de Grote Kerk van Weesp. Zij spelen zowel vierhandig orgel als piano. Op het programma staan o.a. werken van Mozart, Franck en Mendelssohn. Na afloop bent u van harte welkom voor een hapje en drankje in de kerk.

Voor meer informatie over concerten kunt u kijken op [www.xs4all.nl/~twomusic](http://www.xs4all.nl/~twomusic)

Christine Kamp



---

## Laurenskoor

*Kunt u nog zingen?  
Zing dan mee met ons Laurenskoor!  
Opgericht 22 juni 1944 te Weesp!*

Heeft u vroeger in een jongerenkoor gezongen maar bent u daar nu te oud voor, of wilt u ook wel eens met meerdere mensen meezingen in een dienst of in een tehuis? We hebben een uitgebreid repertoire, dus niet alleen psalmen en gezangen maar ook uit diverse nieuwe liederenboeken.

We hebben een gezellige club mensen die enthousiast elke dinsdag repeteren van 20.15 tot 22.15 uur met een koffiepauze (met een koekje) waarin we gezellig bijpraten!

Eén keer in de twee jaar zingen we de Crucifixion met twee koren extra. Het Rehobothkoor uit Amsterdam en het Amstelveen koor.

Volgend jaar april is het korendag in Weesp. Een happening van 15 koren uit het hele land in onze Laurenskerk.

Probeer het eens, je hoeft echt geen kei van een stem te hebben. U zult merken dat zingen in een koor je verrijkt en blij maakt! Vooral aan bassen is een grote behoefte!

Hartelijke groet aan u allen.

Jos Moolhuizen

*Marinka Hilders (13) is Weesper kerkganger sinds haar geboorte. Ze is scholiere aan het Vechtstede College en zit in klas 1e.*

*Wat geloof je?*

Er is iets, ik weet niet precies of dat God is, maar dat weet niemand. Ik geloof er wel in. Van jongsaf aan worden mij verhalen verteld uit de Bijbel. Ik weet niet of ze echt waar zijn, maar er zit altijd wel iets van waarheid in. Bijvoorbeeld het verhaal van de Barmhartige Samaritaan betekent dat je je naaste moet helpen.

*Waar hoop je op?*

Op minder oorlog. Je kunt best ruzie hebben, maar je hoeft toch niet zomaar mensen te gaan doodmaken. Je moet het op een andere manier oplossen. Mensen moeten ook meer tevreden zijn in het leven met wat ze hebben.

*Wat is liefde?*

Dat is niet per se alleen tussen man en vrouw, maar ook tussen bijvoorbeeld familie en vrienden. Het betekent dat je voor elkaar klaarstaat en dat je elkaar niet laat zakken.



*Taizé 2008. "Een hele goede week, met bijzondere ontmoetingen, veel gezellig en opgedane inspiratie...!"*



---

## Taizé-reis 2008

---

*In de eerste week van de meivakantie zijn we weer met een grote groep naar Taizé geweest. Maar liefst zes auto's vormden de stoet waarin we op zondagmorgen 27 april, heel vroeg, vertrokken uit Weesp. In het bonte gezelschap zaten jongeren die voor het eerst meegingen, en echte 'routiniers'. Om een klein beetje een indruk te krijgen van de ervaringen deze week, hier een bloemlezing aan reacties die binnenkwamen na afloop. Al met al was het een hele goede week, met bijzondere ontmoetingen, veel gezellig en opgedane inspiratie, en ook nog eens heel aardig weer. Op naar volgend jaar!*

*Op 21 juni is er trouwens een Taizé-viering in Utrecht, waar de Nederlandse broeders uit Taizé ook bij aanwezig zullen zijn. Voor meer informatie, zie: [www.taize.fr/nl\\_article6317.html](http://www.taize.fr/nl_article6317.html)*

---

*Wat heb je deze keer uit Taizé mee naar huis genomen, en wat zal je bij blijven?*

'De ultieme rust die er heerst en de vrijheid, ook in de communicatie' (Tirza, voor het eerst in Taizé)

'Vooral de rust heb ik meegenomen, die hoop ik ook te houden. En vooral de gezelligheid zou me bijblijven' (Dionne, kwam al vaker in Taizé)

'De goede gesprekken, de leuke mensen en natuurlijk de rust'. (Jetske, kwam al vaker in Taizé)

'De rust en de stilte, maar ook de goede gesprekken met de Weespers'. (Monique, kwam al vaker in Taizé)

'Ik vond het vooral leuk dat je contact had met mensen uit andere landen zoals Zweden en Duitsland. En ik vond de kerkdiensten ook heel erg leuk'. (Myriam, voor het eerst in Taizé)

'De stilte, ik kan mij niet herinneren wanneer ik voor het laatst langer dan 10 minuten stil ben geweest zonder met iets bezig te zijn. Ons leven is soms zo gehaast dat je er bijna geen tijd meer is om stil te zijn. Ik heb mij voorgenomen dit thuis ook wat vaker te doen'. (Jurian, voor het eerst een hele week in Taizé)

'Meer vragen dan antwoorden, maar dat geeft niet. Een hele mooie ervaring en de bevestiging dat er nog echt heel veel jeugd is die in het geloof geïnteresseerd is'. (Tjado, kwam al vaker in Taizé)

'Het was een mooie week met goede gesprekken. Ik hoop het dagelijkse kloosterritme en de eenvoud vast te houden'. (Patrick, kwam al vaker in Taizé)

*Wat heeft je het meeste gedaan?*

'Ik vond de stilte tijdens de gebedsdienst erg indrukwekkend'. (Jesper, voor het eerst in Taizé)

'Dat het allemaal heel simpel is en toch allemaal goed geregeld. En dat je het ook goed kunt redden zonder computer, TV, enzovoort'. (Myriam)

'Vanaf 1993 ben ik minimaal 2 keer per jaar geweest en elke keer heb ik bewondering voor de eenvoud, de rust en de vanzelfsprekendheid waarmee alles gaat. Het meeste raakt mij toch elke keer weer de zaterdagavond met het licht, al vond ik de viering van donderdagavond (Hemelvaartsdag) bijzonder om mee te maken met een mooie ondersteuning van koor en instrumenten'. (Jan, was al heel vaak in Taizé)

'De rust, hoe 10 minuten helemaal niet zo lang is'. (Tirza)

'De gesprekken met verschillende mensen uit onze groep, het is altijd erg interessant en leerzaam om

ideeën met elkaar uit te wisselen. In Taizé krijg je de tijd om uitgebreid met elkaar te praten zonder in je hoofd alweer bij je volgende afspraak te zijn, het is fijn als ieders mening en beleving wordt gerespecteerd'. (Jurian)

*Als je al vaker kwam; wat was er anders dan vorige keren?*

'Een gezellige groep, een gespreksgroep met diepgang ondanks de verschillen in beleving. Respect en aandacht voor elkaar'. (Monique)

'Vooral de drukte was deze week erger dan vorig jaar: maar liefst 4000 man. Ook heb ik dit jaar verder kunnen gaan met de zoektocht die ik vorig jaar begonnen ben. Het was dit jaar een hartstikke leuke groep met veel diepe gesprekken over het zijn als mens tijdens de terugweg'. (Tjado)

*En vond je deze week het mooiste lied?*

Jubilate coelli (Roseanne, was al eerder in Taizé, Jetske)

Nothing can ever come between us and the love of God (Jesper, Myriam, Jurian)

Aber du weisst den Weg für mich (Patrick, Tjado)

Behüte mich Gott (Jan, Dionne)

Laudate omnes gentes (Tirza)

Crucem tuam adoramus Domine (Monique)

*Nog iets anders dat je kwijt wil?*

'Het was een geweldige week en ik heb zin in volgend jaar!' (Roseanne)

'Het was echt super, en zelfs een beetje regen maakt niet uit. Hoewel de stilte tuin in de zon veel mooier is'. (Monique)

'Dat ik elk jaar weer met belangstelling kijk naar de aanmeldingen voor de Taizé-reis en elke keer weer verrast wordt met de diversiteit. En dat Taizé van een losse groep in een week tijd meestal een hechte groep maakt die, hoe divers ook, met elkaar praat over alledaagse zaken maar ook over het geloof en hoe men het beleeft. Of dat nu aan een tafel bij Ojak is, in de auto, of gewoon ergens op de heuvel. Maar ook met elkaar lacht. Kortom, Taizé is goed voor je. Je moet het minstens één keer mee gemaakt hebben'. (Jan)

'Taizé was veel leuker en mooier dan ik verwacht had, omdat iedereen me overal voor waarschuwde en dat helemaal niet nodig is. Het enige mindere van de reis was mijn gespreksgroepje, waarbij ik met de helft niet overweg kon, maar het werd beter naarmate de week verstreek'. (Tirza)