

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
9^e jaargang, nummer 12, 22 september 2008



Meditatie 5

Terugblik startweekend 10

PDC 16

Kringwerk 17

Voor de jeugd 21

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21

Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: [sstavast@kpnplanet.nl](mailto:ssstavast@kpnplanet.nl)

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksmā@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal

Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

● Colofon

Redactieraad

Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land

Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp

Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp

Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

• Erediensten

zondag 28 september

2^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld en
ds D. Pruiksmā
bevestiging ambst dragers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte orgelfonds

Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

19.00 uur ds D. Pruiksmā
koorgebed

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 5 oktober

3^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds J.S. Dijkhuizen
Israëlzondag
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk en Israël

19.00 uur ds G. Lustig, Voorthuizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk en Israël

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

Koffiedrinken na de dienst

28 september in de kerk
5 oktober mevr. Hubert, Nolenslaan 20
12 oktober fam. Aalpol, Ingelandenstraat 421



zondag 12 oktober

4^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte werelddiaconaat

10.00 uur kerksiteviering

19.00 uur ds L. v. Nieuwpoort, Amersfoort
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte werelddiaconaat

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

26 september ds. J.S. Dijkhuizen
3 oktober R.K. viering
10 oktober ds. W.J. Lamfers

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewei

geen diensten

Oproep ziekenhuistaxi

In onderweg nr 9 heeft een oproep gestaan om af en toe mensen naar het ziekenhuis te begeleiden. Hierop heeft de heer van Heiningen positief gereageerd. Waarvoor onze hartelijke dank.

Graag zouden wij nog een paar mensen bij de groep van de ziekenhuis taxi willen hebben. Heeft u overdag wel eens tijd en heeft u een auto, geef u dan op. Het is dankbaar werk.

Soms zal u ook gevraagd worden om mee naar binnen te gaan bij een afspraak met een arts, omdat men bang is om niet goed te horen/begrijpen wat de arts te zeggen heeft.

Hoe meer mensen zich opgeven hoe minder men hoeft te rijden.

Ina Slokker
Telefoon: 0294 412 560
E-mail: inaslokker@hotmail.com

● Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remijn 411588
A. Mul 410636

zondag 28 september

rit A Hr A. Jochemsen 457790
rit B Hr P. Kalwij 432263

zondag 5 oktober

rit A Hr F. Lijnsvelt 410455
rit B Hr E. Post 416933

zondag 12 oktober

rit A Mw M. Mak 432588
rit B Mw M. Stevens 411271

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Onderweg op internet:

<http://www.pknweespdiemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**

om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.

Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Hr. van Heijningen 777739
of mobiel: 06 38684334

Kerktelefoon

contactpersonen

Mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Activiteitenagenda

donderdag 25 september

Doopreünie 20:00 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

maandag 29 september

vergadering Grote kerkenraad 20:00 uur
J&V- gebouw, Waagplein

vrijdag 3 oktober

Kerksite Ervaringen
Bios-gebouw, Middenstraat 131 (let op de uitnodiging)

zondag 5 oktober

Kerksite Plus Ervaringen 20:00 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

maandag 6 oktober

Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg 2008 19:45 uur
J&V- gebouw, Waagplein

dinsdag 7 oktober

oecumenische gesprekskring 10:00 – 11:30 uur
BIOS-gebouw (Middenstraat 131)

dinsdag 7 oktober

Weesper filosofiekring 20:00 – 22:00 uur
BIOS-gebouw (Middenstraat 131)

woensdag 8 oktober

stadswandeling door luthers Amsterdam
zie voor info en opgave de aankondiging elders in dit blad

vrijdag 10 en zaterdag 11 oktober

ophalen oud papier, buitenzetten voor: 8:30 uur

zondag 12 oktober

Kerksite Plus Ervaringen 20:00 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

maandag 27 oktober

'bespreek het samen' 14:00 uur
voorbereiding dienst 2 november

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Geestelijke lectuur

In Roemenië is overal geestelijke lectuur te koop: in boekhandels, in standjes met boeken die zich voor kerkgebouwen of op markten bevinden of in de 'museumshop' bij een klooster. Dat zie je niet in ons land. De vraag naar boeken van monniken en over monniken is in orthodoxe landen dan ook vele malen groter dan hier. Orthodoxen zoeken uitgerekend bij kloosterlingen, heilige mannen Gods, goede raad voor een goed leven, omdat men het zelf niet altijd even gemakkelijk vindt om een goede koers te bepalen. Zo gaat dat al eeuwenlang, zeker in een verwarrende tijd vol veranderingen als de jaren na 1989. In geestelijke boeken of een gebedenboek of een psalmboek zal menige Roemeen eerder lezen dan in de Bijbel zelf. Bijbelverhalen hoort men vooral 's zondags in de kerk klinken. De traditie van thuis de Bijbel lezen kent men niet. Die traditie ontstond in Nederland al in de zeventiende eeuw. In Roemenië konden velen pas na 1850 een Bijbel kopen.

Wij lezen helaas niet meer zo vaak geestelijke lectuur. Ook dagelijks uit de Bijbel lezen vindt jammer genoeg steeds minder plaats. Terwijl dat alles in vroegere geslachten een goede gewoonte was. Met dat de samenleving ingrijpend is gewijzigd, wij bijna geen schapen, laat staan herders zien en wij niet langer bij de seizoenen leven, ervaren wij een grote afstand tot die oude verhalen. Die verhalen stammen immers uit een totaal andere samenleving dan de onze en gaan dus over een heel andere manier van leven. Wat Jezus in gelijkenissen vertelde was destijds het dagelijks leven van velen, maar is ons vreemd geworden. Hing vroeger de bijbelse sfeer als het ware in de lucht, nu moet je God zoeken. Dat maakt het er niet eenvoudiger op om in contact met God te komen. De kern uit die oude verhalen te voorschijn halen, een kern die net zo goed over ons leven gaat, is niet zo eenvoudig, omdat een patriarchale samenleving van landbouwers en herders hemelsbreed verschilt van een geïndustrialiseerde kennismaatschappij. Toch staan er nog steeds dingen in die oude verhalen die je raken, je aan het denken zetten, je troost schenken. Daarom grijp je op gezette tijden naar dat oude boek terug, omdat je er toch niet buiten kan.

Wil je een oud boek kunnen begrijpen, dan moet je er al gauw iets omheen lezen. Dat geldt voor de geschriften van Homeros, Plato, van Maerlant, Dante, dus voor de Bijbel net zo goed. Wil je dat oude boek enigszins kunnen begrijpen, dan heb je

de hulp nodig van mensen die beter in de Bijbel thuis zijn, omdat zij elke dag woorden uit de Bijbel horen, die oude verhalen intensief beluisterd hebben. Als je iets van de Bijbelse verhalen wilt kunnen begrijpen, kom je al gauw bij geestelijke lectuur terecht.

Als wij geestelijke lectuur lezen, dan grijpen wij naar boeken van Henri Nouwen of Anselm Grün. Fraaie gedachten, waardoor je geloofsleven wordt verdiept. Zelf kies ik eerder voor Stille omgang van Willem Barnard, een prachtig en rijk Bijbels dagboek of om Leven met elkander van Bonhoeffer weer eens te herlezen. Hoewel we die traditie jammer genoeg niet van huis uit kennen, leg ik mijn oor nogal eens te luisteren bij de traditie van de kloosterlingen, die elke dag Psalmen horen en bidden. Om de paar jaar herlees ik het eeuwenoude boek De navolging van Christus van Thomas a Kempis en mijmer ik al lezend over het rijke geestelijk leven in de IJsselstreek, over al die kerken en kloosters die in de vijftiende eeuw in de prachtige steden Deventer, Zwolle, Kampen en Zutphen stonden en ook in een stadje als Weesp. Ondanks de kritiek die op dat boek is geuit, bevat het gedeelten die je diep raken. Een prachtig boek over het orthodoxe kloosterleven is Die Rettung der Verlorenen van Tatjana Goritschewa.

Geestelijke lectuur kan je niet vlug vlug uitlezen. Het is meer lezend mediteren, net zo als je de Bijbel leest, intens je gedachten laten gaan op grond van de gelezen tekst en zo cirkelen rond een geheim.

Van het kloosterleven heb ik nog iets anders meegenomen dat tot mediteren uitnodigt: muziek. De Psalmen, zoals die gezongen worden tijdens een Evensong in zo'n prachtige Engelse kathedraal. Tijdens een pelgrimstocht langs Engelse kathedralen genoten we elke dag van die prachtige muziek. Een onvergetelijke ervaring, waar je jaren op kunt teren! Muziek van Byrd of Tallis en daarnaast dat prachtige Engels uit die oude Bijbelvertaling die nooit veroudert, je altijd weer raakt. Als je dan ook nog geregeld koraalvoorspelen van Bach, Buxtehude of Böhm beluistert, die je zodoende helemaal eigen worden, dan ben je een rijk mens: rijk in God, rijk dankzij God. Dat alles in al z'n rijkdom stamt uit dat ene oude boek, dat zelf tot mijmeren uitnodigt, bij elk verhaal opnieuw; misschien nog wel het meest bij bekende teksten, die je zo vaak hebt gehoord, dat ze je lief zijn geworden.

zondag 28 september
2^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze zondag nemen Berna van der Heide-Eleveld (jeugdouderling), Winny Heij-Zacharis (diaken), Manin Konijnenbelt (ouderling pastoraat), Ina Slokker-van Gemert (diaken) en Ida Westland-van Oostveen (diaken) afscheid als kerkenraadlid. De gemeente mag dankbaar zijn voor het werk dat in de afgelopen jaren door deze mensen verzet is. Er treden ook vier nieuwe mensen aan: Wil Schulte-van Gemert (jeugdouderling), Margreet Schep-van Gemert (ouderling pastoraat), Aart Mul (diaken) en Lia Bogerd (ouderling pastoraat). Nicola Wink zal op een later tijdstip als ouderling pastoraat bevestigd worden. Verheugd is gereageerd op de – voor sommigen hernieuwde – inzet voor onze gemeente. De lezingen zijn Ezechiël 18: 1-4 en 25-32 en Matteüs 21:23-32. De definitieve liedkeuze moet nog gemaakt worden, maar zal vast en zeker een mooie mix zijn van oud en nieuw. (Ds. A. Groeneveld en ds. D. Pruiksmā)

Koor Grote of Laurenskerk, 19.00 uur

Na de herinrichting van de Laurenskerk, staat ook het koor ons weer ter beschikking voor de eredienst. Overtollig meubilair is weggeruimd of heeft ergens anders in de kerk een goede plek gevonden. De prachtige lezenaar uit de Maarten Luther kerk siert een heel klassieke tafel die nu als liturgische tafel dienst kan doen. Kortom, de mooiste plek van Weesp vraagt om weer in gebruik te worden genomen.

Dat willen we aan de avond van deze zondag doen door een koorgebed te bidden. Vijf jaar lang kwam een trouwe groep op dinsdagavond samen in het koor om daar het koorgebed te bidden. Nu doen we dat in een wat lagere versnelling op zondagavond. Wie tijdens de open (zater-)dag bij de heropening van de Laurenskerk het middaggebed heeft bijgewoond, weet wat haar of hem te wachten staat. Na een aanvankelijk 'halleluja' bidden we een psalmgebed zoals dat in de kloosters in Nederland wordt gezongen. Een moment van stilte, omgeven door meditatief gezang en besloten door de voorbeden volgt. (Ds. D. Pruiksmā)

zondag 5 oktober
3^e zondag van de herfst
Israëlzondag

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze bijzondere zondag vier en gedenken we onze verbondenheid met het volk van Israël. Juist nu, wanneer die band zo onder spanning lijkt te staan en de stemmen links en rechts in uiteenlopende meningen klinken, is het voor ons als gemeente van de Heer een aansporing om toch te blijven zoeken naar wegen van verbondenheid. Om die wegen te verstaan vanuit de verhalen van de Schrift, vanuit

Gods vergeving en bevrijdende kracht. Vandaag, op deze Israëlzondag, starten we met het lezen van een cyclus Jozef-verhalen, uit Genesis 37 t/m 45. Nergens anders als juist in deze verhalen leeft de droom van vrijheid en de belofte van toekomst. Daarnaast is het ook een feestelijke dienst, omdat we de doop mogen bedienen aan een nieuwgeboren kind in ons midden: Alicia Milagros Meesters, dochter van Jacob Meesters en Maritza Cabezas, geboren op 28 mei j.l. Voor het eerst zal het nieuwe doopvont gebruikt gaan worden, en uiteraard is dat een feestelijke gebeurtenis! (Ds. S. Dijkhuizen)



zondag 12 oktober
4^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Tijdens de dienst van Woord en Tafel op 12 oktober lezen wij in het kader van de Jozef-cyclus, die gedurende een aantal weken onze aandacht vraagt, Genesis 39. Over de Jozef-cyclus schreef Thomas Mann de vier delen van Joseph und seine Brüder.

Door leugens is Jozef ten onrecht in de gevangenis terecht gekomen. Zo is Jozef het symbool voor de vele gevangenen die in allerlei landen onschuldig worden veroordeeld, niet in de laatste plaats tot op de huidige dag in Egypte. Zelfs in de gevangenis, een allesbehalve aangename verblijfplaats, ervaart Jozef Gods genade, naast ellende begunstiging. Over diepten van ellende en verlossing zingen wij in Psalm 130 na de lezing uit het Oude Testament. Als introitus zingen wij Psalm 81 : 1, 4, 5 en 8 en als gloria Gezang 460 : 1, 2 en 3. Na de verkondiging van Gods goedheid zingen wij van die prachtige Psalm 80 de coupletten 1, 2, 3, 6 en 7. Met Gezang 223 naklinkend in ons hoofd gaan wij de week in om Gods goedheid gestalte te geven.

Tijdens deze dienst mogen wij in alle vrijheid Gods goedheid ervaren rond brood en wijn, de maaltijd van Gods genade. Omdat het werk van de diaconie al eeuwenlang vanaf de Avondmaalstafel begint, zal dokter Erdi Huizenga, die haar werkzaamheden in Malawi inmiddels beëindigd heeft, ons tijdens deze dienst het nodige vertellen over wat er in Afrika gebeurt als Gods goedheid zich wereldwijd verspreidt. Het project van onze ZWO-commissie in Malawi loopt nog een jaar door. Een week later zamelen wij geld in voor het werelddiakonaat. (Ds. W.J. Lamfers)

Geertruida Hendrika de Looze-Swagers
11 januari 1931 – 1 september 2008

Zojuist had zij haar kleinzoon nog gezien. Dat kleine manneke was DE vreugde van haar oude dag. Een paar uur later was mevrouw de Looze bij haar Heer. Eenzaam gestorven, altijd al teruggetrokken levend aan de Nolenslaan. Een stille, gesloten vrouw, die graag naar oude, vertrouwde kerkliederen luisterde en daaruit troost putte.

Mevrouw de Looze had ontstellend veel verdriet in haar leven gekend. Dat alles had zijn sporen nagelaten. Maar gelukkig had zij, ondanks een strenge opvoeding, God toch als de goede Herder ervaren, die ons bij name kent. Door die God geleid wilde zij door het leven gaan.

Gods liefde gaf deze warme moeder rijkelijk door aan haar kinderen. Daar kan je als kind gelukkig dankbaar op terugkijken.

Op 9 september hebben wij mevrouw de Looze herdacht tijdens een rouwdienst in de aula. In de dienst stonden wij stil bij de woorden van Jesaja: 'Ik heb je bij je naam geroepen, je bent van Mij'. Daarna hebben wij haar omgeven door haar kinderen op 'Carspelhof' te ruste gelegd bij haar zoon Johan en haar man.

Ds. W.J. Lamfers

Aukje Brandsma-Wever
20 november 1934 – 13 september 2008

Volkomen onverwacht overleed op 13 september j.l. op de leeftijd van 73 jaar mevrouw Aukje Brandsma van de Kastanjelaan 87. Overdag was ze al niet zo lekker, toch leek er verder niet zo heel veel aan de hand. Maar wat een grote schrik toen het niet lang daarna ineens helemaal mis ging, en ze ondanks de snelle hulpverlening het leven liet. Meneer Marten Brandsma blijft achter, na een lang samenzijn van meer dan 50 jaar. Gelukkig staan zijn vier kinderen en verdere familie heel dicht om hem heen. In alle verdriet en verbijstering is er toch ook iets van opluchting dat haar een lijdensweg bespaard is gebleven. Mevrouw Brandsma was een stevige vrouw, voor wie de zorg voor haar gezin en man op

de eerste plaats stond. Het zal daarom leeg zijn aan de Kastanjelaan. Op donderdag 18 september j.l. namen we afscheid van haar in het crematorium van Almere. Boven aan de kaart staat: 'Veilig in Jezus' armen'. Zij die altijd voor veiligheid en geborgenheid voor haar gezin heeft gezorgd, maar soms weleens te weinig aandacht voor zichzelf kon vragen, mogen we nu overgeven aan de veiligheid van onze Heer. We bidden Gods troostende nabijheid toe voor meneer Brandsma en zijn kinderen, schoonkinderen en klein- en achterkleinkinderen.

Ds. S. Dijkhuizen



Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente

Ria van der Tholen-Hoepel (Aquamarin 108) werd, opnieuw, geopereerd aan haar heup. Nu in een ander ziekenhuis en op een andere wijze. De nieuwste berichten zijn hoopvol.

De heer Bockweg (Buitenveer 46) is lelijk gevallen hoorde ik via via. Hopelijk is de situatie verbeterd.

6 en 7 september

Het open huis op zaterdag 6 september was een groot succes. Talloze nieuwsgierige mensen zijn, geattendeerd door de regenboogvlag en de open deuren, even binnen geweest om een kijkje te nemen hoe de kerk als nieuw was. Voor een aantal was het nog even wennen aan de nieuwe herinrichting; sommige mensen misten vertrouwde elementen, maar al met al positieve geluiden.



Graag wil ik in het bijzonder de workshop liturgisch bloemschikken noemen onder leiding van Henry Pos. Zij is in Nederhorst den Berg een begrip als het gaat om liturgisch bloemschikken. Ze heeft een aantal gemeenteleden 'op weg' geholpen. Het zou mooi zijn als deze workshop een vervolg krijgt in onze gemeente, om te beginnen op een aantal bijzondere zondagen.

Zaterdagavond werd ik verrast door een telefoontje van synodepreses ds. G. de Fijter met de mededeling dat hij aanwezig zou zijn in de kerkdienst op zondag 7 september. Maar als je een uitnodiging stuurt, is dit natuurlijk te verwachten. Ik ben blij dat we onze bijzondere plek ook aan hem hebben kunnen laten zien.

Bij het opruimen van mijn werkkamer ná het startweekend kwam ik de e-mail van Aart Jochemsen tegen waarin hij het eerste idee van een open huis oppert. Veel van de plannen die we in april bedachten, zijn uitgevoerd. Er staat nog een en ander op het verlanglijstje, daar zult u in de toekomst nog wel van horen. Allen die op welke manier dan ook hebben meegewerkt om dit weekend tot een succes te maken, hartelijk dank!

en nu verder

We zitten weer in de routine. Graag ontmoet ik u bij een kring, u kunt uw keuze opgeven aan Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum. Op dit adres kunt u ook terecht om een afspraak te maken voor uzelf of iemand van wie u denkt dat zij of hij wel een bezoekje kan gebruiken. Schroomt u vooral niet van deze gelegenheid gebruik te maken.

tot slot

Woensdag 24 september trouwt mijn zusje. Die dag ben ik dan ook niet bereikbaar.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Ds. S. Dijkhuizen

Van de predikant

Net teruggekomen van mijn vakantie bereikte me het bericht van het plotselinge overlijden van mevrouw Brandsma uit de Kastanjelaan 87. Wat een schok voor deze hechte en betrokken familie. We wensen hen heel veel sterkte toe in de komende, moeilijke tijd.

Verder zijn er nog geen andere berichten. Zoals al eerder geschreven, beginnen we weer met veel zin aan het komende seizoen. Een eerste bezoek aan de heringerichte kerk maakte me stil van verwondering, wat mooi!

Ik kijk uit naar mooie vieringen in een toch wel nieuwe kerk. Thuis gaat het goed. De laatste weken van Wendy's zwangerschap zijn aangebroken, en ook Luca kijkt uit naar de komst van de baby. Een hartelijke groet uit de Amstellandlaan!



Tot besluit een gebed uit Iona. In het licht gelezen van de 'nieuwe' kerk en de start van het seizoen waarin wij verder bouwen aan Gods rijk – denk ik – zeker op zijn plaats:

Gij Christus,

Gij woont in ieder van ons, niet slechts in een huis van hout en steen.

Ons innerlijk hebt Gij vernieuwd. Wij zijn uw tempel, uw lichaam.

Al vallen de muren, en vervalt de kerk, wij zijn uw woonplaats.

Gij woont in onze adem, in onze handen en voeten.

Het zijn onze ogen, waarmee Gij in mededogen omziet naar onze wereld.

Wij willen U danken voor deze pleisterplaats, voor richting, ruimte en rust.

Wij bidden U: breng ons nu naar buiten, naar de kruispunten en de brandhaarden van onze wereld, waar mensen elkaar het licht in de ogen niet gunnen,

en volkeren elkaar naar het leven staan.

Want voor het aanvaarden van die opdracht – te wandelen als kinderen van het licht en in de wereld getuigen te zijn – is dit huis van hout en steen gebouwd.

Wij vragen dit in uw naam. Amen.

Ds. Stefan Dijkhuizen

Ds. D. Pruiksmā

Uit de gemeente

De heer Jan Nieuwhof vertelde dat hij opnieuw zal moeten worden geopereerd. Het is nog altijd niet helemaal goed met zijn voet. Na een ietwat langere periode waarin geen ziekenhuisopnamen noodzakelijk waren, volgt nu dus toch opnieuw deze ingreep. Van harte een voorspoedige beterschap gewenst.

Mevrouw Jongman keerde na een wel heel lange periode terug naar huis. Nog voordat wij allemaal op vakantie gingen, werd zij, na een val in huis, al opgenomen op de afdeling Transitorium van het Tergooi ziekenhuis in Blaricum. Gelukkig bleef al die tijd de hoop bestaan dat ze weer naar Weesp terug zou kunnen komen. Dat is nu het geval. Van harte gefeliciteerd met uw thuiskomst.



Een gelukwens is er deze keer voor de heer en mevrouw Vossepoel, Mouterspad, die onlangs met elkaar in het huwelijk traden. Na voor beiden een soms lange tijd van rouw, verdriet en eenzaamheid volgde een dag van vreugde: uw trouwdag. We hopen van ganser harte dat u samen met al die lieve mensen om u heen, een heel gelukkige tijd zult hebben.

Kringen

Woensdag 15 oktober valt nog net buiten de activiteitenperiode van deze editie van het kerkblad. Maar ik maak belangstellenden toch alvast maar attent op twee bijeenkomsten van die woensdag.

's Middags komt de 60-plus kring bij elkaar. Deze keer nog in de huiskamer van het HOC, Dirk Markussteeg. We vervolgen onze gesprekken, zo is de bedoeling, over datgene wat we aan kerkelijk nieuws in de ruimste zin van het woord in de krant hebben gevonden.

's Avonds komt de kring Zingend Geloven weer bijeen. Deze keer schenken we aandacht aan de voorgestelde inhoud van het nieuwe Liedboek dat wordt samengesteld.

We hopen dat deze kring net als de eerste keer rond de vleugel in de Laurenskerk kan samenkomen. Maar we willen natuurlijk niemand daardoor hinderen.

Overigens geldt van beide kringen dat deze tweede bijeenkomst al wordt aangekondigd nog voordat de eerste heeft plaats gehad. Kwestie van vertrouwen, zullen we maar zeggen.

ICCJ

De kerkenraad heeft gevraagd om u via het kerkblad op de hoogte te houden van de perioden dat ik buiten Weesp werkzaam ben. Meestal is dat week op week af. Maar voor de komende weken is het ietwat gecompliceerder. Vakanties in Heppenheim en mijn eigen najaarsvakantie lopen wat door elkaar. Een week vakantie is in ieder geval gepland van zaterdag 4 tot en met 11 oktober. In twijfelgevallen, niet aarzelen maar bellen!

Tot slot

Vergeving. Raar woord eigenlijk. Ver-geven. Wat heb je te vergeven, God, dan alleen vergeving? Het is zijn vak, zeggen de Fransen. God is van beroep vergever. Pardonner c'est son metier. Hij heeft voor niets anders geleerd. Par-donner. En zo is het ook. God komt door te geven. Ver-geving zonder eind. (N.a.v. Matteus 18)

Ds. D. Pruiksmā



Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Ad Meijer ging vanuit Gooi-Noord voor verdere revalidatie naar Naarderheem.

Mevrouw Westrate kwam vanuit het Ter Gooi-ziekenhuis weer terug naar Weesp. Zij woont nu in De Hogewijk.

Wij zien elkaar op 10 oktober in een dienst op Oversingel, die over Matteüs 16:13-20 zal gaan.



Voor het kerkenwerk ontving ik een gift van € 30,00. Voor het werk in Roemenië een gift van € 250,00 en twee giften van € 50,00. Hartelijk dank!

Varia

'Hier weidt mijn ziel met een verwonderd oog' (Psalm 27:2 ber.). Die ervaring deden heel wat mensen op, toen zij nieuwsgierig kwamen kijken naar het resultaat van vele weken werken. Wat zij op 6 september zagen was een totaal andere kerk, een fraai evenwichtig geheel van oud en nieuw. Architect Dolf Floors heeft met zijn inspi-rerende ideeën voor een verrijking van onze stad gezorgd, al zal er na verloop van tijd heus nog wel eens wat veranderen in dat eeuwenoude gebouw.

Ds. W.J. Lamfers

Terugblikken op een nieuwe start

Wat was het een fantastisch weekend, het weekend van de opening van onze verbouwde en heringerichte Grote of Laurenskerk en de aansluitende startzondag!



Het begon die zaterdagochtend al heel vroeg. Toch waren er al veel mensen verzameld voor de kerk. Met een toespraak van Marien Weststrate, voorzitter van het College van Kerkrentmeesters werden de sleutels officieel aan mij als preses van de Kerkenraad overhandigd. Dit ging gepaard met het oplaten van ballonnen door de kinderen. Eindelijk was het dan zover. Het moment was aangebroken dat we naar binnen mochten om alles te bekijken!

We hadden met elkaar afgesproken dat wij een open en gastvrije gemeente wilden worden met uitstraling naar buiten. Die gemeente zou samen komen in één gebouw. Dat gebouw moest wel zo worden ingericht dat het voor ons allemaal nieuw zou zijn. Een nieuw begin in een nieuw gebouw.

Voor de kerkrentmeesters brak daarmee een heel drukke periode aan. Veel is van hen gevergd. Ik heb grote bewondering voor het vele werk dat is verzet. Het resultaat mag er zijn. Gedurende de hele dag heb ik vele enthousiaste reacties van bezoekers mogen aanhoren. Natuurlijk zullen we nog wel moeten wennen, maar ik hoop en ik verwacht dat wij er ons allemaal spoedig thuis mogen voelen.

De dag werd afgesloten met een "dankjewelbijeenkomst" voor de vele vrijwilligers. We mogen dankbaar zijn dat er zoveel deskundigheid op heel verschillend terrein aanwezig is en zoveel bereidwilligheid om zich belangeloos ter beschikking te stellen. Ik wil benadrukken dat we met al die inzet echt heel blij mogen zijn. De ontvangst was echt verdiend. We kregen een prachtige voorstelling van

verhalenverteller Kees Posthumus en daarna was er voor iedereen een drankje en een hapje.

Nu zijn alle vrijwilligers opgesomd en gebundeld in een informatieboekje, dat wij "De Laurensklok" hebben genoemd. Die naam is gekozen omdat een klok gebruikt wordt als er nieuws is te vertellen en het feit dat zoveel mensen aan van alles meewerken, is echt groot nieuws. Als u graag een exemplaar van "De Laurensklok" ontvangen wilt, kunt u terecht bij Jetty van Kessel van het Pastoraal Diaconaal Centrum of op de informatietafel in de kerk.

De volgende ochtend was het startzondag. We verzamelden ons in het Jeugdgebouw en in een vrolijke processie togen wij naar de kerk om deze officieel in gebruik te nemen voor de eredienst. Alle feestelijkheden werden afgesloten met een kopje koffie. Daarbij waren vele heerlijkheden, weer door vele vrijwilligers gemaakt.

Tot slot wil ik nog graag memoreren dat door "professionals", naast hun gewone werkzaamheden, heel veel extra werk verricht is. Ds. Alida Groeneveld die de organisatie van het weekend in handen had en onze koster Sake Stavast. Die heeft heel wat te verduren gehad voordat de kerk zo mooi werd als hij nu is. Gelukkig werd hij steeds bijgestaan door zijn vrouw Carin. Onze hartelijke dank hiervoor!

Ineke van de Pol

Preses van de Kerkenraad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond





Op deze pagina's een impressie van het Open Huis en de Startzondag, gehouden op 6 en 7 september.



Meer foto's bekijken?
Zie www.pknweespdriemond.nl



• Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Op D.V. 24 september hopen Klaas en Jeltje Samplonius 40 jaar getrouwd te zijn. Als wij vooruit zien is dat een hele tijd, maar als we ons omkeren dan moeten we beamen dat de tijd snel is gegaan. En dat zal zeker het geval zijn bij de familie Samplonius. Hoewel zij altijd opgeruimd en druk in de weer zijn, laten ze niet snel merken dat naast vreugde ook zorgen en verdriet deel uitmaakt van de tijd hier op aarde. En wat hun tot troost en bemoediging is, is het feit dat wij hier op aarde een tijdelijk huis hebben en een eeuwig huis bij de Vader in de hemel. Ze zullen deze dag vieren met hun kinderen en kleinkinderen en dat is een hele rijkdom en zegen. Binnen de gemeente mogen zij veel betekenen. De auto met Jeltje aan het stuur rijdt dikwijls richting een of ander ziekenhuis om patiënten of bezoekers daar te brengen. Contacten met gemeenteleden onderhouden en wat dies meer zij, geen werk is haar teveel. Klaas heeft vele jaren als onze koster mogen dienen en na de benoeming tot diaken mag hij de gemeente verder dienen. Ook binnen de vereniging van de Ger. Bond levert hij zijn bijdrage.

We wensen het bruidspaar een gezegende en feestelijke dag toe en wensen hen in bijzonder toe hetgeen zij met hun huwelijksbevestiging hebben meegekregen, namelijk de tekst uit Joh. 14: 'Ik ben de goede Herder; en Ik ken de Mijnen, en worde van de Mijnen gekend.'

De woorden 'Ik ken de Mijnen' vormde de tekst. Zij mogen Hem kennen, maar met verwondering en dankbaarheid zullen zij beamen dat Hij ons eerst kent.

De catechisaties gaan binnenkort weer van start. We hopen dat de catechisanten van het vorige seizoen zich weer laten horen en zien en dat we nieuwe catechisanten mogen begroeten. De uitnodigingen zullen jullie binnenkort ontvangen.

Opvallend in het Oude Testament is dat het in het leren van de dagelijkse bezigheden en vaardigheden en dus ook in het godsdienstig leren gaat om het opdoen van kennis, die ook in praktijk wordt

gebracht. Leren is meedoen en ook samendoen, leren is leren voor het leven.

Luther en Calvijn hebben gesteld dat het geloof niet geleerd wordt, maar door de Heilige Geest ontstaat onder de prediking. Maar om een preek te begrijpen, is kennis nodig; de inhoud van het geloof moet geleerd worden, opdat de geloofsrelatie door de Heilige Geest onder de prediking wordt geboren. Hierbij moeten we er op letten dat leren en geloven niet uit elkaar getrokken wordt. De veel gehoorde klacht is wel terecht dat het ons veelal ontbreekt aan kennis en de rijkdom van het Evangelie. En dan wijs ik de ouders van de catechisanten en de overige gemeenteleden er op dat de bijbelkring weer van start gaat. Jongeren catechisatie, ouderen bijbelstudie. De data zijn nog niet bekend, maar de bijbelstudie gaat dit seizoen over

Jeremia. Over de tijd waarin hij leefde, zijn opdracht, de weerstand tegen Gods Woord, de hoopvolle toekomst en nog veel meer komen aan de orde. En dat ook toegespitst op de tijd waarin wij leven. Handleidingen hierbij zijn de bijbelstudie van ds. van Sonnenberg e.a., de kantekeningen en de commentaren. Het verrijkt om met elkaar in gesprek te zijn en versterkt de geloofsband.

De zieken. Het is een goede gewoonte geworden om in de dienst de zieken te vermelden (omdat je dan de actuele situatie hebt) en in het gemeenschappelijke gebed voorbede te doen. De voorbede is een combinatie van geloof en van liefde. Van geloof omdat enkeling en gemeenschap alles in Gods hand leggen en van Hem alle goeds verwachten. En van liefde, omdat de voorbede een vraaggebed is waarin we als gemeente begeren dat wat God geeft aan anderen te goede zal komen.

Met dhr. Aart Blaauw blijft het zorgelijk. Dhr. Beukhof mag één of twee maal per week overdag naar huis. Naar wij hopen is mevr. Willemsen intussen thuis gekomen om verder te genezen.

Namens de kerkenraadscommissie,
P.J.A. Zevering

Oproep

Het collecte geld wordt 's maandags altijd door een trouwe groep mensen wekelijks geteld. Dit gebeurt met twee personen per keer, Het zou fijn zijn als er weer eens wat versterking bij de groep komt. Heeft u ongeveer één keer per 6 á 7 weken tijd op maandag en u kunt goed tellen, geef u dan op en u wordt ingewerkt door een ervaren teller. Men zegt altijd, vele handen maken licht werk!!!

Ida Westland
Tel. 0294 418 860

Van het College van Kerkrentmeesters

Tijdens het Sluis en Bruggenfeest was er weer boekenmarkt en een terras in de Grote Kerk. Heel veel mensen hebben de kerk bezocht. Op het terras hebben gasten koffie gedronken en genoten van de overheerlijke cake en appeltaart door vrijwilligers gebakken. De opbrengst was € 600,00. Er zijn duizenden boeken verkocht, met een opbrengst van € 4641. Dank aan alle vrijwilligers en zij die boeken hebben gegeven. Het was een prachtig weekend.

Gerard van den Bosch

Van de diaconie

Een poos geleden is de vraag bij ons gekomen of wij begeleiding wilde geven aan mensen die wat moeite hebben om de kerkdienst goed te volgen. Men kan soms niet meer op tijd de psalmen of gezangen vinden in het boekje, of de liturgie is wat anders dan er in het boekje staat. Dit is heel vervelend als je niet mee kunt doen met de gemeente! Wij zien ook niet altijd wanneer er iemand af en toe wat hulp nodig heeft, maar u als gemeentelid, steekt dan vast de helpende hand even toe. Wilt u dit om persoonlijke redenen niet, laat één van de kerkenraadsleden dit dan even weten en er zal vast wel iemand zijn die dan wil helpen. Wij vinden echter dat het niet alleen een taak van de kerkenraad is om mensen te helpen, maar de hele gemeente is hier voor verantwoordelijk, daarvoor zijn wij kerk!!!

Dit is waarschijnlijk het laatste stukje van de diaconie van mijn hand, ik ga de kerkenraad verlaten en geef het stokje door aan Ingrid van de Berg -van Basten, ik ben heel blij met deze opvolging en wens Ingrid ook een goede tijd toe als voorzitter van de diaconie. Verder nemen wij nog afscheid van Ina Slokker, Ina is meer dan 25 jaar in de kerkenraad geweest! eerst voor de lutherse kerkenraad en de laatste jaren voor de protestantse kerk. Ina we weten dat je toch wel weer klusjes voor de kerk gaat doen dus het is alleen maar een afscheid van de vergaderingen, deze mis je misschien niet!

Ook gaan we afscheid nemen van Winnie Hey, Winnie heeft de diaconie voor vier jaar ondersteund en is vooral met het armenbeleid bezig geweest en heeft mee geholpen om de kerk zijn gezicht te geven binnen de burgerlijke gemeente en de wmo.

U heeft gezien dat er drie mensen vertrekken uit de diaconie, toch hebben we ook een nieuwe diaken weten te vinden, Aart Mul Jr. van de Lange Muiderweg 10 is bereid gevonden om in de diaconie zitting te nemen voor de aankomende vier jaar. Ook heeft Aart een functie aangenomen bij het waterschap, we hopen dat er ook nog wat tijd overschiet voor Betty!

Namens de diaconie;
Ida Westland

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 10 oktober ophalen op de afgesproken adressen.

Zaterdagmorgen 11 oktober ophalen geheel Weesp m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag het oud papier opgehaald door muziekvereniging Jubal.

Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor 8.30 uur, het liefst in dozen, dat scheelt ons veel werk.

Met dank voor uw medewerking.

Arend Bleijerveen
Tel. 0294 417 486

Kerktelefoon wordt nu Kerkradio

De kerktelefoon is momenteel heel duur en wordt vanaf dit moment gratis!

Bent u slecht ter been en/ of op hoge leeftijd en zou u graag de PKN kerkdiensten in Weesp 'live' willen volgen?

Bent u voor een paar maanden gebonden aan bed/huis en u wilt eigenlijk de kerkdiensten elke zondag volgen?

Dat is nu mogelijk! Gratis!

Dankzij de voortschrijdende techniek is het nu heel eenvoudig om u snel aan- en af te melden.

Mede in verband met de komende vergrijzing gaat de diaconie in samenwerking met de kerkrentmeesters een kerkradiosysteem aanschaffen. U krijgt een kerkradio thuis, die (indien gewenst) automatisch inschakelt als de kerkdienst begint. of als het geluidssysteem in de kerk wordt aangezet voor andere activiteiten).

De enige kosten die u maakt is een borgsom van € 90,00 aan de diaconie. Bij het opzeggen krijgt u uw borg terug. Er zijn in tegenstelling tot nu geen (abonnements) kosten voor u aan verbonden. Het verdere gebruik is gratis en daarom zo toegankelijk. Indien de € 90,00 een bezwaar is kan met de diaconie worden gezocht naar een oplossing, maar kerkradio krijgt u natuurlijk.



We zijn blij dat we nu de zondagse kerkdiensten bij veel mensen thuis kunnen brengen. We hopen op veel aanmeldingen want het aantal deelnemers is niet aan een maximum gebonden.

Hans Snoeij

Heeft u interesse voor de kerkradio?

Dan kunt u zich aanmelden bij:

*Piet van Lindenberg
telefoon 412790
e-mail p.lindenberg@planet.nl.*

*Hans Snoeij
telefoon 416585
e-mail h.snoey@chello.nl*

Verantwoording collecten

De opbrengsten van de collecten tijdens de diensten in juli en augustus 2008 bedroegen:

6-Jul	Kerk		€ 177.86
	Orgelfonds		€ 182.88
	Kerk	GB	€ 58.90
	Orgelfonds	GB	€ 45.80
13-Jul	Diaconie		€ 234.47
	Kerk		€ 199.57
20-Jul	Kerk		€ 149.60
	Zending		€ 176.51
	Kerk	GB	€ 48.95
	Zending	GB	€ 42.05
27-Jul	Diaconie		€ 195.90
	Kerk		€ 194.95
	Zendingsbussen juli		€ 56.00
3-Aug	Kerk		€ 210.59
	ZWO-project Malawi		€ 366.13
	Kerk	GB	€ 50.40
	Diaconie	GB	€ 45.62
10-Aug	Diaconie		€ 227.96
	Orgelfonds		€ 218.72
	Diaconie	GB	€ 47.80
	Orgelfonds	GB	€ 34.75
17-Aug	Kerk		€ 179.49
	Zending		€ 223.99
	Kerk	GB	€ 46.23
	Zending	GB	€ 37.41
24-Aug	Diaconie		€ 220.99
	Kerk		€ 211.07
	Diaconie	GB	€ 49.10
	Kerk	GB	€ 48.55
31-Aug	Kerk		€ 97.60
	Diaconie		€ 86.85
	Kerk	GB	€ 55.75
	Diaconie	GB	€ 52.15
	Zendingsbussen augustus		€ 50.85

Aan giften werd ontvangen:

Rabo 24/7/2008 van ds. Lamfers (ontvangen tijdens bezoeken) € 500.00.

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P. van Gilst



Bediening audio/visuele installatie

Zoals bekend is er als onderdeel van de herinrichting van de Grote Kerk een nieuwe uitgebreide geluidsinstallatie geplaatst met meerdere (draadloze) microfoons, een ringleiding en als vervanging van de Kerktelefoon nu de Kerkradio.

Bovendien zijn er een beamer en schermen gekomen om visuele ondersteuning te hebben tijdens Kerkdiensten en andere evenementen. Op meerdere plaatsen in de Kerk bevinden zich aansluitpanelen zodat de apparatuur flexibel kan worden ingezet. Op korte termijn zal nog een aparte geluidsinstallatie met ringleiding in het Koor van de Kerk worden voltooid.

Tijdens de reguliere zondagsdiensten zullen de microfoons worden bediend door de Koster.

Omdat er nu echter veel meer mogelijk is, zijn we op zoek naar een groep enthousiaste vrijwilligers die zich gaan bezig houden met alle audio visuele (a/v) middelen in een nieuw op te zetten

A/V GROEP

De werkzaamheden van deze groep zullen bestaan uit:

§ Het meedenken over de mogelijkheden van de inzet van de apparatuur bij diverse gelegenheden.

§ Het maken en vormgeven van de (PowerPoint-) presentaties op de schermen.

§ Het maken van video opnamen.

§ Het bedienen van de diverse apparatuur.

§ Het onderhouden van de apparatuur en het meedenken over en realiseren van mogelijke uitbreidingen of veranderingen

Als één of meerder van bovenstaande werkzaamheden u / je aanspreekt, dan nodigen wij u / je van harte uit om u / je op te geven voor deze groep bij Gerjan Veenhoven (w.jveenhoven@planet.nl) of Frits de Hoop (frits.dehoop@hetnet.nl).

Technische kennis of ervaring zou natuurlijk fijn zijn maar is absoluut *geen* must. Wat leeftijd betreft hopen wij een gemêleerd gezelschap van 16 tot 80+ te mogen verwelkomen van zowel dames als heren.

Heeft u nog vragen dan kan dat uiteraard ook via bovenstaande mailadressen of telefonisch (na 19.00 uur) bij Frits de Hoop, 06 5324 0486.

● Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Gemeentemaaltijd

Het winterseizoen is weer begonnen! De leerlingen van het Casparus College en het 'kookteam' nodigen u weer van harte uit om gezellig te komen eten.

Wanneer: Woensdag 1 oktober 2008
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Casparus College, Talmastraat 40
Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt zich t/m zondag 28 september opgeven bij:

Betty Hansma	tel: 414336
Thea Hortensius	tel: 418215
Jetty van Kessel	tel: 770092
Anga Oosterom	tel: 419499
Margreet Schep	tel: 419102
Atie de Vries	tel: 450041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, tel: 483993.

Graag tot ziens!

Doopreünie

Op donderdagavond 25 september a.s. is er een bijzondere bijeenkomst georganiseerd die speciaal bedoeld is voor ouders die in de afgelopen jaren hun kind(eren) hebben laten dopen.

In de eerste plaats gaat het om de ontmoeting met elkaar en om de vraag hoe het nu gaat met je kinderen die je ooit, aler langer geleden, of nog maar pas hebt laten dopen. Ook willen we samen kijken waar we iets voor elkaar kunnen betekenen als het gaat om vragen die leven rondom de doop en geloofsoopvoeding. Als gemeente hebben we dat immers rondom het doopvont beloofd aan elkaar.

Als het goed is hebben we alle ouders al eerder per brief benaderd en persoonlijk uitgenodigd, maar het kan zijn dat we er toch een aantal over het hoofd hebben gezien. Daarbij willen we ook hen uitnodigen die misschien al iets langer geleden hun kind lieten dopen (voor 2000, tot dat jaar hebben we brieven rondgestuurd). Samen zorgen we vast voor een waardevolle avond waarin de ontmoeting centraal staat.

Voor verdere informatie en/of opgave, neem even contact op met ds. Stefan Dijkhuizen (457994, stefandijkhuizen@yahoo.com).

Ds. S. Dijkhuizen

Proponent achter glas

Het gebeurt nogal eens, dat ik me iets herinner uit het verleden van de Hervormde en/of Lutherse gemeente, dat niet algemeen bekend is. Dikwijls is dit de aanleiding hierover iets te schrijven in o.a. Onderweg. Ditmaal gaat het over de lijsten van predikanten van de drie kerken, die te zien zijn aan één van de kerkmuren, met de lijst van de Lutherse gemeente als deugd in het midden! Op deze lijst zijn alle predikanten vermeld die van 1643 tot 2006 in de Lutherse gemeente dienst hebben gedaan. Een mooie lijst, met pracht geschreven letters en cijfers tegen een achtergrond van grijs perkament!

Hoe vreemd het ook lijkt toch wordt u ergens voor de gek gehouden. U denkt dat de tekst op het perkament is geschreven en dat is niet zo!

Dominee Kok, die de lijst gemaakt heeft, heeft hier de achterglas-kunst toegepast. Deze kunstvorm wordt in Oost Europese landen vaak gebruikt. Van dominee Kok weten we nu wel dat hij niet alleen predikant-glazenier was, maar beoefenaar van de

monumentale kunst, waaronder veel kunstvormen vallen. Hij heeft dus in *spiegelschrift* (!) de tekst op de achterkant van een glasplaat getekend. Door deze plaat op de juiste wijze in een lijst te plaatsen wordt de tekst in duidelijk leesbaar schrift weergegeven. De lijst is dus heel anders gemaakt als van de andere kerken.

Er valt nog iets aardigs over de lijst te vermelden. Bij elke predikant wordt vermeld, wat zijn vorige standplaats was. Enkele malen staat er: proponent. "Waar in vredesnaam ligt proponent?" is een veel gestelde vraag. En het antwoord luidt: de plaats proponent is op geen enkele atlas te vinden. Een proponent is iemand die nog niet eerder in een andere plaats gestaan heeft. U mag het ook kandidaat benoemen, maar de Lutheranen zeggen proponent. "Jullie hebben ook altijd wat anders" wordt er dan gezegd, maar dat is nu juist het aardigste.

Dries Bouhuijs

• Kringwerk



Hieronder vindt u een greep uit het actuele aanbod van kringwerk. Voor meer informatie over het kringwerk bekijkt u de Kringwerkfolder 2008-2009, of bezoekt u de website www.pkn-weespdriemond.nl.

► Bespreek het samen!



De eerste 'bespreek het samen' zal zijn op maandag 27 oktober om 14:00-15:30 uur. De teksten die op 2 november gelezen zullen worden, zijn Spreuken 9: 1-18 en Matteüs 25: 1-13. U bent van harte welkom om samen over deze teksten met elkaar in gesprek te gaan. De locatie is de huiskamer beneden van het PDC. Opgave is niet nodig. Brengt u een eigen bijbel mee?

Informatie: ds. Alida Groeneveld
Tel. 036 53 66 920
E-mail: alida.groeneveld@planet.nl

► Stadswandeling door luthers Amsterdam

Sinds 1588 heeft Amsterdam een Lutherse gemeente. De Oude Lutherse kerk op het Spui en de Ronde Lutherse kerk op de Singel getuigen van het belang van lutheranen in Amsterdam. Maar in de geschiedenis van de Amsterdamse lutheranen hebben ook minder bekende gebouwen een rol gespeeld. Onderweg komt u deze tegen. De wandeling is ca 6 km en duurt ongeveer 2 uur.



Belangrijk: Deze wandeling is een herhaling van vorig jaar. Toen is gebleken dat de groep niet groter kan zijn dan 15 mensen. Uw aanmelding zal dan ook behandeld worden in volgorde van binnenkomst.

Datum: Woensdag 8 oktober 2008
Tijd & plaats: We verzamelen om 9:45 uur Weesp NS (voorzijde) (de trein vertrekt om 10:07 uur)
Informatie: ds. Alida Groeneveld
Tel 036 53 66 920
E-mail: alida.groeneveld@planet.nl
Opgave verplicht: Uiterlijk 3 oktober
Pastoraal Diaconaal Centrum
Jetty van Kessel
Tel. 0294 483 993
E-mail: pdcc@hetnet.nl

• Informatief

Lex Schulp attendeerde ons op de website van Kerken in Beeld, www.kerkeninbeeld.nl, waar u een aantal fraaie foto's van het in- en exterieur van de Grote of Laurenskerk kunt bekijken. We plaatsen hieronder informatie over de website.

Heeft u ook een tip? Stuur hem naar de redactie van *Onderweg*: kerkbladonderweg@gmail.com.

Fotoarchief Instituut voor Liturgiewetenschap

Kerken vormen het leeuwendeel van de monumenten in ons land. De bouw en inrichting van deze kerken vormt een spiegel van onze cultuurgeschiedenis, aangezien ze werden ingericht voor de eredienst (protestants, katholiek), en daarnaast getuigen van stijlontwikkelingen in de kunst en architectuur, de invloed van het wereldlijk gezag en opvattingen van restaurateurs. In 1965 is het Instituut voor Liturgiewetenschap begonnen met het aanleggen van een fotoarchief van kerkgebouwen in Nederland.

Inmiddels zijn ca. 3000 kerken hierin vertegenwoordigd met in totaal zo'n 60.000 opnames van zowel historische als moderne gebouwen, van zowel protestantse als katholieke signatuur. Ieder dossier is systematisch ingedeeld: per kerk bestaat het eerste deel uit oude afbeeldingen (voor zover beschikbaar), gevolgd door exterieuropnames (overzicht en details) en interieuropnames (idem).

Verzoeken om nabestellingen kunnen telefonisch of per post worden gericht aan mw. drs. F. Veenstra-Vis, tel (050) 363 5582 of dr. J.E.A. Kroesen, tel. (050) 363 4587. Postadres: Instituut voor Liturgiewetenschap, Oude Boteringestraat 38, 9712 GK Groningen.

U kunt de foto's zowel afgedrukt als digitaal toegezonden krijgen. In beide gevallen wordt aan reproductiekosten een tarief van € 12,50 berekend. Wilt u de foto voor publicatiedoeleinden bestellen, dan wordt aan rechten nog eens € 12,50 in rekening gebracht.

Ook kunt u de ladenkasten met foto's raadplegen op het Instituut. Daarvoor kunt u een telefonische afspraak maken op een van de bovenstaande nummers.

**Heeft u de
vernieuwde website
al bezocht?**

www.pknweespdriemond.nl

Bedankje schoonmaken van de kerk

Zoals u gezien zult hebben is de Grote of Laurens Kerk weer blinkend schoon van binnen. Dit is op maandag 1 september door een grote groep gemeenteleden gereali-seerd.

De kerk was deze keer erg leeg omdat er (nog) geen stoelen stonden. Dit was toch wel heel bijzonder zo zonder meubilair. Wat een ruimte.

Na al de werkzaamheden zijn we aan het boenen en dweilen en stoffen geweest dat het een lust was. Resultaat, een schone kerk. Geweldig. We zijn er met elkaar weer hard tegenaan gegaan.



De heer C. van Alphen, heeft ons de schoonmaakspullen ter beschikking gesteld. Ook hiervoor onze dank.

We zijn altijd weer onder de indruk wat er toch zo spontaan tot stand kan komen. Ik wil iedereen heel hartelijk bedanken voor de hulp.

Wijnand van Bodegraven

Oproep aan handige & creatieve mensen!

Rond de kerst wordt de laatste jaren in de Advent en Kerstperiode met het project voor de kinderen, regelmatig gebruik gemaakt van een kerstgroep. Die is wel eens geleend uit de RK kerk, maar de laatste jaren is de kerstgroep van de Kors Breijerschool onze kerststal komen opluisteren. Het idee is al eerder geopperd, maar nu moest het er toch maar eens van komen:

We maken onze eigen kerstgroep!

Wie er iets voor voelt om mee te helpen aan dit project, is welkom op donderdag 25 september om 10.00 uur, bij Annelies Westra, Nieuwstraat 34. Graag even van tevoren aanmelden per e-mail a.westra@kpnplanet.nl of telefonisch 0294 413 447 (afwezig van 8 t/m 18 september).

Annelies Westra
Projecten Kinderdienst



• Informatief

Evangelisch-Luthers Dagboek 2008–2009

Binnenkort verschijnt het Evangelisch-Luthers Dagboek 2008-2009. Dit boek kan voor u een dagelijkse begeleider worden voor het komende kerkelijk jaar. Elke dag wordt een bijbellesing aangereikt met een bijbehorende uitleg, gedicht, lied of gebed. De meditatie's zijn geschreven door verschillende voorgangers uit de Protestantse Kerk, waaronder ds. Alida Groeneveld U heeft met dit boek een waardevolle verzameling van teksten in handen. Dit dagboek loopt vanaf de eerste adventszondag 30 november 2008 tot en met de laatste zondag van het kerkelijk jaar in 2009. Traditiegetrouw vindt u in deze uitgave de liturgische gegevens van de zon- en feestdagen met de bijbellesingen van het Luthers rooster en het gemeenschappelijke rooster, het zondagslied en de liturgische kleuren van de zondagen. Ook dit jaar is de rubriek 'een jaar in zwanenvlucht' opgenomen, waarin Alida Groeneveld bericht over het wel en wee van lutherse gemeenten, of protestantse gemeenten waarin de lutherse gemeente is opgegaan.

De prijs van het dagboek is vastgesteld op € 12,50 (exclusief verzendkosten). U kunt rechtstreeks bestellen via het emailadres slubdenhaag@hetnet.nl of per post/ telefonisch bij de SLUB, Lutherse Burgwal 7, 2512 CB 's-Gravenhage, tel. 070 364 80 94. *(persbericht)*

Kleding- en naaimachine actie

t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316

Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119

Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in de entree van de kerk leggen.



Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Mijn eigen puzzelbijbel

Geïllustreerd door Gustavo Mazali.

Zes bekende bijbelverhalen met puzzel-illustraties!
Zo maken kinderen spelenderwijs kennis met de bijbel.

Gebonden € 8,95

Vijf vrienden van God Tim Dowley

Illustraties Stuart Martin.

Kinderen kunnen zelf de plaat veranderen door aan het schuifje te trekken. Dan verschijnt een tweede illustratie, die de afloop van het verhaal laat zien.

Gebonden € 5,00

Waar is de maan?

Nelleke Scherpbier en Joanne Lew.

Jur en Sara gaan op zoek naar de maan. Maar waar is de maan? Niet in het water en ook niet in de winkel... Na lang zoeken vinden Jur en Sara eindelijk de maan, maar niet op de plek, waar ze hem verwacht hadden.

Gebonden € 4,50

Tot ziens in Hebron
Gerda Hoogeveen

Protestantse Vrouwen op Weg

Voor maandagavond 6 oktober 2008 hebben we iemand uitgenodigd die komt vertellen over het werk van de 'Gemeenschap Oudezijds 100' in Amsterdam. Onze vereniging ondersteunt dit werk met een jaarlijkse gift dus is het wel heel interessant om hier meer over te horen.

Allen heel hartelijk welkom om 19.45 uur in het Verenigingsgebouw Waagplein 10.

Namens het bestuur
Tini van Bodegraven.



Vierhandig orgel en pianoconcert

Op vrijdag 26 september a.s. zullen Gerrie Meijers (organiste en pianiste in de Remonstrantse Kerk Haarlem) en Christine Kamp een vierhandig concert geven in de Grote Kerk. Zij vormen sinds een paar jaar een vast duo. Op het Bätz orgel zullen zij enkele delen uit de Kunst der Fuge van J.S. Bach uitvoeren en een preludium en fuga van F. Mendelssohn. Op de vleugel zullen zij de vierde orgelsonate van F. Mendelssohn in een vierhandige bewerking voor piano uitvoeren. Het concert wordt besloten met het zesde concert voor klavier en orkest in d-moll van J.S. Bach in een prachtige bewerking voor piano vierhandig.

Aanvang van het concert is 20.00 uur en na afloop bent u van harte welkom voor een hapje en drankje in de kerk.

Voor meer informatie over de concerten kunt u kijken op www.xs4all.nl/~twomusic.

Met vriendelijke groet,
Christine Kamp



Foto's startweekend op de website

Tijdens het startweekend zijn heel veel foto's gemaakt van de diverse activiteiten, door Wim Remeijn en Willem en Katinka Hilders. Deze foto's zijn op een dvd geplaatst en is voor € 3,00 te bestellen bij Willem Hilders (e-mail: willem@familiehilders.nl of telefoon 0294 432 105). Een selectie van de foto's is op de website geplaatst, de foto's op de website zijn van verminderde kwaliteit en zijn derhalve slecht af te drukken (die van de dvd uiteraard wel).

Tevens is de website net als het interieur van de kerk volledig in een nieuw jasje gestoken. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om u te abonneren op de elektronische nieuwsbrief, die indien er nieuws is wekelijks zal verschijnen op vrijdagavond.

Kijkt u gerust eens rond op onze website www.pknweespdiemond.nl en laat u eens aan ons weten wat u van de nieuwe site vindt of wat u mist, op ons e-mailadres: webredactie@pknweespdiemond.nl.

Willem Hilders

Ineke van de Pol (53) is schooljuffrouw in de Bijlmer. Ze is Weesper kerkganger sinds 1981.

Wat geloof je?

Ik geloof in de kracht en de inspiratie en in het betere van mensen, dat wel van God moet komen.

Waar hoop je op?

Dat het koninkrijk nabij is. Dat het ooit allemaal goed komt voor iedereen, in het groot en in het klein. Ver weg, maar ook dichtbij huis.

Wat is liefde?

Nicolaas! Door hem heb ik geleerd wat liefde is. Ik heb in mijn jeugd helaas niet zoveel liefde ervaren. Ware liefde is onbaatzuchtige liefde, die je doet groeien en waardoor je het leven aankunt. Als liefde tussen mensen al zo goed is, en een kleine afspiegeling is van de liefde van God, dan moet dat laatste wel helemaal fantastisch zijn.



● Informatief

Aanpakkers gezocht voor vrijwilligersjaar in Nederland

Jongeren die zich dicht bij huis in willen zetten voor de ander, kunnen zich aanmelden voor tien maanden vrijwilligerswerk bij Togetthere, het internationaal jongerenprogramma van Kerk in Actie en ICCO.

De ervaringen worden gedeeld met andere deelnemers uit Hongarije, Duitsland, Groot-Brittannië, Zweden en Frankrijk. Vrijwilligers bij Togetthere werken van 1 september 2008 tot 30 juni 2009 mee aan een project in Nederland. Voor komend seizoen worden gemotiveerde jongeren gezocht. Ervaring is niet noodzakelijk, doorzettingsvermogen, gevoel voor humor en interesse in andere mensen en culturen zijn veel belangrijker!

Projecten

Het Dorp - Amhem

Het Dorp is een grote woonvorm voor mensen met een lichamelijke en/of verstandelijke handicap. Het Dorp wil haar bewoners een eigen plekje bieden, waar zij zelfstandig kunnen wonen en werken. Er wonen ongeveer 300 mensen op Het Dorp, ieder in hun eigen aangepaste huis of appartement.
Lees meer

Mission House Amstelrank - Amsterdam

Het Mission House is een christelijke leefgemeenschap in hartje Amsterdam. Dit jaar

komen er jongeren vanuit Duitsland, Hongarije, Groot-Brittannië en Zweden naar Amsterdam om in het Mission House samen te leven en te werken.
Lees meer

Het Lichtpunt - Kollumerzwaag

Het Lichtpunt is een christelijke leefgemeenschap in Friesland die tijdelijke begeleiding en onderdak biedt aan mensen met psycho-sociale problemen. Je kan hierbij denken aan relatieproblemen, eenzaamheid en rouwverwerking.
Lees meer

Praktische zaken

Bovengenoemd projecten draaien mee in het Togetthere vrijwilligersjaar in Nederland. Dit is onderdeel van Togetthere, het internationaal jongerenprogramma van ICCO en Kerk in Actie. Deelnemers krijgen naast accommodatie en eten € 125 zakgeld per maand en drie keer een training waarin reflectie op de persoonlijke ontwikkeling centraal staat.

Aanmelden

Voor meer informatie en aanmelden kun je terecht bij Hester Bergsma, e-mail hester.bergsma@togetthere.nl, tel. (030) 880 15 46.

Bron: www.pkn.nl

• Voor de jeugd

Wil bedankt!!!

Na ruim 25 jaar leiding van de kinderdienst, gaat Wil Schulte er nu mee stoppen. Met haar enthousiasme heeft zij zich jarenlang ingezet voor de kinderen in de kerk.

Zoals op deze foto te zien is, was niets haar te dol! O.a. door haar inzet hebben we de traditie van het oorspronkelijke Lutherse kinderkerstfeest kunnen behouden en vieren we dat nu in het koor van de kerk.

Wij zullen haar enthousiaste inzet missen en namens alle kinderen en leiding van de kinderdienst zeggen wij dan ook: Wil bedankt!!! We wensen je succes met je werk als jeugdouderling, gelukkig heb je dan toch nog met ons te maken!



Pilaartekening wedstrijd

Op zaterdag 6 september konden de kinderen meedoen met de tekenwedstrijd: "Maak zelf een mooie pilaartekening". Hieronder de 2 winnaars.



Winnaar jongste kinderen:
I sabel van Soest



Winnaar oudste kinderen:
Gerben-Jan Hooijer