

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
9^e jaargang, nummer 13, 13 oktober 2008



Erediensten 3

Meditatie 5

Onder ons 14

Geloof, hoop en liefde 19

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweesp driemond.nl

Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21

Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@kpnplanet.nl

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal

Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filtnet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

● Colofon

Redactieraad

Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land

Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp

Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. A. Westland-van Oostveen,

Mr. P.J. Troelstralaan 17, 1381 CR Weesp, telefoon 0294 418 860

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp

Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: webredactie@pknweesp driemond.nl

● Erediensten

zondag 19 oktober

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds D. Pruiksmā
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project

19.00 uur kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

17 oktober R.K. viering
24 oktober Leger des Heils
31 oktober ds W.J. Lamfers

kerkdiensten in verpleeghuis Hogewei

geen diensten

zondag 26 oktober

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst
programma op pagina 10

1^e collecte kerk
2^e collecte zending

19.30 uur ds J.S. Dijkhuizen
avonddienst
met medewerking van jongeren

1^e collecte kerk
2^e collecte zending

zondag 2 november

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groenendaal
oogstdienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie

19.00 uur kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
Gereformeerde Bond
oogstdienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

**Koffiedrinken na de dienst**

19 oktober mevr. Sliggers Keulsevaartstraat 147
26 oktober in de Laurenskerk
2 november fam. Snoei, Bührmannlaan 7

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 19 oktober

rit A Hr J.K. Vogel 412119
rit B Hr P. Nagel 414316

zondag 26 oktober

rit A Hr T. Pickard 410072
rit B Hr P. van Gilst 410385

zondag 2 november

rit A Hr B. Wever 410997
rit B Hr W.v. Bodegraven 251841

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Onderweg op internet:

<http://www.pknweespdriemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Hr. van Heijningen 777739
of 06 38684334
Hr. J. Meijer 264350
of 06 36402037

Kerktelefoon

contactpersonen

Mw. C.A. Sliggers 775474
J. Braaksma 411398

Activiteitenagenda

donderdag 16 oktober

Eerste bijeenkomst 'Ontmoetingen met God' 20:00 uur
Bios-gebouw

donderdag 23 oktober

Filmkring 'Goed & kwaad' 19:30 uur
Bios-gebouw. Opgave gewenst bij het PDC.

maandag 27 oktober

'bespreek het samen': voorbereiding dienst 2 nov. 14:00 uur
HOC

maandag 27 oktober

vergadering Kleine Kerkenraad 20:00 uur
J&V- gebouw, Waagplein

dinsdag 28 oktober

Nationale Bijbelquiz 20:00 uur
Bios-gebouw

woensdag 29 oktober

Bijbelse maaltijd
Opgave en informatie PDC.

zaterdag 1 november

Bijbelvoorleesmarathon 14:00 – 20:00 uur
Grote Kerk

zaterdag 1 november

lopen 'als je loopt heb je tijd om ergens bij stil te staan'
verzamelen 9:30 uur Weesp NS

maandag 3 november

Verenigingsavond Protestantse Vrouwen op Weg 2008 19:45 uur
J&V- gebouw, Waagplein

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

God is je altijd vooruit

'Ik zal u met mijn hand bedekken, totdat ik ben voorbijgegaan. Dan zal ik mijn hand wegnemen en gij zult mij van achteren zien, maar mijn aangezicht zal niet gezien worden.' (Zo spreekt God tot Mozes in Exodus 33: 22-23)

Het is een drama tussen God en zijn volk. Het volk Israël heeft een gouden stierkalf gemaakt. In dat beeld meent men God present te stellen. Zo moet hij aanwezig zijn. Tastbaar en grijpbaar. Als je een beeld vereert, kom je niet voor verrassingen te staan in je geloof. Je weet waar je aan toe bent. God in een beeld, dat betekent: God kun je beschrijven, vatten, vastleggen. Dat is pas godsdienst, zeiden de volkeren rond Israël.

Maar Israël zei: dat mag je God niet aandoen. Dat moet je een mens al niet aandoen. Mensen zijn beweeglijk, veranderlijk. Je maakt een ontwikkeling door, hoe dan ook. Je bent vrij. Vastleggen is de dood van elke relatie. Als je de partner met wie je getrouwd bent in gedachten vastlegt op het moment van de bruiloft en denkt: zoals je nu bent, zo moet je blijven – dan kan ik je de scheiding al voorspellen. Grijpbaar, tastbaar, maakbaar, dat hoort bij dingen, niet bij personen. Bij God dus ook niet.

Het is wel begrijpelijk als je je dan wat verlegen voelt met die God. Het volk Israël was verlegen met haar God, die nergens zichtbaar en tastbaar werd. Telkens als je dacht dat je Hem had, was Hij weer weg. Geen beeld, geen uit te spreken naam. God kun je niet openvouwen en uitleggen. God kan alleen verschijnen. En Hij verschijnt alleen in het voorbijgaan.

Proef je de armoede daarvan? Pas dan kun je dit verhaal ook een beetje begrijpen. Want laten we wel wezen, je kunt dit verhaal ook lezen als een verhaal over het domme volk Israël, dat het weer niet wil begrijpen, en dat steeds weer in zonde valt. Je kunt er ook heel boos om worden, of heel verdrietig. Dat heeft allemaal zijn recht.

Maar als dat het enige is dat we kunnen zeggen, miskennen we het verlangen dat erachter schuil gaat. Het verlangen om God een gezicht te geven. Juist als je gelooft wil je God zo graag een gezicht geven. Al was het maar voor je kinderen, of voor ieder die naar je toe komt en zegt: 'Geloof je in God? Maar wijs hem dan eens aan? Waar kan ik hem vinden?' En krampachtig ga je zoeken. Je wilt

God present stellen in je daden. Je denkt: als wij als christenen laten zien dat we wat meer voor elkaar over hebben dan anderen, dan zal het ze wel opvallen, dat God daar is. Of je denkt: Jezus, in Hem is God tastbaar aanwezig gekomen onder ons. Naar Jezus kan ik ze verwijzen. Of je denkt: de Bijbel. Is de Bijbel niet een soort standbeeld van God, waar je altijd naar kunt verwijzen?

Maar we voelen wel aan: zo gaat het niet. Geloof is armoede. God gaat niet mee zoals een beeld met je mee gaat, maar als iemand die voor je uitgaat, slechts van de achterzijde gezien. Dat krijgt Mozes te horen als hij vraagt om God te mogen zien. God gaat hem voorbij, en als Hij voorbij gegaan is, dan mag Hij hem van achteren zien. God is je altijd vooruit. Een fietser die je nooit kunt inhalen.

Ik moet denken aan een vakantie jaren geleden in de heuvels van Zuid-Limburg. We hadden het plan opgevat om daar te gaan fietsen. Op zich al een hele onderneming. Maar toen verdwaalden we ook nog. Tot er een racefietser voorbij kwam. We hielden hem staande, en vroegen of hij ons verder kon helpen. En toen zei hij: fiets maar achter mij aan... Maar hij ging ons natuurlijk veel te hard. Dus met de tong op onze schoenen probeerden we hem bij te houden. Hij verdween steeds uit zicht, maar steeds als je dan dacht: ik ben hem kwijt, dan ging je weer een bocht om, en dan zag je hem toch weer, van de achterkant.

Zo is God. Je altijd vooruit. Nauwelijks te volgen, van de achterzijde gezien.

Eigenlijk heb ik aan iets heel anders behoefte. Ik heb veel meer behoefte aan een God die naast me zit en me rust geeft. Ik merk die behoefte ook in veel mensen om me heen. Ze zijn allemaal op zoek naar een geloof dat hen rust kan geven, balans, harmonie met jezelf en je omgeving, acceptatie. Maar dat zijn allemaal statische woorden. Statisch en stil als een standbeeld.

De God van Jezus Christus is dan een stoorzender. Hij brengt je niet in balans, maar uit balans. Hij gaat voor je uit, in een onvoorstelbare en onvoorspelbare geschiedenis, naar het beloofde land. Hij vraagt van je Hem op die weg te volgen, soms met de tong op je schoenen, maar nooit zonder de belofte dat je hem na de volgende bocht weer ziet.

● Rondom de vieringen

zondag 19 oktober **5^e zondag van de herfst**

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

We lezen deze zondag verder in het boek van de wording. Aan de orde is Genesis 40. Jozef is in de gevangenis terecht gekomen en daar ontmoet hij de bakker en de schenker. Over hun beider dromen en over het brood voor de wereld gaat het verhaal. Want Jozef zal de broodheer zijn. Komt hij niet uit Bethlehem, uit de stad die Broodhuis heet?

Een bijzonder deel van onze dienst zal de bevestiging zijn van mevrouw Nicola Wink tot ouderling. Toen een paar weken gelden drie ouderlingen en een diaken in het ambt werden bevestigd, kon Nicola wegens verblijf in het buitenland daar niet bij zijn. Met vreugde herhalen we deze ochtend daarom wat wezenlijk is voor het leven van de kerkelijke gemeente: de ambtsaanvaarding door één onzer. (Ds. D. Pruiksma)

zondag 26 oktober **6^e zondag van de herfst**

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 26 oktober is er een bijzondere dienst in het kader van de Bijbel10daagse. Uit de Jozef-cyclus lezen wij Genesis 41, het verhaal over de dromer die nu op zijn beurt zelf dromen uitlegt. Het wordt een boeiende uitleg, die er echter wel wat anders uitziet dan de Die Traumdeutung van Freud. Hier geen onvervulde wensen, maar de harde economische realiteit. Het thema van deze dienst is: God verandert je leven. Dat is een thema dat voor heel de Bijbel typerend is, want door heel de Bijbel heen staan verhalen, waarin God een heilzame wending geeft aan het leven van mensen. Ook Jozef merkt hoe ingrijpend God je leven kan veranderen. Zoals Jozef heel verrassend uit de gevangenis ontkomt en een hoge staatsfunctie gaat bekleden, werd Václav Havel in 1989 van gevangene en dissident president van Tsjechië. Jozef is het symbool voor de vele gevangenen die in allerlei landen onschuldig worden veroordeeld, maar wier leven soms genadig raar kan verlopen. Zo ervaart Jozef in en vanuit de gevangenis Gods genade, naast vernedering ook verhoging, omdat de Opgang uit de hoogte, die eenvoudigen verhoogt (Lucas 1:51-55), omziet naar wie in duisternis en in de schaduw van de dood leven (Lucas 1:78v.). Over diepten van ellende en verlossing gesproken!

Als introïtus zingen wij in Psalm 130. Na de lezing uit het Oude Testament zingen wij Psalm 81:1, 4, 5 en 8 en als gloria de lofzang van Sacharja, Gezang 67. Na de verkondiging van Gods goedheid zingen wij van die prachtige Psalm 80 de coupletten 1, 2, 6 en 7. Met Gezang 66:3, 4, 5 en 6 naklinkend in ons hoofd gaan wij de week in om in navolging van de rechtvaardige Jozef Gods dromen over naastenliefde en goedheid gestalte te geven.

Na deze dienst gebeurt er ook heel wat, kijkt u vooral naar het programma op pagina 10! (Ds. W.J. Lamfers)

Grote of Laurenskerk, 19.30 uur

Tijdens de week die we afgelopen voorjaar met de jongeren in Taizé doorbrachten ontstond het idee om samen een dienst voor te bereiden. En nu we een prachtig nieuw ingericht koor hebben is het hoog tijd geworden om dit idee ook uit te gaan voeren. De liederen en gebeden worden door de jongeren zelf gekozen, en ook de verdere organisatie is hun handen. We hopen op een inspirerende viering, met muziek, stilte en uiteraard de mooie liederen uit Taizé. Namens de jongeren wordt iedereen in ieder geval van harte uitgenodigd. (Ds. S. Dijkhuizen)



zondag 2 november **7^e zondag van de herfst** **Oogstzondag**

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Opnieuw zal de beleidsplancommissie uw aandacht vragen voor een onderdeel van het beleidsplan in wording in een gemeenteberaad. Elders in dit kerkblad kunt u daar meer over lezen. Daarom duurt de dienst op deze zondag zo'n drie kwartier. In deze tijd zullen we stil staan bij de goede gaven van de schepping, het is namelijk oogstzondag. De commissie die de logistieke zaken rond de fruitbakjes regelt, vraagt uw aandacht en medewerking voor het rondbrengen van de bakjes na afloop van de dienst en het gemeenteberaad. Met 'alle hens aan dek' kan deze taak snel geklaard zijn. In de lezing volgen we de Jozef-cyclus en zijn dan aangekomen bij Genesis 42. Daar horen we van de broers van Jozef die vanwege de hongersnood in eigen land in Egypte aankloppen om voedsel – bij Jozef. Een passend lied bij de thematiek van deze zondag is gezang 350. Dit lied verwijst niet alleen naar de concrete arbeid op het land die voor velen van ons vreemd geworden is, maar ook naar al het werk van onze handen (Psalm 90). (Ds. A. Groeneveld)

● In memoriam

*Engelina Geertruida (Lien) Weststrate-Verstoep
18 maart 1916 – 24 september 2008*

Op 24 september 2008 is Engelina Geertruida (Lien) Weststrate-Verstoep op de leeftijd van 92 jaar overleden. De laatste periode van haar leven werd gekenmerkt door een broze gezondheid, waardoor zij niet langer in de Wintertuin kon blijven. Ze bracht een periode door in de Florisberg in Muiderberg; na een val waarbij zij haar heup brak, werd ze opgenomen in het Tergooiziekenhuis in Blaricum. De laatste drie weken heeft zij doorgebracht in Verpleeghuis Hogeweijk. Mevrouw Weststrate is in 1916 geboren in Gouda. Sinds haar huwelijk in 1948 woonde zij in Waarde (Zeeland), waar haar man een tuindersbedrijf had. Daar maakte zij De Ramp mee, de watersnoodramp in 1953. In datzelfde jaar verloor zij haar eerstgeborene. In de tachtiger jaren is zij met haar man naar Weesp gekomen, om dichterbij haar zoon en schoondochter Marien en Elly Weststrate en de kleinkinderen te kunnen zijn. Hier heeft zij ook weer een eigen netwerk opgebouwd in de kerk en in de PCOB. 'Mijn genade is U genoeg' staat boven de kaart. Als uiting van waar het in de essentie van het geloof en het leven op aan komt. In de rouwdienst hebben we stil gestaan bij Psalm 84 waar de pelgrims thuis komen in Jeruzalem. Ook hoorden we de trouwtekst van echtpaar Weststrate-Verstoep I Petrus 5:7 'Werpt al uw bekommernis op hem, want Hij zorgt voor u', zoals deze op 25 augustus 1948 in de Statenvertaling geklonken heeft. Moge de Eeuwige hen troosten die rouwen om haar heengaan.

ds. A. Groeneveld

● Van de predikanten

Ds. S. Dijkhuizen

Van de predikant

In het weekend voordat de kopij voor dit kerkblad geschreven werd, begaf mijn computer het. Als je dan vervolgens bedenkt dat je eigenlijk nog nooit een fatsoenlijke back-up heb gemaakt, een reserve bestand, dan word je toch wel een beetje zenuwachtig. Ook omdat ik zelf werkelijk geen flauw idee had hoe de boel weer aan de gang te krijgen. Gelukkig bracht Jurian Snoeij uitkomst; hij wist in ieder geval mijn bestanden weer boven tafel te krijgen, waarvoor mijn grote dankbaarheid. De computer zelf lijkt afgeschreven te kunnen worden, dus om deze kopij te schrijven moest ik wat noodgrepen verzinnen, en is het daarom wat gereduceerd in vergelijking met anders.

Het gaat niet goed met mevrouw Van Bendegem uit Oversingel. Tot op zeer hoge leeftijd was zij in redelijke gezondheid, maar de afgelopen weken ging het snel achteruit. Haar zoon, die in Griekenland woont en haar dochter hebben veel voor haar gezorgd, en het is voor hen moeilijk om je eigen moeder zo te zien verzwakken. We wensen hen veel sterkte toe en denken in onze gebeden aan mevrouw Van Bendegem.

Eind september hadden we een goede en ontspannen bijeenkomst met een groep doopouders uit de afgelopen jaren. Alleen al de ontmoeting was zeer de moeite waard! We hebben met elkaar

gesproken over de doopdienst(en), maar ook over een mogelijk vervolg. Wat we als gemeente kunnen betekenen voor deze ouders is daarbij de belangrijkste vraag. Hoe bid ik met mijn kinderen, en hoe doen anderen dat? Volgend jaar houden we een tweede bijeenkomst, en uiteraard is het mogelijk om dan ook aan te sluiten.

In de pastorie tot zover geen tekenen van de naderende geboorte van ons tweede kindje, al kan het nu echt niet meer lang duren. Gelukkig is alles goed voorbereid, Luca heeft een nieuwe kamer gekregen, en gaat het verder goed met Wendy. Na de geboorte staat er gelukkig nog een weekje vakantie, dus mocht het nodig zijn, dan graag even contact met de collega's en/of het PDC (zie voor gegevens voor in dit kerkblad).

Ds. Stefan Dijkhuizen



Uit de gemeente

Een lange rij van namen moet deze keer de revue passeren. We noemen mevrouw De Jong, Lange Muiderweg, die we tijdens de vakantie van collega Lamfers in het ziekenhuis bezochten. Het verblijf daar was niet van al te lange duur. Helaas de tijd daarna thuis evenmin. Een hernieuwde opname was noodzakelijk. We weten ons in alles geborgen bij God.

De heer Bram Vonk, die nu al zo lange tijd in ziekenhuizen en het revalidatiecentrum verblijft, moest opnieuw vanuit de Overtoom naar het ziekenhuis. De complicaties zijn bepaald nog niet van de baan. En dus wordt de verhoopde dag van thuiskomst ook steeds opnieuw verschoven. Maar je mag je gelukkig prijzen wanneer je, als het dan toch moest, kunt verblijven in een revalidatiecentrum waar de menselijke maat nog niet is verdwenen. We wensen Bram en Corrie moed en geloof.

De heer Jan Nieuwhof werd opgenomen voor een herhaalde ingreep. Gelukkig was de tijd die verliep tussen de vorige ingreep en deze keer, betrekkelijk lang. Daar mag je dan misschien enige hoop uit putten. Maar de zorgen blijven. Nu komt er weer een lange tijd van wachten en herstel. Ook Jan Nieuwhof en de zijnen wensen we de kracht die nodig is om voort te gaan.

Mevrouw Beekman werd opgenomen in het ziekenhuis in Blaricum en onderging een operatie. Na ongeveer een week verhuisde ze naar een instelling in Hilversum om daar van de operatie te herstellen alvorens ze weer naar huis terug kan keren. Er gebeuren heel ingrijpende dingen in het leven van mensen. Dan is er alleen nog de hoop dat je de kracht zult krijgen om voort te gaan.

In het ziekenhuis in Amstelveen bezochten we mevrouw Meulmeester. Zij kwam daar terecht na een heel onplezierige aanvaring met de medische wetenschap. Een mens wil toch graag serieus worden genomen. Toen de ernst van de situatie duidelijk werd, moest naar een plek worden gezocht die in Amstelveen werd gevonden. Intussen is ook zij geopereerd en moet er rekening worden gehouden met een langere tijd van herstel.

In het nieuwe verpleeghuis de Hogewijk troffen we mevrouw Tjerkstra. Zij is een tijdje geleden naar Weesp terug gekomen na een periode in een verzorgingshuis in Edam gewoond te hebben. Dat was van haar en haar kinderen natuurlijk een heel goede beslissing. Wanneer je zo aan deze stad gebonden bent, dan wil je hier ook blijven. De droogkap waaronder Tiny zat, maakte een gesprek niet echt gemakkelijk. Doen we dus later nog een keertje!

In datzelfde verpleeghuis Hogewijk woont nu ook mevrouw Van de Wetering. Daar heeft ze natuurlijk best tegen op gezien. Je vertrouwde plek moet je achter je laten. Maar de zorg die nu geboden wordt, is ook wat waard. We vertrouwen erop dat ze zich zal gaan thuis voelen op haar nieuwe plek.

Dan zijn er ook twee huwelijksjubilea te melden. Maar wat moet de dominee nu schrijven wanneer de echtparen, beiden 55 jaar getrouwd!, liever geen vermelding in het kerkblad zien. Dan vertrouwen we er maar op dat velen hun gelukwensen hebben aangeboden en dat de feestelijkheden met verve zijn of worden gevierd.

Kringen

Op woensdag 15 oktober komen in ieder geval de 60-plus kring en de kring Zingend Geloven bij elkaar. De 60-plus kring legt opnieuw krantenknipsels en eigen ervaringen op tafel. De vorige keer ging het gesprek vooral over de verhouding van geloof en weten(-schap). We laten ons ook deze woensdagmiddag verrassen door ieders inbreng. Plaats: deze keer nog de huiskamer van het HOC.

's Avonds om 20.00 uur zingen Christine Kamp en ik graag weer met u rond de vleugel in de Grote kerk. Deze keer besteden we aandacht aan de voorbereidingen voor het nieuwe Liedboek voor de kerken. We zingen liederen uit verschillende tijden en in onderscheiden stijlen. Welkom.

ICCJ

Afwezigheid vanwege het werk voor de ICCJ, de International Council of Christians and Jews: van 20 t.m. 29 oktober en van 3 t.m. 7 november. De tweede oktober week (week 43) voor de ICCJ wordt in week 44 met enkele dagen verlengd vanwege een conferentie. Week 45 is de eerste ICCJ novemberweek.

Tot slot

Hij aarzelt, die bakker. Hij aarzelt. Zal hij wel of zal hij niet zijn droom vertellen aan die jonge hebreeuwse knul die bij hen in de gevangenis rondgaat en van wie ze vertellen dat hij, je weet wel met de vrouw van Potifar..... Hij aarzelt, de bakker, en laat de schenker voorgaan. Laat die eerst maar zijn droom vertellen. De schenker en de bakker. Waarom ze in het huis van duisternis verzeild zijn geraakt, we zullen het nooit weten. Maar dat de bakker het veld moet ruimen omdat Jozef de broodheer van al zijn broeders moet worden, dat staat natuurlijk van het begin af aan wel vast.

D. Pruiksmā



Ds. A. Groeneveld

beste mensen,

uit de gemeente

De ballonnenwedstrijd ter gelegenheid van het open huis op 6 september jl. heeft één reactie opgeleverd. Een mevrouw uit Augsbuurt-Lutjewoude (een buurtschap tussen Buitenpost en Dokkum in Friesland) heeft het kaartje van Margreet Hooijer (5 jaar), Nigtevechtsepad 2, teruggestuurd. Margreet heeft inmiddels haar prijsje thuis ontvangen.

Een aantal gemeenteleden heeft zorgen om hun gezondheid, maar willen hier (nog) niet met name genoemd worden. Graag wens ik allen uithoudingsvermogen toe en het geduld om de wachttijd tussen de onderzoeken uit te houden.

het verhaal van de rollade

Er was eens een jong stel dat kort samenwoonde. Zij bereidde op een dag rollade en voordat zij het stuk vlees in de pan deed, sneed ze er aan weerszijden een stukje af. Op de vraag van haar geliefde waarom ze dat deed, antwoordde zij dat dit zo hoort, haar moeder deed het ook zo. Toen moeder werd geraadpleegd, was het antwoord 'dat het traditie is, oma deed het ook zo'. Oma kon ook geconsulteerd worden en deze derde generatie moest smakelijk lachen toen het hele verhaal verteld werd. Zij had destijds een te kleine pan waarin de rollade niet geheel inpaste. Om het passend te maken, moest er een stukje af. Niets geen traditie 'omdat het zo hoort', maar een heel praktische reden.

Ik heb dit verhaal wel eens gebruikt in een preek om aan te geven hoe er met traditie wordt omgegaan, en hoe iets vanzelfsprekends bij navragen soms een heel korte geschiedenis blijkt te hebben. Waar ik het gehoord of gelezen heb, weet ik niet meer. Tot mijn verrassing hoorde ik van de week iemand in de trein exact hetzelfde verhaal vertellen. Ook dit verhaal maakt weer een eigen traditie.

tot slot

Van 18 – 26 oktober ben ik afwezig in verband met de herfstvakantie. De collegae kunt u, zo nodig, via het Pastoraal Diaconaal Centrum bereiken.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,

ds. Alida Groeneveld



Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Ad Meijer oefent nog steeds in 'Naarderheem' ijverig en was al weer een weekend thuis.

Wij zien elkaar op 31 oktober in een dienst op 'Oversingel', waarin vanwege Hervormingsdag dat prachtige gedeelte Romeinen 8:31-39 centraal zal staan.

Op 1 november zal ik tijdens de voorleesmarathon iets vertellen over de Bijbel als bron van wijsheid en spiritualiteit en een lezing houden over 'De Bijbel als bron van inspiratie voor een kunstwerk'.

Ds. W.J. Lamfers



Bijbel10daagse: programma na de dienst op zondag 26 oktober

Op 26 oktober is er een bijzondere dienst in het kader van de Bijbel10daagse. Het programma na afloop van de dienst ziet er als volgt uit:

- 1) Tijdens het koffiedrinken na de dienst kunt u in het kader van de Bijbel10daagse bij een stand van Hebron de nodige uitgaven van de Bijbel en boeken over de Bijbel inzien.
- 2) Na het koffiedrinken gaat u aan de hand van een dominees-TomTom een wandeling door oud Weesp maken langs 'Bijbelse' plaatsen om in het mooie stadje aan de Vecht enkele kenmerkende overblijfselen van joods-christelijk erfgoed te zien. Zo ziet u in het jaar van het religieus erfgoed joods-christelijk erfgoed vlakbij u in de buurt.
- 3) Diegenen die liever niet gaan wandelen kunnen na de dienst het spel 'reis door de Bijbel' spelen.
- 4) Kinderen ontvangen een kleurige placemat waarop afbeeldingen van de tocht door de woestijn staan en enkele opdrachten om thuis verder uit te werken.
- 5) Na afloop van het spel en de wandeling drinken wij nog een keer koffie. Wij sluiten deze zondag af met een gezamenlijke lunch. Samen eten komt immers vaak voor in de Bijbel en een maaltijd leidt in de Bijbel vaak tot verrassende ontmoetingen en ontknopingen. Voor deelname aan deze broodmaaltijd geeft u zich tijdig op via het PDC.

Wilt u meer weten over de Bijbel10daagse, dan kunt u kijken op de websites www.bijbel10daagse.nl en www.bijbelgenootschap.nl.

Ds. W.J. Lamfers

• Commissies

Verkoop kerkgoederen

Het college van kerkrentmeesters is voornemens om op 7 en 8 november een boedeldag te houden om de resterende spullen van Kerkcentrum Hogewey en de Maarten Lutherkerk te verkopen. Dit is gelijk met de bazaar van de Vrouwen Op Weg.

De verkoop is in het koor van de kerk, beide dagen van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Uit het Kerkcentrum Hogewey zijn de volgende spullen te koop:

- § De liturgietafel (Avondmaalstafel)
- § Het spreekgestoelte
- § De bloementafel
- § De paaskaarshouder
- § Een kathedier
- § Het doopvont
- § De tafel uit de consistoriekamer
- § De lectuurtafel (uit de hal)
- § Twee kapstokrekken (uit de hal)
- § Twee afwasmachines
- § Verder nog wat kleine spullen

Uit de Maarten Lutherkerk:

- § De historische "Betaaltafel"
- § De historische "12 Korenaarstoelen"
- § Twee leunstoelen.
- § Het doopvont
- § Paaskaarskandelaar.
- § Twee psalmen en gezangenborden.
- § Ook nog wat kleine spullen.

Uit de Grote Kerk:

- § Enkele knopstoelen. (Hoog en laag).
- § Het doopvont.
- § Twee langwerpige tafels. (de oude koffietafels).
- § Ook zijn er nog oude stoven te koop.

Bij belangstelling kunt u ook contact opnemen met:

W. van Bodegraven, email riethoeve@hetnet.nl of telefoon 0294 521 841, 06 106 58 575.

G van den Bosch, email g.bosch6@chello.nl of telefoon 0294 410 657, 06 187 49 382.

Kort verslag kerkenraad d.d. 29 september 2008

We beginnen de vergadering met een korte terugblik op de open dag van 6 september. Iedereen vond het een geslaagde dag en voor herhaling vatbaar. De "dankubijeenkomst" aan het eind van de dag werd erg gewaardeerd door de vrijwilligers. Ook de kerkdienst op de startzondag vond men goed.

Na het afscheid in de kerkdienst van 28 september wordt er nu ook in de vergadering afscheid genomen van de scheidende ambtsdragers; nogmaals worden zij bedankt voor hun inzet. Na het vaststellen van de notulen verlaten zij de vergadering.

In onze gemeente speelt al enige tijd een discussie over de muzikale vormgeving in de eredienst. Naar aanleiding van deze discussie had de kerkenraad een commissie benoemd. Tijdens deze vergadering presenteert de commissie haar rapportage. Dit rapport bevat een aantal aanbevelingen dat de kerkenraad met een grote meerderheid heeft aangenomen.

Aan ds. Pruiksmā zal worden gevraagd zich terug te trekken uit de liturgiecommissie.

De commissie is van mening dat de samenwerking tussen de predikanten en C. Kamp kan worden verbeterd. Van C. Kamp wordt gevraagd dat zij rekening houdt met de muzikale voorkeur van gemeenteleden. Bovendien ziet de commissie een vormende taak voor haar weggelegd. Zij kan door stukjes in Onderweg en in de gestencilde liturgie een uitleg geven over wat er gespeeld gaat worden tijdens de dienst. Ook acht de commissie het wenselijk dat zij in Onderweg de gemeente duidelijk

maakt waarom en waardoor de overgang van Kerkcentrum Hogewey naar de Grote Kerk wel degelijk van invloed is op de gemeentezang. Om de kwaliteit van de gemeentezang te bevorderen kan C. Kamp via een microfoon bij het orgel op eenvoudige wijze voorspelen en aanwijzingen geven.

De kerkenraad besluit dat de samenstelling van het moderamen het komende vergaderjaar dezelfde blijft. Het moderamen bestaat uit de dames Van der Broek, Groeneveld, Van der Pol en Vree en de heren Jochemsen en Van Lindenberg.

Na een goede vergadering besluit de voorzitter met dankgebed.

Wil Vree, sciba



• Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Oogstdienst

Dit jaar wordt de Oogstdienst gehouden op zondag 2 november in de Grote kerk, voorganger is Ds. Alida Groeneveld. Er wordt bij de gemeenteleden geen fruit ingezameld, maar wij willen de collecte van harte bij u aanbevelen, om deze geste in stand te houden. De bakjes gaan, vergezeld van een fraaie kaart, als groet van de Protestantse Gemeente Weesp & Driemond, naar alle gemeenteleden vanaf 75 jaar en naar alle bewoners van Oversingel, van de aanleun- en Zorg op maatwoningen, van De Hogeweyk en de Wintertuin. Het zou echter heel goed kunnen dat u mensen kent die niet tot deze categorie behoren, maar waarvan u vindt, dat ze voor een fruitgroet in aanmerking komen. Meldt u dat dan alstublieft aan een van de onderstaande adressen:

Ankie Wiereyn telefoon: 41 07 22
Rie Woudsma telefoon: 41 20 18
Bertha Verburg telefoon: 41 11 46

Wij rekenen weer op ieders gulheid en medewerking.

De oogstdienstcommissie

Bijbel10daagse

Vanaf 26 oktober is het weer de nationale Bijbel10daagse, en ook in onze gemeente gaan we daar aan mee doen! In de agenda staan een aantal activiteiten op een rij, maar hier ook even de oproep om mee te doen en eventueel ook mee te helpen.

Allereerst zoeken we nog 'teams' die op dinsdag 28 oktober mee willen doen aan de nationale Bijbelquiz in het Bios-gebouw. Er wordt nog even uitgezocht of we 'live' mee kunnen kijken met de tv-uitzending; en anders organiseren we zelf een quiz. Maar we zoeken dus nog teams (max. 5 personen) die mee willen doen en het durven opnemen tegen onder andere onze kerksite-jongeren. Voor meer informatie, neem even contact op met Jankina Ligtvoet (417928, jankinaligtvoet@hotmail.com) of Stefan Dijkhuizen (457994, stefandijkhuizen@yahoo.com).

Dan is er woensdag 29 oktober een maaltijd met bijbelse recepten, op verschillende adressen steeds een gang. Wil je je nog opgeven, dan kan dat bij het PDC.

Op zaterdag 1 november is er in ons kerkgebouw een Bijbelvoorleesmarathon, van 14:00 tot en met 20:00 uur. Dit wordt georganiseerd samen met de andere kerkgenootschappen van Weesp, waar we heel blij mee zijn. We zoeken nog mensen die willen voorlezen! Er wordt een mooie selectie van bekende en minder bekende gedeeltes uit de Bijbel gemaakt, er zijn muzikale intermezzo's en er is vrije ruimte om zelf een gedeelte te kiezen. Loop gerust even binnen en lees mee!

Ds. Stefan Dijkhuizen



Kleding- en naaimachine actie

t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook zelf meenemen en in kratten in de entree van de kerk leggen.

● Kringwerk



Hieronder vindt u een greep uit het actuele aanbod van kringwerk. Voor meer informatie over het kringwerk bekijkt u de Kringwerkfolder 2008-2009, of bezoekt u de website www.pknweespdriemond.nl.

► Bespreek het samen!

De eerste 'bespreek het samen' zal zijn op maandag 27 oktober om 14:00-15:30 uur. De teksten die op 2 november gelezen zullen worden, zijn Spreuken 9: 1-18 en Matteüs 25: 1-13. U bent van harte welkom om samen over deze teksten met elkaar in gesprek te gaan. De locatie is de huiskamer beneden van het PDC. Opgave is niet nodig. Brengt u een eigen bijbel mee?



Informatie: ds. Alida Groeneveld
tel. 036-5366920
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

► Als je loopt heb je tijd ergens bij stil te staan



De eerste wandeling van het seizoen is op zaterdag 1 november. Het is nog een verrassing waar we gaan lopen. Met andere woorden: we zijn er nog niet uit. U kunt rekenen op een tocht van circa 10 km. We verzamelen om 9:30 uur bij station Weesp. Wilt u bij opgave uw telefoonnummer en, als u dit heeft, uw e-mailadres opgeven? Dan kunnen we u zonodig bereiken.

Opgave: Tot uiterlijk dinsdag 28 oktober
Pastoraal Diaconaal Centrum
Tel. 483993 of pdca@hetnet.nl

Alida Groeneveld & Patrick Kalwij



● Informatief

Nieuws uit Nias

'Als het golft dan golft het goed'

Vanaf ongeveer juni t/m september is Nias het surfparadijs. Sorake beach is dan "the place to be" voor surfers die een goede golf willen pakken. Want als het hier golft dan golft het goed! Soms wel vier to zes meter hoge golven denderen op de kust. Hoewel wij in de binnenlanden op een berg wonen en hier geen surf mogelijkheden zijn, kunnen wij ook zeggen: 'als het golft dan golft het goed (De Dijk)'. De afgelopen periode zijn we van de ene golf van veranderingen en problemen in de andere golf van veranderingen en problemen gekomen. En zoals het ook bij de zee gaat, op het moment dat je denkt: "we hebben nu alle grote golven gehad we zitten in rustig vaarwater" komen er op eens weer drie golven op je af. Dit heeft bij ons het effect dat je soms baalt van een golf omdat je deze niet goed pakt maar op het andere moment geeft dit een euforisch gevoel dan pak je de golf precies zoals hij bedoelt is, hij lijkt wel voor jou gemaakt! Problemen worden dan getackeld en de juiste oplossing dient zich aan.

Overdracht

De overdracht van de eerste drie gezondheidszorg klinieken is een feit, nog twee te gaan. De overdracht is een mooie vertoning met alle officials en uiteraard een hoop toespraken. Hoogte punt van de overdracht is de lunch waarbij in gezonde Nias traditie een varkenshoofd wordt opgediend. Het varkenshoofd is een uiting van respect voor de meest belangrijke persoon(en) van het feest. Geen feest op Nias is dan ook compleet zonder een varkenshoofd! Daarna geheel volgens de traditie Karaoke. En Pieter moest hier natuurlijk ook aan geloven. Met een microfoon, die na zijn zeggen in zijn handen werd geduwd, heeft hij geheel in Hollandse traditie maar een Amsterdamse medley ten gehore gebracht...

Vanaf eind oktober/begin november (na afronding project Nias) worden Pieter en ik overgeplaatst naar Calang.

Wordt vervolgd

Ya'ahowu Kathleen Hagen

Zie voor de hele nieuwsbrief de website www.pknweespdriemond.nl of bij de uitgang Waaglein op het prikbord.

Melodieën die herinneren

Na het grote succes van de eerste orgel improvisatie CD, opgenomen in de Grote Kerk van Weesp en Loenen aan de Vecht, heb ik een tweede orgel improvisatie CD opgenomen op het Hinsz-Orgel van Bolsward. Mede door de vele reacties op de eerste CD, ontvangen van luisteraars uit Weesp en omgeving, is een nieuwe orgel improvisatie CD uitgekomen met de titel "Melodieën die herinneren".

Nummers die o.a. te vinden zijn op de nieuwe orgel CD zijn "Tocatta Psalm 75", "Heer geef mij ook Uw waterbronnen", "Hij kwam bij ons" en "Als de Heiland zal verschijnen".

Vergelijkbaar met het mooie Batzorgel van de Grote Kerk in Weesp is het Hinszorgel te Bolsward inspirerend, imponerend en majestueus. In het CD boekje wordt een oproep gedaan om herinneringen die de opgenomen nummers bij u/jou oproepen te delen via info@jgadvies.com. Dit omdat ik van de eerdere reacties stil gezet ben bij het feit welke herinneringen muziek op kan roepen bij luisteraars. Bij de een is dat de gedachten aan een geliefde, bij de ander de gedachten aan een onbezorgde jeugd of een gedachten van vroeger als inspiratie voor de toekomst.

De nieuwe orgel CD is vanaf half oktober te verkrijgen bij de evangelische boekwinkel Hebron in Weesp. Prijs: 12,50.

Van hieruit wens ik alle luisteraars veel luisterplezier en kijk uit naar uw/jouw reacties.

Met hartelijke groet,

Jan Groenendaal
www.jgadvies.com
06 12231709



Mozaïeken

De Mozaïeken uit de Maarten Lutherkerk, die nu in de Grote Kerk te bewonderen zijn stellen twee Lutherse symbolen voor: de Lutherroos en de Zwaan. Ze werden gemaakt door het echtpaar Kok, dat ze ter verfraaiing van het kerkgebouw als geschenk wilden aanbieden aan de Lutherse gemeente van Weesp, waarvan dominee Kok toen al 25 jaar predikant was.



Op een mooie pinksterdag in 1976 werden in een feestelijke dienst de mozaïeken onthuld. Hoewel het ook in de Lutherse kerk niet gebruikelijk was te applaudisseren klonk nu spontaan een daverend applaus.



Namens de gemeente bedankte een kerkenraadslid het echtpaar Kok voor dit prachtige geschenk. De mozaïeken kregen een plaats aan weerszijde van de preekstoel, zodat je er vanuit de kerk een goed gezicht op had. Niemand kon toen vermoeden, dat ze zo'n dertig jaar later daar verwijderd zouden worden om te verhuizen naar de Grote Kerk.

In een artikel in het kerkblad *Luthers Nieuws* schreef dominee Kok over de techniek, beter nog over het ambacht van het maken van mozaïeken op de klassieke manier het volgende:

De voorstelling is opgebouwd uit kleine steentjes, gedeeltelijk glas, gedeeltelijk marmer. Het marmer hakken we zelf uit grote platen, het glas wordt in kleine steentjes geleverd. Het materiaal is afkomstig uit Duitsland, Italië en Griekenland. Op een betonnen ondergrond wordt steentje voor steentje de voorstelling opgebouwd, zoals men een muur optrekt. De techniek is duizenden jaren dezelfde gebleven: 100% handwerk. De gouden rand is met bladgoud aangebracht op marmer. Het oppervlak van het mozaïek wordt niet gepolijst, want juist het onregelmatige, met de hand gezette oppervlak brengt de twinkeling teweeg, die een mozaïek dient te hebben.

Over de zwaan die op het ene mozaïek werd afgebeeld wordt wel eens gevraagd: "Hoe is die zwaan de Lutherse kerk eigenlijk binnen gezwommen?" Vrij bekend is het verhaal over Johannes Huss (Huss betekent gans) die op de brandstapel gezegd zou hebben dat na hem een zwaan (Luther) zou komen, zoals ook vermeld in het bijschrift in de kerk. Minder bekend is de volgende uitspraak van Luther over de zwaan. "Ik vind de zwaan een mooi symbool van de kerk. De zwaan is een koninklijke vogel, die in de eenzaamheid leeft. Zo zal de kerk er moeten zijn in onze wereld, niet met uiterlijk vertoon maar in stille dienend en de wacht betreffend bij woord en sacrament. De zwaan staat stevig op zijn poten en zo staat de kerk ook op een stevig fundament, namelijk de liefde van God, die in Christus zichtbaar is geworden." Vandaar zou dan langzamerhand de zwaan een symbool geworden zijn voor de Lutherse kerk.

Dries Bouhuijs

Vier nieuwe ambtsdragers

Op zondag 28 september jl. zijn er vier gemeenteleden bevestigd als ambtsdragers. Onderweg stelt ze nogmaals aan u voor.

door Mathilde Kroon

Lia Bogerd (58)

Weesper kerkganger sinds?

Sinds 1975. Toen zijn wij in Weesp komen wonen.

Bezigheden?

In en om het huis: voornamelijk dieren verzorgen. We hebben onder andere kalfjes en schapen. Daarnaast verleen ik hand- en spandiensten aan mijn man, die zelfstandig ondernemer is. Verder werk ik als vrijwilligster bij Stichting Slachtofferhulp in Hilversum, voor 12 uur per week. Slachtofferhulp verleent hulp bij verkeersongelukken en misdrijven. Tachtig procent van het werk gebeurt aan de telefoon; soms gaan we ook op huisbezoek, of laten we mensen op het bureau komen.



Waarom ouderling?

Ik heb tijd over. Ook heb ik de behoefte om me meer te verdiepen in het geestelijke. Ik wil graag meehelpen om de kerk een plaats te geven in de maatschappij. Ik houd van mensen en wil ze graag helpen.

Verwachtingen ambt?

Ik hoop dat ik met een team goed werk kan doen. Je bent een aanspreekpunt en draagt verantwoordelijkheid voor het reilen en zeilen in de kerk. Ik wil me graag bezighouden met ontwikkeling en vernieuwing in de kerk. In samenspraak met de gemeente iets moois bereiken.

Specifieke plannen?

Nog niet. Ik moet er eerst inkomen. Kijken waar behoeftes liggen. Ik ben er open ingestapt en beschikbaar om dingen te doen die gedaan moeten worden.

Plaats van de kerk?

Een soort rustpunt en een plaats van ontdekking. Je kunt het ook verbreding van je geloof noemen. Je leert steeds op nieuwe manieren naar de verhalen uit de Bijbel te kijken. Je ontdekt wat je er in deze tijd mee kunt doen.

Wil Schulte (56)

Weesper kerkganger sinds?

Sinds mijn geboorte. Van kindsaf aan ga ik naar de kerk. Ik ben van Lutherse huize.

Bezigheden?

Ik werk vier halve dagen per week op de peuterspeelzaal 'Onder moeders paraplu'. Ik ben nu net gestopt met de kindernevendienst. Dat heb ik 25 jaar gedaan. Verder doe ik aan tennissen, zwemmen en fitnessen.

Waarom ouderling?

Ik ben ervoor gevraagd. Aanvankelijk als ouderling, daarna specifiek als jeugdouderling, omdat daar een vacature voor kwam. Ik vind het heerlijk om met jeugd te werken. Kinderen zijn mijn passie. Ik ben mijn hele leven al met kinderen bezig.

Verwachtingen ambt?

Ik hoop samen met anderen veel te kunnen betekenen voor jongeren. Hopelijk kunnen we meer jeugd trekken naar de kerk. Daarnaast ben ik ook een aanspreekpunt, ik zit tussen de jeugd en de kerkenraad in.

Specifieke plannen?

Ik ben net begonnen. Ik ben me aan het inlezen. Er is me aangeraden om eerst eens mee te lopen en mee te kijken. Ik ben iemand die altijd overal op afvliegt. Ik heb heel veel energie. Daarom is het wel goed voor mij om rustig te beginnen. Ik heb er enorm veel zin in en ik ga er helemaal voor!

Plaats van de kerk?

Geloven is de kerk. De zondagse kerkgang: zingen, luisteren naar de dominee, bidden. Steeds bedenken: wat heb ik eraan? Voor mij is het heel belangrijk om te weten dat er iemand boven mij is die mij helpt als ik het nodig heb.



Margreet Schep (51)

Weesper kerkganger sinds?
Vanaf dat ik geboren ben.

Bezigheden?

Ik ben administratieve kracht in het bedrijf van mijn man: ik doe de boekhouding, maar ook de schoonmaak en dergelijke. Eigenlijk ben ik een manusje-van-alles. Mijn man heeft een gereedschapsmakerij; hij maakt matrijzen (soort mallen) voor de kunststofindustrie. Verder doe ik aan schilderen en sporten en zing ik in het koor 'City singers'.

Waarom ouderling?

Ik ben ervoor gevraagd. Ik vind het leuk om wat voor de kerk te doen. Ik organiseer ook al een jaar of vijf de gemeentemaaltijden, samen met een paar anderen. Ik vind het leuk om met mensen om te gaan, dus is het voor mij een goede keuze om het pastoraat in te stappen.



Verwachtingen ambt?

Ik hoop dat ik wat kan betekenen voor anderen, bijvoorbeeld door bezoekwerk te doen.

Specifieke plannen?

Nee, ik weet nog niet zo goed wat ik ga doen. Ik moet het allemaal nog een beetje gaan onderzoeken. Het duurt wel even om er in te komen.

Plaats van de kerk?

Ik ben een trouwe kerkganger. Ik voel me erg thuis in deze kerk. Ik heb niet zoveel moeite gehad met de fusie. Ik heb een heel sterk geloof. Ik geloof dat God het begin is en het eind.

Aart Mul (53)

Weesper kerkganger sinds?
Ik ben in de Grote Kerk gedoopt, dus vanaf m'n geboorte!

Bezigheden?

Ik ben melkveehouder. Dat is mijn tijdsbesteding. Daarnaast zit ik in het Waterschapsbestuur. Dat doe ik al 20 jaar.

Waarom diaken?

Daar ben ik voor gevraagd. Het leek me wel leuk om te doen. Ik kende het zijdelings. Het is een dienende functie. Je kunt wat doen voor de arme medemens. Daarnaast hebben er drie diakenen afscheid genomen; ik vind het belangrijk dat vrijgekomen functies vervuld worden in de kerk.



Verwachtingen ambt?

Ik weet niet wat ik verwachten moet. Er zijn diverse werkzaamheden. Ik weet nog niet op welk aandachtsgebied ik me ga richten. Binnenkort gaan we dat bespreken op de eerste vergadering.

Specifieke plannen?

Nee, nog niet, aangezien ik nog geen zicht heb op de aandachtsgebieden.

Plaats van de kerk?

De kerk is heel belangrijk. De eredienst op zondag is van belang om je geloof te onderhouden. Je wordt vaak geraakt door een dienst. Ook de gemeenschap van mensen is belangrijk. Daarnaast is het onze opdracht om het geloof uit te dragen. Dat is een samenbindende factor voor iedereen.



Voor het laatste nieuws, foto's, en de digitale versie van Onderweg kijkt u op:

www.pknweespdriemond.nl

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij
Wijnand van Bodegraven,
tel. 0294 – 251841

Bijbelverspreiding

Al meer dan tweehonderd jaar doet het Nederlands Bijbelgenootschap (NBG) aan Bijbelverspreiding in Nederland en ver daarbuiten. Het doel is de Bijbel in zoveel mogelijk talen te verspreiden tegen een voor iedereen betaalbare prijs. Hoe ingewikkeld dat kan verlopen maakt de geschiedenis van de Bijbelverspreiding vóór en na 1989 in Roemenië duidelijk.

Tussen 1948 en 1989 waren er te weinig Bijbels in het land. Bij de grens vroeg men altijd of je Bijbels, wapens of drugs bij je had. Die vraag maakte overduidelijk hoe het regime over de Bijbel dacht. Anderzijds deed een douanier, die wist dat ik Bijbels bij mij had, mij niets. Het gebrek aan Bijbels was zo groot dat zelfs theologiestudenten geen Bijbel bezaten. Zonder Bijbel theologie studeren is niet eenvoudig. Toch wist men met povere middelen ook in moeilijke tijden priesters op te leiden. Toen ik in 1973-1974 orthodoxe theologie studeerde in Sibiu, heb ik bij het patriarchaat in Boekarest geprobeerd aan Bijbels te komen. Maar ook mij lukte dat niet, terwijl buitenlandse studenten nog wel eens wat voor elkaar konden krijgen en op het patriarchaat Bijbels werden gedrukt. Ik mocht wel de drukkerij zien, maar kreeg geen bijbels mee...



Om de zoveel jaar mocht men 100.000 Bijbels drukken op drukapparatuur en papier, die west-europese Bijbelgenootschappen ter beschikking hadden gesteld. Zo probeerden de Bijbelgenootschappen, ondanks de nodige tegenwerking door atheïstische regimes, toch iets te doen voor christenen die het sowieso niet gemakkelijk hadden. Dat lukte in Roemenië mondjesmaat, in Rusland en Bulgarije amper, in Polen en Tsjechië heel behoorlijk en in de 'D.D.R.' het best, omdat het regime daar niet achter mocht blijven bij West-Duitsland. Zodoende hadden de Duitsers die in Roemenië woonden altijd de nodige Bijbels en kerkmuziek uit Oost-en West-Duitsland. Orthodoxe priesters konden één keer in de drie jaar één Bijbel verkopen aan een gemeentelid... Hulpverleners namen gelukkig nog wel eens Bijbels mee, al kon Bijbelmokkel nooit het tekort dekken. Gaf je een oud vrouwtje, die op een station een totaal versleten gebedenboek zat te lezen, een Bijbel, dan straalde zij.

Kinderbijbels waren er helemaal niet, totdat halverwege de jaren tachtig de kinderbijbel van Anne de Vries in het Roemeens werd gedrukt in Duitsland. Orthodoxe priesters waren er reuze blij mee.

Na 1989 veranderde dit alles gelukkig God zij dank. De Bijbelgenootschappen investeerden grootschalig in Bijbelverspreiding in Oost-Europa. Daardoor werden tekorten snel gedekt en kon men de geplaatste drukapparatuur ook gebruiken om andere theologische boeken te drukken. Bijbels, kinderbijbels, gebedenboeken en theologische literatuur zijn nu alom te koop en vinden gretig aftrek.

De Bijbelgenootschappen werken er al tientallen jaren aan om verschillende Bijbelvertalingen voor allerlei leeftijdsgroepen in allerlei talen te verspreiden. Vertalen is een vak op zich, zeker als het om talen met een klein verspreidingsgebied gaat. Bij vertaalwerk zijn altijd heel wat mensen betrokken om een zo goed mogelijk product af te leveren. Denk alleen maar aan de grote groep mensen, die betrokken was bij de totstandkoming van de Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) gezien de lijst achterin die uitgave van de Bijbel.

Bijbeluitgaven voor slechtzienden, Bijbeluitgaven voor kinderen die amper weten wie God is, het is er allemaal dankzij het belangrijke werk dat Bijbelgenootschappen in allerlei landen vaak al vele jaren lang verrichten. Steeds weer iets nieuws bedenken om Gods Woord onder de aandacht te brengen vereist veel creativiteit en veel vakwerk. Denk alleen al maar aan het aantal verschillende vertalingen en uitgaven van de Bijbel er in het Nederlands zijn.

De Bijbelgenootschappen staan nu voor nieuwe uitdagingen:

- § Hoe kan men mensen bereiken die amper iets van het geloof weten? Een vraag die heel wat jongeren in o.a. Nederland betreft.
- § Hoe kan men zoveel mogelijk Chinezen bereiken?
- § Hoe kan men zoveel mogelijk Islamieten bereiken?

Bijbels verspreiden in landen waar de Bijbel officieel verboden is, is niet eenvoudig, maar zeker niet onmogelijk. In het altijd meer merkwaardige China is officieel een atheïstisch regime aan de macht, maar worden wel Bijbels gedrukt, terwijl het christenen vaak niet gemakkelijk wordt gemaakt om hun geloof te beleven. Hoewel het regime communistisch is, is de al jaren boemende chinese economie vooral kapitalistisch van aard. Omdat de Bijbelgenootschappen zulk divers werk doen en zoveel mensen weten te bereiken, verdient het werk van Bijbelgenootschappen onze steun.

Ds. W.J. Lamfers

Hoewel de economische groeicijfers menige minister jaloers zouden maken, is er nog heel wat in Roemenië voor verbetering vatbaar.

35 Schoolkinderen uit arme gezinnen en 15 kinderen uit het kindertehuis zochten in de winkel kleding voor de winter uit. De kinderen waren reuze blij en daar ging het om. De leiding van het kindertehuis was niet gelukkig met ons initiatief (dat wisten we al van tevoren), want nu ontging deze mensen een kans om met bonnetjes te rommelen. De prefect doet dat grootschalig. Hij bepaalt al jaren de prijs van het voedsel dat de kinderen krijgen en steekt de vette winst in zijn zak. Hij geeft de kinderen af en toe goedkope kleding, die duur is betaald. Het prijsverschil verdwijnt ook in de wijde zakken van dit heerschap... Hebzucht en materialisme kennen bij veel Roemenen helaas geen grenzen, terwijl achter de façade van 'ik heb dit en ik heb dat' vooral een grote leegte schuilgaat. Om aan zulke wantoestanden een eind te maken neemt de kerk al hier en daar kindertehuizen over van de falende overheid.

De orthodoxe kerk, die zozeer op pracht en praal rond de liturgie is gericht, krijgt onder de huidige patriarch ook een diakonaal gezicht. In menige plaats opent de kerk gaarkeukens voor de armen en naschoolse opvang. Niet alle priesters zijn er blij mee dat zij dankzij dit voor velen nieuw initiatief aan het werk worden gezet. De bevolking juicht dergelijke initiatieven echter van harte toe, wat de toch al grote populariteit van de kerk alleen maar bevordert. De kerkelijke televisieprogramma's waar velen naar kijken zijn ook een ware aanwinst.

De net nieuwe studente is met haar laptop in Boekarest enthousiast maar nog wat onwennig aan de slag gegaan. Zij deelt haar kamer met nog vier studentes. De studentenonderkomens zijn nog niet ideaal... Haar broer maakt al dankbaar gebruik van zijn nieuwe harddisk.

In het dorpje Săucani betrokken vijftien senioren het nieuw gebouwde bejaardenhuis, dat de priester ter plaatse mede met hulp van de ZWO-commissie uit Weesp tot stand heeft gebracht. Vrouwen uit het dorp vinden er werk, zodat het mes aan twee kanten snijdt. Een al enkele jaren bestaande nieuwe kerk en nu een kleinschalig bejaardenhuis tonen dat men in dat dorp niet stil zit.

In het klooster Hurezi hadden wij een pastoraal gesprek met een non die wij al jaren kennen en nu abdis van het grote klooster is geworden, omdat de oude abdis al enkele jaren ziek is. Omdat een bisschop of de exarch, die toezicht op het kloosterleven moeten houden, weinig pastorale aandacht aan abdissen besteden en leidinggevend ook hun verhaal kwijt moeten en overleg willen plegen over lopende zaken, gebeurde dat maar weer eens met een dominee uit Weesp, die de gang van zaken kent.

In het klooster Govora zag de nieuwe c.v.-installatie er niet zo uit als wij hadden gehoopt en geadviseerd. De plaatselijke installateur wilde blijkbaar geld zien en had daarom onnodig veel koperen leidingen getrokken. Als je zulke dingen ziet, wordt je alleen maar woedend... Gelukkig verloopt de verdere gang van zaken in dit klooster bevredigend.

Duitse en Engelse boeken, die wij in de Laurenskerk en de Laurentiuskerk hadden gekocht, staan nu in bibliotheken in Roşiori en Sibiu. Mijn koffer was alleen met die boeken gevuld. In Sibiu zagen we een prachtige boekhandel, zoals je maar weinig ziet. Men had het puin uit de kelder onder het pand weggeruimd en daar een prachtige ruimte onder de gewelven van gemaakt. De creatieve eigenaresse van de zaak had mij daarover in de jaren negentig al het nodige verteld. Nu leidde zij mij enthousiast rond. Het resultaat zag er nog mooier uit dan ik had gedacht. Naast vele goede boeken was er een leeshoek met boeken voor wie geen geld heeft om boeken te kopen. Menig bejaarde maakt daar dankbaar gebruik van. Ook hier was het sociale aspect dus duidelijk aanwezig. Verder was er een mooie hoek vol kinderboeken en een mooie gelegenheid om allerlei soorten thee te drinken en intussen een boek te lezen. In de kelder houdt men literaire avonden. De professor filosofie die wij later op die dag ontmoetten deed ik de suggestie aan de hand om in navolging van de Weesper filosofiekring avonden over filosofie in de desbetreffende kelder te gaan houden. Kortom, deze veelzijdige boekhandel, zoals er ook in Nederland maar weinig zijn, is een fantastisch initiatief!

Mooi en minder fraai wisselen elkaar in Roemenië alom af. De hulpverlening aan dat land gaat daarom mede vanuit Weesp door.

Ds. W.J. Lamfers



● Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur



Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels, jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en postzegel. We hebben veel keuze en indien niet voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Adreswijziging

Oude adressen:
C.M.[v.V.] Gerritsen en C.S. de Bruijn
Zandwierde 178 Ingelandenstraat 621
1353 CS Almere 1382 CP Weesp

Nieuw adres per: 16-10-2008:
Keulsevaartstraat 541
Gebouw "De Meerkoet".
1382 BZ Weesp
Telefoon: 0294-415112

40 jaar getrouwd!

Wij willen allen die ons bedacht hebben met bloemen en kaarten, heel hartelijk bedanken, het was overweldigend. Maar bovenal willen wij God danken dat Hij ons 40 jaar in de band van het huwelijk gespaard heeft.

Een hartelijke groet,
Klaas en Jeltje Samplonius

Lieve mensen,

Wij willen allen bedanken, die op een of andere manier hun belangstelling hebben getoond na het overlijden van onze moeder, Lien Weststrate.

Deze grote belangstelling heeft ons goed gedaan.

Elly en Marien Weststrate

Protestantse Vrouwen op Weg

Maandag 3 november 2008 gaan we ons weer voorbereiden op de a.s. Bazaar/Verkoopdag. We hopen weer leuk en creatief bezig te zijn met spullen die voor de verkoop van 7 november geschikt zijn. Wilt u daarom ook levensmiddelen meenemen? Dan kunnen we deze ook op een aantrekkelijke manier verwerken.

Allen hartelijk welkom om 19.45 uur in het Verenigingsgebouw Waagplein 10.

Bazaar / Verkoopdag

Op vrijdag 7 november 2008 hopen we weer onze jaarlijkse Bazaar of wel Verkoopdag te houden. Daarom vragen wij, iedereen die bruikbare spullen heeft en deze kwijt wil, om op woensdagmiddag 5 november 2008 tussen 13.30 uur en 14.30 uur deze te brengen in het Verenigingsgebouw Waagplein 10.

Ook zijn we heel blij met gebak zoals cakes of appeltaarten. De dames en heren die vrijdagmorgen 7 november helpen worden om 9.30 uur verwacht.

We hopen weer op een heel gezellige dag en een goed resultaat.

Namens het bestuur, Tini van Bodegraven

Verjaardagsfonds

Alle gulle gevers en medewerkers weer heel hartelijk bedankt! Er is een mooi bedrag opgehaald, te weten €1398,10.

Graag even uw aandacht voor het volgende: **er worden met spoed medewerkers/sters gevraagd voor de volgende wijken:**

§ de wijk: van Houtenlaan / Prinses Irenelaan / Singel en omgeving

§ de wijk: Meidoornlaan / Papelaan en omgeving

§ de wijk: gedeelte Aetsveldselaan / gedeelte Fijnvandraatlaan/Simon de Vliegerlaan en omgeving

Indien u geïnteresseerd bent, wilt u dan spoedig contact opnemen met onderstaande contactpersoon?!

Elly Lijnsvelt - v. Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
1382 AR Weesp
tel. nr.: 410810

Kerkcontact

€ 5,00 van mw. P. via mw. O

€ 6,00 van NN via mw. H.

Hartelijk dank.
A. Wiereyn-Quak

Cor van Alphen (57) leidt een schoonmaakbedrijf in Weesp. Hij is sinds zijn geboorte Weesper kerkganger.

Wat geloof je?

Ik geloof in een God die ons veel liefde en vrede geeft en die van ons liefde terugverwacht.

Waar hoop je op?

Ik hoop op vrede over de hele wereld, waarin we allen één zullen zijn.

Wat is liefde?

Het is moeilijk te omschrijven, liefde is zo veelomvattend. Liefde geven is proberen mensen zoveel mogelijk te helpen en bij te staan in vreugde en verdriet. Liefde ontvangen is datgene wat we dagelijks ontvangen van de Heer en wat we ontvangen van anderen: hulp en bijstand in vreugde en verdriet.



Verkoopdag met Snuffelmarkt

VOOR GROOT EN KLEIN IS ER IETS TE DOEN!

OP VRIJDAG 7 NOVEMBER
VAN 10.00 - 22.00 UUR

IN HET VERENIGINGSGEBOUW
WAAGPLEIN 10 WEESP

VERENIGING VROUWEN OP WEG

Tentoonstelling 'Allemaal Engelen'

In de tentoonstelling Allemaal Engelen in Museum Catharijneconvent in Utrecht is de engel in de meest uiteenlopende verschijningsvorm te zien: van beschermengel tot wraakengel, van boodschapper tot bazuinblazer, van aartsengel tot serafijn, van eeuwenoud tot hedendaags.

Aan een speciaal ontworpen vleugeltafel kunnen bezoekers hun persoonlijke engelervaringen achterlaten en er zijn interviews met bekende Nederlanders over hun beleving van de engel. Om uiting te geven aan de gedachte dat iedereen weleens een engel is voor een ander zijn in de publiciteitscampagne 'gewone mensen' als engel verbeeld. In het museum kunnen bezoekers zich op

dezelfde manier als engel laten fotograferen. Tijdens de tentoonstelling worden diverse activiteiten georganiseerd zoals engelenzondagen, engelenrondleidingen, engelenfilmdagen, engelenworkshops en engelenlezingen. Bezoekers kunnen hun beschermengel leren kennen, engelenervaringen opdoen en luisteren naar engelengezang. Voor kinderen ligt er een gratis speurtocht klaar.

De tentoonstelling wordt gehouden van 4 oktober 2008 tot en met 25 januari 2009. Kijk voor actuele informatie en data op www.allemaalengelen.nl.

Bron: www.pkn.nl

VolZin-lezing

'De toekomst is aan de vrijzinnigen!' luidt de titel van de vijfde VolZin-lezing. De lezing is een initiatief van het gelijknamige oecumenische opinieblad en wordt gehouden door dr. Meerten ter Borg, godsdienst-socioloog en hoogleraar 'Niet-institutionele religie in de moderne samenleving' aan de Universiteit Leiden.

Orthodoxe kerkleiders verbinden vrijzinnigheid met geloofsverdamping en kerkverlating. Meerten ter Borg zet hier een andere kijk tegenover. Ter Borg zal weerwoord krijgen van Marit Monteiro, hoogleraar Geschiedenis van het Nederlands Katholicisme aan de Radboud Universiteit Nijmegen, en dominee

Klaas van der Kamp, algemeen secretaris van de Raad van Kerken in Nederland.

Tijdens de bijeenkomst in de Dominicuskerk zal ook de VolZin-opinieprijs 2008 worden uitgereikt aan de jongere die het beste opiniërende artikel schreef over het thema 'Religie: drama, of blijspel?'

De lezing wordt gehouden op zaterdag 18 oktober 2008 van 13.00-16.00 uur in de Dominicuskerk te Amsterdam. Deelname is gratis, aanmelden (tot 9 oktober 2008): (030) 263 10 90 of www.opiniebladvolzin.nl.

Bron: www.pkn.nl

Foto's startweekend op de website

Tijdens het startweekend zijn heel veel foto's gemaakt van de diverse activiteiten, door Wim Remeijn en Willem en Katinka Hilders. Deze foto's zijn op een dvd geplaatst en is voor € 3,00 te bestellen bij Willem Hilders (e-mail: willem@familiehilders.nl of telefoon 0294 432 105).

Een selectie van de foto's is ook op de website geplaatst, de foto's op de website zijn van verminderde kwaliteit en zijn derhalve slecht af te drukken (die van de dvd uiteraard wel).

Tevens is de website volledig in een nieuw jasje gestoken. Het is nu bijvoorbeeld mogelijk om u te abonneren op de elektronische nieuwsbrief, die indien er nieuws is wekelijks zal verschijnen op vrijdagavond.

Kijkt u gerust eens rond op onze website www.pknweespdiemond.nl en laat u eens aan ons weten wat u van de nieuwe site vindt, op ons e-mailadres: webredactie@pknweespdiemond.nl.

Willem Hilders



I EDEREEN IS VAN DE WERELD



Wat: Jeugddienst

Waar: De Grote Kerk, Nieuwstraat 31

Wanneer: zondag 9 november 2008

Hoe laat: 10:00 uur

Met medewerking van koor:

“GET TOGETHER”