

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
9^e jaargang, nummer 15, 24 november 2008



Meditatie 5

Rondom de vieringen 6

PDC 13

Gemeenteberaad 14

Jeugd 19

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweespatriemond.nl

Koster: Dhr. S. Stavast, Kerkstraat 21

Telefoon: 0294 482 243 of 06 1066 6227, e-mail: sstavast@kpnplanet.nl

Predikanten

Ds. J.S. Dijkhuizen

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 457 994, e-mail: stefandijkhuizen@yahoo.com

Beste opbeltijden: ma, do, en vr, tussen 9.00-10.00 en 13.00-14.00 uur

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dhr. R.M.J. Groenendaal

Telefoon: 0294 413 795

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

● Colofon

Redactieraad

Mathilde Kroon, Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land

Telefoon: 0294 418 669, e-mail: kerkbladonderweg@gmail.com

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp

Telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Mw. I. van den Berg-van Basten

Casparushof 69, 1382 KV Weesp, telefoon 0294 416 762

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. SoW Diaconie, Weesp

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Berna van der Heide, Middenstraat 67, 1381 XB Weesp

Telefoon: 0294 431 930, e-mail: berna.heide@hetnet.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: webredactie@pknweespatriemond.nl

● Erediensten

zondag 30 november

1^e zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds D. Pruiksmā
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte missionair werk

19.00 uur ds J.L.W. Koppenhol, Huizen
Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project, Malawi

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 7 december

2^e zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte orgelfonds

19.00 uur ds G.J. Mantel, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte orgelfonds

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

zondag 14 december

3^e zondag van Advent

Gaudete, Verblijdt U

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project, Malawi

19.30 uur Christmas Carols

19.30 uur kerksite+ in Biosgebouw

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

28 november ds D. Pruiksmā

5 december geen dienst

12 december ds W.J. Lamfers

Koffiedrinken na de dienst

30 november mevr. v.d. Bergh, Hoogstraat 58

7 december fam. Boshuizen, Dotingalaan 127

14 december mevr. Sliggers, Keulsevaartstraat 147



Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 30 november

rit A Hr. C. Bruyne 263576
rit B Hr. J. van Baars 254190

zondag 07 december

rit A Mw. M. Mak 432588
rit B Hr. P. Kalwij 432263

zondag 14 december

rit A Hr. F. Lijnsvelt 410455
rit B Hr. P. Nagel 414316

Onderweg op internet:

<http://www.pknweesp driemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
Mw. Hubert 419389
Hr. van Heijningen 777739
of 06 38684334
Hr. J. Meijer 264350
of 06 36402037

Kerkradio

contactpersoon

Hr. Piet van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

vrijdag 28 november

Kerksite Ervaringen, blok 2, tweede bijeenkomst 20:00 uur
Bios-gebouw, Middenstraat 131

donderdag 4 december

Kunstkring: 'Jezus in beeld' 20:00 uur
PDC, Nieuwstraat 25, opgave en info bij het PDC.

zondag 7 december

bevestiging ambtsdragers 19.00 uur

maandag 8 december

bespreek het samen 14:00 uur
over de teksten van 3e advent (14 december).

maandag 8 december

Gespreksgroep 'Ontmoetingen met God' (18-30 jaar) 20:00 uur
Bios-gebouw

donderdag 11 december

Filmkring Goed & Kwaad 19.30 uur
Bios-gebouw, opgave en info bij het PDC.

vrijdag 12 en zaterdag 13 december

ophalen oud papier, buiten zetten vóór 8.30 uur
het liefst in dozen of bijeengebonden

maandag 15 december

Kerstavond protestantse vrouwen op weg 19.45 uur
J&V-gebouw, Waagplein

dinsdag 16 december

Weesper filosofiekring 20:00-22:00 uur
BIO-gebouw (Middenstraat 131)

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Jeugdgebouw aan het Waagplein vanaf 14.00 uur.

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Er is een roos ontloken

De Adventsperiode is weer aangebroken. Dit jaar staat ze niet alleen in het teken van de verwachting van het kindeke, maar is het sowieso een Advent waarin geboorte en doop een belangrijke rol spelen. Alleen al op twee van de vier Adventszondagen zal er gedoopt worden in onze gemeente. Ook onze thuissituatie staat natuurlijk nog helemaal in het teken van



onze pasgeboren zusje en dochter Norah. En elders in onze gemeente is er eveneens nieuw leven. Straks zullen we als gemeente dus weer rondom het doopvont staan en de doop vieren. De ouders beloven met hun kind de weg van het geloof te gaan, en als gemeente spreken we uit dat we hen daarbij zullen helpen en ondersteunen.

Eerder dit seizoen kwamen we met een aantal ouders bij elkaar die (recent en wat minder recent) hun kind of kinderen hadden laten dopen. We organiseerden deze 'doopreünie' omdat we binnen het jeugdwerk merkten dat we als kerk niet altijd even veel te bieden hebben aan jonge ouders, en omdat we gewoon weer eens wilde weten hoe het met de doopouders en hun kinderen ging. In de gesprekken ging het onder andere ook over de beloftes die werden gedaan. Hoe ga je als ouders inderdaad op weg met je kinderen, en leef je hen voor wat geloven is, of nog betekent in het leven van alledag? En welke rol speelt de gemeente daar dan precies in, welke taak heeft ze heel concreet in het bijstaan en begeleiden van deze jonge kinderen en hun ouders?

Wat de gemeente rondom de doopouders en het doopvont belooft, proberen we in het jeugdwerk steeds weer opnieuw handen en voeten te geven. In de talloze, uiteenlopende activiteiten. In de kerkenraad, met de jeugdambtsdragers. In onze kerkdiensten, met daarin aandacht voor de verschillende leeftijdscategorieën. Menig ouder is dankbaar dat er zo ruimte en aandacht wordt gemaakt voor de jongeren, menig ouder is zelf ontzettend actief in het jeugdwerk. Maar de belofte die we ooit rondom dat doopvont deden strekt zich verder uit dan alleen het jeugdwerk, of die jeugdambtsdragers, of de predikant die meehelpt een jeugddienst te organiseren. Het is een kwestie van en voor ons allemaal. Het moet ook verder

gaan dan alleen maar ruimte geven, het vraagt aan iedereen, jong en oud, ervaren of onervaren, een betrokkenheid op de generaties na ons. Op de ouders van onze kinderen, die allemaal hun best doen om iets voor te leven van wat zij denken dat belangrijk is. Het vraagt ronduit: Zijn we als gemeente bereid om te laten zien en voor te leven wat geloven in deze tijd nog betekent, wat gemeente-zijn

is, wat we door willen geven? Zijn we bereid om daarin ook te leren van de nieuwe generaties, daarvoor onze denkbeelden en gewoontes opzij te zetten?

Dat betekent dat we niet alleen moeten zeggen: 'Laat ze maar hun jeugddiensten organiseren', maar ook dat we hen daarin steunen, en meedoen. Dat we laten zien wat 'onze', en dus andersoortige diensten voor ons betekenen. Niet alleen: 'Laat ze maar meedoen met ...' en vul maar in, maar zelf proberen om te laten zien wat ons gemeentewerk betekent. Want alleen dan gaat het ook verder, en groeit het zo dat de generaties na ons ook eens weer rond dat doopvont zullen staan.

In de jaren dat ik hier was, is het jeugdwerk de hoofdmoot van mijn werk geweest. Dat is straks voorbij, en natuurlijk hangt het al helemaal niet van mij af, maar ik hoop zo dat onze gemeente steeds meer een plek wordt voor iedereen, voor jong en oud! Waarin werkelijk iets van het besef gaat groeien dat het anders moet, en anders zal gaan, omdat er nu eenmaal jonge en andere mensen na ons komen, ookal stemmen de cijfers soms droevig.

In de Adventsperiode kijken we uit naar de komst van het Kind. We zingen straks ook weer dat mooie lied 'Er is een roos ontloken'. In onze tuin staat een kleine rozenstruik waaraan nu (op moment van schrijven medio november) nog een roos bloeit, hoogstwaarschijnlijk de laatste. Weliswaar klein, kwetsbaar, maar wel felrood, en nadrukkelijk aanwezig te midden van vallende bladeren en kale struiken. En dat ondanks ons gebrek aan groene vingers. Ik zal de vergelijking hier nu niet al te ver doortrekken, maar toch geeft deze rode roos mij hoop. Ze trekt onherroepelijk mijn blik. Laten we dan blij zijn, en deze roos koesteren, juist ook in deze tijd. Leven met toekomst.

zondag 30 november

1^e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Opnieuw is de jaarkring rond. Een nieuw kerkelijk jaar begint met de eerste zondag van advent, de eerste van de vier zondagen die ons het kerstfeest zullen brengen. De kleur verschiet naar paars, de kleur van inkeer en voorbereiding. De tijd verstilt, het grote gloria zwijgt tot het in de nacht van kerst weer voluit klinkt: Ere zij God!

Zoals we gewoon zijn geworden, vieren we de adventsdagen samen met de kinderen van de kinderdienst. Week na week brandt een kaarsje meer, zondag aan zondag groeit het licht. We zetten ook de eerste stap op de weg van het adventsproject. Elders in dit kerkblad treft u informatie aan over het project dat vanuit de kinderdienst onze bijzondere aandacht vraagt. In deze kerkdienst zult u daar trouwens meer over horen.

We beginnen, en ook dat is getrouw de traditie, met de woorden van psalm 25. Ons hart en onze handen heffen wij tot God. De lezing van het evangelie is deze morgen uit Lucas 1. Het is de geschiedenis van de oude priester Zacharias die tijdens zijn dienst in de tempel van Jeruzalem het bericht krijgt dat zijn zoon de naam "God is genadig" zal dragen. Rond lezingen en preek zingen we bekende adventsliederen.

Deze dienst wordt een heel bijzondere dienst omdat we de doop vieren van Lucas Lucien Daniël Koks, de zoon van Lucien Koks en Daniëlle Oosterbroek, Horn 19. Lucas heeft net zijn eerste verjaardag gevierd, na een niet in alle opzichten even gladjes verlopen eerste levensjaar. Maar nu de grootste problemen hopelijk achter de rug zijn, wordt het tijd voor de doop. We feliciteren Daniëlle en Lucien en hun beider families van harte met deze heugelijke dag. Over de kerkgrenzen van rooms-katholiek enerzijds en protestants anderzijds spreekt het teken van de doop van de eenheid van God die ons leven draagt. (Ds. D. Pruiksmā)

zondag 7 december

2^e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 7 december, twee dagen na het feest van de goede Sint, viert de kerk opnieuw feest, want dan is het de tweede Adventzondag. Vol verwachting klopt ons hart voor het Godsgeschenk dat komt. Hoe zullen wij Hem ontvangen? Afwijzend als Herodes en Pilatus of diep dankbaar als de herders en de wijzen? Als een lastpak met zijn kritisch geluid of als de trooster, die wij nodig hebben?

Wij lezen uit het Oude Testament die troostrijke woorden uit Jesaja 40:1-11. Als Evangelielezing klinkt Johannes 1:19-28, waarin Johannes te kennen geeft niet meer dan een Voorloper te willen zijn, die

verwijst naar de Messias. Op het Isenheimeraltaar in Colmar staat Johannes daarom indrukwekkend afgebeeld met een vinger die naar de Gekruisigde verwijst. Wij zingen op die zondag o.a. het prachtige gezang 46. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 14 december november

3^e zondag van advent

Gaudete, Verblijdt U

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De tweede zondag van de maand is in de drie jaar dat ik nu in Weesp ben, van naam verschoten: van 'jeugd vriendelijke dienst' naar 'experimentele dienst'. Aan elke aanduiding kleven bezwaren: is de dienst dan alleen voor jongeren bedoeld? En hoe ver wordt het experiment uitgevoerd? In een buurgemeente is een aantal keer per jaar een 'nieuwe initiatieven dienst' en elders las ik over een 'tikkeltje anders dienst'. Stuk voor stuk zijn het pogingen om op andere wijze het evangelie te vertolken met andere vormen, zoals toneel, nieuwe muziek en een dienst voorbereid met verschillende leeftijdsgroepen in de gemeente. Voor deze zondag wil ik u als kerkgangers vragen het experiment aan te gaan door iemand als gast mee te nemen, zeg maar een vriendendienst. Aan mij de uitdaging om de woorden zo te kiezen dat iedereen zich welkom voelt. Het project met de kinderen ziet er aantrekkelijk uit, de adventsliederen zijn een mix van oud en nieuw. De lezingen uit Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 20-30. We vieren op deze zondag de maaltijd van de Heer. (ds. A. Groeneveld)



Grote of Laurenskerk, 19.30 uur

Op de avond van de derde zondag van advent, zingen we in de Grote of Laurenskerk weer de Christmas Carols. Dirigent Martin Kamminga heeft ook dit jaar een programma samen gesteld van mooie, bekende maar ook van prachtige, nieuwere kerstliederen. Een gelegenheidskoor heeft in de afgelopen weken onder leiding van Martin Kamminga met plezier gerepeteerd om een resultaat te bereiken dat klinkt als een kerstklok. Solistische medewerking wordt verleend door de sopraan Miriam Westgeest en Christine Kamp, bijgestaan door registrant Fons Brouwer, bespeelt het orgel. Voorgangers van de Weesper Raad van kerken verzorgen de lezingen en gebeden. De toegang is gratis. Maar de collecte aan het eind van de dienst wordt van harte bij u aanbevolen. (Ds. D. Pruiksmā)

Hendrika de Jong
18 augustus 1926 – 3 november 2008

Met mevrouw de Jong is een trouw gemeentelid van ons heengegaan, die liefst in stilte haar werk voor de kerk verrichtte. In de Grote kerk zat zij altijd op haar vaste plaats. De laatste jaren bleef dat plekje nogal eens leeg, maar je hoorde mevrouw de Jong niet klagen. Alleen zij weet hoeveel pijn zij heeft geleden, hard als zij was voor zichzelf.

Vanuit haar ark keek zij dankbaar en verwonderd uit over de Vecht en genoot zij van Gods goedheid. Dankbaar keek zij terug op een mooi leven, dankbaar dat zij zoveel lieve mensen om haar heen had. Na twee kort op elkaar volgende ziekenhuisopnames was duidelijk dat Rieks laatste dagen waren aangebroken. Omgeven door de voorbeeldige goede

zorgen van haar nichtjes, voor wie zij zoveel had betekend, leefde Riek thuis vol Godsvertrouwen het einde van haar leven tegemoet wetend dat God op haar wachtte. Haar buurtjes kwamen elke dag, anderen kwamen om nog één keer te zeggen hoeveel men aan haar had gehad. Zo had men veel steun aan elkaar in moeilijke omstandigheden. Op vrijdag 7 november namen wij afscheid van tante Riek in de Grote kerk. Wij zongen liederen die zij graag zong en hoorden vanuit Romeinen 14: 7vv. dat het leven pas goed is, indien wij er zijn voor elkaar. Op 'Carspelhof' hebben wij Riek de Jong te ruste gelegd.

Ds. W.J. Lamfers

Dirk Cornelis Verweij
16 februari 1931 – 5 november 2008

Door het overlijden van zijn vader stond Dirk Verweij al op jonge leeftijd voor de taak van een boerderij een goed bedrijf te maken. Het resultaat mag er zijn! Hoewel 'alles wisselt' en een boerderij anno 2008 er anders uitziet dan jaren geleden, blijft de boerderij gelukkig van generatie op generatie in handen van de familie.

Omdat Dirk zich verantwoordelijk voelde voor de gang van zaken in kerk en samenleving, vervulde hij met veel plezier de nodige bestuursfuncties. Onze gemeente diende hij als president-kerkvoogd. Zo leerde ik hem in 1985 kennen. De kerkgang hoorde er voor Dirk elke zondag bij, maar de laatste jaren kon hij maar weinig meer komen, zoals hij ook maar weinig meer kon doen. Dat deed pijn. Gelukkig bleef het lang mogelijk om bijna elke dag nog even een kijkje te nemen op de boerderij. De zuurstoffles ging

overall mee heen, maar verbande Dirk steeds langer achtereen naar de keukentafel. Ondanks beperkingen waren die laatste jaren een rijk gevulde toegift met intensieve gesprekken, liefdevol omzien naar elkaar en elkaar met raad en daad terzijde staan. De laatste ziekenhuisopname maakte al gauw duidelijk dat Dirks leven ten einde liep. Omgeven door wie hem lief en dierbaar waren nam Drik vol vertrouwen afscheid, wetend dat de Vader op ons wacht. Op maandag 10 november namen wij in een volle Grote kerk dankbaar afscheid van Dirk en herdachten wij hem aan de hand van de gelijkenis van de verloren zoon uit Lucas 15. Wij hoorden uit Romeinen 14: 7vv. dat er zijn voor de essentie van het leven is. Op 'Carspelhof' hebben wij Dirk te ruste gelegd.

Ds. W.J. Lamfers



Ds. A. Groeneveld

uit de gemeente

Mw. Brouwer-Remmert (Marisstraat 3) en Mw. Fokje van Wijk (Tussen de Grachten 207) wachten beiden op een operatie. Mw. Brouwer aan haar knie, nadat begin dit jaar eentje onder handen genomen, is nu de andere knie aan de beurt. Mw. Van Wijk krijgt een nieuw heup. Beide dames zien uit naar minder pijn en iets meer bewegingsmogelijkheden.

Dhr Bouhuijs (Kuyperlaan 19) was binnen 24 uur weer thuis, zoals de verwachting was. Hij heeft gelukkig de galstenen achter kunnen laten in het ziekenhuis.



Wilt u bezoek of weet u iemand die een bezoekje op prijs stelt, aarzelt u dan niet dit door te geven aan Jetty van Kessel op het Pastoraal Diaconaal Centrum? Dit geldt ook voor een opname in het ziekenhuis.

Advent, en ook kerst, is een periode van gezelligheid in de kleine kring van het gezin. Ik doe meestal vroeg de gordijnen dicht en veel lichtjes aan. Vanaf 30 november brandt de adventsster voor ons raam. Juist in deze dagen zal het gemis om geliefden, de herinnering wat niet meer is, extra sterk kunnen zijn. Moge we daarin behoedzaam met elkaar omgaan.

wat is er geweest?

Op 8 oktober liepen we met een gezellig groepje door Amsterdam, langs luthers verleden en heden. We hadden – gelukkig – veel beter weer dan vorig jaar. Een toevalstreffer hadden we op de Kloveniersburgwal. Toen ik iets over het gebouw vertelde dat tot 1950 toebehoorde aan de hersteld evangelisch-lutherse kerk en wat daarvan in de gevel nog zichtbaar van was, kwam iemand naar buiten. Het gebouw is nu in gebruik als theater en hij bevestigde dat wat ik vertelde. Vervolgens nodigde hij ons uit om binnen te komen kijken. Tussen de coulissen en de toneelrepetities door mochten we letterlijk een kijkje achter de schermen nemen. Een onverwachte ontmoeting.

De lopers & praters, inmiddels een vaste groep, maakten op zaterdagochtend 1 november een wandeling in het bos bij kasteel Groeneveld (helaas geen familie). We spraken, in het kader van de Bijbel10daagse, over het gebruik van de bijbel in ons eigen leven. Ook hier een onverwacht einde, toen John van Baars van zijn rijk gevulde notenboom

uitdeelde. De walnoten zijn heerlijk! De volgende keer zal begin volgend jaar 2009 zijn. Nieuwe lopers & praters blijven welkom. De aankondiging komt tijdig in het kerkblad.

wat komt er?

Het lopen voorziet in een behoefte. In de eerste helft van 2009 zal er weer een stadswandeling zijn. Daarvoor zal ik gebruik maken van een boekje van mijn eigen hand dat omstreeks 1 januari verschijnt, over vier stadswandelingen langs protestantse sporen. De steden zijn Groningen, Deventer, Dordrecht en Middelburg. Dit alles is in het kader van het Calvijnjaar. In 2009 is het namelijk 500 jaar geleden dat de kerkhervormer Johannes Calvijn geboren is. Met talloze activiteiten wordt daar aandacht aan besteed. U zult daar in de loop van 2009 vast nog meer over horen.

tot slot

Ik groet u met een adventslied van Jochen Klepper:

De nacht is haast ten einde

LvdK Gezang 130

m: J. Petzold 1939

t: J. Klepper

v: J.W. Schulte Nordholt

1. De nacht is haast ten einde,
de morgen niet meer ver.
Be-zing nu met ver-blij-den
de hel-dre mor-gen-ster.
Wie schrei-de in het duis-ter
be-groet zijn kla-re schijn,
als hij met al zijn luis-ter
straalt o-ver angst en pijn.

Zo is ons God verschenen
in onze lange nacht.
Hij die de engelen dienen,
die eeuwen is verwacht,
is als een kind gekomen
en heeft der wereld schuld
nu zelf op zich genomen
en draagt ze met geduld.

Hoevele zwarte nachten
van bitterheid en pijn
en smartelijk verwachten
ons deel nog zullen zijn
op deze donkre aarde,
toch staat in stille pracht
de ster van Gods genade
aan 't einde van de nacht.

God lijkt wel diep verborgen
in onze duisternis,
maar schenkt ons toch een morgen
die vol van luister is.
Hij komt ons toch te stade
ook in het strengst gericht.
Zijn oordeel is genade,
zijn duisternis is licht.

met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

Ds. D. Pruiksmas

Uit de gemeente

Langere tijd verbleef de heer P. Griffioen in ziekenhuis Tergooi. Hij is ernstig ziek. Maar er is nog zoveel om voor de te leven. De liefde van mensen om je heen, van vrouw, kinderen en kleinkinderen, is een onmisbare kracht. Maar het is moeilijk en zwaar. Nadat voor een aantal voorzieningen was gezorgd, keerde meneer Griffioen terug naar huis. Wij bidden met hem en zijn gezin dat de goede God zijn vleugels over ons zal spreiden om ons geborgen te laten zijn in eeuwige liefde en vrede.

In verpleeghuis De Hogeweyk bezochten we mevrouw Tjerkstra. Er was een uitnodiging rond gegaan om in wat grotere kring haar verjaardag te vieren. Het is immers een reden tot vreugde dat die verjaardag gevierd kan worden en dat nog wel in Weesp. Voor zover mij bekend, haalde een griepje voorlopig een streep door die plannen. Maar wat in het vat zit, verzuurt niet.

De heer Bram Vonk pendelt tussen het Revalidatiecentrum aan de Amsterdamse Overtoom en zijn huis in Weesp. We blijven ons verbazen over zijn moed en volharding. En we verdiepen ons, zo veel als mogelijk, met Bram Vonk in de diepzinnige gesprekken die er op zaal worden gevoerd. Want het is niet onplezierig om iemand als slapie te hebben die ooit een boek schreef dat bijna heel Nederland las: Wie is van hout.

Varia

Hoewel de kring 60-plus wel degelijk voor woensdag 10 december geprogrammeerd stond, moet de gespreksleider helaas afhaken wegens verblijf in het buitenland. Er zijn vier data vastgelegd voor de

eerste vier maanden van het nieuwe jaar. Dan treffen we elkaar in de consistorie van Laurenskerk. Op 14 januari zal ondergetekende iets vertellen over zijn werkzaamheden in het buitenland.

ICCJ

De regelmaat van week op, week af wordt in de maand december nogal verstoord.

December is ook geen gewone maand. De week die begint met maandag 1 december is regulier voor de International Council of Christians and Jews. Weliswaar ben ik dan slechts vier dagen afwezig, maar bijna aansluitend, vanaf zaterdag 6 december, is de volgende afwezigheid.

Vakantie

Het is er niet van gekomen om in 2008 alle vakantie op te nemen. Daarom zal ik in de week die begint met maandag 15 december zo veel als mogelijk nog wat vrije dagen opnemen.

Tot slot

Dit kerkblad beslaat een groot deel van de adventsweken. De maand december staat weer voor de deur. Ik hoop van harte dat u de feestdagen kunt doorbrengen in een kring van mensen met wie u zich, op welke manier dan ook, verbonden weet.

D. Pruiksmas



Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Op 28 november is het feest bij de familie Westland aan de Fijnvandraatlaan, want dan zijn Adri en Cor 40 jaar getrouwd. Zulke creatieve mensen, van wie wij in de loop der tijd vele mooie dingen hebben mogen bewonderen, weten hoe zij op een creatief ingevulde wijze hun huwelijksjubileum moeten vieren. Wij feliciteren hen van harte met deze dag en wensen hun fijne dagen toe met hen die hun lief en dierbaar zijn.



Ad Meijer komt thuis al weer aardig op gang. Gerrit Vermeulen herstelt thuis verder, maar dat gaat nog niet geheel naar wens. Anderen zijn ernstig ziek, maar willen daar geen ruchtbaarheid aan geven. Mogen zij onder Gods hoede, ondanks het verdriet over het naderend afscheid, goede dagen hebben met wie hen zo na staan.

Herder, wil behoeden
wie wegwijnen.
Keer hun lot ten goede.
Laat Uw Licht over hen schijnen.
Kyrie eleison!

Weer anderen merken dat de kwalen van de oude dag niet overgaan en er voor zorgen dat je steeds minder kan. Dat went nooit.

In de dienst op Oversingel op 12 december staat Lucas 1:39-56 centraal. Maria verwacht het niet van haarzelf en vindt zo een rijke schat aan wijsheid.

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van twintig euro en een gift van honderd euro. Hartelijk dank!

Ds. W.J. Lamfers

Ds. S. Dijkhuizen

We leven mee met mevrouw Dijkman uit de Burgemeester Kasteleinstraat in Driemond. Ze is nog steeds ernstig ziek en de vooruitzichten zijn niet goed. We hopen dat zij en de mensen om haar heen veel kracht mogen krijgen om deze moeilijke tijd aan te kunnen.

We denken aan Rene Myn Kong. Als alles goed gaat zal dit gelukkig de laatste Kerst zijn dat hij in Marokko is. Elders in Onderweg is te lezen hoe u hem kan steunen in deze moeilijke periode.

Ook met hen van wie we hier geen namen noemen leven we mee. Gemeenteleden die te maken hebben met relatieproblemen. Die moeten leven met gemis dat niet te dragen is. Waar ziekte het leven dwarsboomt. Laten we bidden om Gods nabijheid voor al deze mensen.



Hoe je het ook noemen wil, eigenlijk ben ik al een beetje begonnen met een 'laatste ronde' in het bezoekwerk. De meeste mensen die ik nu nog bezoek, zie ik waarschijnlijk voor het laatste keer als predikant hier in Weesp en Driemond. Ik doe mijn best om zoveel mogelijk bezoeken af te leggen, maar weet aan de andere kant dat het vast niet zal lukken om iedereen die ik de afgelopen jaren zag en sprak, nog te bezoeken. Mocht u of jij toch nog heel graag een keer een gesprek willen, bel dan even met het PDC en dan probeer ik langs te komen. In ieder geval is het ook een tijd waarin ik steeds meer terugkijk op een hele bijzondere tijd, waarin ook zoveel prachtige en inspirerende ontmoetingen plaats vonden. Dat vind ik vast niet zomaar ineens terug op de volgende werkplek.

In de komende maand zal ik mijn laatste kringavonden houden. Tot nu toe loopt het ook nog niet echt storm, zowel niet op de kunstkring (eerstvolgende keer 4 december) als op de filmkring (idem 11 december), en natuurlijk kun je je afvragen of die ene keer nog zin heeft. Ik nodig iedereen toch van harte uit, en ja, ook die ene keer heeft zeker nog zin! Ik doe het in ieder geval met veel plezier. Ook voor de jeugdactiviteiten geldt dat er zo langzaam een einde komt voor mij. Natuurlijk vind ik dat erg jammer, en ik ben druk bezig om te kijken hoe een en ander straks toch verder zal kunnen gaan.

Intussen is al wel duidelijk dat ik op 25 januari afscheid neem van deze gemeente, en dat op 8 februari de intrede zal zijn in Loosdrecht. Er breekt dus een spannende, druk tijd aan met allerlei afrondend werk hier en eerste voorbereidingen voor 'daar'. Niet in de laatste plaats in de nieuwe woning, waar uiteraard nog het een en ander voor moet gebeuren.

Tenslotte wil ik nog een ieder bedanken die in de afgelopen tijd ons heeft gefeliciteerd met de geboorte van Norah. Geweldig weer om zoveel kaartjes, bloemen en zelfs kado's te ontvangen!

Ds. Stefan Dijkhuizen

René Myn Kong: nog drie maanden

Op zaterdag 6 december a.s. zullen voor René Myn Kong de laatste drie maanden beginnen die hij nog in de gevangenis te Casa Blanca moet doorbrengen. Wachten duurt lang en is zwaar. U en jullie kunnen hem daarbij helpen door hem een kaart of brief te sturen. Een groet of ander bericht kan gewoon in het Nederlands; een celgenoot leest René het geschrevene voor. (Ik zou dat wel eens willen horen: iemand die Engels als tweede taal beheerst, leest nu een taal voor die hij eerder nooit kende...) U kunt uw post uiterlijk 7 december a.s. (laten) brengen bij J. Vree, Dotingalaan 112, 1381 GE Weesp. We maken er weer een mooi pakketje van, dat dan via de Nederlandse consul bij ons gemeentelid terecht komt.

Van zijn kant laat René u nu reeds groeten (gesprek zondagmorgen 9 nov. j.l.).

J. Vree

Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Werkgroep oud papier

Vrijdagmorgen 12 december ophalen op de afgesproken adressen.

Zaterdagmorgen 13 december ophalen geheel Weesp m.u.v. Aetsveld, daar wordt op deze zaterdag het oud papier opgehaald door muziekvereniging Jubal.

Voor beide dagen geldt :gaarne buiten zetten voor 8.30 uur, het liefst in dozen of bijeengebonden, dat scheelt ons veel werk.

Met dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Afgelopen januari hebben alle leden van de gemeente Kerkbalans in de bus gehad. In antwoord daarop hebt u toegezegd een bepaald bedrag te zullen geven. Zoals u zich wellicht nog zult herinneren is het budget voor het bijstand pastoraat afhankelijk van het aantal pastorale eenheden en de financiële bijdragen via Kerkbalans en giften van hen die rondom Weesp wonen. Wat vast staat is de zogenaamde peildatum. Op 31 december wordt gekeken of de giften en de toezeggingen van Kerkbalans voor het bijstand pastoraat en de overhead zijn opgebracht. Het is voorgekomen dat iemand z'n bijdrage net iets te laat had overgemaakt. Dat was jammer, want deze telt dan niet mee voor het betreffende jaar. De financiële bijdragen zijn uiteraard noodzakelijk, omdat de kosten die gemaakt worden voor het bijstand pastoraat gedekt moeten zijn. Dus ook aan de gemeenteleden die buiten de grenzen wonen, vragen wij om de giften nog voor het eind van dit jaar te voldoen met vermelding 'bijstand pastoraat'. Wij spreken de wens uit dat de financiële zijde van het geloven een zaak van het hart is, uit liefde voor de Heere, Zijn gemeente en Zijn dienst en tot instandhouding van het bijstand pastoraat.

Op D.V. 30 november zal naast de verkondiging van het Woord ook het Heilig Avondmaal worden bediend. In diverse geschriften en samenkomsten is het deelnemen aan het Avondmaal aan de orde geweest en dan in het bijzonder bij het punt van het 'onwaardiglijk eten en drinken' en 'het schuldig zijn aan het lichaam en bloed des Heeren' zoals staat in 1 Kor. 11:27-29. Het blijkt telkens verkeerd te worden verstaan. Het woord onwaardiglijk is vanuit de grondtekst verkeerd overgezet in onze taal. In de Herziene Statenvertaling is dit terecht hertaald met 'wie op onwaardige wijze'. Dr. Van Beelen schrijft dat het in in Korinthe niet gaat om de gesteldheid van de personen, maar om hun gedrag. Paulus gaat in op geruchten over misstanden bij de Avondmaalsviering in de gemeente. Het was de gewoonte dat het avondmaal gevierd werd na de gemeenschappelijke liefdemaaltijd. Hierin bracht ieder, slaaf, arm en rijk, zijn eigen spijze mee. Een ieder deelde gelijk op in de overvloed van de rijken. Later hielden de rijken

hun aandeel voor zichzelf. De armen konden toezien en bleven onverzadigd. De armen werden veracht. De liefde in de gemeente ontbrak. Daardoor waren ze schuldig aan het lichaam en bloed van de Heere. Het lichaam in vers 29 is het gekruisigde lichaam van Christus en tegelijk de gemeente. Als we over Christus spreken, spreken we over Zijn gemeente en andersom. Als zij het lichaam niet onderscheiden, dan vergeten zij dat zij als gemeente één lichaam vormen en niet één lichaam zijn, getuige hun gedrag. Ze zoeken eigen voordeel. Wij zullen er wel aan doen de waarschuwing tegen het onwaardig eten en drinken uit z'n isolement te halen, opdat het duidelijker worde, dat ook het Avondmaal zelf niet geïsoleerd staat in het geheel van de middelen waarmee God het geloof in Zich wenst te verstevigen en te onderhouden. Worden wij in het avondmaal verplicht tot iets anders dan waartoe wij reeds door onze doop(en dat van onze kinderen) en belijdenis gehouden zijn? Wij mogen toch ook de vrijmoedigheid hebben om God elke dag moeilijk te vallen met onze gebeden en van Hem te vragen en te begeren wat wij gaarne bezitten zouden? schrijft ds.C.van der Wal. Zou men zichzelf dan nog NIET waardig of NIET vrijmoedig mogen noemen om aan Zijn Dis te gaan als Hij ons beveelt: 'Doe dit tot Mijne gedachtenis'? Een goede en gezegende voorbereiding en Avondmaalsviering toegewenst.

Zoals intussen wel bekend is, heeft kandidaat Dekker het beroep naar Mastenbroek aangenomen. Mastenbroek ligt iets ten noorden van Zwolle. Wij zijn blij met hem dat hij daar, na jarenlange voorbereiding van studie en gebed in Gods koninkrijk mag werken en bidden het gezin Dekker en de gemeente Mastenbroek toe dat Gods goede zorg en zegen hen mag omringen. Voor het gezin zal dat ook een hele verandering zijn, omdat de huidige woning wel enige malen in de nieuwe, doch oude pastorie past. De bevestiging en intrede zullen plaatsvinden op zondag 11 januari a.s. Op 1 december zal kand. Dekker zijn werkzaamheden hier beëindigen.

Namens de kerkenraadscommissie, P.J.A. Zevering

**Heeft u de
vernieuwde website
al bezocht?**

www.pknweespdiemond.nl

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in het PKN Jeugdgebouw, Waagplein 10.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 411816



"Hartelijk dank voor alle steun aan ons ziekenhuis in Malawi. Mede dank zij u is de medische zorg daar aanzienlijk verbeterd." Dit dankwoord sprak dokter Erdi Huizenga uit op werelddiakonaatszondag 12 oktober jl. in onze Grote Kerk, op uitnodiging van de ZWO-commissie. De jonge arts nam goed nieuws mee. "De mensen komen nu veel sneller en met meer vertrouwen naar het hospitaal. Mede door het Fonds voor de Armen, dat met uw hulp is opgericht. Daarmee kunnen we de schulden verrekenen die ontstaan doordat de allerarmste patienten niet voor hun behandeling kunnen betalen. Die inkomsten zijn echter broodnodig voor het aankopen van medicijnen. Uit dit Fonds voor de Armen wordt ook poedermelk gekocht voor baby's waarvan de moeders voor of na hun geboorte overlijden. De baby's blijven in het

Dokter Erdi Huizenga: "Betere zorg in ziekenhuis van Mua"

ziekenhuis. De vrouwen die de zorg voor hen op zich nemen, meestal een oma of een tante, krijgen gratis poedermelk en leren in onze moeder-en-kind-kliniek hoe ze de baby moeten verzorgen en de poedermelk klaar moeten maken. Als ze dat goed kunnen, gaan ze met de baby naar huis. Elke maand komen ze nieuwe poedermelk halen, want die is voor de meeste mensen veel te duur en alleen in de grote stad verkrijgbaar. Na een half jaar stopt deze voorziening, alsook de gezondheidscontrole van de baby."

"Dit systeem werkt erg goed en scheelt heel wat babylevens", vertelt dokter Erdi onder het koffiedrinken, na afloop van de dienst. Ze werkt inmiddels niet meer in het ziekenhuis van Mua, maar sinds juni in het ziekenhuis van Zutphen. Graag wil ze nog een zesjarige opleiding voor chirurg doen. Maar dat zit er, gezien haar leeftijd (33) niet meer in, schat ze in.

Hoe ervaart ze het verschil in werken in een modern ziekenhuis en een hospitaal in een ontwikkelingsland als Malawi? Zonder aarzelen komt het antwoord. "Het mooie van mijn werk in Mua was dat je daar nog echt een verschil kunt maken voor de mensen daar. Omdat je zo breed bezig bent. Naast de normale diagnoses en behandelingen moet je ook allerlei chirurgische ingrepen doen, zoals darmblokkades, keizersneden, botbreuken. Je bent vaak bezig met acute hulp in noodsituaties. Nu is er in mijn plaats een wat minder ervaren arts. Ik hoorde dat een heleboel urgenties nu worden doorgestuurd naar het

ziekenhuis in de grote stad, 200 kilometer ver weg, wat voor de mensen soms extra gevaar oplevert."

Wat is in het ziekenhuis veranderd ten goede, tussen haar komst in Mua in 2005 en haar vertrek medio 2008, en wat baart haar nog steeds zorgen? Erdi: "Omdat de kwaliteit van de medische zorg sterk is verbeterd, is het vertrouwen van de bevolking aanzienlijk toegenomen. Men gaat nu naar het ziekenhuis in plaats van naar de medicijnman. Financieel verkeert het ziekenhuis nog in een slechte situatie, maar die is al veel beter dan bij mijn komst. Ook de gebouwen zijn opgeknapt en de voorzieningen zijn uitgebreid. Zoals de nieuwe verblijfruimte voor familieleden die meekomen met de zieken. Voorheen verbleven zij in de gangen en in de zalen. Dat was erg rommelig en onhygienisch. Nu staat er een groot verblijfhuis, met toiletten en douches en aparte kookruimten. We hebben ook een eigen afdeling voor aanstaande moeders, die komen voor controle en voorlichting. Vroeger gebeurde dat allemaal in de kraamkliniek, wat de doelmatigheid in de weg stond.

Een positieve ontwikkeling is dat medewerkers in de ziekenhuiszorg verdere opleiding gaan volgen en zo een hogere status bereiken. Toen ik kwam, hadden we geen werkend röntgenapparaat. Er stond er een al maanden in een kast. Een nieuwe tandartsassistent wist echter hoe zo'n ding werkte. We zetten het in een aparte kamer en kon ik röntgenfoto's laten maken en ontwikkelen. Dat ging prima, totdat er van overheidswege inspectie kwam. De tandartsassistent had natuurlijk niet de benodigde papieren en het röntgenapparaat moest weer de kast in. Totdat hij een jaar later zijn diploma röntgenassistent behaalde en het ding weer uit de kast kwam en tot op deze dag belangrijk werk doet. Zorgelijk is nog steeds het tekort aan artsen en verpleegkundigen. Afgestudeerde dokters willen niet naar het platteland en blijven liever in de grote stad, waar de voorzieningen en het sociale en culturele klimaat doorgaans beter zijn."

Over haar toekomstplannen zegt Erdi: "Ik blijf nog wel even werkzaam op de eerste hulp van het ziekenhuis in Zutphen, waar ik veel basiszorg doe. Het is een volledige baan en tevens een mooie achtergrond voor het werk als tropenarts. Want ik wil nog wel terug naar Afrika, misschien wel naar Malawi."

U kunt het Fonds voor de Armen van het ziekenhuis in Mua weer steunen via de Avondmaalscollecten op zondag 30 november en 14 december.

Jan Overduin
Voorzitter ZWO-commissie

● Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Gemeentemaaltijd

De Sint is nog in het land. Toch kijken we vooral uit naar de tijd van advent en het komende kerstfeest. De leerlingen van het Casparus College en het 'kookteam' nodigen u uit voor een gezellige kerstmaaltijd.

Wanneer: Woensdag 10 december 2008
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Casparus College, Talmastraat 40
Kosten: €5,00 per persoon (kinderen €2,50)

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt zich t/m zondag 7 december opgeven bij:

Betty Hansma	tel: 414336
Thea Hortensius	tel: 418215
Jetty van Kessel	tel: 770092
Anneke Labordus	tel: 412611
Anga Oosterom	tel: 419499
Margreet Schep	tel: 419102
Atie de Vries	tel: 450041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, tel: 483993.

Graag tot ziens!

Kerstboom

In week 50 worden er twee kerstbomen bezorgd. Een grote in de kerk en een kleine voor in het koor. Onze nieuw ingerichte kerk verdient een mooie boom. Er zijn nieuwe lichtjes en ballen gekocht.

Wie heeft er zin om te helpen met optuigen?

Jong én oud kunnen zich opgeven bij:

Marieke da Costa (jeugddiaken)
02940-418408
mdacosta@hetnet.nl



Bespreek het samen!

De tweede 'bespreek het samen' zal zijn op maandag 8 december om 14:00-15:30 uur. De teksten die op 14 december gelezen zullen worden, zijn Jesaja 65: 17-25 en Johannes 3: 22-30. U bent van harte welkom om samen over deze teksten met elkaar in gesprek te gaan. De locatie is de huiskamer beneden van het PDC. Opgave is niet nodig. Brengt u een eigen bijbel mee?

Informatie

ds. Alida Groeneveld
tel. 036-5366920
e-mail: alida.groeneveld@planet.nl



A. van Laere

kleding- en naaimachine actie

t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Nagel, Prinses Beatrixlaan 39, tel. 414316
Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Gemeenteberaad 2 november 2008.

Wij zijn als beleidsplancommissie dankbaar dat ook deze keer ongeveer 90 mensen bereid waren om met ons mee te denken. Onze dank gaat verder uit naar de gespreksleiders en notulisten. Zonder hen kunnen wij niet aan informatie komen. Hier volgen de vragen die op het laatste gemeenteberaad aan de orde waren en de zaken die u naar voren bracht.

1. Hoe kan de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond nog meer een inspirerende en veelkleurige geloofsgemeenschap zijn, waar mensen mogelijkheden krijgen om verder te groeien in het geloof?

U vindt dat wij als gemeente positiviteit moeten uitstralen. Wij hebben een boodschap ontvangen, die wij moeten delen met anderen. In de preek kan een overwegings-punt worden meegenomen voor de komende week.

Wij moeten openstaan voor oud en jong. Omdat de jeugd de toekomst heeft, moet in elke dienst ruimte voor de jeugd worden ingeruimd. Men moet qua kerkdienst en qua muziek meer openstaan voor nieuwe dingen en meer variëteit. Flexibiliteit is een pré, zodat velen zich betrokken voelen bij de kerk.

Het kerkblad moet men meer gebruiken om ervaringen uit te wisselen.

2. Langs welke weg(en) kan de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond een aantrekkelijke open en gastvrije gemeente worden?

Wij moeten elkaar geestelijke ruimte geven en openstaan voor veranderingen. Themadiensten, zoals Kerst, Pasen en speciale diensten, moeten bekend worden via de plaatselijke media.

U wilt na alle diensten koffiedrinken. Koffiedrinken heeft een functie: u wilt opletten of er mensen alleen staan of zitten. Tip: heeft u tijdens het koffiedrinken al eens een 'vreemde' aangesproken?

Alle leeftijdsgroepen moeten zich thuis kunnen voelen in een gastvrije kerk.

Tijdens de kerkdienst de grote deuren open laten en de glazen deuren dicht. U wilt de 'avonddienst' invoeren als kringgesprek / huiskamergesprek.

3. Wat moet de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond doen, opdat mensen van 30-55 jaar zich beter thuis voelen in onze gemeente?

Het grote probleem is dat niemand weet waarom die groep niet meer naar de kerk gaat. Om daar achter te komen moeten wij bij deze mensen op huisbezoek gaan en hen gericht moeten bevragen/ enquêteren. Gezinsdiensten organiseren kan een idee zijn.

U geeft verder adviezen voor het opzetten van contactwerk, zoals gericht pastoraat dat nu bij 75-plussers gebeurt.

4. Hoe kan de communicatie van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond (intern en naar buiten toe) worden verbeterd?

U vindt dat wij niet alleen activiteiten en (kerk)diensten moeten communiceren, maar ook moeten uitstralen dat je een bepaalde levenshouding hebt.

U vindt het jammer dat niet alle activiteiten worden aangemeld voor de website.

Een beamer kan de kerkdienst ondersteunen.

Men moet het nieuwe PDC gebruiken om naar buiten te treden, bijvoorbeeld via koffiedrinken tijdens de markt.

U wilt dat de nieuwsbrief meer bekendheid krijgt en meer wordt gepromoot.

In verband met armoedebestrijding moet het contact met de burgerlijke gemeente intensiever.

U wilt (Kerst)kerkdiensten op TV-Weesp.

5. Hoe kunnen de leden van de Protestantse Gemeente Weesp en Driemond nog beter hun talenten ontplooiën als vrijwilliger?

Men moet initiatieven positief benaderen en nieuwe ideeën niet gelijk afschieten.

Kijk wat verder om iemand te vragen; graag buiten de bekende visvijver. Indien men wat voor de kerk doet, is/wordt men meer bij de kerk betrokken. Men moet de attitude creëren, dat de gemeente iets van je mag verwachten als gemeentelid. De tijdsinvestering moet vooraf bekend zijn en men moet mensen vragen voor concrete zaken.

Nogmaals onze dank voor uw inbreng.

U hoort over enige tijd weer van ons.

De beleidsplancommissie:

Manin Konijnenbelt

Wim Lamfers

Hans Snoeij



Hedendaagse spiritualiteit (II)

In een artikel over hedendaagse spiritualiteit in de NRC van 1 november stelt de filosoof Coen Simon terecht dat de grens tussen spiritualiteit en narcisme, met dat veel hedendaagse spiritualiteit alleen maar op het eigen ego en de eigen behoeften is gericht, wel erg dun is geworden. Hedendaagse spiritualiteit is vooral individualistisch van aard. Dat was in de kloosters al eeuwenlang zo. Denk aan De spirituele oefeningen van Ignatius de Loyola. Maar anderzijds ontbrak in het kloosterleven niet het tegenwicht van het gezamenlijk vieren tijdens de vele getijdendiensten. Dat tegenwicht ontbreekt nu veelal, want hoewel men vandaag de dag een viering van tijd tot tijd als indrukwekkend ervaart, is de regelmaat van het samen vieren veelal weggefallen. Men zoekt God alleen en in zichzelf, niet in gemeenschap met anderen. De dichter Rilke, de mystica Simone Weil en de denker Cioran zijn duidelijke vertegenwoordigers van die werkwijze. Dan gaat men om zich happy te voelen naar Bali of Nepal, zonder iets van het geestelijk leven van de mensen daar te snappen, en heeft men niet door dat men slechts buitenstaander, toeschouwer is, geen deelnemer die volop participeert en daardoor geestelijk en psychisch gevoed wordt.

Kan dat wel: helemaal op jezelf spiritueel zitten te wezen? Volgens bijbelse normen niet. Daar zijn mensen principieel op elkaar aangewezen. Daar is voor het ik-tijdperk geen ruimte. Narcisme is de Bijbel op grond van Matteüs 22:37-40 ten enenmale vreemd. Een eenzame spiritualiteit, hoeveel diepgang die ook moge hebben, schiet bijbels gezien tekort, omdat het contact met de ander is weggefallen. Waar de ander ontbreekt, kan het niet anders of de Ander ontbreekt ook, zo leren de Bijbel en de joodse filosofen Buber en Levinas ons. Denk alleen al maar aan de gelijkenis van de verloren zoon. Waar de ander ontbreekt, vallen het voor de Bijbel zo wezenlijke gesprek en de voorbede weg. Daarmee ontbreken wezenlijke aspecten van het mens zijn en het gelovige zijn.

Waar narcisme en 'jeder soll nach seiner Façon seilig werden' zich breed maken, groeien mensen, zeker in een tijd vol specialisatie, zo ver uit elkaar, dat zij elkaar niet langer verstaan. Dat is in onze atomaire maatschappij het geval. Dan stelt men zingevingsvragen te veel persoonlijk gericht en te weinig maatschappelijk gericht. Bonhoeffer zag het gevaar van religieuze individualisering en pleitte er daarom voor dat mediteren op Gods Woord gericht en gevoed door een Bijbeltekst gebeurt, opdat meditatie meer is dan met jezelf bezig zijn, in een kringetje ronddraaiend dat geen uitweg kent. Daarom



pleitte hij er ook voordat spiritualiteit meer is dan mooie muziek. Het is vooral samen zingen, meer geïnspireerd door het Gods Woord dan door de ziel strelende muziek. Van soft gedoe moest Bonhoeffer niets hebben. Dat vond hij een vorm van geestelijke armoede.

Coen Simon stelt dat 'de allergrootste vergissing over de ontkerkelijking is te denken dat de geestelijke zorg waarin de kerk lange tijd heeft kunnen voorzien, zou kunnen worden vervangen door een individuele zorg voor jezelf'. Waar men niet langer hoort dat de kerk mensen naar elkaar en naar de samenleving verwijst worden we ontevreden egocentrische botteriken. Niemand kan zichzelf soigneren wanneer de ziel niet langer wordt gestoffeerd (gezang 441:5), niet meer wordt gevoed door verhalen en rituelen waarmee je in de loop der tijd verweven raakt. Waar bijbelse verhalen als voedingsbodem ontbreken, ontbreekt een voor het menszijn wezenlijk fundament. Waar de rijkdom van de joods-christelijke traditie ontbreekt, zijn velen dolende, eenzame, onzekere zoekers geworden, die uiteindelijk niets vinden behalve de leegte. De narcist Cioran houdt in zijn zelfzuchtige spiritualiteit, zijn ongetemperde eigenliefde al gauw niets meer over dan het lege niets, omdat elke vorm van een tegenover ontbreekt. De 'mysticus' Cioran komt niet verder dan mensen gebruiken. Dat is allemaal weinig diepzinnig, weinig heilzaam.

Velen zoeken, gehersenspoeld door de ideologie van de consumptiemaatschappij, naar harmonie en geluk. Maar is dat spiritualiteit? Spiritualiteit leeft veel meer van ontvangen hebben en daarom dankbaar geven en delen om zo diepgang in het leven te ervaren. Omdat er ook op spiritueel gebied veel kaf onder het koren zit en religie spelen met vuur is, hebben kloosterlingen de eeuwen door altijd een leraar gehad die je de weg wijst in het land van de spiritualiteit. Zo was bezig zijn met spiritualiteit nooit een eenzaam gebeuren, een monoloog. Zo kon spiritualiteit niet ontaarden in een vorm van zelfzuchtig gedrag, zoals bij de solo-religieus, die de filosoof Charles Taylor beschrijft, wel mogelijk is. Zo was duidelijk dat spiritualiteit in allerlei opzichten een dialoog met de ander en de Ander is, die ons beiden ten diepste vreemd blijven en juist daardoor een heilzaam tegenover voor ons zijn. Harmonie vindt men vooral in de stilte van een mooi kerkgebouw of door helemaal op te gaan in een lied, wanneer men de troost van de muziek ervaart.

Ds. W.J. Lamfers

Berichten vanuit Indonesie

Nieuws van Pieter en Kathleen uit Calang, een vervolg op de nieuwsbrief van oktober. Zie voor de hele nieuwsbrief: www.pknweespdriemond.nl en bij de uitgang Waagplein op het prikbord.

Sinds eind oktober werken Pieter en Kathleen in Calang, aan de kust in Noord Sumatra.

Calang verschilt op het eerste gezicht erg van Nias. Het district Aceh Jaya is aan de kust overwegend vlak en verder landinwaarts heb je bergen. Zoals jullie waarschijnlijk weten werd dit gebied getroffen door de tsunami in 2004. Zichtbaar van de tsunami is vooral de nieuw gebouwde woningen, nieuw aangelegde wegen en de nieuwe moerassen die ontstaan zijn omdat het grondniveau soms wel 1½ meter is gezakt. De verwoestende kracht van de tsunami is vooral te horen vanuit de persoonlijke verhalen van de mensen

Medair werkt in het district Aceh Jaya in 7 dorpen. Hier zijn we bezig met water en sanitatie projecten bij ongeveer 600 huishoudens. Pieter gaat zich vanaf november vooral bezighouden met het management en technische kant van deze installaties. Ik ga me (onder andere) richten op de training van de verschillende huishoudens in het onderhouden van de installaties en hygiene.

Je kan mensen vertellen hoe belangrijk het is om water te koken, maar als iets niet vanzelf gaat (zoals met drinkwater in Nederland) dan kost het erg veel tijd voordat dit vanzelfsprekend wordt. Hoe moeilijk vinden wij het niet om gewoontes waarvan we weten dat die niet goed voor ons zijn te laten? Hoe vaak was ik eigenlijk mijn handen voor ik ga eten! Op zoek dus naar de handvatten waarmee deze mensen zichzelf kunnen overtuigen dat het toch echt beter is voor hen en het gezin om hygiene binnen het gezin te verbeteren. En alleen de voorzieningen geven is niet genoeg.

Tot slot

Bedankt voor alle interesse in ons leven (email, kaarten en cadeautjes). We hebben zin in komende maand en als je/u zich afvraagt: "waar doen ze dit voor?!" Ons geloof in, zoals De Dijk eindigt hun liedje met:

Als de akkers overstromen

Wil geen mens er aan geloven

Morgen wordt het toch weer licht

Ya'ahowu Pieter en Kathleen

Op 9 november stuurden Pieter en Kathleen een brief speciaal voor in het Kerkblad:

Geweldig hoe de kerk eruit ziet! Met trots kijken we naar de heringerichte kerk. Als wij vermoedelijk in februari weer een paar weken in Nederland zijn, kijken we ernaar uit om weer plaats te nemen in de kerk en specifiek het plekje in de bank waarbij de zittingen zijn herbekleed. Daarnaast een mooie maquette van het jeugdgebouw, dat hopelijk snel gerenoveerd kan worden.

Dat de hedendaagse internet en communicatie middelen veel mogelijk maakt is een open deur, maar je realiseert je het pas echt als je midden in de bush alle berichten kunt inkijken alsof je zelf inwoner van Weesp bent. Onderweg, Weespernieuws en de website van de FC Weesp wordt met veel interesse gelezen,.

Naar de kerk gaan we niet of nauwelijks omdat de taal echt een te grote barriere vormt op Nias en omdat er in Aceh waar we werkzaam zijn sinds October geen kerken zijn. In het begin van ons project hadden we elke zondagmorgen een kleine kerkdienst met een andere christelijke NGO, maar naar dat die vertrokken zijn is dit niet meer van de grond gekomen.

Toch gaat er geen dag voorbij zonder geloof. Elke ochtend wordt de dag gestart met een samenkomst van een half uur, waarbij we zingen, bidden en uit de bijbel lezen. Via de DVD kijken we ook met regelmaat naar een kerkdienst. In moeilijke periodes in het project hebben we vooral geleerd te bidden en bovenal te danken als we weer een stap verder zijn. We lezen ook veel geestelijke literatuur en plukken met regelmaat een preek van de website.

Kortom veel inspiratie vanuit onze mede teamleden, bijbel en literatuur. Daarnaast zijn de gebedsbrieven van Medair een welkome ondersteuning. Het is moeilijk om e.e.a. te visualiseren, maar als je er bij stil staat, geeft het een goed gevoel te weten dat er wereldwijd wordt gebeden voor de medair projecten.

Bedankt voor de leuke kaart met diverse bemoedigende boodschappen die we via de post hebben gekregen alweer enige maanden geleden. Sorry voor onze veel te late reactie, maar tijd glipt hier door onze handen heen. We zouden graag meer willen delen en schrijven over al onze ervaringen, maar dat is onmogelijk, we werken 6 dagen in de week en veelal savonds ook. Daardoor kan je onmogelijk direct reageren op de vele communicatie die we hebben met Nederland. Tja we missen Nederland wel, maar kijken tevens uit naar de periode dat we voor Medair kunnen werken.

Tot de volgende keer.
Kathleen en Pieter

● Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels, jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en postzegel. We hebben veel keuze en indien niet voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Ontvangen via kerkcontact

Gift n.a.v. de fruitbakjes € 10,00 van mw. F. en € 5,00 van n.n. Hartelijk dank!
Pitty Wijma

Als dank voor het fruitbakje:
Ontvangen € 10,- van fam. O. via mevr. W.
Ontvangen € 5,- van fam. N. via mevr. O.
Hartelijk dank
Ankie Wiereyn-Quak

Verjaardagsfonds

Nog steeds zijn wij naarstig op zoek naar iemand die wil meewerken aan het verjaardagsfonds. Velen uit onze gemeente zetten zich hier al voor in. Een van de wijken is op dit moment zonder medewerker. Het zou jammer zijn als dit zo blijft, want hoe meer schouders de lasten dragen hoe lichter het werk is. Het betreft hier de wijk van Houtenlaan – Prinses Irenelaan – Singel, en directe omgeving. Wie helpt ons met dit werk? Wilt u zich opgeven of wilt u er misschien wat meer over weten, neemt u dan s.v.p. contact op met mevrouw Elly Lijnsvelt-van Dusseldorp, tel. 410810 of met ondergetekende. Alvast hartelijk dank.

Namens het college van Kerkrentmeesters,
Triencko Boerema, tel. 412744



Volkskerstzang

Zondag 21 december is er weer de traditionele volkskerstzang in de Grote- of Laurenskerk. Medewerking verlenen het Rehobôth koor uit Amsterdam, het Bankraskoor uit Amstelveen en het Laurenskoor. De dirigent is Bob Vuyk. Frits Heil verzorgt de muzikale begeleiding van de koorzang en van de samenzang. Hij improviseert ook over enkele bekende kerstliederen. De volkskerstzang begint om 15.00 uur. De kerk is open om 14.30 uur.



Protestantse Vrouwen op Weg

Bedankt

Onze Bazaar / Verkoopdag was heel geslaagd en de opbrengst van 5200 euro is geweldig goed. Daarom willen we alle mensen (mannen en vrouwen) die ons weer zo heel goed met alles geholpen hebben, heel hartelijk bedanken. Mede door al die helpers is het ook deze keer weer een groot succes geworden.

Kerstavond

Op maandag 15 december 2008 willen we onze Kerstavond vieren. We hopen dat het weer een fijne sfeervolle avond wordt met een liturgie, het samen zingen en mw. Ineke Brons die het Kerstverhaal zal vertellen. Allen heel hartelijk welkom om 19.45 uur in het Verenigingsgebouw Waagplein 10.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Webkijkers gezocht

De redactie van onze website – te bezoeken op www.pknweespendriemond.nl – is op zoek naar mensen die bereid zijn om hun mening te geven over de site. Bijvoorbeeld over:

- § kun je vinden wat je zoekt?
- § gaat dat voldoende snel?
- § staat het op een logische plek of onder een logisch kopje?
- § mis je iets?

Het zou fijn zijn uw reactie te ontvangen op ons mailadres webredactie@pknweespdriemond.nl. Bellen kan ook: naar 0294 418 669 (Han Op 't Land) of 0294 482 243 (Carin Stavast). Er is echter wel een behoorlijk kans dat u ons niet treft; een mailtje heeft daarom onze voorkeur.

Bedankt dat u ons helpt om de site nóg beter te maken.

Hein van der Tholen (66) is Weesper kerkganger sinds 1980. Hij heeft vroeger bij de koopvaardij gevaren als scheepswerktuigkundige, heeft vervolgens meegewerkt aan het droogmalen van Zuidelijk Flevoland en was daarna tot aan zijn pensioen werkzaam bij het Hoogheemraadschap.

Wat geloof je?

Ik geloof in God. In de leer zoals het hier in de kerk wordt gebracht. Ik heb veel behoefte aan een goede preek, aan een dienst met inhoud. Ik vind de kerk een fijne plek om heen te gaan.

Waar hoop je op?

Dat ik lang en gezond mag blijven leven, evenals mijn omgeving natuurlijk. Tot nu heb ik veel geluk gehad in mijn leven. Ik ben een zondagskind denk ik. Je gaat de weg waarbij je ergens geholpen wordt om de juiste keuze te maken. Alles gaat uiteindelijk zoals het moet gaan.

Wat is liefde?

Trouw. Respect en zorg voor elkaar. Oog hebben voor een ander.



Dankbetuiging

Lieve mensen, langs deze weg willen wij (Ad en Marrie Meijer) u hartelijk danken voor de getoonde belangstelling tijdens het verblijf in het ziekenhuis en revalidatiecentrum, Naarderheem, van Ad Meijer. Uw aandacht, attenties en het vervoer (van en naar Naarderheem) wordt bijzonder door ons gewaardeerd. Onze dank is groot.

Met vriendelijke groet,
Ad en Marrie Meijer

Lieve mensen

Hartelijk bedankt voor uw medeleven en belangstelling tijdens de ziekte en na het overlijden van Dirk. Het voelde heel warm dat er zo veel lieve mensen om ons heen stonden in de kerk en op weg naar zijn laatste rustplaats.

Dank u wel.

Geertje Verweij
Wijnje en Reijer
Peter en Nel
Dick en Willy
en kleinkinderen

Dankwoord

Wij willen iedereen bedanken, die op welke wijze dan ook met ons hebben meegeleefd na het heengaan van onze dierbare moeder, Marretje Plaat-van der Roest. Ook heel veel dank aan alle lieve mensen, die onze moeder de laatste jaren van haar leven zo trouw bezochten en hielpen, thuis op de Oudegracht en in de Hogeweyk.

U allen bent ons tot grote steun geweest.

Yvonne en Aad van Mulukom

Kinderclub de Regenboog

Ja, we zijn weer begonnen. De eerste middag is al weer voorbij en weet je wat we zo fijn vonden? Er kwamen een heleboel kinderen. Vele kenden we al maar er kwamen ook nieuwe bij. Daar zijn we heel blij mee!! We hopen dat jullie het ook leuk vinden op de club en elke woensdagmiddag blijven komen. Ben je nog niet of nog nooit geweest, je blijft van harte welkom hoor!

Er zijn op de eerste middag heel veel kleurrijke rupsen naar huis mee genomen. Dit is één van de onderdelen van de middag. We doen nog veel meer. We vertellen uit de Bijbel, puzzelen, zingen, bidden en natuurlijk knutselen (zagen, verven, knippen, plakken, kleien en kledderen). Je maakt de mooiste kunstvoorwerpen.

De club is er elke woensdagmiddag van 14 tot 15.30 uur (alleen in de schoolvakanties niet). Rond de paasdagen sluiten we het af met een bingo middag. De club wordt gehouden in het jeugdgebouw. (ingang HOC in de steeg naast Kruidvat en Hebron) En weet je, de club is helemaal gratis en je mag je vriendje of vriendinnetje meenemen. Je kunt ons ook vinden via het internet. Je toets PKN in Weesp in en bij het menu organisatie. Daar is De Regenboog te vinden. Er staat ook een foto bij. Mochten er nog vragen zijn bel gerust. (Elly van Beek 416 975, Willy Nagel 254 388 of Joke Groenendaal 251 524).

Tot ziens allemaal op de club,
de juffies



Helpen met kerstboom optuigen?

Zie pagina 15!

Adventsproject voor de kinderen

In de adventstijd leven we van de verwachting. We kijken uit naar kerst, het feest waarop we vieren dat God dicht bij de mensen wil zijn. We wachten op het licht, dat doorbreekt in het donker.

We lezen in deze periode verhalen die gaan over verwachting. De verhalen laten iets zien van hoe het is om uit te kijken naar de Messias die komen zal. Al eeuwenlang verwachten mensen de komst van het licht in de wereld. Maar tegelijk heeft het verhaal van kerst ook heel onverwachte elementen: Jezus wordt geboren in een stal in Betlehem, waar herders hem als eerste zien.

Met de kinderen ontdekken we in deze periode wat er allemaal komt kijken bij verwachting. Zo zien we op de eerste zondag een deurwachter, die dag en nacht op wacht staat om te wachten tot zijn meester thuiskomt. Verwachten is soms ook volhouden: altijd alert blijven, overdag en in de nacht.

Op de tweede zondag horen we dat je je verwachting ook kunt delen met andere mensen. Je kunt het vertellen aan iedereen die het maar horen wil, zoals ook Johannes de Doper dat deed. Als anderen delen in de verwachting, komt de verwachting pas echt tot leven.

Als we wachten op de Messias, vragen we ons ook af: Wat voor mens zal hij zijn? Waaraan zullen we hem herkennen? Op de derde zondag denken we dan ook na over hoe je Jezus kunt herkennen. Johannes de Doper herkende Jezus als de man die komen zou.

Bij verwachten hoort ook vertrouwen – als je geen vertrouwen hebt, kun je ook niet blijven verwachten. Op de vierde zondag wordt het verhaal verteld van de aankondiging aan Maria. Maria kende de engel niet en ze schrok erg toen hij bij haar kwam. Maar Maria had vertrouwen: Ze zei dat het zo moest gaan als de engel gezegd had.

We gaan als vanouds weer veel leuke, creatieve, en ook een keer een lekkere, creaties maken.

Via de e-mail zullen de kinderen nog een uitnodiging ontvangen, natuurlijk zijn alle kinderen in de leeftijd van 4 t/m 12 jaar van harte welkom om met ons mee uit te kijken naar het feest dat komen gaat.

Tot ziens bij de kinderdienst.

Namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot





Veel plezier met deze kleurplaat!

Collecteren in de kinderdienst

Sinds enige tijd komen de kinderen na de collecte pas weer terug in de kerk, dit om de leiding en de kinderen wat meer tijd te geven voor een verhaal en een leuke verwerking bij dit verhaal. De kinderen maken dan niet mee dat er in de dienst wordt gegeven voor de kerk en voor andere mensen. We hebben nu bedacht om tijdens de kinderdienst te gaan collecteren. Samen met de lichtjes nemen we ook een collectezak mee die dan in de kinderdienst rondgaat.

Wilt u uw kind wat geld meegeven voor deze collecte?

Bedankt, namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot



Kinderkerstfeest

Ook dit jaar wordt het kinderkerstfeest weer gehouden in het koor van de Grote of Laurenskerk. Poppentheater Fatsnerran verleent medewerking door het schimmenspel "Geen Stille Nacht" op te voeren. Verder is er natuurlijk een mooi kerstverhaal, er zijn veel bekende kerstliedjes, muziek, traktaties en heel veel licht en warmte.

Dus schrijf de datum vast in de agenda:

*Zondag 21 december
17.00 uur
Kinderkerstfeest!*

Namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot

Kerstproject kindernevendienst

In de Adventtijd zamelen we geld in voor een project, via de doos op tafel. Dit jaar hebben we gekozen voor het project Isiaiah 54 in Zuid Afrika van de Stichting Be More.

Be More (www.be-more.nl) zet zich in voor mensen in ontwikkelingslanden die hulp nodig hebben. Omdat ze arm zijn. Of ziek. Of hun ouders verloren hebben. Of niet naar school kunnen. Of...



Be More gelooft dat mensen de sleutel zijn tot het oplossen van de vele problemen in de wereld. Daarom helpen zij kleinschalige ontwikkelingsprojecten die direct hulp bieden. Niet alleen financieel, maar vooral ook met vrijwilligers. Zodat zij samen met de lokale bevolking kunnen werken aan het project en er op deze manier een band ontstaat. Een band van begrip, betrokkenheid en respect.



Project Isiaiah is ontstaan doordat er voor misbruikte en verlaten kinderen in Zuid Afrika, niet veel plekken zijn om heen te gaan. En dat, terwijl er ongelofelijk veel van zulke kinderen zijn. Glynnis & Keith besloten jaren geleden, om hun huis open te stellen voor deze kinderen. Om ze op te vangen, voor ze te zorgen en ze een toekomst te geven. Inmiddels heeft het stel in ruim 20 jaar meer dan 500 kinderen in hun huis in Bluff, vlakbij Durban, gehad; van enkele dagen tot maanden of zelfs jaren. In 2004 startten zij Isiaiah 54, om hun prachtige werk met deze kinderen voort te kunnen zetten.

Ellen van Gemert (<http://ellenvangemert.helptmee.nl>) gaat in mei 2009 als vrijwilligster naar Zuid-Afrika naar Isialah 54 en zal zich gaan inzetten bij de basisverzorging van deze misbruikte en verlaten kinderen. Wij willen het project waar zij naar toe gaat graag steunen. Zondag 30 november komt zij persoonlijk vertellen waar het geld aan besteed zal worden.

Dus.... kijk waar "de beplakte doos" staat!

Wil Schulte (jeugdouderling)
en Marieke da Costa (jeugddiaken)

