

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
10^e jaargang, nummer 14, 2 november 2009



Meditatie 5

Van de predikanten 10

Calvijn in Weesp 15

Voor de jeugd 18

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Dhr. W. van Bodegraven, 0294 251 841, riethoeve@hetnet.nl

Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Beschikbaar in de oneven weken, nadere informatie kunt u vinden bij de berichten van de predikanten.

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdcc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

● Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669, e-mail:

kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp

Telefoon 0294 419065

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond,

Weesp. E-mailadres: diaconieweesp@hotmail.com

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

● Erediensten

zondag 8 november

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds M.G.K. van Veen
Calvijndienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte jeugdwerk

19.00 uur ds J. Plomp, Putten
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte jeugdwerk

zondag 15 november

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

9.00 uur kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconaat

11.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconaat

10.00 uur kerksiteviering in Biosgebouw

zondag 22 november

Christus Koning/ Eeuwigheidszondag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds A. Groeneveld en ds D. Pruiksmā
m.m.v. het Laurenskoor
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte orgelfonds

19.00 uur ds R.W. de Koeijer, Putten
Gereformeerde Bond
voorber. Heilig Avondmaal;

1^e collecte kerk
2^e collecte orgelfonds

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

6 november R.K. viering
13 november ds R.H. de Vos, viering H.A.
20 november R.K. viering



Inzameling oude boeken

Boekenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (410657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (483993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken ook meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Kleding- en naaimachine actie

t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 08 november

rit A Hr. T. Pickard 410072
 rit B Hr. W.v Bodegraven 251841

zondag 15 november

rit A Hr B. Wever 410997
 rit B Hr.C. Roetman 412439

zondag 22 november

rit A Hr. A. Mul 410636
 rit B Hr. S. Biesheuvel 417859

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Evangelisatiegebouw, Nieuwstad 50 van 14.00 tot 16.00 uur.

Onderweg op internet:

<http://www.pknweesp driemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje** om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw. Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. Mul 410636
 Mw. Hubert 419389
 Hr. van Heiningen 777739
 of 06 345 96 380

Kerkradio

contactpersoon

Hr. Piet van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

woensdag 4 november

Psalmen zingen met Calvijn 20:00 uur
 Grote of Laurenskerk

donderdag 5 november

Alzheimer café, inloop 19.00 uur, aanvang 19:30 uur
 Hart van Weesp, herengracht 35. Respijtzorg wat is dat?

dinsdag 10 november

oecumenische gesprekskring orthodoxe kerk 10:00-11:30 uur
 BIOS-gebouw

woensdag 11 november

Calvijn op bezoek, theatervoorstelling 20:00 uur
 Grote of Laurenskerk

vrijdag 13 en zaterdag 14 november

ophalen oud papier, graag buiten zetten voor: 8:00 uur

zondag 15 november

50-plussers-middag 17:00-18:45 uur
 Koor van de Grote of Laurenskerk

maandag 16 november

bespreek het samen 14:00-15:30 uur
 Huiskamer HOC-gebouw

dinsdag 17 november

Weesper filosofiekring (groep 2) 20:00-22:00 uur
 BIOS-gebouw

maandag 23 november

vergadering Grote Kerkenraad 20:00 uur
 BIOS -gebouw

dinsdag 24 november

Passage, Chr. Vrouwenver. 19:45 uur
 Speeltuingebouw tje, Driemond

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
 € 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
 € 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Wortel schieten

Het thema van de maand van de spiritualiteit, november, is dit jaar: wortel schieten. Dan ga je je afvragen wat onze 'roots', onze geestelijke wortels zijn. Blijkens Psalm 62 en Jesaja 30:15 zijn dat stilte en vertrouwen. Beide zijn zeldzaam geworden in een land waarin men stilte steeds minder kan ervaren en het vertrouwen in de politiek sterk is gedaald. Wil er sprake zijn van een goed leven, dan kan een mens niet zonder deze twee basisvoorwaarden, stilte en vertrouwen, zo weet men al vanouds.

De dichter van Psalm 62 zoekt God in de stilte, omdat hij weet dat hij alleen God kan vertrouwen, omdat alleen God garant staat voor een heilzame wijze van leven. Daarmee neemt de dichter afstand van wat niet goed is voor een mens, maakt hij nauwkeurig onderscheid tussen goed en kwaad. Herrie, een gejaagd bestaan en wankelmoedigheid vallen daarmee af. Hij staat boven vijanden, die hem pootje proberen te lichten, omdat hij weet heeft van 'een vaste burcht' (Gezang 401), die niet wankelt, geen zig-zag-beleid voert, maar betrouwbaar is als steun en toeverlaat. Daarom verwacht de zanger alles van God, de 'vaste rots' (Gezang 174 o.b.) en van niemand anders. Daarom roept hij ook anderen op om alles te verwachten van deze unieke 'schuilplaats in gevaren' (Psalm 18:1), deze kerkburcht.

Ook deze dichter weet net als de profeten dat aanzienlijken en leugens samengaan, hoog geplaatsten weinig voorstellen, weinig vertrouwen kunnen inboezemen. Ook deze dichter verwacht niets van de politiek en van wapengekletter. Maar door het falen van hoog geplaatsten raakt hij niet in paniek, zoals om ons heen gebeurt. Hij kiest niet uit pure wanhoop voor wilde zwart-wit-oplossingen; die bieden nooit een uitweg uit de moeilijkheden, maar maken de problemen veeleer nog groter. Terwijl om hem heen wantrouwen heerst, kiest deze gelovige tegen de stroom in voor vertrouwen, maar dan wel van een heel bepaald soort: Godsvertrouwen. Een beter fundament is er immers niet (1 Korinthe 3:11 en 12).

Voor de vertrouwelijke omgang met God, voor spiritualiteit heb je stilte nodig. Waar stilte en vertrouwen ontbreken, kan spiritualiteit niet gedijen,

lopen kerken leeg. De secularisatie is de diepste oorzaak van de morele crisis waarin wij zitten. Daaruit komt o.a. het gebrek aan vertrouwen tussen banken, de onbetrouwbaarheid van bankvoorwaarden en van zogenaamde deskundigen, die voor alles en iedereen uit veelverdieners zijn voort. De geestelijke armoede en het morele vacuüm ten gevolge van het gebrek aan spiritualiteit, aan moreel besef en aan gelegenheid om in alle rust en stilte op adem te komen hebben deze omvangrijke crisis veroorzaakt. Omdat deze dichter weet heeft van het geheim van de stilte, keert hij zich af van alles wat een negatieve invloed op een mens heeft en neemt hij, heel bewust, zijn toevlucht tot de stilte, tot God. Alleen daar komt een eind aan alle onrust: in meditatie en gebed, in je toevertrouwen aan de Eeuwige geprezen zij zijn naam. Alleen in de stilte klinkt het lied (Psalm 65:1), dat 'nieuwe krachten' (Psalm 63:1; 68:3; 119:33) geeft. Alleen daar. Verder is er vooral gebakken lucht, waar de Schrift - als enige(!) van alle heilige boeken - steeds weer doorheen prikt. Alleen stilte, vertrouwen, aandachtig leven, 'mindfulness' scherpen je blik, leren je door een andere bril te kijken, geven je een verrassend andere kijk op de ogenschijnlijk alledaagse werkelijkheid en schenken je het inzicht waardoor je ziet 'waar het op aankomt' (Filippenzen 1:9).

Een mens heeft stilte nodig om te kunnen leven op de adem van Gods stem. Een mens heeft van jongs af aan vertrouwen ('basic trust') nodig om niet ontworteld in het leven te staan, met alle negatieve gevolgen van dien. Alleen dan kan je vertrouwend lopen, wetend 'mij geleidt des Heren hand' (Gezang 293:1). Alleen dan weet je 'wie gelooft haast niet' (Jesaja 28:16). Wie God vertrouwt durft het aan tegen de stroom in onthaast te leven, ver van de waan van de dag die alleen maar onnodig veel onrust veroorzaakt. De Psalm dichter en de profeet weten wat een mens nodig heeft. Daarom weten zij wat zij ons willen meegeven. Spiritualiteit als bron voor het goede leven, spiritualiteit als bron van verzet (Bonhoeffer) vind je in al zijn rijkdom alleen... in een eeuwenoude kerk.

zondag 8 november

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Calvijndienst

Dit jaar werd de reformator Johannes Calvijn 500 jaar geleden geboren. Ter ere daarvan vindt in de kerk van Weesp een speciale Calvijndienst plaats. Calvijn was geboren en getogen in de katholieke kerk. Profiterend van die traditie schiep hij een nieuw soort spiritualiteit. Volgens hem moest een mens afstand doen van zijn/haar eigen beelden en woorden om zich te kunnen richten op God. Het resultaat was een spiritualiteit van de leegte. Alle franje uit de liturgie moest wijken om één concentratiepunt over te houden: het Woord. Volgens Calvijn kon een kerkdienst op die manier een mens uit tillen boven het leven van alledag, en kon een gelovige op die manier God ontmoeten. Niet toevallig behield Calvijn de middeleeuwse katholieke traditie om een kerkdienst te beëindigen met de Lofzang van Simeon: "Zo laat Gij, Heer, uw knecht... thans henegaan in vrede, nu hij uw zaligheid... gezien heeft op zijn bede."

Of de kerkdienst van 8 november zal voldoen aan die hoge Calvijns norm, is nog even afwachten. We gaan er in ieder geval ons best voor doen. (Ds. M.G.K. van Veen)

zondag 15 november

Grote of Laurenskerk, 11.00 uur

Op zondag 15 november buigen wij ons maar niet over een van de apocriefe boeken, zoals het rooster van Kind en Zondag aangeeft. De kerk heeft niet voor niets voor een andere invalshoek gekozen door scheiding te maken tussen canonieke en apocriefe boeken. In die dienst zal daarom Marcus 12:41-44 centraal staan en daarmee de vragen 'wat is veel en wat is weinig?' en 'voor welke mensen heb je oog?'

Wij zingen Psalm 66:1, 3, 5, 6 en 7, Psalm 116:1, 2, 3, 6 en 8, gezang 99, gezang 100:1, 2, 4, 6 en 7 en gezang 473:1, 2, 3, 4 en 5. (Ds. W.J. Lamfers)

Koffiedrinken thuis

8 november	mevr. Sliggers Keulsevaartstraat 147
15 november	i.v.m. de aanvang van de kerkdienst is er geen koffiedrinken thuis
22 november	mevr. Van Kessel Korendragershof 13

zondag 22 november

Laatste zondag kerkelijk jaar

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze laatste zondag voor advent herdenken wij hen die in het voorbije kerkjaar ons zijn voorgegaan op de weg naar de Heer. Elders in dit kerkblad treft u de lijst aan van hen die in de voorbij maanden overleden zijn. Onze gedachten en gebeden zijn in het bijzonder bij de families en vrienden van de overledenen. Maar ook allen die korter of langer geleden een dierbare aan de dood verloren, willen we in Gods hoede aanbevelen.

Deze zondag werkt het Laurenskoor onder leiding van Frits Heil mee aan de dienst. Nadat in het gebed om ontferming de namen van de overledenen zijn genoemd, worden eerst de naaste families uitgenodigd om een licht aan de paaskaars te ontsteken. Vervolgens is ieder die dat wil welkom om hetzelfde te doen. Het licht van de opgestane Heer moge ons vergezellen, al onze levensdagen.

Na afloop van de dienst kunt u een roos meenemen. Er zijn rozen waaraan naamkaartjes hangen. Die zijn bestemd voor de families van hen die met name in deze dienst zijn genoemd. U bent welkom om één van de andere rozen mee te nemen naar huis of naar de begraafplaats.

In deze dienst gaan ds. Groeneveld en ds. Pruikma voor. Christine Kamp bespeelt het orgel. (Ds. Groeneveld en Ds. Pruikma)

Werkgroep oud papier

Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 13 november wordt in het centrum van Weesp het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 14 november wordt in de rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

● In memoriam

*Johanna Gijsbertha – Ans – Gillissen-Jansen
10 januari 1917 – 20 september 2009*

Op de hoge en naar haar kinderen op de rouwkaart schreven, op de gezegende leeftijd van 92 jaar is overleden onze zuster Ans Gillissen-Jansen. Zij woonde in zorgcentrum Oversingel. Nadat haar man, Henk in 1996 was overleden, probeerde mevrouw Gillissen de draad van het leven op te pakken. Ze had een bijzondere moeilijke tijd achter de rug met de bijna dagelijkse bezoeken aan haar man in verpleeghuis Hogewey. En ook toen zij vervolgens ernstig ziek werd, probeerde ze haar weg zo goed mogelijk te gaan. Haar kinderen en kleinkinderen hebben haar

daarom bewonderd. Tot de laatste tijd ook haar geest verschemerde. Zij overleed rustig en kalm op de leeftijd van de zeer, zeer sterken.

Op vrijdag 25 september hebben we mevrouw Gillissen bij haar man op Carspelhof begraven. We lazen de trouwtekst uit Exodus over de engel van de Heer die altijd voor ons uitgaat en we lazen haar belijdenistekst. Jezus zegt: Ik ben de weg, de waarheid en het leven. Laten wij op de weg van de waarheid verder gaan. Dan zullen ook wij leven.

Ds. D. Pruiksmā

*Nicolaas ter Beek
20 november 1915 - 14 oktober 2009*

Vele jaren is hij met plezier in hart en nieren veehouder geweest op de boerderij aan de Utrechtseweg. Maar na het overlijden van zijn vrouw, waardoor hij maar liefst twintig jaar alleen zou zijn, werd het leven voor Klaas ter Beek zo anders. De laatste jaren in Oversingel verliepen steeds moeizamer. Wanneer je niet meer je eigen gang kunt gaan en je krachten afnemen, neemt ook de levenslust af. Gelukkig kwam zijn dochter hem trouw elke week bezoeken.

Mijnheer ter Beek was een meelevend gemeentelid, dat tot op hoge leeftijd trouw de Grote kerk bezocht en later de diensten op Oversingel. Zingen was zijn lust en zijn leven. Wij hebben daarom veel gezongen in de dienst waarin wij op 19 oktober afscheid namen van Klaas ter Beek. In die dienst stond Psalm 121 centraal, een lied van vertrouwen in onze Bewaarder. Aansluitend vond de begrafenis plaats op Carspelhof.

Ds. W.J. Lamfers

*Aaltje Maria van Emmerik
24 april 1916 - 14 oktober 2009*

Zij had arts willen worden. Maar ja, een meisje en dan arts worden, dat ging tot voor kort helaas niet. Wat zijn er zodoende veel talenten verloren gegaan...

Gelukkig was er iemand die de kweekschool voor haar wilde betalen en zo stond mevrouw Van Emmerik in de crisistijd als een van de velen onbetaald voor de klas in Nederhorst den Berg. De gouden standaard was voor sommigen belangrijker dan een fatsoenlijk leven voor velen...

Als je weet dat God je leven leidt, dan ga je niet bij de pakken neer zitten, als je geen goede startpositie hebt gehad, als je jeugd niet zonder problemen verliep, maar dan ga je met het nodige doorzettingsvermogen wat goeds van je leven maken. Dat deed Aaltje Maria van Emmerik, heel bewust. Met de nodige humor en vanuit een sterk sociaal besef leefde zij heel altruïstisch voor de ander. Met veel plezier heeft zij er

bewust voor gekozen in achterstandwijken schooljuffrouw te zijn. Dan kan je immers zoveel meer voor een mens betekenen. Zij was een blijmoedig betrokken medemens, dat op grond van een groot rechtvaardigheidsgevoel Gods beschutting wilde doorgeven aan mensen die onbeschermd in het leven staan.

Na haar pensionering voltooide deze volhoudster de studie Nederlandse taal- en letterkunde. Muziek en literatuur hebben haar een leven lang veel geschonken.

In de dankdienst voor haar leven op dinsdag 20 oktober in de Willibrordkerk te Nederhorst den Berg stond Psalm 84 centraal. Naast die eeuwenoude kerk hebben wij Aaltje Maria Van Emmerik begraven bij haar familieleden.

Ds. W.J. Lamfers

Overledenen 2008 - 2009

2008

23 november	Hillegonda Mouwen-Barneveld
26 november	Jannigje van Iperen
8 december	Andries Bouhuijs
12 december	Elisje van der Linde
13 december	Pieter Gerrit Griffioen

2009

20 januari	Tiny Tjerkstra-de Valk
22 januari	Leni Bastiaanse
6 februari	Greta Henriëtte van der Leeuw-Maris
22 februari	Hijlke Zweitses – Henk- Hijlkema
13 maart	Essiena van Amstel-Koekkoek
7 april	Eugenie Sara de Bock-van Calcar
11 april	Aaltje Hendrika van Dieren-Bakker
13 april	Willem Nelis Otten
15 april	Gerrit Johannes van Velzen
24 april	Bromley Trenton Williams
16 mei	Bernard den Hartog
4 juni	Nicolaas Alexander van der Leeuw
21 juli	Johannes Nieskens
29 juli	Willem Nagel
7 augustus	Gerard Tom Bakker
17 augustus	Margaretha Elisabeth van Kassel
20 september	Johanna Gijsbertha – Ans – Gillissen-Jansen
4 oktober	Dirkje Tinholt-Kreuger
14 oktober	Nicolaas ter Beek
14 oktober	Aaltje Maria van Emmerik
14 oktober	Hendrik Jan van der Wolf

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Gezang 273 vers 1

Ds. D. Pruiksmā

Uit de gemeente

In Hospice Kajan in Hilversum bezochten we opnieuw mevrouw Bouhuijs. Ze is een beetje aan haar nieuwe omgeving gewend en gelukkig werkt de pijnstilling goed. Ze is blij met alle belangstelling, ook

in de vorm van kaartjes, die vanuit de gemeente wordt getoond. Hoe het verder zal gaan, wachten we af. We leggen al onze vragen en zorgen in de handen van God.



Thuis aan de Casparuslaan wordt de heer Bram Vonk intensief verpleegd. Zoveel als mogelijk zijn ook de kinderen in Weesp. En wanneer dan alles is geregeld, alle woorden zijn gezegd, dan is het stille wachten op de Eeuwige die ons in zijn ontferming wil ontvangen.

Mevrouw Dolman, Papelaan, werd opnieuw geopereerd. Haar geduld en dat van haar man wordt wel erg op de proef gesteld. Nu hopen we dat het einde van de lange pechweg in zicht is gekomen. Ook al duurt het nog wel even voordat het been weer helemaal gebruikt kan worden. We houden de kerstdagen in het oog!

Mevrouw Snel, Achtergracht, werd opgenomen in het ziekenhuis in Hilversum. De situatie liet zich ernstig aanzien en na ampele overwegingen vond een operatie plaats. Daarna ging het gelukkig een stuk beter, ook al verbleef mevrouw Snel nog wel op de afdeling Intensive Care. Gezien de complexe problematiek zullen bijzondere oplossingen moeten worden gevonden. Maar de zorg van haar man en de zorgen van de kinderen voor moeder én vader, houden hen dicht bij elkaar.

Afscheid

Vanuit de Vrije Universiteit wordt een onderzoekje gedaan naar de ervaringen in gemeenten rond predikanten die na hun vertrek in die gemeente zijn blijven wonen. Dat onderzoek werd in het blad van de Bond van Nederlandse Predikanten aangekondigd en de directeur van de Bond, zelf predikant maar niet als zodanig actief, leverde daarbij enig commentaar vanuit de praktijk. U begrijpt dat ik met meer dan gewone belangstelling die bladzijden las. Want het is niet eenvoudig om 'nee' te zeggen. Wanneer jonge mensen vragen of je volgend jaar hun huwelijk wilt bevestigen. Of wanneer er vragen komen over een mogelijke doopbediening. En al helemaal niet wanneer mensen aan het einde van hun weg zijn gekomen en het afscheid voorgoed komt dichterbij.

U begrijpt misschien ook dat ik met enige vreugde kennis nam van het feit dat de besluiten die ik tot nu toe intuïtief nam, helemaal in de lijn liggen van wat er officieel op papier is gezet. De gedragscode voor predikanten – ik had het kunnen naslaan! – vraagt

uitdrukkelijk om ruimte te geven aan de opvolger en natuurlijk ook aan de predikanten die in de gemeente werkzaam blijven. Uitzonderingen op de regel zijn alleen mogelijk met uitdrukkelijke toestemming van de kerkenraad. Het lijken mij verstandige afspraken.

Varia

Op zondag 15 november zijn de vijftig-plussers welkom in de kerk voor een gezellige maaltijd.

Op donderdag 19 november vergadert het consistorie. Ook de vijf contactdames van Kerkcontact zijn weer welkom bij dit gesprek. We zetten onze pogingen voort om in het kader van het beleidsplan de verschillende vormen van bezoekwerk in onze gemeente te integreren.

De tweede thema-avond die in het kringenboekje al was aangekondigd, komt te vervallen.

ICCJ

Week 46, maandag 9 en met vrijdag 13 november oktober, en week 48, van maandag 23 tot en met vrijdag 27 november, zijn bestemd voor het werk voor de ICCJ.

Tot slot

De laatste zondag van het kerkelijk jaar is een emotievolle dag. Maar al onze gevoelens, ook het verdriet en het gemis, kunnen een bedding krijgen in de kerkelijke rituelen. En dat is troostend. Je steekt een kaars aan, je noemt in de stilte van je hart een onvergetelijke naam. Dat kun je natuurlijk ook in je eentje doen. En hoe vaak doen we dat niet! Maar die ene keer, op de laatste zondag voor advent, dan komen we samen. Dan delen we verdriet en geloof beide.

Ds. D. Pruiksmā

Ds. A. Groeneveld

Ds. Alida Groeneveld is met studieverlof.



Met wie wij meeleven

Op 13 november om 19 uur wordt in de Grote kerk het huwelijk ingezegend van Monica Schoonhoven en Anne Haga (Herengracht 27D). Wij zijn blij dat deze meelevende gemeenteleden in ons midden zijn komen wonen en God om een zegen willen vragen over het geluk dat zij samen door het leven mogen gaan. 'Ik ben van mijn lief en mijn lief is van mij' (Hooglied 2:16), zo staat er boven de liturgie. Een prima inzet! Wij wensen jullie vele goede jaren toe onder Gods zegen, dat het lied der liederen bij jullie intens mag blijven klinken en hopen dat jullie snel een meer permanente woning in ons mooie stadje aan de Vecht zullen vinden.

Mevrouw Roest (Ossenmarkt) heeft pijnlijk ervaren dat onze verzorgingsstaat lang niet altijd een zorgzame samenleving is: zij werd van hot naar her gesleept, er was nergens plaats voor haar in de herberg. Gelukkig kwam er ten langen leste toch een goede oplossing en is zij nu definitief verhuisd naar 'De Florisberg' in Muiderberg.

Herman Schulp herstelt in verpleeghuis 'Gooizicht' in Hilversum wonderwel, maar moet af en toe wel naar het ziekenhuis voor verdere begeleiding op de moeizame weg naar herstel die hij aflegt. Gelukkig is Hermans wil om te leven ongebroken en kan hij de ontwikkelingen met de nodige humor bezien.

Er zijn nogal wat mensen die thuis in stilte aantobben. Oud worden willen we allemaal, maar oud zijn valt soms niet mee. Zo wordt heel wat leed verwerkt, terwijl meniggeen dat niet doorheeft.

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van twintig euro. Hartelijk dank!

Varia

Met al die activiteiten rond Calvijn zijn wij in Weesp een van de weinige plaatsen in ons land waar deze reformator zoveel aandacht krijgt. Een unieke gelegenheid dus om iets interessants op te pikken! Op 11 november zal ik niet samen met u bij Calvijn op bezoek kunnen komen, omdat ik dan in Katwijk over een probleem moet spreken waar veel kerken vandaag de dag helaas mee te maken krijgen: dat men een kerkgebouw moet sluiten. Wij in Weesp weten hoe men op een goede wijze met dat probleem om moet gaan. Daarover wil men in Katwijk graag meer horen. Wij leven in Weesp en niet in Athene of Parijs, maar de belangstelling voor de filosofie is er in Weesp en omstreken niet minder om: in twee goed bezette groepen wordt ijverig gelezen en gediscussieerd. Ook zo zijn wij kerk voor de stad.

Op 1 november presenteerde Christine Kamp in het Orgelpark in Amsterdam haar vierde dubbel CD. met werken van Louis Vierne. Gezien de lovende kritieken op de vorige CD's valt te verwachten dat ook deze dubbel CD een internationaal succes wordt. Christine (en Fons niet te vergeten), van harte gefeliciteerd met deze geweldige prestatie!

Overzie ik wat er alleen al dit jaar door onze organiste, predikanten en theologen uit Weesp aan muziek, artikelen en boeken op de markt is gebracht, dan kan men deze mensen zeker niet gebrek aan creativiteit verwijten. Ook zo wordt onze gemeente rond de Grote kerk op de kaart gezet.

Op 12 november wordt in Driemond weer de jaarlijkse snertmaaltijd gehouden. Vele lekkere hapjes worden dan door Driemonders verorberd. Wij hopen u ook daar te ontmoeten.

Op 15 november is er van 17.00-19.00 uur weer een gezellige middag met een lunch voor 50-plussers in het koor van de Grote kerk. U kent het recept: een hapje en een drankje, een gezellig praatje, een lunch en samen bekende liederen zingen waar uw hart naar uitgaat. Geef u snel op bij het PDC.

Wanneer er sprake is van onderbezetting, is dominee zijn niet leuk meer, want dan moet er te veel in een veel te korte tijd worden gedaan, terwijl je de dingen juist met aandacht wilt doen. Zodoende kwam ik ook aan menig huisbezoek niet toe en heeft zich het nodige achterstallig werk opgestapeld. Dat vind ik bijzonder vervelend, maar ligt niet aan mij. U bent in mijn gedachten en wanneer er weer tijd is ziet u mij.

Ds. W.J. Lamfers



Thema avonden geloofsopvoeding

Dinsdag 17 november en dinsdag 1 december 2009: geloofsopvoeding bij jonge kinderen. Plaats: de dorpskerk van Nigtevecht. De avonden beginnen om 19.45. Meer informatie is te vinden op www.kerknigtevecht.nl. Belangstellenden uit de omgeving van Nigtevecht worden van harte uitgenodigd.

Afsluiting project verbouwing en herinrichting grote kerk

Vorig jaar september hebben we feestelijk onze heringerichte en verbouwde Grote Kerk in gebruik genomen. Er moesten toen nog wat puntjes op de 'i' worden gezet, maar afgezien van het nog te plaatsen glazen informatiepaneel in de toren is het project inmiddels volledig afgerond.

Dit project werd, zoals bekend, financieel mogelijk door de verkoop van zowel Kerkcentrum Hogewey als de Maarten Luther kerk. Voor velen een pijnlijke zaak. En dat zal hooguit langzaam slijten. Dat begrijpen wij en respecteren we. Desondanks hopen we dat de heringerichte en verbouwde Grote Kerk en straks het nieuwe gemeentecentrum een deel van deze pijn wegneemt en duidelijk maakt waarom de kerkenraad hiertoe heeft besloten. De feestelijke opening en de overwegend positieve commentaren geven ons wat dat betreft vertrouwen.

Als Stuurgroep Gebouwen willen wij dit onderdeel van ons werk afsluiten met u een samenvatting te geven van de financiën en een overzicht van de tot stand gekomen zaken. In 2003 is er door de werkgroep Gebouwen een begroting van € 240.000 ingediend bij de kerkenraad voor een beperkte herinrichting / verbouwing van de Grote kerk. Belangrijkste onderdelen van deze plannen waren de verbetering van de geluidsinstallatie, renovatie van de toiletten/pantry, vervanging van de stoelen, vernieuwing van het liturgisch centrum en beperkte klimaatverbeteringsmaatregelen (bij de entree) om de kerk 's winters aangenamer te maken en een opgeknapte entree.

Na de financieel zeer succesvol verlopen verkoop van de 2 kerkgebouwen en bijbehorende woningen is er begin 2007 door de Stuurgroep Gebouwen een nieuwe begroting gepresenteerd met een duidelijk andere en uitgebreidere aanpak. Deze begroting sloot op totaal € 604.000. Naast een geactualiseerde begroting van de oorspronkelijke plannen (nu uitkomend op ca € 225.000) werden er vele nieuwe plannen voorgesteld. Deze plannen zijn inmiddels allemaal gerealiseerd. Het gaat hier dan om: aanbouw invalidentoilet, nieuwe pantry, nieuw liturgisch centrum, infrarood verwarming, multimedia, nieuwe geluidsinstallatie, nieuw opklapbaar podium, berging achter oude banken, opknappen oude banken, extra verlichting, spaarlampen in de kronen,

verrijdbare kasten voor stoelen, een buitenvitrine, nieuwe stoffering van de preekstoel en knielbank, reserve klapstoelen, informatiebord in toren (is bijna gereed), stiltecentrum in koor, gedachtenishoek, nieuw doopvont, verbeterde ringleiding, ophangen Lutherse mozaïeken, glazen toegangsdeuren, hittegordijn onder toren, opknappen wandelkerk met nieuwe vitrines, nieuwe kandelaars op liturgisch centrum en voor de kindernevendienst.

Hoewel we ons realiseren dat de gunstige verkoopopbrengsten ons in staat stelden meer te realiseren dan aanvankelijk gedacht, een luxe positie, zijn we er als Stuurgroep best wel trots op dat de uiteindelijke kosten met € 602.000 binnen de nieuwe begroting zijn gebleven. En daarbij hopen we dat de nieuwe verwarming zich uiteindelijk ook nog terugverdient door een lager gasverbruik.

Veel dank zijn we daarbij verschuldigd aan vele vrijwilligers die daar in meer en mindere mate aan hebben bijgedragen dat dit mogelijk werd. Met name de inzet van Elbert Post en Lex Been willen we niet onvermeld laten. Ook Dolf Floors en Wim Vree zijn we dankbaar voor hun inzet.

Als Stuurgroep hopen en verwachten we dat we de komende decennia veel profijt zullen hebben van wat we de afgelopen jaren met elkaar hebben weten te realiseren.

Daarnaast vindt er een nog jaren durende restauratie van het kerkgebouw zelf plaats, die nagenoeg niet ten laste van onze kerkelijke gemeente komt (dankzij een toegezegde subsidie van Monumentenzorg tot 2014 voor 50% van de kosten en de luxe van een grote groep vrijwilligers in de Oud Papier Groep die de resterende 50% verwacht bijeen te halen door het maandelijks ophalen van oud papier).

We feliciteren de Protestantse gemeente te Weesp en Driemond dan ook van harte met dit multifunctionele schitterende ingerichte en gerestaureerde kerkgebouw: met recht klaar voor de toekomst.

Namens de stuurgroep Gebouwen,
Aart Jochemsen en Marien Weststrate

Adverteren in Onderweg ?

Inlichtingen en opgave bij
Wijnand van Bodegraven,
tel. 0294 – 251841

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 411816

Malawi

Vanuit Malawi kreeg ik bericht dat er een Nederlandse filmploeg is geweest. Vader en dochter, Erik en Sacha, waren te gast in het Mua Hospital. Het project dat wij twee jaar gesteund hebben. Zij logeerden in het dorp bij een gewone familie in een klein huisje. Zelf heb ik bij deze mevrouw Tembo gegeten. Een erg aardige mevrouw met een zoon. U kunt nu echt zien hoe het er in Mua toe gaat. Hoe de mensen hun water moeten halen bij de waterput en hoe zij op vuurtjes bij het ziekenhuis hun eten klaarmaken.

Vanaf zondag 4 oktober is het programma zes weken lang te zien bij NET 5 vanaf 19.00 uur.

Op de aftiteling van het programma staat ook Dr. Erdi Huizenga. U heeft haar hier gezien. Kijken dus!

Ineke Sliggers

Van de redactie: per abuis is bovenstaande mededeling niet geplaatst in het vorige nummer van Onderweg. Zondag 8 november om 19.00 uur is de laatste uitzending. Op www.net5.nl bij 'programma gemist' zijn de vorige afleveringen onder de pogrammanaam: 'Eric en Sascha in Afrika' nog te bekijken.

Alzheimer Cafe Weesp

"Respijtzorg, wat is dat?", 5 november 2009

Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van zorg met als doel de mantelzorger (dit is degene die zorgt voor iemand die ziek is) even vrijaf te geven.

Er zijn diverse respijtzorgvoorzieningen die mantelzorgers in de gelegenheid stellen hun zorgtaken even helemaal over te dragen aan een vrijwilliger of beroepskracht. Dat kan eenmalig zijn (een vakantie voor de patiënt) of periodiek (een dagdeel per week) of overname van de zorg zodat de mantelzorger ook echt vrijaf heeft.

Op donderdag 5 november wordt uitleg gegeven wat respijtzorg nou precies inhoudt en kunt u uw vragen stellen.

Gastspreker is een consulent van Steunpunt Mantelzorg, Gooi en Vechtstreek.

Vanaf 19.00 uur bent u welkom voor een kop koffie of thee, om 19.30 uur start het informatieve deel van de avond.

Locatie: Hotel Restaurant 'Hart van Weesp' Herengracht 35, Weesp. Meer informatie: gooi@alzheimer-nederland.nl, Vivium Zorggroep, Lia Hagen (0294) 239 670.

Met dertig komen de rimpels



Het zijn allang niet meer alleen vrouwen die zich zorgen maken om het ouder worden. En wat nog erger is: je wordt steeds jonger oud! Blijft het leven nog aantrekkelijk na je dertigste?

www.geloofinjeleven.nl

Geloof In Je Leven, themasite voor dertigers, is een initiatief van de Protestantse Kerk in Nederland.

Deze site is gericht op de vragen waar we allemaal mee bezig zijn: de materiële rijkdom in relatie met levensvragen en religieuze vragen. Om te zwerven, om te kijken, te luisteren.

De website biedt een groot aantal video-items aan: filmpjes, Interviews, filmfragmenten en clips die via diverse thema's toegankelijk worden gemaakt.

Boekje voor mensen die in de kerk trouwen

Steeds meer mensen willen hun huwelijk kerkelijk laten inzegenen. Het boekje *Trouw vieren* speelt in op deze tendens. Het boekje is het derde in een reeks van drie over doop, rouw en trouw, een serie die de Protestantse Kerk samen met Boekencentrum Uitgevers heeft ontwikkeld.

Uit onderzoek blijkt dat veel mensen een kerkelijke inzegening willen van hun huwelijk, terwijl ze niet of nauwelijks (meer) binding hebben met een kerk. Velen doen dat om de viering van hun huwelijk 'compleet' te maken, in de overtuiging dat het huwelijk meer is dan het sluiten van een contract.

Trouw vieren is een boekje voor mensen die in de kerk willen trouwen, of ze nou bij een kerkelijke gemeenschap horen of niet. Het boekje biedt veel achtergrondinformatie. Wat zegt bijvoorbeeld de Bijbel over liefde, trouw en verbond? En wanneer kun je een beroep doen op de kerk? Het boekje gaat in

op de betekenis van trouw en liefdesrelaties, en van het huwelijk in de christelijke traditie. Ook is er informatie over wat er bij komt kijken als je in de kerk wilt trouwen, en geeft



het informatie over de onderdelen van de liturgie in een trouwviering. Portretten van stellen die in de kerk getrouwd zijn maken het boekje compleet, evenals korte tekstfragmenten, gedichten en prachtige foto's. Achter in het boekje meer informatie over 'trouw vieren', met o.a. 'hoe vind ik een kerk?', boeken en websites.

Trouw vieren is te koop via de dienstenorganisatie van de Protestantse Kerk in Nederland, tel. (030) 880 13 37, e-mail bestellingen@pkn.nl.

• Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Calvijn in Weesp

▪ **woensdag 4 november: psalmen zingen**

Over de psalmen uit het Liedboek valt veel te vertellen. Wie weet bijvoorbeeld dat een aantal psalmmelodieën ook voorkomt in de Lutherse traditie en wie herkent in psalm 68 het "O Mensch bewein dein Sünde gross" van Bach. En hoe klinken de spannende syncopen van psalm 61? Zelden gezongen, maar meer dan de moeite waard!

Woensdagavond 4 november, 20.00 uur in de Grote of Laurenskerk (Nieuwstraat) vertellen Christine Kamp en Mirjam van Veen meer over de psalmen uit het liedboek en hun boeiende geschiedenis. Maar vooral gaan we ze zingen!

▪ **zondag 8 november: kerkdienst in het teken van de spiritualiteit van Calvijn**

De reformator Johannes Calvijn was diep doordrongen van de afstand tussen God en mens. Een mens kon God noch in beelden, noch in woorden vatten. God onttrok zich volgens Calvijn aan menselijke categorieën. Calvinistische spiritualiteit kenmerkt zich daarom door soberheid. Calvinistische kerken verbeelden op treffende wijze deze spiritualiteit van de leegte. Deze leegte creëert ruimte voor het woord. Sommigen hebben in de zestiende eeuw de gereformeerde reformatie ervaren als een liturgische kaalslag; anderen echter lieten zich meevoeren in de poging terug te keren naar de kern, zich te concentreren op de bijbel.

Bij hun terugkeer naar de bijbelse kern toonden de gereformeerden een voorliefde voor twee bijbelboeken: de psalmen en de brieven van Paulus. Gereformeerden zongen zondag aan zondag de psalmen zodat hun spiritualiteit doordeesemd raakte door het stoere, weerbarstige godsbeeld uit dit bijbelboek. Ze lasen week aan week uit de brieven van Paulus om steeds opnieuw te horen over de

rechtvaardiging door het geloof.

Tijdens de Calvijndienst laten we ons opnieuw inspireren door deze spiritualiteit van de leegte.

We zingen psalmen (bekend en onbekend) en we lezen uit de brieven van Paulus. Christine Kamp zal laten horen dat de psalmen van Genève terecht zijn betiteld als een monument in de muziekgeschiedenis; Mirjam van Veen zal preken over de rechtvaardiging door het geloof.

Grote of Laurenskerk aanvang 10:00 uur. Na afloop van de dienst kunt u napraten onder het genot van een kopje koffie.



▪ **woensdag 11 november: Calvijn op bezoek (toneelvoorstelling)**

De Protestantse Kerk in Nederland heeft in het kader van het Calvijnjaar een theatervoorstelling laten maken, getiteld 'Calvijn op bezoek'. In zeven scènes vertelt hijzelf, in Weesp gespeeld door Ferdinand Borger, over zijn leven en waar het voor hem op aankwam. Het thema vrijheid komt een aantal keren terug. Calvijn deelt in het algemene verlangen naar eenvoud, en het rechte staan voor God. Wie Calvijn op bezoek krijgt, zal ontdekken dat hij af en toe irritant en eigenwijs is, ook zeker geen heilige. De makers hebben geen karikatuur van hem gemaakt. Al met al is het beslist een aanrader om de voorstelling te gaan bekijken.

Grote of Laurenskerk aanvang 20:00 uur, zaal open 19:30 uur. Toegang gratis; bijdrage in de onkosten wordt op prijs gesteld.

Besprek het samen

Iedereen die graag wil meepraten over de bijbelteksten die op zondag aan de orde komen, is van harte welkom. Voorkennis is niet nodig. De eerst volgende preekvoorbereiding is op maandag 16 november van 14:00-15:30 uur over de teksten van zondag 22 november, de laatste zondag van het kerkelijk jaar. De teksten zijn Sefanja 1:14-2:3, Openbaring 1:1-8 en Marcus 13:14-27. Graag een eigen bijbel meebrengen. Opgave is niet nodig. Locatie: huiskamer HOC. Informatie: ds. Alida Groeneveld bij voorkeur per e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Besprek het samen (2)

Op zondag 13 december (3^e advent) zijn de teksten Sefanja 3:14-20 en Lucas 1: 39-56. Wie mee wil praten is van harte welkom op maandag 7 december van 14:00-15:30 uur. Graag een eigen bijbel meebrengen. Opgave is niet nodig. Informatie: ds. Alida Groeneveld bij voorkeur per e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Naast deze voorbespreking is er op zondag 13 december een nabespreking van deze dienst. Details daarover komen in het volgende kerkblad.

Roemenië, herfst 2009

De kredietcrisis treft arme landen veel harder dan ons land. De werkloosheid loopt in Roemenië snel weer op: tot boven de tien procent. En dat terwijl meer dan tien procent van de beroepsbevolking in het buitenland werkt. Deze allesbehalve gezonde situatie maakt duidelijk dat zolang de oud-communisten invloed op de politiek uitoefenen het niet goed zal gaan met dit land. Vorig jaar was er onder een liberale regering zeven procent groei. Dit jaar is het land dankzij het bekende wanbeleid van oud-communisten acht procent achteruit geboerd... De presidentsverkiezingen in november gaan dan ook over de vraag of men er twintig jaar na 1989 eindelijk in zal slagen de corrumperende invloed van de oud-communisten te beperken. Zo niet, dan blijft de ontwikkeling van het land stagneren en zal het land geen rechtsstaat worden met een betrouwbare overheid.

Menige Roemeen is in Spanje werkloos geworden. Dan wordt er geen geld meer naar huis gestuurd. Een gevoelige klap voor de Roemeense economie, maar vooral voor veel familieleden. De bouw van heel wat huizen ligt daardoor stil. Moet je op de bank geld wisselen, dan is het er in tegenstelling tot andere jaren benauwend stil...

De hulp uit Weesp aan onze studente, die betere cijfers zal moeten halen, aan veertig kinderen, die winterkleding konden kopen, en aan ouderen, die niet rond konden komen, was dan ook bijzonder welkom.

Opvallend is dat de orthodoxe kerk dankzij patriarch Daniel, een vriend van ons, naast een religieus elan ook een diaconaal elan doormaakt. Alom zorgt de kerk, geïnspireerd door de Cappadocische vaders uit de vierde eeuw na Christus, voor wat de overheid nalaat: voor gaarkeukens, voor opvang van kinderen, voor gratis medische zorg voor arme mensen. Ook

vanuit de kloosters is men er als dienende kerk. In het zestiende-eeuwse klooster Bogdan Vodă is dat wel heel duidelijk te zien. Naast het monnikenklooster bouwde men twaalf gezinsvervangende huizen, een school, een medisch-sociaal centrum, een speeltuin en een nonnenklooster. Zo ontstond een hele sociale wijk. Goed opgeleide monniken en nonnen doen dienst als arts, als leerkracht, als sociaal werkster, als activiteitenbegeleidster, als luisterend oor en als klankbord. Dit komt allemaal op de televisie, waardoor men ook elders goede ideeën opdoet.

Met vreugde zagen wij op de t.v.-zender van de kerk dat het kerkbezoek groot is, net als de deelname aan de talrijke pelgrimages. De kerk is de enige steunpilaar voor mensen in een land, waarin qua overheid structureel niets is veranderd in twintig jaar: wegen vol gaten, te weinig infrastructuur, allemaal dankzij corrupte politici en bestuurders. De huizenmarkt is in elkaar gestort. De prijzen waren dan ook belachelijk hoog. Het toerisme is in dit land vol natuurschoon achteruit gegaan. Kortom, er zijn vele problemen dankzij een kleine groep mensen zonder verantwoordelijkheidsgevoel en naastenliefde. Alleen Evangelie en kerk bieden ook hier een heilzaam alternatief, tot vreugde van velen.

Ondanks de armoede blijft cultuur in Roemenië net als voor de Tweede Wereldoorlog belangrijk. Theater, muziek, boeken, films, festivals, het is er allemaal en op hoog niveau. Ook het Concertgebouworkest deed dit jaar mee aan het prestigieuze Enescu-festival in Boekarest. Zodoende zag ik een Weesper, die afkomstig is uit Amerika, op de Roemeense t.v. cello spelen. Zo zie je maar weer: Weesp is een wereldstad.

Ds. W.J. Lamfers

Dag van de open gastvrije kerk

Zaterdag 21 november 2009 organiseren Stichting Leve de Kerk (oecumenische stichting die staat voor de open gastvrije kerk), De Roerom (nieuws- en communicatieblad voor mensen, betrokken bij kerk en samenleving) en Op Goed Gerucht (beweging van moderne theologen; predikanten, geestelijk verzorgers, kerkelijk werkers en anderen) een themadag: Hoe gaan wij als gemeente / parochie om met de spanning tussen enerzijds het streven naar openheid en gastvrijheid en anderzijds het inhoud geven aan de eigen identiteit?

's Morgens plenaire presentaties van drie open en gastvrije gemeenten en parochies: De Elthetogemeente te Alblasterdam, Frater Andreasparochie te Tilburg en de Grote Kerk te Emmen. Daarna gesprekken met nog meer open en gastvrije parochies en gemeenten, o.a. Lochem, Oss en Brandpunt in Amersfoort.

Na de lunch: werken in groepen om kritische punten te verzamelen en elkaar te bevragen. Dwars er doorheen en tot slot: reflectie van Monic Slingerland.

De dag wordt gehouden in het Johannescentrum, Moezeldreef 400, Utrecht Overvecht (vlak bij NS station Utrecht-Overvecht.)

- 9.30 uur: aankomst en koffie
- 10.00 uur: opening, liturgisch moment en neerzetten van de thematiek.
- 12.30 uur: middagpauze
- 15.30 uur: einde

Toegang: € 10,00 (inclusief lunch) bij voorkeur van tevoren te voldoen op Rekening 76 96 342 t.n.v. stichting Leve de Kerk te Ridderkerk. Betaling aan de ingang van de zaal is ook mogelijk. Opgave via email: secretaris@levedekerk.nl.

Informatie op internet: www.deroerom.nl, www.opgoedgerucht.nl, of www.levedekerk.nl.

● Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

In Gods werkplaats. Max Lucado

Wat er in je verleden ook gebeurd is, God wil betrokken zijn bij je toekomst. Als je je leven in zijn handen geeft, haalt hij je van de schroothoop van vervlogen dromen. In zijn werkplaats vormt hij je om tot een gaaf, sterk en kostbaar werktuig. 49 bemoedigende overdenkingen over de waarde van elk mens.
Gebonden € 12,95

Dat eet ik echt niet! Iris Boter

Stel je voor: je moeder is een beroemde zangeres en omdat ze zo nodig op tournee wil, moet jij drie maanden bij een tante wonen in the middle of nowhere. Vanwege de frisse lucht, zegt ze. Nou, noem dat maar fris. En dan wonen in een woonwagen zonder internet en zonder mobiel bereik!
Gebonden € 3,95

Dorus en Ko. Helga Warmels en Marieke ten Berge

Op een dag krijgt slager Dorus een wel heel bijzonder cadeau: een biggetje. Een hartverwarmend verhaal over het ontstaan van een unieke vriendschap.
Gebonden € 4,95

Er zijn al kerstkaarten en adventkalenders. Ook zijn er enkele dagboekjes en agenda's voor 2010.

Tot ziens in Hebron,
Gerda Hoozeveld

Bloemengift

Ontvangen € 8,00 van mevr. SW. Via mw. H.

Het Laurenskoor 65 jaar!

De motivatie om lid te zijn van een koor is voor ons het zingen in de kerkelijke gemeente. Maar ook betekent lidmaatschap van ons koor gezelligheid en de nodige sociale contacten. Het gaat ons om het plezier in het zingen en het zingend uitdragen van ons geloof. Dat hopen wij nog wat jaren vol te houden, ook al worden wij een dagje ouder.

Heeft u zin om mee te zingen in ons koor? Meldt u zich bij mij aan, u wordt met open armen ontvangen. Ja, u ook mannen! Wij repeteren op dinsdagavond van 20.15 tot 22.15 uur in het koor van de Grote Kerk.

Jos Moolhuizen, voorzitter
Telefoonnummer: 0294-411753

Kerkelijke inzegening huwelijk Anne Haga en Monica Schoonhoven

Vrijdag 13 november 2009
19.00 uur, Grote of Laurenskerk

We willen u graag uitnodigen voor de kerkelijke inzegening van ons huwelijk op vrijdag 13 november aanstaande. Omdat we nog maar net in Weesp zijn komen wonen en dus ook nog maar net lid van de kerk zijn geworden, willen we ons graag even voorstellen. Anne is 28 jaar en hij werkt bij de gemeente de Ronde Venen (Mijdrecht) als beleidsmedewerker stedenbouw. Hij heeft hiervoor de studie Bouwkunde aan de universiteit in Delft gevolgd en via de studentenvereniging in Delft Monica leren kennen. Monica is 23 jaar en heeft net haar studie Taalwetenschap in Amsterdam afgerond. Zij werkt als kwaliteitscontroleur en tester bij een softwarebedrijf dat gespecialiseerd is in taaltechnologie.

Wij kennen elkaar nu ongeveer vier jaar en samen huren wij nu een woning aan de Herengracht 27D in Weesp. We vinden Weesp een erg gezellig stadje om in te wonen en ook voelen wij ons al een beetje thuis in de kerk. Dr W.J. Lamfers zal in deze trouwdienst voorgaan. We zien de kerkelijke inzegening als het hoogtepunt van onze huwelijksdag. Graag willen we u als gemeentelid uitnodigen om dit heugelijk feit met ons mee te vieren en God te prijzen voor Zijn overstelpende liefde.

Na de kerkdienst is er gelegenheid om het bruidspaar de hand te schudden in de kerk

Groeten,
Anne Haga en Monica Schoonhoven



Kinderclub "De Regenboog"

Er staat al een stoel voor jou klaar!
Ja, dat doen we niet zo maar
Wij vinden het fijn om te zingen en te vertellen
met nog meer kinderen
Niets hoeft je te hinderen
De deur staat iedere week voor jou dus open
Kom dus maar gerust het H.O.C. binnen lopen
Je stoel staat al klaar
Ja, echt waar.....

Waar en wanneer is er club?
Op D.V. woensdagmiddag 18 november starten we met de club! We beginnen om 14.00 uur en stoppen om 15.30 uur. Nu het Jeugdgebouw opnieuw wordt gebouwd, zijn wij zolang in het H.O.C. Het is de zelfde ingang (fietsenstalling) maar we gaan nu rechts om naar de huiskamer en naar boven.

Wat doen we allemaal?
Tijdens de club wordt er een Bijbel verhaal verteld en we zingen. Ook krijg je een map mee, en ontvang je iedere week een nieuwe opdracht, zoals een puzzel, een kleurplaat of een samenvatting van het vertelde verhaal (als je dit leuk vindt). Het tweede gedeelte van de middag gaan we gezellig

knutselen. Dat kan van alles zijn! De mooiste creaties gaan jullie maken!

Wie zijn er welkom?
Ben je tussen de 4 en 12 jaar, dan ben je van harte welkom! Er zijn 2 groepen, de leeftijd bepaalt in welke groep je zit.

Daar wil ik meer van weten.
Geen probleem. Kom gewoon eens een keertje kijken. Je bent van harte welkom op de kinderclub. En neem je broertje, zusje, vriendje of vriendinnetje gewoon mee! Ook die zijn van harte welkom!!!
De kinderen die al op de club zitten, krijgen een persoonlijke uitnodiging.

Wie zijn wij?
Wij zijn drie juffen: Willy Nagel, Elly van Beek en Joke Groenendaal. Mocht u nog vragen hebben, bel gerust naar een van ons.
Telefoon van Willy: 254388
Elly : 416975
Joke: 251524

We verwachten jullie allemaal! Tot ziens op 18 november, de juffen.

Kleurplaat



Kinder- en Jeugdwerk Activiteitenkalender 2009/2010

Activiteiten van: kerksite (plus), jeugddiensten, kinderdienst en Regenboog

Dit is de juiste kalender, de eerder aan jullie verstuurde kalender kunnen jullie weggooien

VR	6/11	Kerksite treffen
ZO	8	Calvijn Zondag
WO	11	
VR	13	
ZO	15	Kerksite viering
WO	18	Start kinderclub de Regenboog
VR	20	
ZO	22	
WO	25	Kinderclub de Regenboog
VR	27	
ZO	29	
WO	2/12	Kinderclub de Regenboog
VR	4	Kerksite treffen
ZO	6	
WO	9	Kerstboom in kerk/Regenboog
DO	10	Kerstboom versieren
VR	11	
ZO	13	
WO	16	Kinderclub de Regenboog
VR	18	
ZO	20	Kerksite viering/kinderkerstviering
WO	23	Kerksite kerstavond
VR	25	
ZA	26	
ZO	27	
WO	30	
VR	1/1/2010	
ZO	3	Kerksite treffen Nieuwjaar
WO	6	Kinderclub de Regenboog
VR	8	Nieuwjaarsgala treffen
ZO	10	Exp. dienst
WO	13	Kinderclub de Regenboog
VR	15	Ervaringen
ZO	17	Kerksite viering
WO	20	Kinderclub de Regenboog
VR	22	Ervaringen
ZO	24	
MA	25	Bezinning avondmaal grp 6
WO	27	Kinderclub de Regenboog
VR	29	Sirkelslag kids
ZO	31	
MA	1/2	Bezinning avondmaal grp 6
WO	3	Kinderclub de Regenboog
VR	5	Sirkelslag
ZO	7	
MA	8	Bezinning avondmaal grp 6
WO	10	Kinderclub de Regenboog
VR	12	
ZO	14	JEUGDDIENST
MA	15	Bezinning avondmaal grp 6
WO	17	Kinderclub de Regenboog
VR	19	
ZO	21	1e zondag 40 dagen tijd
WO	24	
VR	26	
ZO	28	
MA	1/3	Bezinning avondmaal grp 6
WO	3	Kinderclub de Regenboog
VR	5	Kerksite treffen

MA	8	Bezinning avondmaal grp 6
ZO	7	
WO	10	Kinderclub de Regenboog
ZO	14	
WO	17	Kinderclub de Regenboog
VR	19	
ZO	21	Kerksite viering Avondmaal
WO	24	Kinderclub de Regenboog
ZO	28	6e zondag, palmpasen
WO	31	Kinderclub de regenboog
DO	1/4	Afsluiting project kind&avondmaal
ZO	4	1e Paasdag
WO	7	Kinderclub de Regenboog - afsluiting Bingo
VR	9	
ZO	11	
VR	16	Kerksite treffen
ZO	18	Kerksite viering
WO	21	
VR	23	
ZO	25	
VR	30	
ZO	2/5	Start Taizé week
WO	5/5/2010	
VR	7	
ZO	9	Einde Taizé week
WO	12	
ZA	15	
ZO	16	Kerksite viering
WO	19	
VR	21	Ervaringen
ZO	23	1e Pinksterdag
WO	26	
VR	28	Ervaringen
ZO	3	
WO	2/6	
VR	4	
ZO	6	
WO	9	
VR	11	
ZO	13	JEUGDDIENST
WO	16	
VR	18	
ZO	20	
WO	23	
VR	25	Afsluiting Treffen
ZO	27	Afsluiting kinderdienst
ZO	4/7	Afscheid kinderen kinderdienst naar Kerksite
VR	9/7	Start schoolvakantie
ZO	29/8	Einde schoolvakantie
ZO	5/9/2010	Startzondag

Verder: Iedere zondag oppasdienst en Kinderdienst tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagavond kerksiteplus bijeenkomst in BI OSgebouw, aanvang 19.30 uur