

Onderweg

*Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
10^e jaargang, nummer 15, 23 november 2009*



Van de predikanten 8

Pastorale herindeling 13

ZWO 15

Voor de jeugd 15

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Nieuwstraat 31

Website: www.pknweespdriemond.nl

Reserveringen Grote of Laurenskerk: Dhr. W. van Bodegraven, 0294 251 841, riethoeve@hetnet.nl

Reserveringen HOC ruimte: Dhr. L. Cornelissen, 0294 411 515, luc.cornelissen@orange.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Ds. D. Pruiksmā

Beschikbaar in de oneven weken, nadere informatie kunt u vinden bij de berichten van de predikanten.

Amstellandlaan 52, 1382 CG Weesp

Telefoon: 0294 412 537, e-mail: f2hdpruiksma@hetnet.nl

Beste opbeltijd: tussen 9.00 - 9.30 en 13.00 - 13.30 uur.

Pastoraal Diaconaal Centrum

Nieuwstraat 25 (HOC), ingang in de Dirk Marcussteeg

Telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdcc@hetnet.nl

Open op maandag, dinsdag en vrijdag van 9.00 tot 13.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. I.F.J. van de Pol, Provincialeweg 6, Driemond

Telefoon: 0294 419 026, e-mail: inekevandepol@hotmail.com

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

● Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669, e-mail:

kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. M.W. Weststrate, S. de Vliegerlaan 15, 1381 EE Weesp

Telefoon: 0294 411 080, e-mail: marien.weststrate@chello.nl

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeesters:

Dhr. G. van den Bosch, Aquamarin 43, 1382 KL Weesp

Telefoon: 0294 410 657, e-mail: g.bosch6@chello.nl

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp

Telefoon 0294 419065

Secretaris: Dhr. H. Snoeij, Mr.J.C.Buhrmannlaan 7, 1381 GH Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond,

Weesp. E-mailadres: diaconieweesp@hotmail.com

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mailadres: webredactie@pknweespdriemond.nl

• Erediensten

zondag 29 november

1^e zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte missionair werk

19.00 uur ds C. van Andel, Amsterdam
Gereformeerde Bond
viering Heilig Avondmaal

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project, Sosuakids

zondag 6 december

2^e zondag van Advent

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds D. Pruiksma
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

19.00 uur kand. G.J. Codée, Amsterdam
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

zondag 13 december

3^e zondag van advent
Gaudete, Verblijdt U

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
viering Heilig Avondmaal
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project, Sosuakids

19.30 uur Christmas Carols

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

27 november ds A. Groeneveld

4 december R.K. viering

11 december de heer G. Herderschee

• Berichten

Met Kerst hoeft niemand alleen te zijn

Kerstinloop interkerkelijke werkgroep

Ook dit jaar staan weer een aantal vrijwilligers van de PKN- en RK kerk klaar om voor u een kerstinloop te organiseren op **eerste kerstdag**.

Deze uitnodiging is gericht aan alle mensen die om welke reden dan ook geen kerstgevoel hebben of ervaren en alle mensen die bereid zijn met anderen het kerstgevoel te willen delen. Jong of oud, kerkelijk of niet kerkelijk, met of zonder partner.

U bent uitgenodigd om te komen naar: het parochiecentrum van de R.K. Laurentiuskerk aan de Herengracht 17 te Weesp. Zo nodig kunt u worden opgehaald en thuis gebracht. De aanvang is om 13.30 uur, sluiting circa 18.00 uur.

Het programma zal evenals voorgaande jaren bestaan uit een gezellig samenzijn, met koffie, thee en iets lekkers, kerstliedjes, een glaasje en een gezellige bingo. Als slot zullen wij vanaf circa half vijf een kerstmaaltijd serveren voor alle mensen die dat thuis of in gezinsverband missen.

Als u nog iets wilt weten kunt u contact opnemen met onze coördinator Ria Jansen van der Laan. Telefoon 0294 414348.

Tot ziens op 25 december!

De werkgroep Kerstinloop

NB: Aanvang kerstinloop dit jaar om 13.30 uur dus niet om ca 12.00 uur! Voor degenen die wat verder weg wonen: u kunt na de koffie in de Grote kerk wel terecht in de RK-kerk om de tijd tot 13.30 te overbruggen. Tip van Cor de Bruijn: ga met een gemeentelid dat dichtbij woont nog even mee naar huis en samen naar de Kerstinloop.

Alzheimer Café

Donderdag 3 december, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur, Hart van Weesp, herengracht 35. "Wat is de relatie tussen dementie en depressie"?

Dementie en depressie zijn twee verschillende ziektebeelden die moeilijk van elkaar zijn te onderscheiden. Wanneer verschijnselen zoals problemen met concentratie en gebrek aan initiatief zich bij beiden voordoen, is het niet altijd eenvoudig onderscheid te maken. Wat wordt nu veroorzaakt door welk ziektebeeld? De relatie tussen dementie en depressie is dan ook ingewikkeld te noemen. Er zijn echter een aantal verschillen aan te wijzen. Daar gaan we met een deskundige op dit gebied over praten.

koffiedrinken thuis

6 december mevr. Moolhuijzen
Sinnigvelderstraat 545

13 december fam. v.d. Bergh
Wiefferingdreef 15

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 29 november

rit A Hr. J. de Vries 450041
rit B Hr. B. v.d. Zande 414840

zondag 6 december

rit A Hr. J. Vree 412532
rit B Hr. J. van Baars 254190

zondag 13 december

rit A Hr. C. Bruijne 263576
rit B Hr. P. Kalwij 432263

Onderweg op internet:

<http://www.pknweespdiemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Iedere dinsdagochtend **koffie-uurtje**
om 9.30 uur in het H.O.C. gebouw.
Van harte welkom!

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112
Hr. A. Mul 410636
Mw. J. Hubert 419389
Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380

Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

woensdag 25 november

avond rond het thema: 'Geloven zegt me niks' 19.30 - 22.30 uur
Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

donderdag 26 november

Historische kring Weesp
Lezing met beelden 'Wandelen door historisch Weesp' 14.30 uur
OAZ-gebouw, Fijnvandraatlaan

dinsdag 1 december

Weesper filosofiekring (groep 1) 20.00 – 22.00 uur
BIOS-gebouw (Middenstraat 131)

donderdag 3 december

Alzheimer café, inloop 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Hart van Weesp, Herengracht 35

maandag 7 december

'bespreek het samen' (3^e advent) 14:00 - 15:30 uur
Meer info op pagina 13

vrijdag 11 en zaterdag 12 december

ophalen oud papier
graag buiten zetten vóór 8.00 uur

maandag 14 december

Kerstfeestviering Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur
Rabozaal, Irenelaan 6

dinsdag 15 december

Oecumenische gesprekskring orthodoxe kerk 10.00 - 11.30 uur
BIOS-gebouw (Middenstraat 131)

dinsdag 15 december

Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00 – 22.00 uur
BIOS-gebouw (Middenstraat 131)

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in het Evangelisatiegebouw, Nieuwstad 50 van 14.00 tot 16.00 uur.

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Genesis aan de Jordaan

Lucas heeft het heel nauwkeurig in hoofdstuk drie voor de edele Theofilus opgeschreven. Het gebeurde in het vijftiende jaar van de regering van keizer Tiberius. Dat is ongeveer het jaar 28. Toen was Pontius Pilatus stadhouder over Judea. Want na het sterven van de wrede kindermoord-koning Herodes had de keizer in Rome gedacht: Mij is gegeven alle macht. Ik stuur een stadhouder naar Jeruzalem en aan de zelfstandigheid van Juda was een einde gekomen. Toen dus! In de tijd van Tiberius en Pilatus en ook van Herodes Antipas. Want toen die wrede Herodes de Grote van het kerstverhaal dood was, hadden zijn zonen de buit verdeeld. Herodes Antipas voerde de hegemonie over Galilea en zijn broer Filippus over Iturea en het land Trachonitis. En waarschijnlijk nog weer een andere broer van dat louche stel had ook zijn deel uit de erfenis van hun vader gepikt. En zo was Lysanias viervorst over Abilene geworden.

Toen dus, o edele Theofilus, toen al die vorsten en keizers het voor het zeggen hadden en onomstootbaar was hun macht. Toen Annas en Kajafas de baas waren in de godsdienst. Koning, keizer, admiraal, Lucas kent ze allemaal. Toen geschiedde het Woord Gods tot Johannes. Tiberius en die hele kliek, ze dachten dat zij het middelpunt van het schilderij van de wereldgeschiedenis waren. Maar ze zijn slechts de figuranten langs de lijst. Want in hún dagen was het dat het Woord Gods tot Johannes geschiedde.

Zo staat het er echt: Het Woord van God geschiedde. Een grapje tussendoor. De Groot Nieuws Bijbel vertaalt: In die dagen ontving Johannes een boodschap van God. You have got mail! Maar dat kan natuurlijk niet. Het Woord kwam ook niet tot Johannes, zoals de NBV ons zegt. Het woord van God heeft een hele bijzondere kwaliteit: het geschiedt! Want het is een scheppingswoord. Het is Genesis. Licht, riep God, en er was licht. Hoe? Doordat hij het zei! Zijn woord doet wat Hij zegt. Het wekt leven en roept licht in de nacht. Dát



woord genesiste over Johannes. Het schiep iets nieuws! Al die machtigen staan keurig in het gelid. Maar hun machtsgeschiedenis is er alleen maar opdat het Woord zal geschieden.

Om te beginnen geschiedt het Woord langs rare wegen. Johannes keert zich radikaal van alles af. Hij trekt de woestijn in. Johannes is kennelijk goed bekend geweest met de Essenen, de radicale sekte van de Dode Zee die helemaal niets van de tempel moest weten. Waar nota bene zijn vader Zacharias diende. "Och, och, vrouw Elisabeth, wat moet er van dat jong terecht komen. Moet die jongen zich nou echt tegen Pilatus en Kajafas en al die anderen keren? Dat gaat'em nog eens de kop kosten." Maar het Woord is aan Johannes geschied. Tot in het diepst van zijn ziel is hij geraakt door Gods scheppende kracht. Genesis opnieuw. En nu heeft hij een verhaal te vertellen. Een verhaal over de wereld van God die komt. Bereid je voor op die dag! Maak je wegen recht! Zoals de woestijn vlak zou worden wanneer je de heuvels zou afgraven en wanneer al dat zand en puin in de dālen gestort zouden worden. Zoals alle wegen die nu nog kronkelend langs bergen en ravijnen gaan, dan rechte banen zouden worden, zo moet je de weg van je leven recht maken. Dat is bekering om je voor te bereiden op vergeving. Vul het dal van je angsten met het puin dat je overmoed heeft aangericht. Gooi de ravijnen van je afgunst dicht met alle kwaad dat je vergeven moet worden. Maak je leven recht. Dat Woord is aan Johannes geschied. Hij brengt ons niet naar Bethlehem. Dat is immers al geweest. Hij geeft ons ook geen harde garanties dat zijn program succesvol is. Bij deze onheilsprofeet blijft de dreiging bestaan. Maar zijn boodschap is wel helder: Hoor! Keer om. Maak de weg van je leven recht.

Iedereen weet hoe hoog in ons leven soms de bergen van de angst en hoe diep de ravijnen van het kwaad kunnen zijn. Bergen en ravijnen die mensen van elkaar gescheiden houden. Iedereen weet uit eigen ervaring hoe omzichtig we vaak moeten manoeuvreren om aan zowel de ene heuvel als aan het andere ravijn langs te komen. Hoor! Maak recht je wegen. Gods woord is aan het geschieden. Wees niet te klein. Want wij zijn aan het donker van de dood niet alleen gelaten. Laat het verhaal van bekering en vergeving dan ook door ons geschieden.

zondag 29 november

1^e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op zondag 29 november is de Advent weer aangebroken en gaan wij aan de hand van allerlei plaatsen op weg naar de kribbe in Bethlehem. Wij beginnen in de tempel in Jeruzalem, bij Zacharias, en zingen het met hem dankbaar honderduit.

Het licht speelt een belangrijke rol in deze tijd van het jaar, waarin wij het Licht der wereld verwachten. Ook op andere manieren leven wij op weg naar het Kind met de kinderen mee.

Op de eerste Adventzondag lezen wij Lucas 1:5-25 en horen wij hoe God een heilzame wending geeft aan het leven van mensen, die haast mensen zonder hoop waren geworden. Maar wat is een mens zonder hoop? Juist de Adventtijd bepaalt ons mede via de liturgische kleur van de hoop (groen) bij de waarde van de hoop in het licht van het Kind dat komt. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 6 december

2^e zondag van advent

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Ook deze tweede zondag van advent zijn we op bezoek in een huis. Het is het huis van Maria in Nazareth waarheen de engel Gabriël door God wordt gezonden om de geboorte van Jezus aan te kondigen. Laat mij geschieden naar uw woord, antwoordt Maria. Ook de eerste lezing uit 2 Samuël 7 heeft te maken met een huis. Om te beginnen is daar het huis voor God dat door David nu juist niet gebouwd zal worden. Dat zal de taak van zijn zoon Salomo zijn. Maar de belofte van het huis van David staat vast! Het is duidelijk dat de Lucas in zijn evangelie op de koningsverhalen van Israël terug grijpt.

De psalm van de zondag is psalm 80: Herder Israëls, hoor! We eindigen de dienst met het prachtige gezang 132. En natuurlijk werken de kinderen van de kinderdienst ook deze zondag verder aan hun project en zingen we met de kinderen de liederen die daarbij horen. (Ds. D. Pruiksmā)

Chauffeurs gezocht

Op de laatste diaconievergadering werd duidelijk dat er momenteel erg weinig chauffeurs zijn die mensen, die dat nodig hebben, van en naar het ziekenhuis kunnen vervoeren voor specialistische hulp. Momenteel is een van onze vaste chauffeurs zelf op vervoer aangewezen en blijven er voor dit werk nog maar twee personen over.

Wij doen een dringend beroep op u als u daarvoor de tijd en de moeite zou willen nemen u aan te melden bij iemand van de diaconie. Wij zullen er dan voor zorgen dat u verdere informatie krijgt.

Alvast vriendelijk bedankt.
Namens de diaconie,
Ineke Sliggers



zondag 13 december

3^e zondag van advent

Gaudete (verheugt u)

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De lezingen voor deze zondag zijn Sefanja 3:14-20 en Lucas 1:39-56, waarbij het hoofddaccent op de evangelielazing zal komen te liggen, passend bij het project met de kinderen. Traditiegetrouw vieren we in het midden van de voorbereidingstijd op weg naar het Kerstfeest de maaltijd van de Heer. Er zijn mooie liederen uitgezocht, deels nieuw, deels nieuwe woorden op oude vertrouwde melodieën. Na afloop van de dienst is het mogelijk om met elkaar door te praten. De aanleiding hiervoor is de ervaring die een aantal gemeenteleden heeft opgedaan in Taizé. Na de inleiding van de broeder gaat daar een aantal mensen die elkaar in de loop van de week leren kennen, met elkaar in gesprek. Op deze manier is er sprake van geloofsverdieping en gemeenschapsvorming. Op initiatief van Han Op 't Land willen we dit in Weesp ook mogelijk maken. In het paarse boekje vindt u een aantal vragen die verwijzen naar uw eigen (geloofs)beleving. U en uw eigen vragen staan centraal. Zeg maar: wat doet het gehoorde mij? Het nagesprek is niet bedoeld als evaluatie van de dienst, daarvoor zijn andere gelegenheden. In de kerk zal een plek gemarkeerd worden waar het gesprek plaats vindt. Voor koffie en thee wordt gezorgd. De duur van het gesprek zal ongeveer een half uur zijn. Het is de bedoeling dat dit initiatief na 3 à 4 keer geëvalueerd wordt. (Ds. A. Groeneveld)

Werkgroep oud papier



Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 11 december in het centrum van Weesp het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 12 december wordt in de rest van Weesp het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten voor 8.00 uur. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen
Tel. 0294 417 486

Henk Nagel
Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent
Tel. 0294 410 214

Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 411 469

● In memoriam

Hendrik Jan van der Wolf
4 maart 1940 – 14 oktober 2009

Na een paar weken van zeer ernstige ziekte, overleed onverwachts Henk van der Wolf. Zijn sterven laat een grote leegte na bij zijn vrouw, kinderen, kleinkinderen en familie. Maar ook buiten de familiekring heeft het sterven van de heer Van der Wolf diepe indruk gemaakt. Zijn activiteiten op het terrein van culturele integratie, zijn grote betrokkenheid bij de City of Wesopa en zijn vroegere werkzaamheden als

directeur van de Amsterdamse stadsschouwburg, maken dat zijn sterven door zeer velen als een groot gemis wordt gevoeld. Zijn financiële deskundigheid heeft de heer Van der Wolf ook in dienst gesteld van de kerkelijke gemeente. Moge zijn nagedachtenis tot zegen zijn voor al die mensen bij wier leven hij zich betrokken wist. Mogen zijn allernaasten zich geborgen weten in de liefde van God.

Ds. D. Pruiksmā

Abraham Vonk
4 januari 1931 – 4 november 2009

Na vele jaren van ziek zijn, is Bram Vonk overleden. Hij werd 78 jaar oud. In Bram Vonk nemen wij afscheid van iemand die op veel gebieden zijn verantwoordelijkheden op zich nam. In zijn werk waar hij een belangrijke functie bekleedde, in de plaatselijke politiek als lid van de gemeenteraad en in de kerk als lid van de kerkenraad. Maar ook op andere manieren heeft hij zijn medemensen gediend met zijn grote vermogens van hart en verstand. Op 9 november hebben we met velen in de Grote kerk

afscheid genomen van zijn leven. Kinderen en kleinkinderen leverden een aandeel in de dienst. We lazen de indrukwekkende inleiding op het Johannes-evangelie: In het Woord was leven en het leven was het licht voor de mensen.

Nu Corrie, de kinderen en de kleinkinderen Bram zo zullen missen, nu wensen we hen toe dat dat licht en dat leven waarover Johannes spreekt, ook hun deel zal zijn.

Ds. D. Pruiksmā

● Van de predikanten

Ds. D. Pruiksmā



Uit de gemeente

Mevrouw Snel was opgenomen in het ziekenhuis in Hilversum. Ik zeg heel voorzichtig: was. Want het zou heel goed kunnen zijn dat intussen een verhuizing heeft plaats gevonden. Misschien eerst nog naar het zogenoemde Transitorium in Blaricum, daarna zou een andere plek gevonden kunnen worden. We wachten

nog even af. Maar intussen moeten dus een aantal heel erg moeilijke beslissingen worden genomen. En dat is verdrietig.

Christmas Carols

Een enthousiast koor is onder leiding van Martin Kamminga al weer begonnen met de repetities van de

jaarlijkse Christmas Carols. De Weesper traditie wil dat deze Engelse kerstliederen worden gezongen op de derde zondag van advent, die in de kerk "Verblijdt U" wordt genoemd, naar het woord van de apostel: Verblijdt u in de Heer ten allen tijde. U bent deze zondagavond om half acht van harte welkom.

ICCJ

Van maandag 23 november tot en met donderdag 26 november en van maandag 7 december tot en met vrijdag 11 december zal ik in het buitenland zijn.

Tot slot

Moge de vrede van God die alle verstand te boven gaat, onze harten en gedachten bewaren in Christus Jezus.

Ds. D. Pruiksmā



beste mensen,

uit de gemeente

Uit de gemeente kan ik nog niets melden. A.s. maandag hervat ik mijn werkzaamheden in de gemeente na een periode van 12 weken studieverlof. Het is een luxe om deze periode voor nagenoeg ongestoord kunnen studeren te mogen gebruiken. Begin 2010 zal ik verslag doen, er zal nog overlegd worden of dit in een kerkenraadsvergadering of een gemeentebijeenkomst zal zijn. U hoort daar tijdig over!

Zoals gezegd neem ik de pastorale praktijk weer op. Ik heb van Jetty van Kessel een lijst ontvangen van mensen in de categorie 75+ die in de afgelopen tijd jarig zijn geweest en met wie zij al een afspraak heeft gemaakt. De eerste weken ben ik daar wel zoet mee. Calamiteiten hebben, uiteraard, voorrang. Laat het weten als u in een ziekenhuis of elders opgenomen bent, dan kom ik daar op bezoek.

tot slot

Een lied over het licht dat steeds meer wordt.

66 NU GIJ NADER KOMT

Een stapellied voor Advent

m. Ju

1. Nu Gij na - der komt,
eeu - wig Licht uit Licht,
to - vert Gij een glans
op ons aan - ge - zicht.

Met het eerste licht kondigt Gij al aan: 'Ik zal eens de macht van de dood verslaan.'

Met het tweede licht meldt Gij iedereen: 'Ik kom naderbij, gij zijt niet alleen.'

Met het derde licht toont Gij dit geheim: 'Ik zal met mijn Naam in uw midden zijn'.

Met het vierde licht zegt Gij: Wereldwijd zult gij stralend zien al mijn heerlijkheid'.

Nu Gij nader komt, eeuwig Licht uit Licht, laat Gij iets al zien van dat vergezicht

*tekst: Hans Mudde
uit: Op de wijze van het lied*

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld



Met wie wij meelev

De krachten van mijnheer Groenewegen (Kuyperlaan) nemen af. Dat is voor zijn vrouw en kinderen een hele zorg. Gelukkig kan de heer Groenewegen goed omgaan met wat de ouderdom zoal meebrengt, helaas ook aan minder gewenste zaken.

Herman Schulp (Dotingalaan) herstelde in verpleeghuis Gooizicht in Hilversum, maar moest vanwege koorts toch weer terug naar het ziekenhuis. Het plan is om vanuit het UMC naar huis te gaan om besmetting met de Mexikaanse griep te vermijden. Gelukkig is het incasseringsvermogen van Herman groot en ziet hij veel problemen met een glimlach richting God en de mensen vol vertrouwen onder ogen.

Map Verhoef (Blokland) sukkel al een tijdje met haar gezondheid. Daardoor pendelde zij heen en weer tussen Gooi-Noord en thuis. Wij hopen dat zij thuis verder zal opknappen.

Ik ontving de volgende giften: voor de bloemendienst vijftientig euro, voor de kerk vijftientig euro en voor het werk in Roemenië driehonderd, dertig, vijftientig en vijftien euro. Hartelijk dank!

Varia

Een breed scala aan activiteiten kenmerkt gelukkig ons gemeenteleven. Samen prachtige Psalmen zingen dankzij Calvijn, je buigen over Heidegger, je verdiepen in wat onze orthodoxe medechristenen vol vreugde geloven, kinderen die op Hervormingsdag prachtig Bijbelverhalen en Bijbelse figuren weten te schilderen in de katholieke kerk, allerlei ontmoetingen waar mensen plezier aan beleven, kortom het is een veelkleurig palet. Daardoor raken anderen benieuwd naar wat wij in Weesp doen om samen gemeente van Christus te zijn. Onlangs vertelde ik daarover het nodige in Katwijk. Mede zo straalt onze gemeente iets uit, dat anderen boeit. Je bent tenslotte als gemeente deel van de wereldkerk. Binnenkort ga ik in Hillegom het nodige vertellen over het kloosterleven in Roemenië en over de waarde van vrijheid, die je twintig jaar na dat wonderlijke jaar 1989 weer eens extra beseft. Zo deel je als gemeenten met elkaar wat waardevol is door kennis die je in huis hebt door te geven. Ook dat is samen kerk zijn. Daarmee wordt vooruitgelopen op wat in het synode-rapport Veerman aan de orde wordt gesteld.

Van collega Hoogenkamp ontving ik prachtige posters. U mag op 29 november een prachtige groene poster meenemen met het motto 'Mis Kerst niet'. Door die poster thuis op te hangen maakt u uw buurt attent op het heugelijke feit, dat het Kerstkind naderbij komt.

Ds. W.J. Lamfers

• Commissies

Nieuwe koster

In een eerder nummer van Onderweg heb ik u geïnformeerd over de stand van zaken van de werving van een nieuwe koster. Op dat moment heb ik u gemeld dat we een gesprek met een aantal kandidaten zouden gaan hebben.

Inmiddels is de selectieprocedure afgerond en kan ik u medelen dat vanaf 1 december aanstaande Agnes Bruin onze nieuwe koster zal zijn.

De aanstelling moet nog wel bekrachtigd worden door de kerkenraad, dat zal gebeuren in de vergadering van 23 november. Maar het lijkt ons goed om u nu alvast hierover te informeren. Een bericht in het later nummer van Onderweg zou als mosterd na de maaltijd zijn.

Velen van u zullen Agnes al wel kennen, zij is binnen

onze gemeente actief als diaken en kondigt als diaken vaak de acties van de diaconie aan.

Ik wil Agnes alle goeds toewensen als onze nieuwe koster en ik hoop dat zij veel vreugde mag beleven in deze positie. Agnes stelt zich er veel van voor, laten we er met z'n allen voor zorgen dat zij zich snel thuisvoelt als onze koster!

Rest mij nog Wijnand van Bodegraven en Gerard van den Bosch te bedanken voor de vele tijd, die zij samen met mij, in de wervingsprocedure hebben gestopt.

Namens de kerkrentmeesters,
Marien Weststrate

Bericht van de beroepingscommissie

Na het gemeenteberaad van 25 oktober 2009 heeft de beroepingscommissie van de kerkenraad het groene licht gekregen om het beroepingswerk voort te zetten op basis van het advies dat door de commissie aan de kerkenraad was uitgebracht en waarover u bent gehoord. In het komende nummer van Kerkinformatie dat eind november verschijnt, zal onderstaande advertentie staan.

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond

De Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond is in 2006 ontstaan door een fusie van de hervormde gemeente, de gereformeerde kerk en de evangelisch-lutherse gemeente. Wij zien onze veelkleurigheid door dit samengaan als een kracht en als een mogelijkheid tot onderling geloofsgesprek, waardoor mensen kunnen groeien in hun omgang met God. Wij willen een levende en inspirerende pluriforme geloofsgemeenschap zijn.

Vanwege het vertrek van één van onze predikanten zoeken wij

een predikant (m/v) voor 50% die

- ons enthousiasmerend en inspirerend wil voorgaan bij het zoeken naar wat van waarde is voor ons geloof,*
- grote affiniteit heeft met jeugd en jongeren en samen met het platform jeugdwerk van onze gemeente activiteiten voor deze groep vorm wil geven,*
- naar wegen wil zoeken om de leeftijdscategorie 25-50 jarigen, waaronder de ouders van de jeugd en jongeren betrokken te houden bij de kerk,*
- zijn/haar werk wil verrichten in teamverband met onze huidige predikanten.*

Onze voorkeur gaat uit naar een predikant(e) die reeds ervaring in een gemeente heeft opgedaan. Een woning is beschikbaar.

Heeft u interesse? Dan nodigen wij u van harte uit om te solliciteren.

Meer informatie over onze gemeente kunt u vinden op www.pknweespdriemond.nl.

Voor inlichtingen of het toezenden van een informatieboekje met informatie over de kerkelijke en burgerlijke gemeente kunt u contact opnemen met de voorzitter van de beroepingscommissie:

*J.H.F. de Vries
Utrechtseweg 54
1381 GR Weesp
telefoon: 0294 450041
email: johanhfdevries@gmail.com*

Uw sollicitatie zien wij graag binnen 4 weken na het verschijnen van deze advertentie tegemoet op bovenstaand adres.

Tot zover de advertentie. De beroepingscommissie nodigt u uit namen in te dienen van personen die naar uw mening aan dit profiel voldoen en in aanmerking komen voor de vacature in onze gemeente. U kunt dat schriftelijk doen bij de voorzitter van de commissie onder vermelding van uw naam en adres.

Namens de beroepingscommissie,
Johan de Vries

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

Een interview met Aukje de Rijke

In het kerkblad kunnen we zien dat er elke week een kerkdienst wordt georganiseerd in Oversingel; de ene week een rooms-katholieke viering en de andere week de PKN.

Tijdens de diaconie vergadering horen we regelmatig wat daar gebeurt, omdat we standaard het agendapunt "werkgroepen" hebben. Aukje de Rijke vertelt dan enthousiast over het vrijwilligerswerk en de kerkdiensten in Oversingel. Vandaag nemen we in de Julianastraat eens wat langer de tijd om naar de positieve ervaringen van Aukje in Oversingel te luisteren.

"Elke vrijdag is er een dienst in Oversingel. De PKN dienst is 's morgens om elf uur en de RK viering 's avonds om half acht. Ik heb vroeger bij Hogewei bij de receptie gewerkt en dit vrijwilligerswerk doe ik ongeveer 5 jaar. Ik maak een oecumenisch rooster voor het hele jaar en als er iets bijzonders is, dan overleg ik met het secretariaat van de parochie. Daar helpt men mij verder. Ik heb dus ook te maken met de rooms-katholieke gebruiken. Bijvoorbeeld dat de paaskaars wordt ingezegend. De PKN diensten worden hoofdzakelijk door dominees en theologen verzorgd, soms vraag ik het Leger des Heils, dat is heel muzikaal en gezellig. Bij de RK wordt de preek ook wel door een diaken verzorgd. Ik zie meer verschillen tussen een diaken van de RK en een diaken bij ons. Wanneer zij bevestigd worden, gebeurt dit b.v. in de St.Bavo kerk in Haarlem, een gebeurtenis waar gemeenteleden gezamenlijk met een bus naartoe gaan.

Elke twee maanden maak ik een overzicht voor Oversingel met de data en tijden van de kerkdiensten. Dat hang ik overal op zodat iedereen op de hoogte is.

Om kwart over tien ga ik naar Oversingel naar de bezinningsruimte en begin ik met alle stoelen en het altaar klaar te zetten. Er worden bloemen gehaald die tijdens de dienst op het altaar staan en na de viering worden deze bloemen aan het restaurant van Oversingel cadeau gegeven. Het collectegeld wat opgehaald wordt, wordt verdeeld over ongeveer vijf goede doelen. Per kerkdienst zijn er drie vrijwilligers nodig en totaal zijn we ongeveer met tien man. Daarnaast zijn er nog drie organisten en een pianiste die voor de muzikale begeleiding zorgen. De leeftijd van onze vrijwilligsters is niet piepjong meer.

Na de voorbereidingen gaan we naar de bewoners om te vragen of zij het fijn vinden om een kerkdienst bij te wonen. We vragen iedereen persoonlijk: "Heeft U zin?" En als we iemand missen kijken we nog even. Soms haal ik iemand over omdat ik weet dat iemand er altijd van geniet en het heerlijk vindt om te zingen. We werken met een bewonerslijst en die houden we natuurlijk up to date. Het is erg leuk, ik heb altijd iets gehad met oudere mensen. Vooral als men wat onbevangen wordt en rechtstreeks zegt wat men denkt. Iedereen is vrolijk, daar geniet ik van. We lachen met elkaar, maar er wordt niemand belachelijk gemaakt. Ik heb b.v. ook genoten toen we kleine medicijnbekertjes gebruikten tijdens het avondmaal i.v.m. de Mexicaanse griep.

Ik heb ook een viering meegemaakt waarbij twee bezoekers halverwege opstonden, "Even een sigaretje roken", prachtig! Er is altijd een prettige sfeer en je moet de humor van het geheel inzien. De andere vrijwilligsters vinden het ook leuk en er zijn nooit problemen, maar we kunnen wel extra handen gebruiken. Want als iedereen in de bezinningsruimte is lijkt het wel een wagenpark.

Sinds een paar jaar is de psychogeriatricie ook op Oversingel. Het ophalen en wegbrengen, het maken van een praatje, is heel belangrijk voor deze mensen en ze vinden het fijn. Soms stralen ze en dat is geweldig, als ik dat zie, dan denk ik: "Daar doe ik het voor!"

Het gaat er vooral om, een goede sfeer te creëren en daar doet iedereen enorm zijn best voor. En uitlopen... dat doet het nooit, want om 12 uur moet er gegeten worden."

Namens de diaconie,
Marieke da Costa

Kleding- en naaimachine actie

t.b.v. Oost Europa (W) en Midden Afrika (S)

- Kleding dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn en verpakt in plastic tassen of zakken.
- Elke verpakkingseenheid merken met W voor winterkleding en S voor zomerkleding.
- Schoeisel altijd met W merken.
- Naaimachines voor Shekhinah Clinic in Tamale, Noord Ghana. Ook lappen stof en naaigerei zeer welkom. Merken met "Clinic".

Aanleveradressen

Fam. Vogel, 's Gravelandseweg 43, tel. 412119
Fam. Roth, Horn 13, tel. 431593.

Onverminderd rekenen we op uw medewerking.

J.F. Roth

Hoogste punt nieuwe gemeentecentrum

Op vrijdag 27 november a.s. zal naar verwachting het hoogste punt van het nieuwe gemeentecentrum worden bereikt. Dit zal 's middags om 16.00 uur met betrokkenen en genodigden op kleine schaal gevierd worden.

Namens de kerkrentmeesters, Marien Weststrate

• Vanuit het Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Nieuwstraat 25 (HOC)
ingang: Dirk Marcussteeg
Telefoon : 48 39 93

Open : Maandag, dinsdag en vrijdag
van 9.00 tot 13.00 uur
Email : pdc@hetnet.nl

Gemeentemaaltijd



De leerlingen van het Casparus College en het 'kookteam' nodigen u uit voor een gezellige kerstmaaltijd. Uw gastvrouw is ds. Alida Groeneveld.

Wanneer: Woensdag 9 december 2009
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Casparus College, Talmastraat 40
Kosten: €5,00 per persoon (kinderen €2,50)

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi. U kunt zich t/m zondag 6 december opgeven bij:

Betty Hansma	tel: 414336
Thea Hortensius	tel: 418215
Jetty van Kessel	tel: 412537
Anneke Labordus	tel: 412611
Margreet Schep	tel: 419102
Atie de Vries	tel: 450041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, tel: 483993.

Graag tot ziens!

Christmas Carols

Op zondag 13 december, de derde zondag van advent, zullen traditiegetrouw weer Christmas Carols worden gezongen in de Grote- of Laurenskerk. Opnieuw is onder auspiciën van de Weesper Raad van kerken een gelegenheidskoor samengesteld dat onder leiding staat van Martin Kamminga. Het orgel zal worden bespeeld door Christine Kamp terwijl Miriam Westgeest de solopartijen voor haar rekening zal nemen. Vertegenwoordigers van de Weesper kerkgenootschappen die in de Raad van kerken deelnemen, zullen de schriftelezingen verzorgen.

Elk jaar opnieuw blijken zeer velen deze Weesper traditie op prijs te stellen. We nemen dan ook aan dat de kerk ook deze zondagavond weer zeer goed bezet zal zijn. De viering begint om half acht en de deuren van de kerk gaan om zeven uur open. De toegang is gratis. Aan het eind van de dienst zal een collecte worden gehouden ter bestrijding van de onkosten. U bent van harte welkom op zondag 13 december om half acht in de Grote- of Laurenskerk.

Ds. D. Pruiksmā

Een pastorale herindeling

Per 1 januari 2010 zal ds. Pruiksmā zijn taak als gemeentepredikant neerleggen. Naar het zich laat aanzien, zal het nog wel enige tijd duren, voordat er een nieuwe collega is. Die nieuwe collega zal zich bij een taakomvang van vijftig procent vooral toeleggen op het jeugdwerk. Het jeugdwerk zit voor een deel ook in het nieuwe takenpakket van ds. Groeneveld, die vanaf 1 januari 2010 voor tachtig procent werkzaam zal zijn in onze gemeente.

Ds. Dijkhuizen en ds. Pruiksmā weg betekent dat menigeen een eigen pastor mist. Daarom vragen wij aan die mensen, die ds. Dijkhuizen of ds. Pruiksmā als predikant hadden, vóór 1 januari 2010 aan het PDC (tel.: 483993 of pdc@hetnet.nl) bekend te maken wie voortaan hun predikant zal zijn: de nog onbekende nieuwe dominee, ds. Groeneveld of ds. Lamfers. Binnen de mogelijkheden, die de taakomvang van elk van de predikanten biedt, wordt zoveel mogelijk aan Uw keuze tegemoet gekomen. Wie niet zelf een pastor kiest, wordt ingedeeld bij één van de drie dominees. Ook daarbij wordt rekening gehouden met het tijdsaandeel pastoraat in het pakket van elke predikant.

Ds. A. Groeneveld
Jetty van Kessel
Ds. W.J. Lamfers

Besprek het samen

Op zondag 13 december (3^e advent) zijn de teksten Sefanja 3:14-20 en Lucas 1: 39-56. Wie mee wil praten is van harte welkom op maandag 7 december van 14:00-15:30 uur. Graag een eigen bijbel meebrengen. Opgave is niet nodig. Informatie: ds. Alida Groeneveld bij voorkeur per e-mail: alida.groeneveld@planet.nl.

Naast deze voorbespreking is er op zondag 13 december een nabespreking van deze dienst.

Ds. A. Groeneveld

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole, Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

● Berichten

Hebronnieuws

Evangelische boekhandel Hebron
Nieuwstraat 25 tel. 418614

Openingstijden: dinsdag van 9.30 – 12.00 uur
woensdag t/m vrijdag 13.30 – 17.00 uur
zaterdag van 10.00 – 16.00 uur

Komt u toch voor uw bijbels, kinderbijbels, jongerenbijbels en liedboeken naar onze winkel. Ook voor studieboeken, gedichten, romans, kaarten en postzegel. We hebben veel keuze en indien niet voorradig kunt u altijd bij ons bestellen.

Namens de medewerkers van Hebron

Bloemenfonds

Ontvangen € 5,00 van mw. B. via mw. V.O.
N.a.v. fruitbakjes oogstdienst:
Ontvangen € 15,- van mw. P. via mw. O.
Ontvangen € 1,- van NN via mw. O.
Ontvangen € 10,- van fam. O, via mw. O.
Hartelijk dank!
Ankie Wiereyn

Verjaardagsfonds

Met spoed gezocht voor het verjaardagsfonds: medewerkers/sters voor de wijk Gein-Noord / Provincialeweg en de wijk Simon de Vliegerlaan / stukje Aetsveldselaan/stukje Fijnvandraatlaan en omgeving. Veel tijd vergt het niet!

U kunt zich opgeven bij:
Elly Lijnsvelt
Rembrandt van Rijnstraat 129, 1382 AR Weesp
tel. 0294 410 810

Alle gulle gevers bedankt!

Zoals regelmatig in ons kerkblad staat vermeld is er iedere donderdag gelegenheid om producten in onze Kerk in te leveren ten behoeve van de Voedselbank. Wij prijzen ons gelukkig, dat wij op een trouwe schare "sponsors" kunnen rekenen. Voorafgaande aan de Jeugdendienst van zondag 1 november jl. vond er een "extra" inzamelingsactie plaats. Het resultaat was maar liefst 13 volle kratten. Tevens ontvingen we van de Oogstdienstcommissie een aantal dozen met heerlijk fruit. Volgens de afdeling acquisitie van onze Voedselbank was deze opbrengst uitzonderlijk. Kerkgangers heel hartelijk bedankt.

De vrijwilligers van de Voedselbank afdeling Weesp

Opbrengst collecte Oogstdienst

Tijdens de Oogstdienst van 1 november heeft de collecte voor dit doel een bedrag bij elkaar gebracht van € 724,10! Hierin zitten tevens de giften verwerkt van Mw. v.d.G.(€5,00) van Mw. J. (€5,00) en van Mw. v.L. (€ 15,00). Wij zijn heel blij met dit resultaat waarmee een deel van de onkosten kunnen worden gedekt. Allen hartelijk dank voor uw gift.

De oogstdienstcommissie

Protestantse Vrouwen op Weg

We nodigen u allen van harte uit voor onze Kerstfeestviering op maandag 14 december 2009. Deze avond doet Mv.Henny Tinga van het Leger des Heils Good Will centrum in Amsterdam voor ons de kerstvertelling. Christel Scholten met haar dwarsfluit zal ons begeleiden bij het zingen. We hopen dat het zo met elkaar een fijne avond wordt dus komt u allen want een volle Rabozaal is extra feestelijk. Hartelijk welkom! De avond begint om 19.45 uur in de Rabozaal, Irenelaan 6.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Mozart's requiem

Mozart - Symfonie No. 39 in Es;
Requiem in d, versie Clemens
Kemme (2006, herziening 2009)



Solisten, koor en Symfonieorkest van het Conservatorium van Amsterdam, o.l.v. violist-dirigent en CvA-docent Johannes Leertouwer, presenteren de nieuwste versie van het beroemde Requiem van Mozart, die van muziktheoreticus, arrangeur en CvA-docent Clemens Kemme. Mozarts vroegtijdige dood heeft hem verhinderd het werk te voltooien. In 2006 maakte conservatorium-docent Clemens Kemme een nieuwe versie, die met veel succes werd uitgevoerd door De Nederlandse Bachvereniging o.l.v. Johannes Leertouwer en het Orkest van de 18e Eeuw o.l.v. Frans Brüggem. Aansluitend heeft Clemens Kemme een promotie-onderzoek aan het Requiem gewijd, met als resultaat een nog meer uitgebalanceerde herziene versie van het werk. Die kersverse partituur presenteert het Conservatorium van Amsterdam 11 december, in combinatie met de fraai bijpassende 39e symfonie, met klarinetten waar het Requiem de lagere bassethoorns gebruikt.

Vrijdag 11 december, 20.15 uur, Grote of Laurenskerk. Toegang € 12,50; reserveren vanaf 23 november bij VVV Weesp, tel: 0294-415427, vvv.weesp@kpn-officedsl.nl, di t/m za 10.00-14.00 uur.

Sylvia Berkley vertelt over nieuw ZWO-project "Help Sosuakids naar school"

In de dienst van zondag 13 december komt mevr. mr. Sylvia Berkley vertellen over het nieuwe ZWO-project "Help Sosuakids naar school", dat op 18 oktober jl. van start ging. Op die datum verbleef zij in de Dominicaanse Republiek. "Het was een erg nuttig werkbezoek", schreef ze in een e-mail na terugkeer in Weesp aan de ZWO-commissie. "Ik heb oude banden versterkt en nieuwe contacten gelegd. Natuurlijk heb ik uitvoerig gesproken met Judith en Roberto Terrero over het wel en wee van hun schooltje, de Colegio Evangelico Asher in de stad Sosua. Ik heb de leerkrachten en de leerlingen ontmoet en natuurlijk de groeten van de protestantse gemeente in Weesp en Driemond overgebracht. Iedereen is blij met de hulp uit Weesp."



doordat de heftig ruziemakende families, die vlakbij woonden, nu zijn verhuisd. Een groep Amerikaanse hulpverleners heeft, ondanks tegenwerking van de verhuurder, de binnenkant van de school geschilderd en een afdak boven het kleine speelplaatsje gemaakt. Een ware metamorfose en een grote verbetering. Het trof me om te zien hoe uitgelaten de kinderen tijdens het speekwartiertje met elkaar speelden. Velen zijn toch behoorlijk

getraumatiseerd, maar het is duidelijk dat ze zich welkom en veilig op deze school voelen. En dat is toch precies waar wij met ons allen aan werken."

Ook Sosua zucht onder de economische crisis, ervoer Sylvia Berkley. "Tijdens mijn bezoek werd pijnlijk duidelijk dat de allerarmsten het hardst worden getroffen. Voor hen betekent het heel concreet: nog meer honger en ellende. En nog minder geld voor het onderwijs aan kansarme kinderen. Daarom zijn we bijzonder dankbaar dat we dankzij de protestantse gemeente in Weesp en Driemond kunnen doorgaan met deze broodnodige hulp. Namens alle kinderen van de Colegio Evangelico en de leerkrachten hartelijk dank voor uw betrokkenheid en steun."

● Voor de jeugd

Berichtje van de kinderdienst



We collecteren in de kinderdienst al een tijdje voor het project van de stichting Tuma Tuma.

Op de foto hiernaast zie je onze "collectebus". Deze "waterput" is een spaarpot waarin elke week het collectegeld tijdens de kinderdienst wordt ingezameld. Tot nu toe hebben we al € 35,00 ingezameld.

Nog even over het project: Dit project van de stichting Tuma Tuma is uitgekozen door de jongeren van Kerksite en de leiding van de kinderdienst vond het leuk om met hen mee te doen. De Stichting Tuma Tuma is actief in Zuid Ghana en zamelt geld in voor een waterproject. Er wordt regenwater opgevangen in tank, regenwater is schoon en fris water. Als het regenwater opgevangen wordt in tanks bij scholen dan is dat tijdbesparend voor de schoolkinderen. In plaats van uren lopen om de watervoorraad aan te vullen kunnen ze nu naar school gaan. Het komt ook de gezondheid ten goede: als je regenwater opvangt, filtert, behandelt en opslaat in een

gesloten tank dan krijg je schoon drinkwater en zullen ziekten als diarree, cholera en tyfus worden voorkomen. Je ziet allemaal heel belangrijk voor deze kinderen dus denken jullie eraan om geld mee te nemen naar de kinderdienst?

Tijdens de adventstijd is dit ook het geldproject waar we samen met de hele gemeente voor willen sparen en zal de waterput op het podium staan, wij hopen dat u samen met ons mee wilt sparen!

In de adventstijd van 2009 lezen we verhalen uit Lucas 1 en 2. Het zijn de bekende verhalen over de priester Zacharias die bezoek krijgt van een engel, de engel Gabriël die bij Maria op bezoek gaat en de lofliederen die Maria en Zacharias zingen om de grote dingen die gebeuren.

In de kerk komt een grote lantaarn waarin elke zondag een zijde van de lantaarn centraal staat.

Natuurlijk gaan we ook weer van alles maken, kom je ook?

Groetjes namens de leiding van de kinderdienst,
Carla de Groot