

Onderweg ^{10 jaar!}

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
11^e jaargang, nummer 14, 1 november 2010



Erediensten 3

Meditatie 5

Van de predikanten 9

Jeugddienst 18

Verkoopdag 19

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp

Telefoon: 0294 430 244 of 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93, e-mail: pdc@hetnet.nl

Open op ma, wo, do en vr van 9.00 tot 12.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filtnet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris:

Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeester:

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp

Telefoon 0294 419065

Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131, website: www.kerksite.nl

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

● Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669

e-mail: kerkladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar

kerkladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar: Ina Slokker,

Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 15: vrijdag 12 november, 13.00 uur.

Verschijningsdatum: 22 november.

Activiteitenperiode: 24 november tot en met 14 december.

• Erediensten

zondag 7 november

23^e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
oogstdienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie (oogstdienst)

19.00 uur ds G.J. Mantel, Huizen
Gereformeerde Bond
oogstdienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie (oogstdienst)



zondag 14 november

24^e zondag na Trinitatis

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
jeugddienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte door jeugdnie te bepalen

19.00 uur ds L. Schaap, Nijkerk
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

5 november R.K. viering
12 november Dhr G. Herderschee
19 november R.K. viering

zondag 21 november

Christus Koning / Eeuwigheidszondag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconaat

19.00 uur ds W. van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond
voorbereiding Heilig Avondmaal

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconaat

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagavond:

kerksiteplus bijeenkomst (vanaf 16 jaar) in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

Niet elke zondag:

Kerksiteviering tijdens de kerkdienst voor jongeren vanaf brugklas t/m 15 jaar in het BIOS-gebouw.
Vermelding onder Erediensten.

• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 7 november

rit A Hr J.K. Vogel 412119
rit B Hr P. Kalwij 432263

zondag 14 november

rit A Hr A. Jochemsen 457790
rit B Hr E. Post 416933

zondag 21 november

rit A Hr B. Wever 410997
rit B Mw M. Stevens 411271

Onderweg op internet:

<http://www.pknweespriemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom voor een **praatje en een kopje koffie** in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. **Het Lichthuis** is geopend op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112
Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380
Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)
Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

Dinsdag 2 november

Weesper filosofiekring (groep 1), Het Lichthuis 20.00 – 22.00 uur

Dinsdag 2 november

Gesprekskring 'in de verlenging', Het Lichthuis 20.15 – 21.45 uur

Woensdag 3 november

Belijdeniscatechese, consistoriekamer kerk 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 3 november

Start nieuwe seizoen kinderclub De Regenboog 14.00 – 17.00 uur
Het Lichthuis, zie ook Onderweg nr 13, pagina 15

Donderdag 4 november

Consistorie: vergadering pastoraatsouderlingen, Het Lichthuis 20.00 uur

Zaterdag 6 november

Reunie kinderclub De Regenboog 19.45 – 23.00 uur
Het Lichthuis, zie ook Onderweg nr 13, pag. 15

Maandag 8 november

Protestantse Vrouwen op Weg, Het Lichthuis, zie pag. 17 19.45 uur

Maandag 8 november

Moderamen, Het Lichthuis 20.00 uur

Woensdag 10 november

Oecumenische gesprekskring, Het Lichthuis 10.00 – 11.30 uur

Woensdag 10 november

Weesper filosofiekring (groep 2), Het Lichthuis 20.00 – 22.00 uur

Vrijdag 12 november

Verkoopdag + snuffelmarkt, Het Lichthuis, zie pag. 19 10.00 – 22.00 uur

Vrijdag 12 en zaterdag 13 november

Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur

Maandag 15 november

Bespreek het samen, Het Lichthuis 14.00 – 15.30 uur

Woensdag 17 november

Film 'De Poolse bruid', Het Lichthuis, zie pag. 10 20.00 – 22.00 uur

Donderdag 18 november

5^e doopreünie, Het Lichthuis, zie pag. 15 20.00 – 21.30 uur

Donderdag 18 november

Samen lezen, samen beleven 20.00 – 22.00 uur
rond het boek De grote zaal, Het Lichthuis, zie ook pag. 10

Maandag 22 november

Vergadering grote kerkenraad, Het Lichthuis 20.00 uur

Woensdag 24 november

Verenigingsavond Passage (Chr. Vrouwenver.) 19.45 uur
Creatief, speeltuingebouw Driemond

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

De Psalmen

In psalm 30 klinkt de vreugde door van iemand die dankzij Gods genezing aan de dood is ontsnapt. Zijn roep om hulp werd zomaar gehoord: Hij is genezen. Grote vreugde is zijn deel. Deze ommekeer in zijn leven zal hij nooit meer vergeten.

Even later, in Psalm 31, klinkt de nood door van iemand die bang is, omdat hij ernstig ziek is. Blijdschap en verdriet, gezondheid en ziekte kunnen in het leven beangstigend dichtbij elkaar liggen.

Ook de dichter van Psalm 31 vertrouwt zich toe aan God en bidt om genezing. Maar voorlopig blijft de situatie alleen maar gespannen. Verdriet is zijn deel. Hij krijgt het er benauwd van, van wat hem allemaal overkomt. De mensen schrikken als zij hem zien, zozeer is zijn gezondheid achteruit gegaan. Hij is namelijk nog maar een schim van wat hij ooit geweest. Dat je kracht zozeer kan afnemen. Wat kan dat nog worden?

Doordat hij voelt dat mensen afstand tot hem scheppen voelt de dichter zich vreselijk aan zijn lot overgelaten, ja welhaast dood. Dat mensen zo bang zijn voor een zieke, dat zij je mijden, doet heel veel pijn. Juist nu heb je behoefte aan contact, juist nu wil je nog bij de levenden horen, enigszins aan het leven kunnen deelnemen. En dan laat men je zo pijnlijk aan je lot over... Dat er over je gekletst wordt temidden van je diepe eenzaamheid, dat mag je wel voelen. Maar diep medeleven ervaren is er niet bij. Je eenzaamheid wordt er alleen maar nog groter door.



Kan iemand die zelf gezond is zich wel altijd verplaatsen in de gevoelens van een zieke? Zeker als de dood nadert, maar op zich laat wachten, terwijl je er eigenlijk al aan toe bent om te sterven, is het niet altijd mogelijk te begrijpen wat er in een zieke omgaat. Daarvoor verschillen die twee

werelden van leven en dood te zeer. Dat is geen reden om niet meer bij iemand die ziek is op bezoek te gaan, maar wel een reden om des te zorgvuldiger met die ander om te gaan, beseffend dat je inlevingsvermogen helaas beperkt is.

Ook nu de zieke zich door iedereen verlaten voelt, blijft zijn Godsvertrouwen merkwaardig genoeg ongeschokt. Heeft God hem dan niet in de steek gelaten? De Bijbel staat toch vol met verhalen over mensen die genezen worden? En jij wordt alleen maar zieker en zieker... Toch klinkt hier niet de klacht: waar is God nu? Deze zanger blijft het van God verwachten, ook al komt de dood steeds dichterbij. Hij blijft bidden om hulp. Hij blijft smeken om genade. Terwijl zijn vertrouwen in de medemens een stevige deuk heeft opgelopen, is zijn vertrouwen in God ongeschokt, blijft Hij zingen over Gods goedheid. Waar is die goedheid te bespeuren? En dan toch zingen over goedheid.

Bij U schuil ik. Schuilen tegen de pijn, schuilen tegen het verdriet. Dat neemt de pijn en het verdriet niet weg, maar o wat doet dat je goed, dat je bij God kunt schuilen. Je voelt je ondanks alle ellende geborgen bij God. Niet omdat Hij ook jou beter maakt, wel omdat je Hem nodig hebt, soms meer dan de hulp van mensen. Zo is er midden in de benauwende situatie toch sprake van iets wat goed aanvoelt.

Juist in de nood kan het lied zoveel voor je betekenen, je op een wonderlijke manier kracht geven. De troost van de muziek, het horen van oude vertrouwde woorden kan je zo goed doen, je kunt er niet genoeg van krijgen. Hoe dat komt? Is dat te verklaren? En wat heb je aan al die verklaringen als je ziek bent? Je bent met heel andere dingen bezig. Je ervaart het leven heel anders dan vroeger, toen je gezond was. Je vindt opeens andere dingen belangrijk. Wat ziekte allemaal niet met een mens doet. Ziek zijn verandert je leven en denken grondig.

Hoewel zijn gezondheid broos is gebleven en er dus uiterlijk gezien niets is veranderd, voelt de dichter toch dat zijn gebed is verhoord, dat God een mens bewaart, ook als je ernstig ziek bent. Daarom blijft hij het van God verwachten. Daarom blijft hij sterk. Wat kan een ziekbed toch raar verlopen. Wat zit een mens toch ingewikkeld in elkaar, zo dichtbij God. En met die verhouding met God kan het ook raar lopen. Lang niet altijd zoals je verwacht. Grillig als het leven zelf. Grillig en toch ondanks alles goed. Omdat je het niet alleen doorleeft, maar samen met Hem.

zondag 7 november

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De oogstdienst op 7 november staat in het teken van een deugd die blijkens het gedrag van velen haaks staat op de consumptiemaatschappij (wier vergiftigende invloed overal doordringt), de deugd van de dankbaarheid. Alleen dankbaarheid en niet ontevredenheid vormt de basis voor een goed leven. Alleen dan wordt het leven intens beleefd. Wij wijken op deze zondag af van het leesrooster van Kind en zondag en lezen Psalm 67, die wij aan het begin van de dienst ook zullen zingen. Verder zingen wij Psalm 66:5 en 7, Psalm 104:1, 4, 8 en 10, Psalm 145:1, 5 en 6 alsmede gezang 350. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 14 november

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

In deze jeugddienst is het thema stilte. In de drukke wereld om ons heen is het soms moeilijk om stil te zijn. In de dienst zullen we praten en zingen over de stilte maar natuurlijk ook zelf stil zijn.

Jongeren uit onze gemeente gaan in de mei vakantie naar Taizé waar stilte een belangrijk onderdeel van de vieringen is. In deze jeugddienst zullen dan ook elementen uit Taizé terug te vinden zijn. De dienst eindigt in de mogelijkheid om samen na te praten/bidden in het koor van de kerk. (Monique Biesheuvel)

zondag 21 november laatste zondag kerkelijk jaar

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op deze laatste zondag van het kerkelijk jaar gedenken we degenen die ons in het afgelopen jaar ontvallen zijn. Elders in deze Onderweg (pagina 8) treft u de lijst van namen aan. De nabestaanden en gemeente vergeten hun geliefden niet en zijn zich ervan bewust van het verdriet dat door de dood veroorzaakt wordt, ook als dat langer geleden is. Het gedenken van de overleden gemeenteleden heeft een belijdend karakter: wanneer wij hun namen noemen, zal dat zijn in het licht van Christus' opstanding en de hoop op de verrijzenis. Er is in de viering gelegenheid, voor wie wil, om een waxinelichtje te ontsteken en dit lichtje nabij de Paaskaars te plaatsen. Na afloop van de dienst kunt u een roos meenemen. Er zijn rozen waaraan naamkaartjes hangen. Die zijn bestemd voor de families van hen die met name in deze dienst zijn genoemd. U bent welkom om één van de andere rozen mee te nemen naar huis of naar de begraafplaats. De lezing is een gedeelte uit de Bergrede: Matteüs 5: 1-12. (ds. Alida Groeneveld)

Collectedoel Jeugddienst 14 november

De 2^e collecte tijdens de jeugddienst van 14 november is voor Operatie Hoop, Taizé. De broedergemeenschap van Taizé leeft slechts van haar werk. Ze aanvaardt voor zichzelf geen enkele gift, maar de gemeenschap schenkt ze aan hele arme mensen.

De gemeenschap steunt via Operatie Hoop ook mensen die het moeilijk hebben in verschillende werelddelen, o.a. hulpbehoevende of zieke kinderen. Bovendien moet de gemeenschap ook sommige jongeren helpen die naar Taizé of de Europese, Latijns-Amerikaanse, Afrikaanse of Aziatische ontmoetingen komen. Veel jongeren kunnen de onkosten van hun verblijf of hun reiskosten niet opbrengen, omdat ze van zover komen. Voor meer informatie www.taize.fr/nl_article852.

Collecteproject voor de jeugd 2010 - 2011
www.worldvision.nl

World Vision is een christelijk geïnspireerde ontwikkelings organisatie.

World Vision

World Vision werkt samen met de lokale bevolking, die daarna in veel gevallen zelfstandig verder kan.



Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Overledenen 2009 – 2010

2009

1 december	Krijn Groenewegen
12 december	Gerrit Vlug
17 december	Willem Rijken
24 december	Jacob Anton Baarspul

2010

12 januari	Janny Jacoba Meulmeester-Boer
28 januari	Leendert Nicolaas Nederveen
29 januari	Jenneke Engels-van Vark
4 februari	Rense Gaasterland
7 februari	Elisabeth Bouhuijs-Vis
8 februari	Jacobus Admiraal
maart	Mw. Franken
3 maart	Gezina Frederika Smit-Reijmerink
5 maart	Geertje van de Meent-van Schaik
21 april	Lubberta Maria Elisabeth van Nigtevecht-Westrik
29 april	Sophia de Wildt-Nagel
4 mei	Alice Giezen-Roetman
11 mei	Pieter Dalmulder
29 juni	Akke Hols-Zoutsma
19 juli	Anke Josien Overduin-Kieft
19 augustus	Elisabeth Roest
23 september	Alida Wilhelmina Dalmulder-Smit
24 september	Mw. Klooster-Zwiep
17 oktober	Johannes Cornelis de Munnik

Heer, herinner U de namen
van hen die gestorven zijn,
en vergeet niet, dat zij kwamen
langs de straten van de pijn,
langs de wegen van het lijden,
door het woud der eenzaamheid,
naar het dag en nacht verbeide
Vaderhuis, hun toebereid.

Gezang 273 vers 1

● In memoriam

*Johannes Cornelis de Munnik
4 augustus 1923 – 17 oktober 2010*

Vanuit Nigtevecht was hij een aantal jaren geleden naar Oversingel gekomen, omdat diabetes hem lelijk parten speelde en toezicht daarom gewenst was. Hij genoot van een goede tijd op Oversingel en trok er elke dag op uit om een eindje te wandelen. Dat had hij deze opgewekte levensgenieter, deze buitenman die intens van de natuur genoot, heel zijn leven lang met veel plezier gedaan, net als elke zondag naar de kerk gaan. Zodoende kon men mijnheer de Munnik nog op hoge leeftijd in de Grote kerk aantreffen en ook in de diensten op Oversingel waar hij het hoogste lied zong.

Onverwacht ontsliep Johannes Cornelis de Munnik op zondag 17 oktober op Oversingel op de gezegende leeftijd van 87 jaar. Suikerziekte in combinatie met een andere kwaal bleek ook hier riskant te zijn. Dankbaar voor zijn lange leven legden wij hem op donderdag 21 oktober te ruste in Nigtevecht na een dienst in de Dorpskerk aldaar waarin Psalm 23 centraal stond, omdat mijnheer De Munnik in een goed leven God vooral als de goede Herder had mogen ervaren.

Ds. W.J. Lamfers

● Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld



beste mensen,

uit de gemeente

Mw. De Vries-Knerf (Wintertuin 14) belandde in het ziekenhuis na een val thuis. Toen ik haar daar bezocht, was ze verhuisd naar het Transitorium (de afdeling van verpleeghuis Naarderheem in het Tergooi ziekenhuis). Ze wil graag naar huis terug. Kort daarna kwam het bericht dat zij opnieuw gevallen is, waarbij ze haar knie gebroken heeft. Het is nu afwachten hoe het verder zal gaan.

De gezondheid van het echtpaar Maas (H. de Grootlaan 233) is broos en geeft reden tot zorg. De aandacht op de dagopvang van Oversingel is zeer goed.

Zo zit je 's ochtends in de kerk en zo lig je 's avonds in het ziekenhuis, dat was de ervaring van mw. T. Pronk-Hogenberg (Kostverlorenstraat 121). Inmiddels is ze weer thuis, gaat het redelijk en loopt ze warm voor de a.s. verhuizing.

Herhaald verzoek: wilt u ziekte en ziekenhuisopname zelf (laten) doorgeven aan het Pastoraal Diaconaal Centrum of rechtstreeks aan de predikanten. De ziekenhuizen melden dit i.v.m. de privacy niet.

Op het moment van schrijven, 22 oktober, zijn we ruim 4 weken na de aankondiging dat er bij Abbot, voorheen Solvay, 500 mensen hun baan zullen verliezen. Een definitief bericht hierover is er nog steeds niet, omdat er op verschillende niveaus nog onderhandelingen en gesprekken plaats vinden. Al die tijd is er voor de betrokkenen onzekerheid over hun werktoekomst. Laten we in het omzien naar de getroffen ook hen niet vergeten die door deze

berichten bepaald worden bij eigen ervaringen van ontslagen zijn of iemand het ontslag aanzeggen.

wandelen

Ruim twee jaar geleden was ik bezig met de uitvoering van een boekje met wandelingen in Groningen, Deventer, Dordrecht en Middelburg. Met een aantal gemeenteleden heb ik inmiddels Dordrecht en Deventer bezocht. Als er genoeg belangstelling is om in Groningen te gaan lopen, organiseer ik dat graag. Dat zal begin 2011 worden. Vanwege de reisafstand zal dat een flinke dag in beslag nemen. U kunt zich alvast bij mij of bij het Pastoraal Diaconaal Centrum aanmelden.

Ook voor de wandeling 'luthers Amsterdam' is nog steeds belangstelling, zo hoor ik her en der. Ook dat zal begin 2011 worden. Heeft u interesse, laat u dat dan even weten?

gebed

Christus heeft geen andere handen dan mensenhanden om zijn werk hier op aarde te doen.

Hij heeft geen andere voeten dan mensenvoeten om mensen op zijn weg te brengen.

Hij heeft geen andere lippen dan mensenlippen om mensen van zijn geboorte, dood en opstanding te vertellen.

Hij heeft geen andere hulp dan onze hulp om mensen aan zijn zijde te brengen.

Wij zijn de enige bijbel die de wereld nog leest.

Wij zijn Gods laatste boodschap met woorden en daden geschreven.

uit: René Hornikx,
Spiritualiteit als motor tot vernieuwing.

met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld



Met wie wij meeleven

De heer Baart (Van Houtenlaan) verblijft ingevolge een operatie waarop de nodige complicaties volgden al geruime tijd in het AMC. Daarna zal een periode van revalidatie volgen.

Dat was een hele schrik, toen wij hoorden dat Reijer Holtmanns een hersentumor heeft. Inmiddels zijn al de

nodige onderzoeken verricht in de VU. Helaas is het trieste resultaat dat er sprake is van een agressieve tumor waartegen men weinig kan doen... Wij denken aan allen die deze ontzettende boodschap moeten verwerken.

Sara Ietswaart verblijft in Zon en Schild, Utrechtseweg 266, 3818 EW Amersfoort, op afdeling Eikenstaate A2 kamer 30, waar zij het naar omstandigheden redelijk maakt. Zij is erg blij met al uw kaarten en andere blijken van belangstelling die zij mocht ontvangen en doet u allen de hartelijke groeten.

Mevrouw Jongman is van de Bastionweg naar De Florisberg in Muiderberg verhuisd.

Huib Oostinga is vanouds zo verbonden met Oversingel, dat hij De Florisberg heeft verruild voor een kamer op Oversingel.

Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van €200,00. Hartelijk dank!

Varia

Op 30 oktober is de vierde Maand van de Spiritualiteit van start gegaan. Het thema van deze maand is: tijd maken. Filosoof en romancier Joke J. Hermsen schreef het essay voor deze maand, Windstilte van de ziel. Eerder stond zij al stil bij de vraag 'Hoe gaan wij met de tijd om?' Dat is geen onbelangrijke vraag is een tijd vol haast, files, werkdruk en volle agenda's, dus stress. Over die vraag wist Benedictus in zijn kloosterregel reeds heel zinnige dingen te zeggen. Door de tijd voor het contact met God te nemen komt men aan een gezonde verhouding tussen inspanning en ontspanning toe. Tijd maken is een kwestie van leven of geleefd worden. Alleen waar men de tijd als duur ervaart, zoals Bergson, heeft men tijd om ergens bij stil te staan, leeft men niet aan het leven voorbij. Alleen waar men langzamer gaat leven, bewuster gaat leven, wordt intensief geleefd, krijgt het milieu een kans om te overleven, ontstaat ruimte voor creativiteit. In liturgie en meditatie leer je, genietend van zoveel schoonheid, tijdloos te leven, verdwijnt de klok heilzaam naar de achtergrond. In de dienst aan God draait het om het eeuwig heden, niet om het jachtige bestaan dat voortdurend op weg is naar de zogenaamde betere toekomst (zonder die ooit langs de weg van de politiek te bereiken). Zo krijgt de tijd meer waarde, ontmaskert men de waan van de dag en ervaart men het goede leven.

Aan de tijd meerwaarde geven doen wij ook op het kringwerk. November is in dat kader een belangrijke maand. Wie een bijzondere film wil zien voor maar €2,00 moet op 17 november in Het Lichthuis zijn. In De Poolse bruid komen problemen rond emigratie aan de orde, zien wij hoeveel schade vrouwenhandel aanricht (waar Nederlanders helaas erg goed in zijn...), maar ook hoe een gesloten mens ontdooit dankzij de heilzame invloed van een vrouw die veel begrip en geduld weet op te brengen. Beelden van het prachtige eindeloze, verstilde Groninger landschap waarin zulke mooie Romaanse kerken staan maken de film compleet.



Een dag later gaat onze literatuurkring van start. Een nieuw initiatief in het kader van kerk voor de stad met behulp van Het Lichthuis. Vier avonden samen lezen en samen beleven geven ons hopelijk een andere kijk op het leven, leren ons zoveel meer zien. U kunt het indrukwekkende boek De grote zaal gratis in ontvangst nemen in de bibliotheek op vertoon van uw bibliotheekpas. Wie deze kans aan zich voorbij laat gaan, onthoudt zichzelf enorm veel, want in dit boek gaat het over levensvragen waar iedereen vroeg of laat mee te maken krijgt, vragen die wij niet kunnen verstoppen en daarom juist in een bezinningsruimte als de kerk aan bod dienen te komen.

Op 19 november kunt u vanaf 20.00 uur in de NPB genieten van weer een prachtig concert door pianiste Christine Kamp en de zangeres Valérie Guilloit. Dat er bij het concert in oktober maar dertig mensen waren, vond ik verbijsterend. Dat wij veel moois zomaar aan onze neus voorbij laten gaan, bleek helaas ook weer bij de Bijbel10daagse in de tent naast de Grote kerk op 16 oktober. Die gebeurtenis trok weinig kinderen. Alexander Bauwens vertelde prachtige verhalen, waarvoor wij hem zeer dankbaar zijn.

Wilt u zich snel bij het PDC opgeven voor de 50 plusmiddag op 28 november? Dan weten wij hoeveel mensen van 17.00 tot 19.00 uur gezellig komen eten en zingen in Het Lichthuis.

Op 10 november zijn er 's morgens tijdens een bijeenkomst van de oecumenische gespreksgroep fraaie beelden van Roemeense kloosters te zien en 's avonds buigen wij ons weer over de spannende teksten van Nietzsche.

Wie aan al deze activiteiten meedoet beleeft heel wat keren een rijk gevulde tijd en ervaart dat spiritualiteit en muziek een mens veel te bieden hebben, ook in Weesp.

Ds. W.J. Lamfers



Lieve mensen,

Piep!-piep!-piep!-piep!

Een paar dagen geleden ging ik voor het maken van een kopietje naar Het Lichthuis. Nietsvermoedend opende ik de glazen deur, waarna luid en duidelijk het alarm afging! Een mooie actie van uw nieuwe predikant!

Ook mijn cijfercode bleek nog niet te werken, en na wat verwoede pogingen ging ik eerst maar weer even naar buiten. Dat alarm gaat namelijk door merg en been.

Ook op straat was het geluid duidelijk te horen. Enkele voorbijgangers werden in hun zondagswandeling opgeschrikt. "Lichthuis", spelde één van de mensen die langsliepen, "dat hoort zeker bij de kerk?".

Kijk, er zijn natuurlijk heel veel verschillende manieren om Het Lichthuis op de kaart te zetten. Misschien was dit niet een heel vanzelfsprekende, maar hij werkt wel!

Jeugdwerk

Het eerste blok ervaringen is bijna afgelopen. Met veel plezier leer ik de 12+-ers kennen. In november start er een nieuwe serie. In diezelfde maand november is er ook jeugddienst. Informatie daarover vindt u elders in dit blad. Het wordt een mooie dienst met veel sfeer!

Nu het seizoen in volle gang is, maak ik ruimte om allerlei (jeugd)activiteiten eens rustig mee te maken. Ik kan wel allerlei ideeën hebben, (en die heb ik natuurlijk) maar het is ook goed om eerst eens in het reilen en zeilen mee te draaien. Zo leer ik u kennen, en u mij, wat we aan elkaar hebben, en welke verwachtingen er meespelen.

Zo ga ik ook rustig verder met bezoeken van (jonge) mensen, allemaal nog in die eerste fase van kennismaken.

Lekker waaien

Terwijl ik dit schrijf, hoor ik buiten de wind tekeergaan. Man, wat een herfst! Het is al dagen aan het stormen, met veel regen, rondwaaiende blaadjes, en wind. Heel veel wind. Ik houd wel van dit weer. Als je er op uit gaat, is bij thuiskomst je hoofd zo lekker leeg. Het waait heerlijk door. Net alsof iemand een grote bezem door Weesp en omgeving haalt.

Vooraf rond de Grote Kerk waait het extra hard. Dat komt vast door die smalle straatjes rond zo'n groot gebouw. Voor je het weet waai je het stiltecentrum in! Voor de rest van de herfst wens ik ook in de kerk veel wind: mensen die aanwaaien, ideeën die opwarrelen, de Geest die ademt en ons veel verder op weg blaast dan wij voor mogelijk houden!

Met heel vriendelijke groet,
Ds. Marije Hage

Het verheugt ons als college van kerkrentmeesters dat er twee dames hebben besloten om aan het verzoek te voldoen om toe te treden tot het vanouds mannenbolwerk van kerkvoogden, nu college van kerkrentmeesters genaamd. Dit betreft Wenny Schippers en Wijnie Holtmanns. In vorige afleveringen zijn al eerdere wisselingen aan bod geweest, maar deze historische ontwikkeling moest ook nog gemeld worden.

In dezelfde vergadering als waarin dit werd vastgesteld heeft Marien Weststrate na 17 jaar het voorzitterschap van de diverse colleges in deze periode (Hervormd, SOW en nu Protestantse Gemeente Weesp en Driemond) van deze geleding overgedragen aan Frans Lijnsvelt. Hem is veel dank verschuldigd voor zijn inzet, zeker ook bij het samenvoegen van de drie kerken in het fusieproces. Traditiegetrouw is bij deze voorzitterswisseling de Gouden Legpenning van de Hervormde Gemeente Weesp overgedragen aan de nieuwe voorzitter. Daarna is de penning weer op een veilige plek weggelegd.

Deze combinatie van feiten (toetreden van vrouwen en wisselen van voorzitter) is overigens zuiver toevallig, er is geen logisch verband.

Omdat we hebben besloten ook in het koor van de kerk en in Het Lichthuis een kerstboom te plaatsen is er eigenlijk wat tekort aan kerstboomverlichting en versieringen. Als er bij u nog iets ongebruikt op zolder ligt kan dit nog een prachtige bestemming krijgen als u dit even meldt bij Wijnand van Bodegraven. We behouden ons wel het recht voor om onze eigen keus te maken uit het aanbod en over de uitslag kan niet worden gediscussieerd. Misschien is de rest wel iets voor de mensen van de Voedselbank om de kerst te verlichten.

Henk Nagel

Het Vriendendiner, samen eten in de kerk

In de kerk met vrienden en vertrouwde mensen samen genieten van een heerlijk buffet en van de mooie orgelmuziek van Christine Kamp kan op **zaterdag 20 november** a.s. tijdens het "Vriendendiner" van de Vrienden van de Grote Kerk. Tijdens deze avond die om 18.00 uur begint zal Ineke Radecker ons meenemen op een tocht door de tijd in Weesp. Zij zal daarbij de kerk als sociaal middelpunt van de Weesper gemeenschap als uitgangspunt nemen. Dit is de avond om nieuwe mensen te leren kennen en tegelijkertijd nog meer gevoel te krijgen bij ons prachtige kerkgebouw.

Inschrijven voor deze bijzondere avond kan door het bedrag van € 35,00 per deelnemer over te maken op rekeningnummer: 3431.40.969. t.n.v. Vrienden van de Grote Kerk, waarbij u vermeldt hoeveel deelnemers het betreft.

Vriendelijke groet,
Steven de Nie, telefoon 06 55 30 2910

Diaconie

In het voorjaar hebben wij u in het kerkblad een en ander verteld over twee Grannies (ouderen) in Rusland en Albanie. Zij worden door de diaconie financieel gesteund via Dorcas Hulp Nederland.

Daarnaast heeft de diaconie drie Kind-Ambassadeurs geadopteerd in Kenia, Cambodja en Tanzania. Deze Kind-Ambassadeurs worden financieel gesteund via ICS (International Child Support).

Van beide organisaties ontvangen wij jaarlijks een overzicht van activiteiten en resultaten in de leefomgeving van de Kind-Ambassadeurs en de Grannies. Wij willen u graag laten weten hoe het nu met hen gaat.

Tamusya Kotslova (83 jaar, Rusland) woont alleen, heeft problemen met haar hart, bloeddruk en ziet slecht. Door de hulp, die zij ontvangt, is de voeding beter en lijdt zij geen honger meer. Ze krijgt nu de medicijnen die zij nodig heeft. Door de maandelijkse bezoeken van een sociaal medewerker voelt zij zich niet eenzaam meer. Zij komt meer buiten en ontmoet andere grannies.

Voor Zeneko Zaka (78 jaar, Albanie) geldt hetzelfde. Zij is erg blij dat zij gesteund wordt via Dorcas Hulp met voeding, kleding, dekens enz. Hierdoor houdt zij wat geld over van haar pensioentje en kan zij zelf haar medicijnen kopen (plm. 10,00 p.mnd.). Vooral de aandacht die ze krijgt doet haar goed. Zij voelt zich minder eenzaam.

In de jaarrapporten van ICS lezen we dat er veel verbeteringen op de scholen zijn aangebracht. Er zijn veel toiletten gebouwd, vloeren van klaslokalen gerenoveerd, schoolmaterialen en meubilair is aangeschaft. Er is lesmateriaal ontwikkeld zodat kinderen leren omgaan met geld.

Er werden bijeenkomsten georganiseerd voor kinderen, leerkrachten en overheidsfunctionarissen, waarin werd gewezen op het belang van vervolgonderwijs, hoe je kindermisbruik en verwaarlozing herkent.

Op een aantal scholen is men met een schooltuin gestart. Ook worden kippen en konijnen gehouden om te fokken en te verkopen. Zo worden extra inkomsten voor de school gegenereerd.

Water is van levensbelang. Na een regenbui wil de bevolking het regenwater maar al te graag opvangen. Dat water wordt nu opgeslagen in grote betonnen waterkruiken en blijft het koel. Er zijn verschillende waterpompen geïnstalleerd. De bevolking wordt getraind hoe deze moeten worden onderhouden.

Er zijn vrouwen, allen analfabeet, opgeleid in het bouwen en onderhouden van zonnepanelen. In totaal zijn 300 huishoudens in Tanzania aangesloten op zonne-energie. De leefsituatie in deze gezinnen is enorm verbeterd. Het is een schonere bron dan olielampen en de kinderen kunnen nu ook in de avonden bij een goede lichtbron hun huiswerk maken.

Er worden workshops gehouden voor leerkrachten over het belang van hygiëne enz. enz.

Dit is slechts een kleine greep uit de resultaten die er geboekt zijn in 2009. Door de structurele steun en betrokkenheid van velen wordt ICS in staat gesteld om veel Kind-Ambassadeurs en hun omgeving op weg te helpen naar een betere toekomst. Want daar heeft een kind recht op!

Namens het college van diakenen
Ria van der Tholen

Inzameling oude boeken en grammofoonplaten



Boeken- en grammofoonplatenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken of grammofoonplaten ook meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via "Zending over Grenzen".

- winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn.
- verpakken in plastic tassen of zakken.
- schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Marktplaats open kerk - 8 oktober 2010

Stichting Leve de Kerk en stichting De Roerom organiseerde op 8 oktober een 'Marktplaats Open Kerk', een oecumenische ontmoeting, uitwisseling en onderlinge inspiratie voor gemeenten en parochies. Wil Vree en Alida Groeneveld gingen de markt op en doen verslag.



Vijftien parochies, gemeenten en organisaties lieten op de markt zien waarin zij goed zijn. Dat varieert van aandacht voor de letterlijke en figuurlijke toegankelijkheid van de kerk, een kerkgebouw in gebruik voor kerkelijke en culturele activiteiten, een 'over en weer project' waarin de deelnemers anders leren kijken naar hun omgeving, kunstprojecten enzovoort.

De gedrevenheid om deze activiteiten uit te voeren komt voort uit drie kernwoorden:

1. open. Bij 'open' gaat het er om duidelijk te maken wat je in je etalage hebt. Wat heb je als kerkelijke gemeente te bieden?
2. gastvrij. Het woord 'gastvrij' heeft aspect van vriendschap, vreemdeling-zijn en vrijheid in zich.
3. kerk. Als het over de kerk gaat, kunnen we de crisis constateren, maar 'wij zijn er nog'. Een bont gezelschap dat al 2000 jaar samenkomt.



De organisatoren menen, in het kielzog van Jan Hendriks, dat 'open en gastvrij' niet een extraatje is, maar tot het wezen van de kerk behoort. Als lid van de kerk ben je je ervan bewust zelf ook vreemdeling te zijn, je bent een pelgrim op weg naar het koninkrijk van God, of – met een ander beeld: Gods volk onderweg. Het gast-zijn is bepalend voor je identiteit. Je bent je ervan bewust gast te zijn, en dus ben je ook open naar gasten toe. Gastvrij zijn past niet bij een houding van 'de automatische piloot', maar daagt uit tot een houding om ook daadwerkelijk gastvrij te zijn! Hier ligt de passie van de open kerk. Open betekent niet een vrijblijvende houding: openheid en duidelijkheid gaan samen. Deze duidelijkheid betreft het christelijke profiel – dat is niet iets dat verhuuld moet blijven. Op de markt klinkt duidelijk een oproep om te vertellen en te laten zien wat jouw kerkelijke gemeente beweegt en waar je trots op bent!

Een aantal projecten viel op:

Protestantse Gemeente Emmen

De Protestantse Gemeente in Emmen heeft een monumentaal kerkgebouw dat gebruikt wordt voor de zondagse eredienst, een dagelijks geopend stiltecentrum, en een, in samenwerking met de Stichting Grote Kerk Cultureel uitgebreid cultureel programma met optreden van kleine muzikensembles, kerstconcerten door koren, Bachcantates en lezingen. Hiervoor wordt entree gevraagd (minimaal € 5,00). Door een intensief overleg tussen kerkelijke gemeente en de stichting is er een mooi resultaat. Mogelijk controversiële tentoonstellingen of beurzen worden van tevoren besproken.

Protestantse Gemeente Soest (Emmakerk)

Na de herinrichting van het gebouw is kerktv gerealiseerd. Gemeenteleden thuis, bewoners in verpleeg- en verzorgingshuizen en individuele mensen in het buitenland kunnen via een internetverbinding live of op een later moment de kerkdienst meevieren in beeld en geluid. Dit vergroot de betrokkenheid.

Protestantse Gemeente Lochem

Over en weer project in de eigen omgeving, met het buitenland en een ontmoeting met andere culturen. Een fietstocht met nagesprekken, concreet bezoek over en weer aan het buitenland in Nederland. Het Handvest van Compassie inspireerde tot een plaatselijke ontmoeting met andere culturen en godsdiensten.

Parochie Heilig Hart Oss

Kunstenaars worden uitgenodigd om bij een bepaald thema iets te maken. Een aantal weekenden is de kerk open voor een expositie. De eerste keer was zo succesvol dat er nu 3x per jaar een thema is met bijbehorende activiteiten. (Kerkelijke) kunst wordt gezien als ontmoetingsplaats van mensen, en van mensen en God.

Samen geloven, gewoon doen

Achter deze slogan gaat een organisatie schuil die zich inzet voor de participatie van mensen met een verstandelijke beperking in gewone kerkdiensten. De kerkdiensten zouden zó moeten zijn ingericht dat deze voor iedereen boeiend is. Alida deed een test, met vragen over de toegankelijkheid van het kerkgebouw (ringleiding, stoelen, aangepast toilet), gemeente (woonvoorzieningen ouderen in de wijk, activiteiten voor ouderen), kerkdienst (toegankelijkheid, aanwezigheid doventolk, aandacht in prediking) en vrijwilligerswerk (bv. ambtsdrager voor mensen met beperking). We scoorden goed op de voorzieningen, maar bij de aandacht vanuit het vrijwilligerswerk is nog verbetering mogelijk.

In de kerkenraad zal het gesprek gevoerd worden welke ideeën in aangepaste vorm eventueel in Weesp uitgevoerd kunnen worden.

Alida Groeneveld

● Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10
Telefoon : 0294 48 39 93
Email : pdc@hetnet.nl
Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Op dinsdag is het PDC gesloten, maar kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor een kopje koffie van 9.30 tot 12.00 uur.

Doopreünie

Op donderdag 18 november houden we de 5^e doopreünie. Alle ouders die sinds 2000 een kind hebben laten dopen en zich verbonden voelen met onze gemeente, zijn hiervoor van harte uitgenodigd. De thema's van de avonden zijn goed onafhankelijk van elkaar te volgen. Naast onderlinge ontmoeting staat als onderwerp op het programma:

"Rouw bij kinderen"

Dit thema is op verzoek van de deelnemers van de vorige bijeenkomst op 14 juni jl.

Vragen rond leven en dood, ziekte en sterven, en ook rituelen die de geloofsopvoeding op dit gebied kunnen ondersteunen komen aan de orde. Welke ervaringen hebben we zelf met deze vragen? Zijn er aspecten die vanuit gelovig perspectief aan de orde kunnen komen?

Genoeg om eens over door te praten!

Datum: donderdag 18 november 2010
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Plaats: Het Lichthuis Waagplein 10
Kosten: geen

Informatie & opgave:

Janny van den Berg Alida Groeneveld
jannyvandenbergh@hetnet.nl alida.groeneveld@planet.nl
telefoon 0294 417082 telefoon: 036-5366920.

U kunt zich ook via het PDC aanmelden: telefoon: 0294 483 993 of e-mail: pdc@hetnet.nl.

Informatief: 'De Preek van de Leek'

De Protestantse Kerk Amsterdam daagde vijf mensen 'met bewezen preekpotentie' uit om de confrontatie aan te gaan met een bijbeltekst. Tijdens het project 'De Preek van de Leek' beklimmen zij de kansel voor een experimentele vesperviering met klassieke liturgische elementen als groeten en bidden, lezen en leren, zingen en zegenen.

zondag 7 november - Nebahat Albayrak (politica)
zondag 14 november - Ernst Veen (directeur De Nieuwe Kerk/Hermitage)
zondag 21 november - Erik van Muiswinkel (cabaretier)
zondag 28 november - Alexander Rinnooy Kan (bestuurder)

Plaats: Amsterdamse Singelkerk, Singel 452, 17.00 uur.
Toegang vrij, aanmelden niet nodig. Iedereen van harte welkom! Meer informatie: www.depreekvandeleek.nl.

● Informatief

Kinderbijbelsymposium

De lutherse gemeente Den Haag organiseert op 20 november het kinderbijbelsymposium. Kinderbijbels gaan iedereen aan. Denk niet alleen aan jonge ouders maar ook aan grootouders. Misschien zijn die laatste zelfs nog belangrijker. Vaak kopen zij de bijbel. En er is een keur van bijbels te koop. Wie 20 november is geweest heeft een aardig beeld van de diversiteit op dit gebied en de criteria die hij of zij zou kunnen hanteren. Naast schrijvers zoals Nico ter Linden en Karel Eijkman komt een godsdienstpaedagoge aan het woord. Er zijn ook verschillende workshops. En er is een kleine tentoonstelling. Parallel aan dit alles is er een kinderprogramma waarin kinderen aan het werk gaan om een eigen toneelstuk over Abraham op de planken te brengen.

Het programma

- 10.00 uur opening
- 10.15 uur Zo heerlijk eenvoudig, een historisch overzicht van de kinderbijbel in Nederland door Willem van der Meiden
- 11.00 uur Muzikaal intermezzo
- 11.15 uur Psalmen voor kinderen, Karel Eykman
- 11.30 uur Kinderbijbel in het gezin, Marike de Reuver-Schuurman
- 12.00 uur Workshops:
Wonderen in de kinderbijbel
Criteria voor het kiezen van de kinderbijbel
Beeldcultuur en kinderbijbel
Theologische insteek van kinderbijbelschrijvers
Liederen en gedichten voor kinderen
- 13.00 uur Lunch
- 14.00 uur Bijbelen met kinderen door Nico ter Linden
- 14.45 uur Muzikaal intermezzo
- 15.00 uur Praktische godsdienstpaedagogie door Dorothea Timmers-Huigens
- 15.45 uur Toneel door de kinderen.
- 16.00 uur Borrel

De kosten voor het symposium zijn € 20,00 per persoon. Kinderen mogen gratis naar binnen en studenten voor € 10,00.

Hoort, zegt het voort.



Zangavond rond het nieuwe liedboek

In 2007 is besloten dat er een nieuw liedboek komt als opvolger voor het Liedboek voor de kerken (1973). Dit nieuwe liedboek, bestemd voor protestantse kerken in Nederland en Vlaanderen, zal naar verwachting eind 2012 verschijnen. In 2008 is een redactie gevormd, die, ondersteund door een aantal werkgroepen, verantwoordelijk is voor de selectie van het materiaal.



In de maand november worden vier regionale zangavonden gehouden. Op deze avonden kunnen belangstellenden zingend kennis maken met een doorsnee van het materiaal dat tot dit moment door de redactie (voorlopig) is vastgesteld. Ook zal er meer worden verteld over de achtergronden van het nieuwe liedboek en hoe de keuze van liederen tot stand komt.

Een van deze avonden zal worden gehouden op donderdag 18 november Kruiskerk, Van der Veerelaan 30A, 1181 RB Amstelveen. Aanvang: 20.00 uur; einde: 22.00 uur. De toegang is gratis. Bij de kerk is voldoende parkeergelegenheid.

Medewerking verlenen Vocaal Theologen Ensemble o.l.v. Hanna Rijken, Rijk Jansen (orgel/piano) en Pieter Endedijk (toelichting).

Op andere data worden de avonden georganiseerd in Drachten, Wassenaar, en Deventer. Voor meer informatie: www.liedboek.nl.

• Miniatuur

gemeenteopbouw (1)

Zoals wellicht bekend, houd ik mij bezig met gemeenteopbouw. Ik zie gemeenteopbouw als een houding die de gehele gemeente betreft. Het is, om met Jan Hendriks, de gemeenteopbouwspecialist te spreken, een gezamenlijke trektocht. Iedereen kan daaraan een bijdrage leveren. Gemeenteopbouw kan heel ambitieus zijn, zo zelfs dat je er bijkans moedeloos van wordt. Ik vond onderstaand citaat van Huub Oosterhuis dat juist als tegenhanger kan dienen. Doe waar je goed in bent beter, en dat hoeft niet groots en meeslepend te zijn.

Doe, waar je goed in bent, beter.

Dat talent om kleine dingen goed te doen, om op de vierkante meter volmaakt te zijn, dat wil zeggen, zo goed mogelijk: dat is een liefde die, althans op de vierkante meter, het aanschijn der aarde verandert. Zonder dat talent en die liefde is de dag van vandaag, die paar vierkante meter waarop wij leven, onleefbaar, godverlaten en ijler dan ijl. Dat weten de meeste mensen uit ervaring.

Alida Groeneveld

In memoriam Willem Vogel (1920-2010)

Met het heengaan van deze organist ontvalt ons opnieuw iemand die een grote bijdrage heeft geleverd aan de totstandkoming van het Liedboek voor de kerken. De organist van de Oude kerk in Amsterdam leverde menige melodie voor het Liedboek. Zijn ambachtelijke manier van werken is direct herkenbaar: het zijn veelal eenvoudige, strak opgebouwde, sobere melodieën die men gemakkelijk leert zingen. Een melodie van Frits Mehrrens is zwieriger, net zoals deze man muziek doceerde, met huid en haar er helemaal bij. Vogel is nuchterder, hoewel ook een leven lang musicus in hart en nieren. Een betrokken kerkmusicus, die zich als cantor en organist in dienst stelde van de gemeentezang, maar weer heel anders dan zijn grote voorganger Sweelinck.

Ook in Weesp, waar ook zijn ouders een tijdje woonden, heeft Willem Vogel zijn sporen nagelaten. Hier kreeg Vogel op jonge leeftijd les van de rooms-katholieke organist Johan Schaffstal en van Piet Esselman, de befaamde improvisator op het Bätzorgel in de Grote kerk wiens spel oude Weespers zozeer kon boeien. Willem Vogel woonde een tijdje in de cantorwoning naast de Lutherse kerk aan de Nieuwstad. Hij was dirigent van het gereformeerd kerkkoor. De Vogel-mis (Dienstboek I, 548-551) zingen wij geregeld in Weesp in de Grote kerk, wanneer wij Avondmaal vieren.

In Amsterdam leidde Willem Vogel de Sweelinck-cantorij naar grote hoogten en bespeelde hij tot 2002 als organist de fraaie orgels in de Oude kerk. Daar en in andere, moderne Amsterdamse kerkgebouwen werd de liturgie voor protestants Nederland vernieuwd. In de Oude kerk ontstond muziek bij liederen van Sytze de Vries. Eerder ontstonden al melodieën bij liedteksten van befaamde Liedboekmensen als Willem Barnard, Ad den Besten, Muus Jacobse en Jan Wit. Dankzij Mokum leerde het kerkvolk weer zingen en dankbaar ervaren: 'muziek is een onmetelijk erbarmen' (H.W.J.M. Keuls).

Ds. W.J. Lamfers



Boekentafel Hebron

De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Er zijn ook weer dagboekjes en kalenders voor 2011 te verkrijgen.

Komt u eens kijken! U bent van harte welkom, en bestellingen kunnen nog steeds geplaatst worden. Natuurlijk bent u ook welkom voor een praatje en een kopje koffie!

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp
Telefoon: 0294 48 39 93

Liedrecital in de van Houtenkerk Weesp

Op vrijdag 19 november a.s. zullen Christine Kamp en de Franse sopraan Valérie Guillorit een concert geven in de van Houtenkerk, Oudegracht 69.

Het concert begint om 20.00 uur. Op het programma staan o.a. werken van Louis Vierne en Gabriël Fauré. Zowel het Adema orgel als de Bechstein vleugel uit ongeveer 1905 zullen worden bespeeld.

Het concert is vrij toegankelijk maar er wordt een vrijwillige bijdrage gevraagd ten behoeve van het onderhoud van de kerk.

Voor meer informatie over concerten kunt u kijken op www.xs4all.nl/~twomusic.

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk



Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 12 november in het **centrum van Weesp** het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 13 november wordt in de **rest van Weesp** het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten **voor 8.00 uur**. Hartelijk dank voor uw medewerking.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Protestantse Vrouwen op Weg

Op maandagavond 8 november 2010 gaan we met begeleiding van Hilde Gooyer gezellig en creatief bezig zijn. We willen leuke dingen gaan maken waarmee we ons assortiment voor de Verkoopdag uit kunnen breiden. Wilt u voor deze avond ook levensmiddelen meenemen?

Iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10.

Verkoopdag

Spullen die u voor de Verkoopdag bestemd heeft kunnen gebracht worden op woensdagmiddag 10 november van 14.00 tot 15.00 uur in Het Lichthuis. Op de zelfde tijd zijn cakes of appeltaarten voor de verkoop bij de koffie en thee ook heel erg welkom.

Op vrijdag 12 november worden alle medewerkers voor de ochtend om 9.30 uur verwacht. U kunt dan gebruik maken van de achterdeur van Het Lichthuis in de Dirk Marcus steeg.

We hopen weer op een heel fijne en geslaagde Verkoopdag en Snuffelmarkt.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Verjaardagsfonds

Met spoed gezocht: medewerkers/sters voor het verjaardagsfonds voor de wijken:

- Korte Muiderweg / Stationsgebied
- Gein-Noord

U kunt zich opgeven bij:
Elly Lijnsvelt van Dusseldorp
Rembrandt van Rijnstraat 129
telefoon: 0294 410 810

Driemaal dank

DANK voor alle goede wensen die wij per post ontvangen hebben.
DANK voor alle bezoeken van nogal wat Weespers.
DANK voor alle hulp bij de verhuizing náár en de inrichting ván ons nieuwe huis.

Wij eindigen als de vorige keer in ongeschonden versie.

Wij groeten u allen zeer, het ga u allen wel!

Jim en Geertje Roth
Voorthuizen, 16-10-2010



Jeugddienst

Thema: 'STILTE'

*Voorganger:
ds. Marije Hage*



*Zondag 14 november
om 10:00 uur*



*Grote Kerk
Nieuwstraat 31*

VERKOOPDAG MET **SNUFFELMARKT**

VOOR GROOT EN KLEIN IS ER IETS TE DOEN

OP VRIJDAG 12 NOVEMBER
VAN 10.00 - 22.00 UUR

IN HET LICHTHUIS
WAAGPLEIN 10 WEESP

VERENIGING
“VROUWEN OP WEG”