

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
12^e jaargang, nummer 4, 14 maart 2011



Meditatie 5

Boekenmarkt 7

Van aanvang tot zegen 14

In de kijker 15

Jeugd 19

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Mw. A. Bruin, Kerkstraat 21, 1381 XN Weesp

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, telefoon: 0294 48 39 93,

e-mail: pdcpknweesp@driemond.nl

ledere werkdag open van 9.30 tot 12.00 uur

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweesp@driemond.nl

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweesp@driemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Steven de Nie, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter:

Dhr. F. Lijnsvelt, C.J. van Houtenlaan 3, 1381 CN Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris:

Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeester:

Dhr. P. van Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp

Telefoon 0294 419065

Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pknweesp@driemond.nl

PR Commissie

Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg, Marien

Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweesp@driemond.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweesp@driemond.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

● Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669

e-mail: kerkbladonderweg@pknweesp@driemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar kerkbladonderweg@pknweesp@driemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 5: vrijdag 25 maart, 13.00 uur.

Verschijningsdatum: 4 april.

Activiteitenperiode: 6 tot en met 26 april.

• Erediensten

zondag 20 maart

2^e zondag v.d. veertigdagen
Reminiscere, Gedenk

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte zending

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur ds E.J. de Groot, Eemnes
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte zending

10.00 uur Kerksiteviering in het BIOS-gebouw

zondag 27 maart

3^e zondag v.d. veertigdagen
Oculi, Ogen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
doopdienst
Stamtafelgesprek in Het Lichthuis
voor Kerksite jongeren
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconaat

zondag 3 april

4^e zondag v.d. veertigdagen
Laetare, Verheugt u

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
viering Heilig Avondmaal
Stamtafelgesprek in Het Lichthuis
voor Kerksite jongeren
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project (sosuakids)

19.00 uur ds H.J. de Bie, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte diaconie

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

18 maart R.K. dienst
25 maart hr G. Herderschee
1 april R.K. dienst.

Het Lichthuis - iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.



Jeugdwerk

ledere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

ledere zondagochtend:

Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de kerkdienst kerksiteviering in het BIOS-gebouw, of stamtafelgesprek in Het Lichthuis.
Vermelding onder Erediensten

ledere zondagavond:

kerksiteplus bijeenkomst (vanaf 16 jaar) in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

27 maart hr G. Herderschee 14.30 uur

• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen

W.H. Remeijn 411588
A. Mul 410636

zondag 20 maart

rit A Hr J. Vogel 412119
rit B Mw M. Stevens 411271

zondag 27 maart

rit A Hr T. Pickhard 410072
rit B Hr P. van Gilst 410385

zondag 03 april

rit A Hr B. Wever 410997
rit B Hr W.v Bodegraven 251841

Onderweg op internet:

<http://www.pknweespdiemond.nl>

Kerksite op internet:

<http://www.kerksite.nl>

Oudersensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

U bent van harte welkom voor een **praatje en een kopje koffie** in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. **Het Lichthuis** is geopend op werkdagen tussen 9.30 en 12.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112
Hr. G. van Heiningen 777739
of 06 345 96 380
Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)
Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

Woensdag 16 maart

Belijdeniscatechese, Het Lichthuis 10:00 – 11:30 uur

Donderdag 17 maart

Creative inloopgroep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00 – 12:00 uur
Het Lichthuis

Donderdag 24 maart

Passage, Rabozaal, Weesp 19:45 uur
De Ambulance

Maandag 28 maart

Bespreek 't samen, Het Lichthuis 14:00 – 15:30 uur

Maandag 28 maart

Vergadering kleine kerkenraad, Het Lichthuis 20:00 uur

Woensdag 30 maart

'Als woorden moeilijk zijn..', Het Lichthuis 20:00 – 22:00 uur

Donderdag 31 maart

Creative inloopgroep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10:00 – 12:00 uur
Het Lichthuis

Vrijdag 1 april

Lutherse wandeling in Amsterdam vertrek 10:00 uur Weesp NS

Zaterdag 2 april

Vorbereiding maaltijd van de Heer, Grote Kerk 13:30 – 14:30 uur

Maandag 4 april

Bespreek 't samen, Het Lichthuis 14:00 – 15:30 uur

Maandag 4 april

Protestantse Vrouwen op Weg, praatavond 19.45 uur
Het Lichthuis, zaal open 19.30 uur

Dinsdag 5 april

In de verlenging, Het Lichthuis 20:15 – 21:45 uur

Donderdag 7 april

Alzheimercafé, de geheugenpoli, inloop 19.00 uur 19:30 uur
Hotel Hart van Weesp, Herengracht 35

Donderdag 7 april

Doopreunie, Het Lichthuis 20:00 – 22:00 uur

Zondag 10 april

na de kerkdienst: demonstratie hulphond Tommy

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Europa laat van zich horen!

"Wij wilden Jezus wel zien". Johannes 12 : 21

Wat zouden het geweest zijn? Grieken, staat er. Afkomstig uit ons werelddeel. Al overgegaan tot het Jodendom? Jodengenoten misschien? Het is mogelijk. Ze komen in ieder geval uit ons werelddeel. Grieken. Ver voor Pinksteren al belangstelling voor Jezus. Als Jezus hun wens hoort, dan is dat voor Hem een teken dat zijn lijdensweg begint. Zoals ze er waren bij zijn geboorte, de wijzen uit het Oosten, zo zijn ze er ook bij het begin van zijn lijden. Grieken. Alleen Johannes vermeldt dit in zijn evangelie. Ook wel begrijpelijk, omdat hij vooral in die Griekse wereld heeft gewerkt als apostel van God gezonden. Efeze was zijn standplaats. Vlakbij Griekenland. Onder de invloed van de Griekse cultuur. Als Jezus hoort via via van de wens van Grieken dan zegt Hij dat de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. Het lijkt dat Hij geen antwoord geeft op de vraag van de Grieken. Maar als je dieper kijkt naar Zijn antwoord is het wel degelijk een antwoord. Door te lijden, te sterven en op te staan zal straks ook het Evangelie de grenzen overgaan en andere volken bereiken. Daarom ; de ure is gekomen dat de Zoon des Mensen zal verheerlijkt worden. En verheerlijken is dan: door lijden, door te sterven naar de opstanding, naar de heerlijkheid. De Grieken, de heidenen staan als het ware te trappelen om het Koninkrijk Gods binnen te gaan.

De ure is gekomen. Het grote moment is aangebroken. De volkeren van de wereld komen in beeld. Jezus is gekomen voor Joden en Grieken en andere volkeren. Maar eerst moet Hij lijden en sterven en opstaan. Hij gebruikt dan het beeld van het tarwegraan. Een tarwekorrel moet in de aarde vallen en afsterven om veel vrucht voort te brengen. Als dat niet gebeurt blijft hij alleen. De periode in het jaar breekt weer aan dat de boeren gaan zaaien. Er wordt heel wat in de aarde gestopt. Met de bedoeling dat er straks een grote

oogst komt. Het zaad vermeerdert zich. Zo is het ook met het sterven van Jezus. Door zijn dood komt er vrucht, veel vrucht. een schare die niemand tellen kan. Zijn lijden en sterven is van betekenis voor de wereld. Alzo lief heeft God de wereld gehad. Ook u, ook jou, ook de Grieken.

Het voorbeeld van het stervende tarwegraan zal voor de Grieken niet gemakkelijk geweest zijn. Een stervende Heiland. Is dat , is dat mijn Koning? De Grieken waren vooral het volk van kracht, sport, schoonheid. Dat zie je vandaag nog als je rondwandelt in die Griekse wereld. En wij houden toch ook van kracht, van schoonheid? Dat spreekt tot de verbeelding. Maar Jezus zegt duidelijk: door lijden tot heerlijkheid. Maar juist in Jezus lijden zie je zijn liefde voor ons. Daar leer je Hem kennen in zijn hart. Hij heeft alles voor ons over. Om ons te redden van zonden, van schuld. Hij de straf, wij de vrede, de verzoening.

Er is nog iets. Om Hem te leren kennen, om bij zijn vruchten te horen, zullen wij ons leven ook moeten verliezen. Dat betekent: Jezus komt dan op de eerste plaats. We volgen Hem. Je vertrouwt in het geloof je leven toe aan Hem. En zo vind je het leven. Ook door lijden, door verlies, door pijn en moeite, naar de heerlijkheid. Als je zo achter Jezus aan mag gaan dan vind je het Leven. Ben je één van de vruchten van zijn lijden en sterven. Behoor je bij de rijke oogst die mag worden binnen gehaald. We lezen niet wat de reactie van de Grieken is geweest. Of het gewone zien met het oog ook is geworden, uitgegroeid, tot het zien met de ogen van het geloof. Eén ding is wel zeker: Veel Europeanen hebben dat later wel mogen doen door Gods genade. Ook veel Grieken. Later roepen ze: Kom over en help ons. Zij hebben hun leven verloren aan Christus en hun hart verloren aan Christus. Verlost door het bloed van het Lam. Hoort u/jij ook bij hen?

● Rondom de vieringen

zondag 20 maart

2^e zondag in de veertigdagentijd

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 20 maart vieren wij het feest van de verheerlijking op de berg, het feest dat men in de orthodoxe kerk op 6 augustus viert. Exodus 24:12-18 en Matteüs 17:1-9 schilderen ons hoe de heerlijkheid van de Heer de eerste en de tweede Mozes ten deel valt. Daarmee grijpen wij vooruit op de tijd na Pasen: op de verheerlijking van de Zoon na Hemelvaart. Daarmee weten de discipelen nu al dat het lijden van de Heer niet een definitief einde is. Daardoor kunnen zij de weg naar Golgotha vol vertrouwen gaan. Zij weten vanaf de Tabor immers, dat het leven van Jezus geen 'Sein zum Tode' is, zoals Heidegger denkt, omdat Sein und Zeit van Jezus van een andere orde zijn dan Heidegger zich wil indenken. Met de slotwoorden van L'être et le néant 'l'homme est une passion inutile' ruilt een bewonderaar van Heidegger, Sartre, de God van passie en Pasen eveneens in voor de goden dezer eeuw. Ook hij komt, net als Heidegger, niet verder dan een totalitaire partij en een dictator bewonderen, omdat hij afstand heeft genomen van de verwondering die de discipelen dankzij Jezus op de berg beleven. Het stadium van de heilzame ontzuivering, dat men in 1989 in Oost-Europa en nu de Arabische wereld doormaakt, waar net als in 1989 dictators als dominostenen omvallen, is voor Heidegger en Sartre een brug te ver. Dan wordt de wereld troosteloos en reageer je negatief. Die troosteloosheid bestrijdt Matteüs, opdat mensen weer moed vatten op het leven en weten dat de levende Heer, juist door helend te werken, veel meer voorstelt dan verwaande hoge heren, die alleen maar wonden slaan.

Wij zingen op 20 maart prachtige liederen over hoe de glans van Gods goedheid over een leven kan vallen. (ds. W.J. Lamfers)

zondag 27 maart

3^e zondag in de veertigdagentijd

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 27 maart, derde zondag in de veertigdagentijd, lezen we het verhaal van Jezus die op een warme dag aankomt bij een bron en daar in gesprek gaat met een Samaritaanse vrouw. In deze dienst zal Meike Jolien van der Linden, dochtertje van Dinda Schippers en Wouter van der Linden worden gedoopt. Welkom! (ds. Marije Hage)

zondag 3 april

4^e zondag in de veertigdagentijd

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De vierde zondag in de veertigdagentijd geldt als het midden van deze periode. Het komende feest lonkt en dit betekent dat de paarse kleur van inkeer door het wit van het aanstaande feest alvast roze oplicht. De kinderen gaan ons voor in hun project 'de woestijn zal bloeien' rond het thema 'verstopt'. De lezing is Johannes 9:1-39 over de genezing van de blinde. Hoe dit met elkaar in verband komt, kunt u horen en zien op deze zondag. We vieren ook de maaltijd van de Heer. De kinderen in de basisschoolleeftijd kunnen op zaterdagmiddag 2 april hierover tekst en uitleg krijgen. Zie hiervoor de aankondiging elders in dit nummer. (ds. Alida Groeneveld)

Weesp boekenstad: boekenmarkt 18 en 19 maart

Vrijdag 18 maart, van 14:00 tot 20:00 uur, en zaterdag 19 maart, van 10:00 tot 16:00 uur zal weer de jaarlijkse boekenmarkt 'Uitgelezen Weesp' plaatsvinden. Inmiddels is 'Uitgelezen Weesp' een begrip geworden en vele bezoekers komen op dit evenement af.

U treft in de Grote Kerk en in de Laurentiuskerk een groot aantal tweedehands boeken (meer dan 10.000 boeken per kerk!) aan. Bij de Ark kunt u terecht voor nieuwe boeken en bij Lectori Salutem treft u antiquariaat aan.

Sinds het sluis- en bruggenfeest is weer een groot aantal tweedehands boeken verzameld en uitgezocht. Een groot aantal vrijwilligers zal de dagen, voorafgaand aan de boekenmarkt, de boeken naar de kerk brengen en vervolgens de boeken netjes en overzichtelijk voor u gereed leggen.

We hopen u te mogen begroeten op een van de twee dagen.

Gerard van den Bosch en Marien Weststrate



• In memoriam

Willy van de Wetering-Kamphof
14 oktober 1925 – 15 februari 2011

Op 15 februari 2011 overleed op 85 jarige leeftijd mevrouw Willy van de Wetering, precies 17 jaar na haar man Steven. Willy leefde de laatste jaren in verpleeghuis Hogerwey, waar ze liefdevol is verzorgd door de verpleging, en door haar kinderen en kleinkinderen. Willy heeft van het leven genoten. Ze hield van wandelen, koken, zat vol energie en was altijd in voor avontuur. Tijdens de dankdienst voor haar leven werden mooie herinneringen opgehaald aan deze lieve, bijzondere en gastvrije vrouw. Op de rouwkaart stond een gedeelte van psalm 63, een psalm die we ook in de dienst lazen:

*U bent altijd mijn hulp geweest,
ik juichte in de schaduw van uw vleugels.
Ik ben aan u gehecht, met heel mijn ziel,
uw rechterhand houdt mij vast.*

Op Carspelhof hebben we afscheid genomen, en Willy toevertrouwd aan God, bij wie de bron van leven is.

Ds. Marije Hage

• Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld



beste mensen,

Mw. van Amstel-Smit (Waar-
schapsstraat 128) begon, in
tegenstelling wat in de vorige
Onderweg stond, niet met haar
5e kuur. Er is een andere
behandeling ingezet die
hopelijk ook goed de klachten
kan verlichten. Via via kwam
het bericht dat mw. Schoonen-
Baart is verhuisd naar een

verpleeghuis in Amstelveen. Mw.G. de Vries-Knerf is
na een lang verblijf op het Transitorium verhuisd naar
Verpleeghuis Hilversum, Lorentzweg 143, 1223 HN
Hilversum. Naast deze met name genoemde
gemeenteleden zijn er meer zieken. We bidden voor
hen en hun familieleden om Gods nabijheid.

bespreek 't samen: praat u ook eens mee?

De naam 'bespreek 't samen' staat voor de
preekvoorbereidingsgroep. Maandagmiddag vooraf-
gaand aan de zondag waarop ik voorga, komt deze
ad hoc groep bij elkaar. We kunnen nog wat
meepraters gebruiken. Voorkennis is niet nodig. De
eerst volgende keer is 28 maart. We lezen dan
Johannes 9:1-39. De keer daarna is 4 april en dan
bestuderen we Ezechiël 37:1-14 en Johannes 11:1-4
en 17-44 (de teksten voor 10 april)

Plaats: Het Lichthuis. Tijd: 14:00 – (uiterlijk)15:30
uur. Informatie bij ds. Alida Groeneveld. Opgave is
niet nodig, wilt u wel zelf een bijbel meebrengen?

lopen

Elders in deze Onderweg (pagina 16) kunt u aan-
kondigingen van wandelingen lezen. De lutherse
wandeling door Amsterdam wordt – op veler verzoek
– voor de 4e keer gelopen. Samen met Patrick Kalwij
heb ik twee zaterdagen 'geprikt' om 'de heide' op te

gaan. Het zonnetje van de laatste dagen nodigt er
weer toe uit om te gaan lopen. Graag even
aankomen bij het Pastoraal Diaconaal Centrum tel.
0294 483 993 of e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl.

tot slot

Ik vond dit citaat: *'Elke generatie probeert een
volgende generatie waardevol op te voeden. Meer
dan ploegen, zaaien en wieden kunnen wij echter
niet. Wij zijn afhankelijk van 'wind en zon en regen'.
Het graan groeit, terwijl de boer slaapt! Bovendien
heeft elke plant een eigen groei en al ziet ze er
misschien anders uit dan gedacht, het resultaat is er.*

Al mijmerend herinnerde ik een boekje waarin
grootouders in een brief aan hun kleinkinderen
vertellen wat het geloof voor hen betekent. In heel
persoonlijke documenten – dat zijn brieven immers –
spellen deze grootouders het ABC van het geloof.
Dat deden ze al eerder en vaker, de schrijvers zijn
stuk voor stuk theologen van naam: Karel Deurloo.
Carel ter Linden, Hanneke Meulink-Korf, Riet Bons-
Storm, Willem Verboom. Evert Jonker eindigt zijn
brief: "Zou deze wereld zo slecht blijven als ze op
momenten voor mensen is? Ik verwacht dan toch dat
het ooit anders wordt. Ik zing over die nieuwe wereld
alvast een lied in de kerk, dan voelt het al wat
anders. Dat je werk wil en kunt maken van die
werkwoorden, je verwonderen, je verbijsteren, je
verplichten en verwachten, wens ik jou en de
mensen op je weg toe."

De gegevens van het boekje:

Jantine Nierop, *Opa's & oma's schrijven. Wat ze hun
kleinkinderen willen meegeven.* Kok, Kampen, 2009,
ISBN 9789043515849.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld



Met wie wij meeleven

Op 9 maart verhuist Gerda Dalmulder, omdat zij in Naarderheem is uitbehandeld, naar: Koetshuis Erica Albertus Perkstraat 14-16, 1217 NS, Hilversum. Na verloop van tijd zal Gerda zich in Oversingel vestigen, omdat zij veel mensen in Weesp kent, die haar nu met vele kaarten verblijden.

Mevrouw Nederlof knapt goed op en werkt in de mooie oefenzaal van Theodotion aan sterkere beenspieren.

Mevrouw Oostenrijk (Seizoenenhof) kwam thuis ten val. Een ziekenhuisopname bracht gelukkig snel uitkomst. Thuis herstelt zij goed.

Wim Remeijn kreeg andere aderen in zijn been. Dan kan hij weer lekker lopen. Inmiddels is hij weer thuis.

Varia

Op 19 maart zien wij elkaar maar even op de boekenmarkt, omdat ik dan in de abdij van Egmond een lezing houd over het kloosterleven in Roemenië. Die abdij bezoeken is een wonderlijke belevenis. Het is een met eenvoudige middelen fraai vormgegeven kloostergebouw, net als gebouwen in de stijl van de Amsterdamse school. In de diensten klinken de Psalmen, zoals die ook gedurende enkele jaren tijdens het koorgebed in het koor van onze kerk geklonken hebben: de Psalmen zoals Ida Gerhardt en Marie van der Zeyde die hebben herdicht. Het bijzondere was dat tijdens de vesper die wij meemaakten de lezingen werden verzorgd door Frans Berkelmans, de kenner van het werk van Ida Gerhardt die het Abdijsboek mede heeft vorm gegeven.

Op 20 maart begint om 17:00 uur weer een gezellige middag voor vijftig-plussers in Het Lichthuis. Na een drankje gaan wij aan tafel. Wij besluiten de broodmaaltijd met het zingen van liederen die ons dierbaar zijn, waarbij Jan Breijer zoals altijd weer voor begeleiding op piano zorgt. Omdat er daarna een kerkdienst in Het Lichthuis is, eindigt deze bijeenkomst iets vroeger: om 18.30 uur. Geef u vóór 17 maart bij het PDC: telefoon 0294 483 993 of e-mail pdcc@pknweespdriemond.nl.

Er zijn op dit moment prachtige ikonententoonstellingen te zien. Onder het motto 'Ongekende schoonheid' zijn in het altijd weer boeiende Catharijneconvent in Utrecht ikonen uit Macedonië te zien. In Macedonië ontstonden rond het meer van Ohrid reeds in de vijfde eeuw kerken en kloosters van waaruit grote invloed uitging op de wijde omgeving. In de Hermitage in Amsterdam kan men ikonen bewonderen uit wat eens 'het heilige Rusland' werd genoemd. De Sowjet-Unie heeft het land helaas drastisch en voor de bevolking vooral pijnlijk veranderd. Orlando Figes schreef daarover prachtige boeken, waarin van de eens door velen bewonderde afgoden Lenin en Stalin niet veel overblijft, Broekmeyer schreef Het verdriet van Rusland over het verval van het Russische platteland door een van de grootste en desastreuze fouten die in de twintigste eeuw door politici is gemaakt: de collectivisatie. Daardoor raakten de boeren ontworteld en verviel het platteland.

In de abdij in Egmond heb ik op 5 maart een tentoonstelling geopend met fraaie klassiek geschilderde ikonen van Roemeense ikonenschilders. Zij beschilderen ook kerken in de streek met de mooiste kerken en kloosters van het land: Moldavië. Zoals goede ikonenschilders betaamt schilderen zij in klassieke, dat is Byzantijnse stijl. Geen mode, maar vormgeving op grond van een rijke traditie. U geniet zo van een prachtige spirituele dag door om 15 uur deze ikonententoonstelling te gaan zien, vervolgens een uur door de kaarsenmakerij en door de winkel waar u bijzondere kaarsen kunt bestellen en de bijzondere boeken aantreft rond te dwalen. Omdat de winkel van de abdij om 16.30 uur dichtgaat heeft u een half uur pauze, U gaat om 17.00 uur naar de vesper om de dag fraai af te sluiten.

Ikonen en Gregoriaans vormen een fraaie combinatie. Beide stralen een weldadige rust uit en brengen licht in het bestaan dat goed aanvoelt. Dat merken wij onlangs weer in de Sint Nikolaaskerk, vlakbij het Centraal station in Amsterdam, waar men op zondagmiddag om 17.00 uur prachtig Gregoriaans ten gehore brengt. Juist dankzij de kerk kan men alom van veel mooie dingen genieten.

Ds. W.J. Lamfers

Voor aankondiging doopreünie

Op 7 april is er de 6^e doopreünie voor ouders van kinderen die vanaf 2000 tot nu hun kind(eren) hebben laten dopen. Het thema zal in de volgende Onderweg en in de persoonlijke uitnodiging bekend worden gemaakt.

Aanvang: 20.00 uur
Plaats: Het Lichthuis
Informatie: ds. Alida Groeneveld
alida.groeneveld@planet.nl

Het Lichthuis - iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.



Maart, een mooie maand

Het is nu bijna een jaar geleden, dat u na een willekeurige kerkdienst een videofilmje te zien kreeg. En op dat filmje een interview met ondergetekende. Ik weet nog wel dat het toen mooi weer was. Ik zat in het zonnetje buiten, in Maartensdijk, toen ik het telefoontje kreeg dat het filmje in goede smaak was gevallen. Ik kon nog voor de zomer aan de slag als nieuwe predikant.

Wat een leuk nieuws was dat toen, en wat vliegt de tijd!

De maand maart is sowieso een goede maand voor nieuwe dingen. Het voorjaar dient zich aan. De zon komt tevoorschijn, de eerste terrasjes kunnen worden meegepikt, de voorjaars schoonmaak kan beginnen. En terwijl de natuur weer wakker wordt, vangen wij aan met de veertigdagentijd. Op weg naar dat feest van Pasen, het feest dat helemaal in het teken staat van opnieuw (leren) leven.

Kerk en stage

Op 15 februari hebben Aukje de Rijke, Marieke da Costa en ik een workshop gevolgd over de mogelijkheden van de maatschappelijke stage. Vanaf 2011 zijn alle middelbare scholieren verplicht om 30 uur (verspreid over hun hele schooltijd) te besteden aan vrijwilligerswerk. Dit kan van alles zijn: koffie schenken in een bejaardentehuis, meehelpen in een project van natuurbeheer, decors opbouwen bij een plaatselijke toneelvereniging.

Nu is de kerk de grootste vrijwilligersorganisatie van Nederland. En misschien wel juist daarom wordt nog wel eens over het hoofd gezien dat deze organisatie bomvol initiatieven zit, die stuk voor stuk heel geschikt zijn als plekken voor de maatschappelijke stage. Op 15 februari hebben we extra handvaten gekregen voor de opzet van zo'n stage in de kerk. Na de zomervakantie komt er een workshop hierover in Weesp zelf. Voor wie (als volwassene) het leuk vindt om mee te doen en mee te denken over dit initiatief: van harte welkom. Tijd en plaats worden t.z.t. aangekondigd.

Debatavond

Op 27 februari is er een debatavond geweest waarvoor kerksite-jongeren en kerkenraad waren uitgenodigd. Wat een interessante avond leverde dat op! Met zo'n 25 tal mensen hebben we druk gediscussieerd, gepraat en geluisterd. Met twee grote vakken 'Ja' of 'Nee' op de vloer van het BIOS-gebouw kon je lijfelijk reageren op stellingen. Veel lopen dus, eerst als opwarmertje wat algemene stellingen ('Ik woon in Aetsveld' of 'Ik ben meer een doener dan een denker') en daarna inhoudelijker zaken ('Ik voel me thuis in de kerk' en 'de bijbel is het woord van God'). Aansluitend gingen kleine groepjes uiteen om 'de Ideale Kerkdienst' op papier te zetten, die daarna kort werden besproken.

Voor mij als predikant was het leuk om juist deze twee groepen met elkaar in gesprek te zien, en volgens mij is de avond door iedereen als heel prettig ervaren. Bij een laatste rondje mocht iedereen in 1 woord de avond samenvatten, wat hele mooie steekwoorden opleverde als: positief, nuttig, goed, wonderlijk, een openbaring! We hebben dan ook afgesproken om dit over een half jaar nog eens te doen. Ook om te kijken wat er praktisch terecht komt (of kan komen) van alle dingen die op zo'n avond worden toevertrouwd aan elkaar.

In ieder geval een hele fijne avond om mijn weekje vakantie mee te beginnen, waarvan ik overigens ook heb genoten. Want er is een tijd van werken, en een tijd van vakantie.

Met een vriendelijke groet,
Ds. Marije Hage

Waarom brood en wijn?

voorbereiding maaltijd van de Heer



Waarom drinken we een slokje wijn of druivensap in de kerk? En waarom krijgen we een stukje brood? Wat betekent dat allemaal en welke verhalen horen erbij?

Op zaterdag 2 april is er voor kinderen die een antwoord op deze vragen willen hebben en nog veel meer willen weten, een bijeenkomst waar we dit bespreken.

Alle kinderen in de basisschoolleeftijd zijn van harte welkom! Graag even aanmelden via alida.groeneveld@planet.nl dan weten we hoeveel stoelen we klaar moeten zetten. Je kunt je aanmelden tot vrijdag 1 april (geen grap!).

Plaats: Kerk (ingang Kerkstraat)

Tijd: 13:30-14:30 uur

Datum: zaterdag 2 april 2011

Ds. Alida Groeneveld

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

• Commissies

Verjaardagsfonds

Het is al weer enige tijd geleden dat wij u informeerden over de doelen van het Verjaardagsfonds. Elk kwartaal wordt u door mw. Elly Lijnsvelt op de hoogte gehouden van de opbrengst. Maar waar wordt dit geld aan besteed?

De laatste keer, medio 2009, vertelden we u dat er was besloten te gaan sparen voor een verrijdbaar plateau onder het kabinetorgel in het koor (een vrij uniek orgel uit plm. 1800). Inmiddels is dat gerealiseerd en in de loop van 2010 afbetaald. Het orgel wordt nog regelmatig bij diverse gelegenheden in het koor gebruikt.

Verder werd besloten om een AED (Automatische Externe Defibrillator) aan te schaffen. Ook dat is gebeurd. Hierover hebben we in de voorafgaande kerkbladen uitgebreid verteld.

Zoals bekend zal zijn worden de opbrengsten van het verjaardagsfonds gebruikt voor het aanschaffen van bijzondere zaken in de kerk, die je over het algemeen niet kunt aanschaffen van de gebruikelijke financiële middelen. Op dit moment zijn alle wensen die er waren vervuld en betaald. De opbrengst van 2011 kan worden aangewend voor nieuwe projecten. Op dit moment zijn er nog enkele plannen m.b.t. de inrichting van het Stiltecentrum. Over een aantal andere wensen wordt nog nagedacht. Zodra die concreter worden hoort u daar meer over.

Iets anders: ieder kerklid vanaf 18 jaar krijgt met haar/zijn verjaardag een felicitatiekaart waarin ook wordt verzocht om een bijdrage voor het Verjaardagsfonds. Na een discussie daarover binnen ons college is besloten die leeftijd naar 21 jaar te brengen, zoals dat ook bij de actie Kerkbalans het geval is. Dit gaat per 1 april a.s. in.

Tot slot danken wij ieder die meedoet aan het verjaardagsfonds voor haar of zijn inzet.

We hopen u voldoende te hebben bijgepraat. Heeft u vragen of opmerkingen hierover bel of mail dan met ondergetekende.

Namens het college van kerkrentmeesters,
Triencko Boerema, 0294 412 744, t.boerema@hetnet.nl

Lazarus?

Op woensdag 13 april a.s. komt de Wresinski-cultuurstichting naar de Grote Kerk in Weesp met hun voorstelling "Lazarus?" Elders in dit nummer (pagina 18) vindt u de uitnodiging. De RK parochie en onze diaconie hebben gemeend deze voorstelling naar Weesp te moeten halen om meer begrip voor daklozen te krijgen. De spelers in de voorstelling laten ware gebeurtenissen zien en schetsen ons een beeld hoe men in een dakloze situatie terecht kan komen. Het zal een boeiende avond worden en we hopen ook u bij deze voorstelling te zien.

Namens de diaconie en de werkgroep,
Aart Mul

Paasgroetenactie 2011

De treurige geschiedenis van mevrouw Bahrami heeft ons weer eens laten zien hoe vreselijk het lot van Nederlandse gevangenen kan zijn. Aandacht van buiten is voor veel gevangenen een levenslijn in de sombere omgeving om hen heen.

De PKN organiseert ook dit voorjaar samen met het justitiepastoraat en Epafras, een stichting die zich om Nederlandse gevangenen in het buitenland bekommert, een paaskaarten actie. De afbeeldingen tonen twee thema's: Het ene is 'een wankel evenwicht' met een tekening gemaakt door een gedetineerde, die zo weergaf dat het opstaan en verder gaan een wankel evenwicht is. Op andere kaarten is het thema 'een doorwaadbare plaats', als symbool van mogelijkheden ook daar waar het oversteken onmogelijk lijkt.

De ZWO commissie hoopt dat u een kaart wilt versturen. U kunt kiezen tussen een dubbele kaart voor Nederlandse gevangenen, kosten € 1,60 en een enkele kaart voor een gevangene in het buitenland voor € 1,00, inclusief postzegel(s) voor verzending. De andere helft van de dubbele kaart kan door de gedetineerde zelf worden verstuurd voor een eigen paasgroet.

U kunt de kaarten kopen na de kerkdiensten van 3 en 10 april achter in de kerk bij de uitgang. Bij de kaarten wordt een instructie uitgedeeld voor het verzenden, dat in ieder geval voor 12 april moet gebeuren om op tijd bij de ontvangers te arriveren.

Namens de ZWOcommissie, M. Mak-Bakker

Kort verslag kerkenraadsvergadering

In de kerkenraadsvergadering van 28 februari 2011 deed de PR-commissie verslag over haar werkzaamheden in het afgelopen jaar. In de vorige Onderweg heeft u kunnen lezen dat u ideeën bij één van de commissieleden kunt indienen.

Omdat het aantal ouderlingen sinds september 2010 is afgenomen is er besloten dat er met ingang van 3 april a.s. in het vervolg twee ouderlingen dienst doen tijdens de kerkdienst. Alleen als het avondmaal wordt gevierd zullen er drie ouderlingen aanwezig zijn.

Als slot van de vergadering werd in het bijzijn van Christine Kamp haar werkverslag besproken. Het was de eerste keer dat zij verslag deed van haar werkzaamheden. Het was een goede zaak eens inzicht te krijgen in wat zij allemaal doet. We horen haar tijdens de kerkdiensten spelen, maar we beseffen niet wat de voorbereiding aan tijd kost. Ook het stemmen van het orgel vergt veel tijd. Verder zijn er nog allerlei andere werkzaamheden. We mogen blij zijn met onze organist en ons prachtige orgel.

Wil Vree, scriba

• Pastoraal Diaconaal Centrum

Adres : Het Lichthuis, Waagplein 10
Telefoon : 0294 48 39 93
Email : pdc@pknweespdiemond.nl
Open : Maandag, woensdag, donderdag, vrijdag
van 9.00 tot 12.00 uur
Op dinsdag is het PDC gesloten, maar kunt u toch terecht in Het Lichthuis voor een kopje koffie van 9.00 tot 12.00 uur.

Gemeentemaaltijd

Hoewel de vorige gemeentemaaltijd nog vers in het geheugen ligt, nodigt het kookteam u alweer van harte uit om gezellig met elkaar te eten in Het Lichthuis. Uw gastvrouw is ds. Alida Groeneveld.

Wanneer: Woensdag 6 april 2011
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10
Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi.
U kunt zich t/m vrijdag 1 april opgeven bij

Betty Hansma tel: 0294 414 336
Thea Hortensius tel: 0294 418 215
Jetty van Kessel tel: 0294 412 537
Anneke Labordus tel: 0294 412 611
Atie de Vries tel: 0294 450 041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal centrum, tel: 483993.

Graag tot ziens!

Wat moet je zeggen: als woorden moeilijk zijn

Een bezoek aan iemand die ernstig ziek is, of waar een andere ernstige situatie aan de orde is, is niet gemakkelijk. Een aantal gemeenteleden heeft daar ervaring mee opgedaan. Op verzoek van een aantal gemeenteleden is er een avond waarop we ervaringen kunnen uitwisselen. Op deze manier kunnen we van elkaar leren. Ook kunt u enige toerusting op dit gebied krijgen. Deze avond is voor iedereen die namens de kerk bij gemeenteleden en anderen op bezoek gaat. In het bijzonder de dames van Kerkcontact en de ouderlingen zijn van harte uitgenodigd hun ervaringen te delen.

Datum: woensdag 30 maart 2010
Tijd: 20:00 – 22:00 uur
Locatie: Het Lichthuis
Informatie: ds. Alida Groeneveld
telefoon: 036-5366920
email: alida.groeneveld@planet.nl

Opgave gewenst tot woensdag 23 maart bij het Pastoraal Diaconaal Centrum in Het Lichthuis tel. 0294 483 993 of e-mail: pdc@pknweespdiemond.nl.

Een bijzondere film

Voor de veertigdagentijd is een speciale film uitgekozen, die op woensdag 23 maart wordt vertoond. 'Son of man' toont een bijzondere kijk op het leven van Jezus, inclusief het lijdensverhaal, doordat dit alles zich afspeelt in een 'township', een wijk vol arme negers in Zuid-Afrika. En zoals u weet wordt onder de negerbevolking het leven van Jezus heel intens beleefd, vanuit een diep geloof dat zich heel levendig uit. In deze verbeelding is het leven van Jezus verweven met de harde dagelijkse werkelijkheid in Afrika. Geweld en de oproep om tot geweldloosheid over te gaan, hoop en vrees wisselen elkaar af. Langzamer hand verandert het leven ten goede.



Voorafgaand aan deze film wordt in de benedenzaal van Het Lichthuis (Waagplein 10) een vastenmaaltijd gehouden, die om 18.30 uur begint.

Een vastenmaaltijd is een eenvoudige doch voedzame maaltijd, zoals miljoenen mensen wereldwijd elke dag eten. In de vastentijd gaat de 'gewone' overdaad immers even de deur uit om plaats te maken voor eenvoud en bezinning. Jezus en zijn discipelen leefden eenvoudig. Bezinning op de vraag waarom zij die bewuste keuze maakten en bezinning op het gebeuren in de lijdentijd kan geen kwaad. Daardoor kunnen wij ons bezinnen op onze manier van leven: waar zijn we ongemerkt te veel gehecht geraakt aan luxe en vermaak? In wat voor opzichten hebben wij weinig aandacht voor God en medemens? Vanuit deze bezinning kunnen we persoonlijke keuzes maken voor een adequate manier van vasten en leven.

Voor deelname aan deze maaltijd geeft u zich vóór op 18 maart op bij het PDC (0294 483 993 of pdc@pknweespdiemond.nl) of het parochiesecretariaat (0294 412 530 of info@mwmparochies.nl). Deelname aan de maaltijd kost € 5,00. Het geld dat na aftrek van de kosten overblijft gaat naar de projecten die in de veertigdagentijd in de Weesper kerken aandacht krijgen.

Vanaf 19.45 uur kunt u Het Lichthuis binnen komen lopen voor de film, die om 20.00 uur begint. De film zien kost € 2,00, u hoeft zich niet van te voren op te geven. Maaltijd en film samen kosten dus zeven euro, een in de Bijbel opmerkelijk getal.



Ds. W.J. Lamfers en Nel Pronk

Waarom doen we in de kerkdienst wat we doen. Kan het ook anders? Vroeger ging het wellicht anders. Wat zijn de achtergronden en de keuzes die gemaakt zijn? Zo is begin 2010 in de diaconie een gesprek gevoerd over het kyriegebed. Is er een verschil tussen het kyriegebed en de voorbeden? De diakenen die op een aantal zondagen in het jaar het kyriegebed verzorgen, vonden de informatie nuttig. Op verzoek is deze serie over de liturgie. Bijna 10 jaar geleden schreef ds. Pruiksma een serie liturgische notities. Het leek ons goed om opnieuw aandacht aan de liturgie te besteden.

Deze keer: kyrie en gloria, groet en zondagsgebed en de alternatieven: de tien woorden en het gebed om verlichting met de heilige geest.

namens de liturgiecommissie, Alida Groeneveld

kyrie(gebed) en gloria

Het kyrie en gloria horen bij elkaar. We roepen de ontferming van de Heer aan en in één adem door bezingen God de lof en eer toe. Het kyrie eleison, het 'Heer ontferm u' heeft het karakter van een noodkreet. Deze schreeuw om ontferming moet je nu eerst gezegd hebben voor je verder kunt met de kerkdienst. Ik ken een collega die op zondagochtend voor zij naar de kerk gaat, steevast teletekstpagina 101 bekijkt of er nog rampen zijn waarvoor de ontferming van God aangeroepen moet worden. De gebedsintenties hoeven niet alleen een universeel karakter te hebben, maar kunnen ook verwijzen naar de plaatselijke situatie. Ook dit gebed kan goed door diakenen of gemeenteleden gesproken worden.

Het Kyrie wordt meestal gevolgd door de engelenzang, de aanhef van het Gloria. Ondanks alle noodkreten blijven we God de lof toezingen. De oorsprong ligt in de engelenzang uit het kerst-evangelie: Lucas 2:14. In de voorbereidingstijden op Kerst en Pasen wordt het Gloria achterwege gelaten, om het op de feesten royaal te kunnen zingen. Ik ken iemand die grote moeite heeft dat het Gloria helemaal niet klinkt, en hij schreef voor de zogenaamde voorbereidingsperiodes een Groot Kyrie en een Klein Gloria, als tegenhanger van het 'kyrie en groot gloria'.

alternatief: Tien geboden/ Tien Woorden

Het kan ook anders: in plaats van kyrie en gloria dat uit de oecumenisch liturgische traditie afkomstig is, is er ook het klassiek gereformeerde spoor, waarin na de intochtspesalm en de verootmoediging de Tien Woorden (tien geboden) klinken als uitroep van het Koninkrijk van God. Vaak is in het verleden de

smekende vorm gebruikt, waarbij de Tien Geboden als kernbron van de zonde gingen werken. De gemeente voor Gods aangezicht beseft aangewezen te zijn op de genade van God als zij zijn Woorden hoort. Het kan ook anders: je kunt de Tien Woorden ook als lofprijzing lezen respectievelijk horen. Dan hoort de gemeente in de verwachting van het koninkrijk van God het perspectief dat God goed is dat Hij ons bevrijd heeft uit de slavernij in Egypte. Bij de Tien Woorden zijn, in de publicatie van het Dienstboek verschillende acclamaties gemaakt die de aard hiervan benadrukken.

groet en zondagsgebed of gebed om verlichting met de heilige Geest

Op deze plaats vindt in onze orde van dienst de groet plaats. Deze groet gaat vooraf aan het gebed van de zondag of het gebed om verlichting met de heilige Geest. Dit gebed richt alle aandacht op de ontmoeting met God in de verkondiging van de Schriften. Het gebed heeft een gedenkend karakter en heeft deze basisvorm: het aanroepen van God, een toevoeging met iets ter gedachtenis, een bede voor de geloofsgemeenschap, vaak aangegeven met 'ons' en het doel, opdat/ zodat en afgesloten met 'door Jezus Christus onze Heer'. De gebeden voor de zondag zijn tijdeigen, dat wil zeggen, passend bij de lezingen van het kerkelijk jaar.

Het gebed om verlichting met de heilige Geest komt uit de klassiek gereformeerde traditie, waarin het met nadruk het aanroepen van Gods geest is bij het openen van de Schriften. In het gebed komt naar voren dat de gemeente en elke gelovige Gods Woord mag horen en doen.

Informatief: Luistercursus Mattheus Passion Bach

In deze korte cursus verdiep je je via veel luistervoorbeelden in de wijze waarop Bach het Passieverhaal muzikaal heeft weergegeven, en in de muziek-historische achtergrond. Wanneer je de gelaagdheid en de structuur gaat doorgronden wordt je beleving van de Mattheuspasie intenser. Voor iedere liefhebber. Muzikale voorkennis is niet noodzakelijk.

Data: Woensdagavond 6, 13 en 20 april, van 19:30 tot 22:00 uur. **Locatie:** Centrum Elsina, Burg. van Tienenweg 20, Diemen. **Prijs:** € 45,00 incl. koffie, thee en schriftelijk materiaal. Kun je niet op genoemde data? Bij voldoende belangstelling start een extra cursus op een ander dagdeel.

Informatie en aanmelding: Marjanne Hendriks, www.bachpassie.nl, 06 16 55 20 44

Wat is het consistorie?

In onze gemeente is dit de bijeenkomst van predikanten, ouderlingen met het aandachtsgebied pastoraat en de medewerkers van het Pastoraal Diaconaal Centrum (PDC).

Het woord is afkomstig van het latijnse woord consistorium, wat o.a. betekent: verzamelplaats, bediendevertrek of kabinet (raad van adviseurs) van de Keizer. In de Rooms Katholieke kerk werd het gebruikt voor het college van kardinalen dat de Paus adviseerde bij belangrijke besluiten.

In de christelijke kerken heeft het begrip in de loop van de tijd verschillende betekenissen gehad volgens informatie op de site www.protestant.nl. Soms betekende het kerkenraad, soms ook de bijeenkomst van predikanten en ouderlingen met als belangrijkste taak het toezicht op de leer en het leven van de kerkleden.

Bij ons in Weesp dus het accent op pastoraat.

De consistoriekamer, waar de predikant met de dienstdoende ouderlingen en diakenen voorafgaand aan de dienst bij elkaar komen wordt ook wel afgekort: de consistorie genoemd. Dan gaat het om de ruimte waar men bijeenkomt.

De activiteiten van het consistorie zijn:

- Bezoek bij mensen die nieuw in de gemeente zijn komen wonen.

Als men niet thuis is wordt een enveloppe met informatie bij wijze van welkomstpakket in de brievenbus gedaan. Daarin staat informatie over onze Protestantse Gemeente en de mogelijkheden om contact te leggen.

- Individueel huisbezoek, op eigen verzoek of op advies van predikanten, bezoekdames, of contactpersonen (kerkcontact).

- Organisatie gemeenschappelijke activiteiten voor verschillende leeftijdsgroepen binnen de gemeente.

Een voorbeeld: de 50+ bijeenkomsten die tweemaal per jaar op een zondagmiddag gehouden worden. De eerstvolgende is gepland op zondag 20 maart a.s. van 17.00 t/m 18.30 uur in Het Lichthuis.

- Organisatie van ontmoetingsavonden in samenwerking met de RK Laurentiusparochie. De eerstvolgende ontmoetingsavond is gepland op donderdag 7 april voor alle inwoners van de wijken Leeuwenveld I en II. Deze ontmoetings- en informatieavond zal plaats vinden in Het Lichthuis.

Met de komst van het PDC is het mogelijk voor gemeenteleden om zelf aan te geven dat men bezoek van predikant of pastoraatsouderling wenst. Daar wordt niet veel gebruik van gemaakt. Gemeenteleden ouder dan 75 jaar en de jongeren tot 25 jaar worden actief benaderd; de ouderen vanuit het PDC, de jongeren vanuit het jeugdwerk.

In het komend jaar wil het consistorie ook aandacht gaan besteden aan de mantelzorgers, en aan de bewoners van verpleeghuis Hogewey.

Het consistorie bestaat uit:

Ds. Alida Groeneveld, voorzitter

Ds. Wim Lamfers

Ds. Marije Hage, agendalid

Lia Bogerd, ouderling, tevens lid van het moderamen

Gerda van den Broek, ouderling

Margreet Schep, ouderling

Wim van Dijk, G.B. ouderling

Ina Slokker, medewerker PDC

Weronika Snoeij, medewerker PDC

Contact via het Pastoraal Diaconaal Centrum:

Telefoon: 0294 483 993, iedere werkdag van 9:30 t/m 12:00 uur, met uitzondering van dinsdag, is de medewerker van het PDC aanwezig. Buiten deze openingsuren kunt u een bericht inspreken op de voicemail. U kunt ook een e-mail sturen naar: pdcc@pknweespdiemond.nl.

Informatief: Goed nieuws uit Oborpa

Stichting "Tuma Tuma" heeft uit Oborpa (midden Ghana) bericht ontvangen dat de "Weesper" regenwater-opvang-tank gereed gekomen is en via goten en leidingen met het schooldak verbonden.

Omdat Weesp voldoende geld bijeenbracht in een actie, in gang gezet door de kerksitejeugd en door de hele gemeente overgenomen, heeft deze tank 'onze' naam gekregen met als opschrift: "Presby Weesp wenst ieder veel gezond en voldoende regenwater". Wij danken ieder die aan dit succes heeft bijgedragen.

Toen we alweer lang geleden bij de notaris zaten om onze stichting officieel op te richten, vroeg ie ons welke naam hij wel kon noteren. Daar had nog

niemand over nagedacht en één van ons (allen Ghanagangers) zei spontaan Tuma Tuma en wij antwoordden náááááá! En dat was genoteerd in de acte (voor wie het vergeten is: "Tuma Tuma" is in Noord Ghana de algemeen gebruikelijke ochtendmiddag- en avondgroet, gevolgd door een instemmend en langgerekt antwoord: náááááá.).

Giften voor een 2^e tank blijven welkom op giro 5327 589 t.n.v. Stichting Tuma Tuma, Egmond aan Zee.

Tuma Tuma dus, en dan hoor ik iedereen antwoorden náááááá!!

Voorthuizen, februari 2011

Namens de genoemde stichting Jim Roth (voorzitter)

Stadswandeling 'luthers Amsterdam'

Op veler verzoek gaat op vrijdag 1 april de stadswandeling door 'luthers Amsterdam' in de herhaling, nu dan echt voor de allerlaatste keer!

We vertrekken om 10:00 uur vanaf Weesp NS en zijn uiterlijk rond 17.00 uur weer terug. Treinkaartje, lunch en eventueel extra vervoer in Amsterdam (let op: alleen OV chip) zijn voor eigen rekening.

Opgave tot en met woensdag 30 maart bij het PDC, telefoon 0294 483 993 of per e-mail: pdcc@pknweespdriemond.nl. Er is een maximum van 8 deelnemers.

Meer informatie: ds. Alida Groeneveld, e-mail alida.groeneveld@planet.nl.



Als je loopt heb je tijd ergens bij stil te staan

*zaterdag 9 april
en zaterdag 28 mei*



De eerste wandeling in 2011 is de Dashorsterwandeling, een klompenpad door de Gelderse Vallei van 12,5 km. Ik heb de route proef gelopen in de voorjaarsvakantie en het is een mooie tocht, veelal over onverharde paden, langs een beek, door het bos en letterlijk op de grens van Utrecht en Gelderland. Goed schoeisel met profiel is een vereiste! Er is geen eetgelegenheid onderweg: neemt u zelf iets te eten en te drinken mee? We gaan met de auto naar Woudenberg. Vertrek om 9:00 uur bij de Grote of Laurenskerk.

Opgave (verplicht i.v.m. vervoer) bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, per e-mail pdcc@pknweespdriemond.nl of telefoon 0294 483 993. Informatie: ds. Alida Groeneveld tel 036-5366920 of e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

De 2^e wandeling van het seizoen is op zaterdag 28 mei. De route wordt in de volgende Onderweg bekend gemaakt.

Alleen verder

Wat voor gevolgen het verlies van een partner zal hebben, laat zich van tevoren amper inschatten. 'Daarvan kan je vooraf geen idee vormen', zo hoor ik steeds weer van mensen die op grond van ervaring weten waarover zij spreken. Pas nadat je dat verlies hebt geleden, bespeur je de enorme impact die dat heeft. Jarenlang had je die ene intens lief. Nu moet je, vanwege die liefde, pijn lijden. Veel leed, veel lijden is je deel.

*'Wat heeft de liefde in uw hart gedaan?
Zij deed mij 't leed der eenzamen verstaan'.
(H.W.J.M. Keuls, 'Wat hebt gij...')*

Pas nu kan je ook aanvoelen wat andere weduwen en weduwnaars doormaken. Voorheen was dat vooral theorie voor je. Zo ontstaat een saamhorigheidsgevoel dat veel voor mensen kan betekenen.

Veel mensen denken dat verdriet slijt. Zij denken daarom dat het verdriet na een jaar wel minder zal zijn, ja zelfs over zal zijn. Wie verdriet heeft, weet echter wel beter: het gemis wordt alleen maar erger met dat de maanden verstrijken. Je merkt dat verdriet een enorme invloed heeft op je doen en laten: je zit niet goed in je vel en je bent zo vergeetachtig. Bovendien gaat er veel langs je heen. Wat je vroeger wel kon boeien, interesseert je nu vaak niet meer. Zo was je niet. Je bent zo anders geworden en het voelt allemaal zo anders aan dan vroeger, toen je nog samen was. Je ervaart dat de grip op het leven die je vroeger had je uit handen is geslagen, dat je wordt geleefd, door al dat verdriet, dat zo vastzit in je hoofd. En dat verdriet wordt maar niet minder...

*'Zoo koel en teeder heeft uw sterven mij
schade gedaan, die nimmer zal genezen'.
(J.W.F. Werumeus Buning, 'Zoo tedere schade...')*

Er zijn vormen van verdriet die helaas nooit genezen. Met sommige aspecten van het verdriet leer je leven; andere aspecten zullen nooit wennen.

Je hebt verdriet, levenslang verdriet. Gedurende je verdere leven zal dat verdriet een belangrijke rol blijven spelen, ook als je een andere partner zal ontmoeten. Dan is er een nieuw begin, maar het verleden blijft doorwerken.

Je hebt verdriet en je kunt er bijna met niemand over praten. De mensen willen wat anders van je horen dan over je nare stemmingen. En je kinderen kan je er ook niet mee lastig vallen. Zij beleven het verlies dat zij hebben geleden anders en worden bovendien door zoveel andere dingen in beslag genomen. 'Als je er te vaak over praat, gaat men je vast als een zuurpruim beschouwen', denk je. En dat wil je ook niet. Dus zwijg je, ook als je vol verdriet zit, ook als je hoofd pijn doet, je lichaam vol spanning zit. Verdriet hebben maakt van een mens een ander mens, een eenzaam mens, juist temidden van een groep mensen. Zo kende je jezelf niet. Kennen wij elkaar wel, als wij dit niet van elkaar weten? Kennen wij het leven wel, als wij dit aspect van het leven van helaas vele mensen ontwijken? Mensen hebben mensen nodig, omdat mensen troost nodig hebben. Een troosteloos bestaan is geen leven. Aandacht, troost doet je zo goed, verzacht het verdriet, ook al is dat maar voor even.

Ds. W.J. Lamfers

● Berichten

Boekentafel Hebron

De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, waaronder ook de Herziene Statenvertaling, kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. De Doornse Catechismus hopen we binnenkort ook te hebben.

Komt u eens kijken, u bent van harte welkom, en bestellingen kunnen nog steeds geplaatst worden.

Natuurlijk kunt u ook gewoon binnenlopen voor een praatje en een kopje koffie!

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10
Telefoon 0294 483 993

Protestantse Vrouwen op Weg

Onze avond van 4 april 2011 is een praat avond over het wel en wee van onze vereniging. Als er een oplossing voor de bestuursproblemen is gevonden waar we het allemaal mee eens kunnen zijn en er is tijd over gaan we nog een leuke quiz doen.

Allen die mee willen denken en praten van harte welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10.

Oproep

We zijn nog steeds dringend op zoek naar een penningmeesteresse, maar zouden al blij zijn als iemand onze financiën zou willen beheren zonder aan het bestuur deel te nemen, dus aan de zijlijn. Hopelijk is er iemand die dit leest en zich geroepen voelt om, in het belang van het voortbestaan van onze vereniging, deze functie op zich te nemen. Graag horen wij dit dan en neem contact op met Tini van Bodegraven, telefoon 0294 251 841.

Het bestuur



Kerkcontact

Ontvangen € 10,00 van mw. S. via mw. v. B.
Hartelijk dank, Bertha Verburg

Ontvangen van mevr. G via mevr. B. een gift van € 15,00.

Hartelijke groeten, Ineke Sliggers

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor de vele kaarten, brieven en het bezoek.

De intensieve therapie op de stroke-unit van het Naarderheem is bijna voltooid. De kracht in mijn linker been komt terug, maar helaas is het niet genoeg voor een herstel, dat weer tot zelfstandigheid kan leiden. Dit betekent dat ik niet meer terug kan naar mijn eigen huis. Omdat ik graag in Weesp wil blijven wonen, sta ik ingeschreven voor een kamer in Verzorgingshuis Oversingel. Aangezien daar niet meteen een kamer beschikbaar is, verhuis ik ter overbrugging 9 maart van het Naarderheem naar: Zorgresidentie Koetshuis Erica, Albertus Perkstraat 14-16, 1217 NS Hilversum.

Vriendelijke groeten,
Gerda Dalmulder

P.S. Omdat ik ook in Hilversum weer therapie krijg, deelneem aan activiteiten en 's middags een uurtje rust, is het verstandig de agenda te raadplegen voordat u op bezoek gaat.
www.adfotografie.nl

Alzheimer Cafe Weesp

De geheugenpoli
7 april 2011

Gastspreker:
Jeanette Lindeboom
medewerker geheugenpoli/Symfora

Wanneer je vergeetachtig wordt, roept dit bij de familie/mantelzorger vaak vragen op. De huisarts kan de cliënt voor nadere diagnostiek doorverwijzen naar de geheugenpoli. Op één dag vinden hier verschillende onderzoeken plaats door een team van specialisten. Wat onderzoeken ze en met welk doel? Een medewerker van de geheugenpoli licht toe hoe er gewerkt wordt en gaat in op uw vragen.

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.00 uur	Welkom met koffie of thee
19.30 uur	Informatieve deel van de avond
20.00 uur	Pauze, gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen en het nemen van een consumptie
20.30 uur	Vragen stellen aan de deskundige en verdere discussie
21.00 – 21.30 uur	Informeel samenzijn, contact leggen met eventueel aanwezige hulpverleners en 'napraten'

Locatie: Hotel Restaurant Hart van Weesp, Herengracht 35, Weesp.

Wij nodigen u uit voor de theaterproductie

Lazarus?

Deze voorstelling gaat over de verschillende facetten van het dakloos zijn.
Gespeeld door o.a. ex-daklozen en gebaseerd op ware gebeurtenissen.



Uit de recensie van Ferdinand Borger, radiomaker NCRV:

“De voorstelling begint. En dan gebeurt er iets moois. Ik kijk naar krachtige mensen, die boven zichzelf uitspelen. Ik kijk naar mensen die een strijd voeren tegen regels en bureaucratie. Ik kijk naar mensen die strijden tegen zichzelf en tegen het beeld dat anderen van hen hebben. Ik kijk naar mensen die prachtig kunnen zingen. Maar vooral kijk ik naar mensen die mij in het hart raken.

Na de voorstelling gaan we met de acteurs in gesprek en mijn bewondering wordt alleen maar groter. Ik weet niet precies waarom. Misschien wel omdat kwetsbaarheid en kracht zo heel dicht bij elkaar liggen.”

Woensdag 13 april 2011

Grote Kerk Weesp

Zaal open: 19.30 uur

Aanvang voorstelling: 20.00 uur

Toegang: vrije gift na afloop

Info: lazarus.weesp@gmail.com

www.wresinskicultuur.nl

Hulphond Tommy

Demonstratie 10 april 2011, aansluitend aan de kerkdienst

Velen zullen mij wel kennen want ik laat in de kerk wel eens van me horen. Ik ben Tommy! De hulphond van Caroline Vink. Mijn baas krijgt veel vragen over mijn werk. Men is dan benieuwd wat ik zoal doe. Nou, ik kan u vertellen dat is best veel. Ik neem veel werk uit handen en bespaar bij mijn baas veel energie en pijn.

Ik vind het dan ook een eer dat ik alle mensen die wel eens in de kerk zitten (en mij dus wel eens horen) mag uitnodigen voor een demonstratie op 10 april. We laten live zien hoe we als een team samenwerken en waarom het zo belangrijk is dat u mij geen aandacht geeft. Daarnaast worden er beelden getoond hoe ik thuis aan het werk ben. Ik hoop dat u allen de kans aangrijpt om alles wat ik voor mijn baas doe eens te zien en te horen wat een hulphond nu eigenlijk doet. Ik hoop u te zien tijdens deze bijzondere bijeenkomst

Vriendelijke groeten van Tommy



Daar zijn we weer!

Daar zijn we weer! We willen u graag vertellen over het project *Helpt u hopen!* Het loopt ontzettend goed. De kinderen hebben al heel veel rookworsten en stroopwafels verkocht! Ook de vrijwilligers zijn druk bezig geweest. Een paar weken terug zijn Jacobien en Sam Kalule geweest op de club. Het heeft een diepe indruk nagelaten bij de kinderen.

Om een voorbeeld te noemen: er was een meisje met veeeeel te grote schoenen aan, maar als je daar schoenen aan hebt, ook al zijn ze je vele maten te groot, dan heb je aanzien! Als er 's middags op school eten over is, mogen niet school gaande kinderen ook mee eten, op één voorwaarde, je moet wel een bordje hebben, anders geen eten... Zo was er een broertje en een zusje (geen ouders) die geen bordje hadden, dus geen eten. De groep van vrijwilligers die deze zomer er zijn geweest, hebben toen bordjes gegeven. Dat je zelfs geen bordje hebt om van te eten, is toch bijna niet voor te stellen.

Er zijn nog vele kinderen daar, die nog niet naar school kunnen omdat er geen geld voor is. Wij hopen nu door deze actie dat er toch een aantal kinderen naar school kunnen gaan om onderwijs te krijgen. Mocht u het project willen steunen, dan kan u een bestelling door geven aan Elly v. Beek, telefoon 0294 416 975. Ze komt het graag bij u thuis brengen!



Het seizoen vordert alweer. We hebben nog een klein aantal middagen te gaan. De laatste middag is 6 april. Psssst, dan spelen we bingo. En weet u wat zo leuk is, dat er nog steeds nieuwe kinderen komen, dat vinden wij heel gezellig!

Als JIJ nog niet geweest bent, en je denkt misschien, het kan niet meer, nu dat is echt niet zo. Je bent nog steeds van harte welkom!! Elke woensdag middag van 14.00 tot 15.30 uur in het Lichthuis.

Tot ziens, de juffies.

Taizé-reis 2011



Taizé is een klein plaatsje in midden-Frankrijk, waar een oecumenisch klooster ligt. Het is een plek waar vooral in de vakanties veel jongeren van over de hele wereld samenkomen om elkaar te ontmoeten.

Je verblijft een week in barakken en leeft een week lang mee in het ritme van de broeders van Taizé. Zo kun je deelnemen aan het dagprogramma - gebeden, ontmoetingen, stiltetijden en maaltijden - waaraan ook de andere jongeren meedoen. Een week helemaal uit je dagelijkse "sleur" van school en werken.

Taizé is een plaats die laagdrempelig is, waar je ruimte kan ervaren om na te denken en ervaringen uit te wisselen over het geloof of over het leven. Ook in 2011 hopen we weer met een groep jongeren deel te nemen aan de internationale ontmoetingen op de heuvel in het Franse Bourgondië. En net als afgelopen reis, hopen we weer met eigen auto's af te reizen.

Iedereen is hier om een zin voor zijn of haar leven te (her)ontdekken, om nieuwe bezieling te vinden.

Vertrek: zondag 1 mei 6.00 uur
Terug: zondag 8 mei ca. 22.00 uur
Kosten: ca. € 130,00 (eigen bijdrage) voor jongeren, ca. € 150,00 voor ouderen (de bestuurders)

Leeftijd: groep van 15 en 16 jaar (onder voorbehoud) en een groep van 17 tot en met 29 jaar

Opgeven: zo spoedig mogelijk maar graag voor 25 maart

Je hoeft niet gelovig te zijn om naar Taizé te gaan. Je moet wel een open mind hebben en een bepaalde interesse in hoe andere mensen tegen het leven aankijken. Er is veel gelegenheid voor contact, zowel internationaal als verdiepend met mensen van je eigen groep. Je hebt er tijd om na te denken en er is ook ruimte voor lol

Als je interesse hebt om mee te gaan, geef je dan op met een telefoontje of per e-mail. Dus voor vragen of opgave:

Jan Sas tel: 418439/ ja.sas@zonnet.nl