

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
13^e jaargang, nummer 2, 30 januari 2012



Erediensten 3

Meditatie 5

Van de predikanten 8

Berichten 12

Jeugdienst 13

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Mw. A. Bruin

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93,

e-mail: pdc@pknweespriemond.nl

Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00

uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag,

woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op

dinsdag, woensdag en donderdag.

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespriemond.nl

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filinternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck (chris.bavinck@planet.nl)

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenik

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweespriemond.nl

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris: Dhr. H. Nagel, Keverdijk 10, 1381 HL Weesp

Telefoon: 0294 418 647, e-mail: henknagel@zonnet.nl

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. P.J. de Jong, Middenstraat 34, 1381 XE Weesp

Telefoon 0294 419065

Secretaris: Mw. I. van de Berg, Casparushof 69, 1382 KV Weesp

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pknweespriemond.nl

PR Commissie

Wenny Schippers, Margreet Schep, Piet van Lindenberg,

Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespriemond.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Feedback Commissie

Herco Mul, telefoon 0294 266 286, Jettie Renkema, telefoon 0294 413

677, Rie Woudsma-Blaauw, telefoon 0294 412 018

E-mail: feedbackcommissie@pknweespriemond.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

● Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669

e-mail: kerkbladonderweg@pknweespriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar

kerkbladonderweg@pknweespriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 3: vrijdag 10 februari, 13.00 uur.

Verschijningsdatum: 20 februari.

Activiteitsperiode: 22 februari tot en met 13 maart.

• Erediensten

zondag 5 februari

zondag Werelddiaconaat

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
viering Heilig Avondmaal
stamtafelgesprek
m.m.v. Het Laurenskoor
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte werelddiaconaat

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur ds J.L.W. Koppenhol, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte werelddiaconaat

zondag 12 februari

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
jeugdendienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte de Johan Cruijff foundation

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur ds J. Vroegindeweyj, Bilthoven
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

zondag 19 februari

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO-project Kitale (Kenia)

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur ds A.D. Goijert, Bunschoten
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk
2^e collecte ZWO project (Kitale Kenia)

Biosgebouw, Middenstraat

10.00 uur Kerksiteviering

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

3 februari R.K. dienst
10 februari dhr Herderschee
17 februari R.K. dienst

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

13 februari R.K. dienst

Het Lichthuis - iedere werkdag open!



Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagochtend:

Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder Erediensten.

Iedere zondagavond:

Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588

zondag 5 februari
mw M. Mak 432588

zondag 12 februari
hr W. v Bodegraven 251841

zondag 19 februari
hr F. Lijnsvelt 410455

<http://www.pknweespdriemond.nl>

U kunt u gratis abonneren op de nieuwsbrief van de website door een e-mail te sturen naar: nieuwsbrief@pknweespdriemond.nl

U bent van harte welkom voor een **praatje en een kopje koffie** in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. **Het Lichthuis** is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 12:00 uur.

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112

Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683

Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein10, tenzij anders vermeld

Woensdag 1 februari

vragen rond het sterven 20.00 - 22.00 uur
info: ds A. Groeneveld
zie ook pagina 7

Donderdag 2 februari

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10.00 - 12.00 uur

Donderdag 2 februari

Alzheimercafé, Hart van Weesp, Herengracht 35
Mindfulness: als positief zijn niet helpt, inloop 19.00 uur
Aanvang: 19.30 uur

Maandag 6 februari

Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur
Presentatie Vakantie bijbelweek, Han Op't Land

Dinsdag 7 februari

Weesper filosofiekring 1 20.00 - 22.00 uur

Woensdag 8 februari

Weesper filosofiekring 2 20.00 - 22.00 uur

Vrijdag 10 en 11 februari

Ophalen oud papier, graag buitenzetten vóór 8.00 uur

Maandag 13 februari

Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00 - 15.30 uur

Maandag 14 februari

In de Verlenging, info/opgave ds A. Groeneveld 20.15 - 21.45 uur

Woensdag 15 februari

Passage, Fysiotherapie met Bart Haas 19.45 uur
Rabobankzaal, Irenelaan

Donderdag 16 februari

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Berg 10.00 - 12.00 uur

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Denken over de dood en daarna

Medio januari was ik drie dagen afwezig voor nascholing rond het thema 'denken over de dood en daarna'. Een aantal docenten uit Leiden had een inspirerend programma samengesteld. We deelden in elkaars praktijk: alle deelnemers waren predikanten. Er was een aanbod aan artikelen, we keken een Japanse film "Departures" waarin een jonge cellist werkloos wordt en een baan vindt in het afleggen van mensen. De behoedzaamheid en zorg die hij in zijn werk ten dag legt, was mooi om te zien. Ook luisterden we onder leiding van collega Van der Woel uit Zaandam naar het Requiem van Fauré.



In contacten met nabestaanden rond een afscheid zijn populaire liederen belangrijke leveranciers van beelden van leven na de dood. Denk aan het lied van Eric Clapton 'No tears in heaven' (geen tranen in de hemel). De bijbelse en kerkelijke taal wordt soms met moeite gespeld. Aan de andere kant van het spectrum is er de omgang met de dood, zoals Connie Palmen dat doet in *Logboek van een onbarmhartig jaar*. Daarbij is van een verwijzing naar méér, boven deze werkelijkheid uit, of eruit opkomend, geen sprake. Het verdriet en gemis is alles wat er is.

Hoe je het ook wendt of keert, de dood is en blijft een inbreuk op het leven. Troost het lied 'no tears in heaven' echt? Of is er een wel heel gladde overgang van leven naar dood, waarbij de wrangheid van de dood geen rol speelt?

Wat zegt de Bijbel eigenlijk? We hopen op de eeuwigheid, we zoeken God, maar weten doen we bijna niets, ook niet over leven na de dood. De Bijbel biedt een diversiteit aan beelden, maar geen eenduidigheid. Vergankelijkheid is deel van het leven. We zijn beperkt, falen, kunnen niet alles, en ergens houdt het op. Sterven is deel van ons dagelijks leven maar we sluiten er vaak de ogen

voor tot we er niet meer onderuit kunnen. Bij de één duurt dat tot ouderdom de vergankelijkheid onontkoombaar maakt. Een ander wordt al vroeg met ongeluk geconfronteerd en raakt de vragen nooit meer kwijt.

We willen liever onsterfelijk zijn. En als het ons lichamelijk niet lukt, dan toch tenminste onze ziel. Die zal toch wel voortbestaan? Te mooie beelden voor het leven na de dood kunnen een poging zijn om de controle tot over de grenzen van ons bestaan op te rekken. Er moet aan twee dingen recht worden gedaan. Aan de lijfelijke ervaring van gescheiden worden en aan het afgesneden zijn: de rauwheid van rouw.

Er is een perspectief nodig dat de mens bevrijdt uit zichzelf, dat uitzicht geeft op wie de mens is in een breder verband. 'Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf' zoals Huub Oosterhuis dichtte. Angst voor de dood heeft veel te maken met alleen zijn en het beeld van een oordeel aan het einde van het leven. Alleen gelaten, afgewezen worden, gewogen en te licht bevonden.

Voor mij is de boodschap van het geloof dat er een relatie is waar je in geborgen blijft. Ik ben niet alleen. Er is iemand die mij kent, die nooit loslaat met wie Hij ooit begonnen is.

Van de zomer had ik deze gedachte die mij in ieder geval troost al gevonden op de Amerikaanse oorlogsbegraafplaats in Margraten (Limburg). Op de ruim 8000 gedenktekens staan namen van soldaten die gesneuveld zijn, op één na. Hierop staat 'Here rests in honored glory a comrade in arms known but to God' Op deze plaats wordt een onbekende soldaat geëerd, wij mensen weten zijn naam niet, maar God wel.



Zo leggen we mensen in de aarde als hun laatste rustplaats en vertrouwen we hen toe aan God onze Vader bij Wie de bron van leven is en de gedachtenis der namen.

● Rondom de vieringen

zondag 5 februari

zondag Werelddiakonaat

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 5 februari vieren wij samen het Avondmaal in een dienst waaraan ons koor medewerking verleent. Wij lezen uit de geschriften 2 Koningen 4:16-21 en 31-37 en uit het Evangelie Marcus 1:29-34. Op deze zondag zo vlak na de watersnoodramp van 1953 krijgt vanouds het werk van het Werelddiakonaat de nodige aandacht in een dienst met veel muziek. (ds. W.J. Lamfers)

zondag 12 februari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op zondag 12 februari is iedereen heel erg welkom in een nieuwe jeugddienst! Hoe sta je eigenlijk stil bij alles wat er in je leven gebeurt? En waarom is het soms zo moeilijk om daar tijd en ruimte voor te nemen? In deze jeugddienst gaan we het proberen. In Zweden heeft een bisschop van de Lutherse kerk een hulpmiddel daarvoor bedacht: een armband met levensparels. Deze zondagochtend maken we een gang langs alle parels (liefde, stilte, nacht, woestijn, doop, God, geheimen, relaxen, opstanding) en dus ook langs alle gebieden in ons leven. Tot dan!!! (ds. Marije Hage)

zondag 19 februari

zondag Quinquagesima (50^e zondag voor Pasen)

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

De blikrichting draait al een beetje naar Pasen, zo vertelt ons de naam van de zondag: 50^e zondag voor Pasen. Bijbels tellen is altijd wat bijzonder: tot aan het begin van de veertigdagentijd op 22 februari (Aswoensdag) gaat het van zondag tot zondag met tien tegelijk. We horen op deze zondag uit de profeten Jesaja 42:18-25 en uit het evangelie naar Marcus 2:1-12. Het zondagslied is gezang 460. Dit lied is van Henry Francis Lyte, die ook gezang 392 'Blijf mij nabij' schreef. Gezang 460 is gemaakt als bewerking van Psalm 103, in de Nederlandse vertaling is men vrijer (en dus lossier van deze psalm) te werk gegaan. De componist is één van de grote organisten uit de 19e eeuw van de St. Paul's Cathedral in Londen. Een sterke melodie zal vast en zeker ook krachtig klinken in deze grote kerk. Toen ik afgelopen najaar in Londen was, vond ik de buitenkant al imposant. Helaas was het door het tentenkamp van de Occupy Movement niet mogelijk om de kerk van binnen te bekijken. (ds. Alida Groeneveld)

● Berichten

Thema avond *Vragen rond het sterven*

Vragen rond het sterven zijn niet gemakkelijk te beantwoorden. Ze hebben te maken met je eigen eindigheid van het leven en daar praten we, over het algemeen, niet gemakkelijk over. Zelfs met je eigen partner kan het moeilijk zijn om daarover te hebben, en dan hoeft er nog niet eens sprake te zijn van een ernstige levensbedreigende situatie. Het gaat dan over vragen als 'kiezen we voor begraven of cremen?', 'welke liederen en teksten vind ik mooi?', is het een plechtigheid in besloten kring, of juist niet. Het kan goed zijn om daar over door te praten. Het consistorie van pastoraatsouderlingen biedt een avond aan waarop deze vragen aan de orde komen.

Woensdag 1 februari, 20.00 – 22.00 uur
Het Lichthuis, Waagplein 10

Bij voorkeur aanmelden voor 1 februari 12.00 uur
bij het PDC, pdcc@pknweespdriemond.nl of
telefoon 0294 483 993.
Ook zonder aanmelding van harte welkom!

Veertigdagenkalender

Tot en met 2010 maakten Ans de Groot en Patrick Kalwij een veertigdagenkalender. Dit initiatief werd zeer gewaardeerd. Gebleken is dat een kalender in deze voorbereidingstijd naar Pasen gemist wordt, toen deze in 2011 niet verscheen. In deze lacune wordt nu op een andere wijze voorzien. De Protestantse Kerk heeft een veertigdagenboekje, waarin voor elke dag een tekst, een lied, of een andere tekst staat. Centraal zal een aantal boekjes besteld worden. Als de bestelling binnen is, kunt u deze na afloop van de kerkdienst aanschaffen. Helaas is nog niet bekend wanneer dat is. Hopelijk is het pakje op tijd binnen voor het begin van de veertigdagentijd op 26 februari. Kosten zijn ongeveer € 3,00.

Ds Alida Groeneveld

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Ds. A. Groeneveld



beste mensen,

Pastoraat

Tijdens mijn bezoeken hoor ik talloze verhalen over ziekte, verlies en het verdriet daarover. Ook is een pastoraal bezoek een gelegenheid om te delen in elkaars vreugde. Op deze plaats

kan ik ook deze keer geen namen noemen.

In plaats daarvan dit gebed van Sytze de Vries:

*Open ons hart voor de adem van uw liefde,
open ons oog voor de glans van uw licht,
open ons oor voor de roep van uw stem,
opdat onze handen zich openen om te delen van het
leven dat wij ontvingen,
en wij adem geven aan wie in zichzelf vastlopen,
en als een licht zijn voor wie aan het duister verloren
dreigen,
en gehoor geven aan wie roepen om gehoor te
vinden.*

Thema avond: vragen rond het sterven

Op pagina 7 van deze Onderweg vindt u de aankondiging van de thema avond 'vragen rond het sterven'. Graag vestig ik uw aandacht hierop. De heer Ronald Koppen van uitvaartverzorging J.D. Nieuwhof zal een verhaal houden over de vele vragen die er rond het sterven zijn en waarop de nabestaanden soms heel snel een antwoord moeten geven. In verband met de voorbereiding (stoelen, koffie), zou het prettig zijn als u zich opgeeft bij het Pastoraal Centrum, pdc@pknweespdriemond.nl of telefoon 0294 483 993. Dat kan tot en met woensdag 1 februari 12 uur. Leest u dit te laat, dan bent u uiteraard nog steeds van harte welkom!

Bespreek 't samen

Op 13 februari komt de preekvoorbereidingsgroep 'bespreek 't samen' weer bij elkaar. We staan stil bij de tekst van 19 februari: Marcus 2:1-12. U bent van harte welkom in Het Lichthuis van 14:00 tot uiterlijk 15:30 uur.

Over de evangelisch-lutherse synode en een interim-bestuur

Vlak voor kerst verstuurde de evangelisch-lutherse synode een brief aan lutherse predikanten en aan kerkenraden van lutherse gemeenten en protestantse gemeenten waarin een lutherse gemeente gefuseerd is (zoals Weesp). Hierin werd uitgelegd dat er een onwerkbaar situatie was ontstaan, die ook na bemiddeling en visitatie niet te veranderen bleek. Op de laatste vergadering in december hebben alle leden van de synode de non-actief status ingenomen.

De evangelisch-lutherse synode is na de fusie tot de Protestantse Kerk in Nederland blijven bestaan. Dat

wil zeggen de naam 'synode' is gebleven, taak en functie zijn veranderd ten opzichte van voorheen. De voornaamste taak van de lutherse synode is het inbrengen en vruchtbaar maken van de lutherse traditie en het begeleiden van de lutherse gemeenten daarin. De lutherse synode is ingesteld vanwege de getalsverhoudingen: de lutheranen waren en zijn wel een heel kleine groep.

Het moderamen (dagelijks bestuur) van de Generale Synode van de Protestantse Kerk in Nederland heeft om uit de impasse te komen een interim-bestuur ingesteld dat bestaat uit 5 lutherse leden, 2 adviseurs uit de breedte van de kerk en 1 adviseur van de Lutherse Wereldfederatie. Dit bestuur heeft een zittingstermijn van een jaar en een duidelijk omschreven taak.

Op verzoek van de preses van het moderamen van de Generale Synode heb ik zitting genomen in het interim-bestuur. Dit betekent concreet dat ik, zo is mijn inschatting nu, een dagdeel per week daaraan besteed. Ik probeer het zoveel mogelijk zo te plooiën dat het werk in de gemeente er niet onder zal lijden, maar soms zal er even creatief geschoven moeten worden door de verschillende partijen.

Ik heb ook al wel eerder landelijk werk gedaan, zo was ik lid van de Commissie Veerman over onder meer de HBO-theoloog, en dat lukte toen ook goed. Ander landelijk werk 'parkeer' ik op dit moment: medio 2011 was ik door de classis benoemd tot visitator, de werkzaamheden hiervoor zouden in 2012 beginnen, maar deze heb ik voor dit jaar opgeschort.

Mocht u vragen hebben naar aanleiding van dit bericht, aarzel dan niet deze te stellen.



Vooraankondiging

Op woensdag 7 maart komen drie collega's iets vertellen over de Doornse Catechismus. De publicatie uit de kring van Op Goed Gerucht, een beweging van moderne theologen, verslaat z'n tientallen, zoals dat heet. Inmiddels is de 7^e druk verschenen. In 52 vragen bij de apostolische geloofsbelijdenis wordt een modern antwoord gegeven. Ter geruststelling: alle 52 vragen zullen niet aan bod komen, boeiend zal het zeker zijn! Opgave graag via het Pastoraal Centrum, per e-mail pdc@pknweespdriemond.nl of telefoon 0294 483 993.

Tot slot

Met een hartelijke groet
van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

• Van de predikanten

Ds. M.C. Hage



Lieve mensen,

Sirkelslag

Op het moment van uitgave van dit nummer van Onderweg zit het er voor de 10- en 11-jarigen al op. Zij streden hun strijd vrijdag 27 januari. Maar de 12+-ers mogen nog op 3 februari. Waar heb ik het over? Sirkelslag natuurlijk! Sirkelslag is een jaarlijkse, intermediale wedstrijd. Je speelt het in je eigen woonplaats, maar online sta je in verbinding met honderden andere jeugdgroepen over heel Nederland. Iedereen begint om 19.30 uur, dus al die andere jongeren zitten op dat moment ook klaar om de strijd aan te gaan. De spellen variëren van verkleden en dan de leukste foto maken tot zo lang mogelijk op 1 been staan terwijl iemand je probeert om te duwen. Zie ook de website: www.sirkelslag.nl. We hopen natuurlijk op een ereplaatsje, maar ook vooral op hele leuke avonden met elkaar.

Basiscatechese

De basiscatechese begint weer! Vanaf maandag 6 februari komen we op de maandagmiddag vanaf 16.30 uur zes keer bij elkaar in het BIOS gebouw. Thema van deze bijeenkomsten is dit jaar: Het Avondmaal. Met verhalen en spellen gaan we op zoek naar antwoorden op vragen als: waarom wordt er zo vaak gegeten in de bijbel? En als wij in de kerk de maaltijd vieren, waarom krijgt iedereen dan een stukje brood en een slokje wijn of druivensap? Op 2 april verzorgen we samen met de kinderen een

maaltijd voor ouders en broers en zussen. En we sluiten het geheel af met de avondmaalsviering op Witte Donderdag 5 april.

Nascholing

Als beginnend predikant heb je te maken met een (vanuit de landelijke kerk verplicht) traject van begeleiding na het verlaten van de universiteit. Predikant zijn is een intensief en divers beroep en het is goed om met regelmaat op je eigen werk te reflecteren. De eerste anderhalf jaar krijgt dit vorm in de persoon van een mentor. Een collega-predikant (buiten de eigen werkplaats) helpt deze eerste maanden je eigen vizier scherp te stellen.

Nu de eerste anderhalf jaar er op zitten, krijgt mijn begeleiding vervolg in een nascholingstraject aan Hydepark (www.hydepark.nl). Daar zal ik mij, verspreid over de komende anderhalf jaar, 7 keer 3 volle dagen buigen over alle zaken die ik als predikant tegen kom. Op deze dagen ben ik dus niet bereikbaar. De eerste reeks vindt plaats van 13 februari t/m 15 februari. Uiteraard komt dit, daar ga ik in ieder geval van uit en daarom heb ik er ook heel veel zin in, mijn functioneren in de gemeente ten goede!

Moskee

Tot slot: met de kerksiters zijn we op bezoek geweest bij de Mimar Sinan Moskee. Meer hierover op pagina 14.

Een heel vriendelijke groet,
ds. Marije Hage

Ds. W.J. Lamfers



Met wie wij meeleven

Dat hier geen namen genoemd worden, wil nog niet zeggen dat mensen niet veel meemaken. Mensen hebben moeite met het feit dat hun krachten vervallen. Mensen zien de gezondheid van hun partner hard achteruit gaan. Mensen verliezen onverwacht iemand die hun na staat aan de dood. Mensen genieten van jong leven. En altijd weer is God er bij, altijd weer brengen wij mensen voor God in ons gebed, omdat mensen ons ter harte gaan. Voor het werk in Roemenië ontving ik een gift van honderd, een gift van vijftig en een gift van tien euro. Hartelijk dank!

Varia

Op 10 februari ontmoeten wij elkaar in een dienst op Oversingel waarin 2 Koningen 5 centraal staat. Wij

zingen gezang 14, gezang 170 en het prachtige gezang 337.

De volgende dag begint mijn studieverlof. Gedurende een aantal weken bestudeer ik werk van de Franse filosofen Bergson, Merleau-Ponty en Sartre als voorbereiding op het feit dat wij vanaf 2013 op de Weesper filosofiekring gedurende twee seizoenen Totalité et infini (Totaliteit en oneindigheid) van Levinas zullen lezen. Levinas geeft in dit meesterwerk zijn baanbrekende visie op ethiek. Daarbij zet hij zich af tegen een aantal filosofen. In de eerste plaats tegen Heidegger en tegen Sartre. Maar in hoeverre is Levinas beïnvloed door Bergson en Merleau-Ponty en in hoeverre zet hij zich tegen hen af? Tijdens het studieverlof nemen zoals gewoonlijk de collegae mijn taken over, indien er zich noodsituaties voordoen. Afspraken met hen maakt u via het PDC.

Ds. W.J. Lamfers

● Commissies

Opbrengst Jeugdproject Worldvision

Tijdens de adventsperiode en tijdens de Kerst is er gespaard / gecollecteerd voor het jeugdproject van Worldvision. Bij Worldvision kun je kiezen voor wereldcadeaus, zie ook de website worldvision.nl

We hadden van te voren gehoopt € 1000,00 bij elkaar te sparen en een project/wereldcadeau in Indonesië uitgezocht. In het projectgebied Sambas wonen veel mensen ver van steden. Zwangere vrouwen hebben daarom vaak niet dezelfde kansen als vrouwen in dichter bevolkte gebieden. Iedere aanstaande moeder waar ook ter wereld wil graag dat haar kind een eerlijke kans krijgt. Met deze opleiding helpt u zwangere vrouwen in afgelegen gebieden gedurende de zwangerschap tot aan de bevalling aan goede begeleiding. Zo krijgen babies in Sambas een eerlijke kans om een goede start te maken!

In totaal is er € 1220,26 bij elkaar gebracht. Een geweldig resultaat en we zijn dan ook blij dat we hiermee het project in Indonesië hebben kunnen steunen.

Alle gulle gevers bedankt.

Binnenkort hoort u van ons waar we tijdens de 40-dagentijd voor gaan sparen en hopen dat u dan ook weer met ons mee wilt doen.

Namens de Kinderdienst,
Carla de Groot

Verwarming kerk

Een aantal malen in de afgelopen weken kan het u opgevallen zijn dat de kerk tijdens de kerkdienst kouder was dan normaal. Door sommigen werd geopperd dat het geld misschien op was. Dat is niet het geval. We zijn de laatste tijd geplaagd door een aantal storingen in het verwarmingssysteem waardoor m.n. de vloerverwarming uitviel.

De computer die het geheel aanstuurt was stuk. We dachten dat, nadat we deze hadden laten vervangen, de problemen waren opgelost, maar dat was niet zo. De moderne techniek is kennelijk niet altijd even makkelijk te doorgronden, zodat andere experts moesten worden ingeschakeld. Kortom men is er nog mee bezig. Er zit vooruitgang in. Door de inspanningen van enkele technische kerkrentmeesters lukt het om handmatig de temperatuur in de kerk op een zeer aanvaardbaar niveau te hebben en houden. Gelukkig hebben we een erg zachte winter tot nog toe.

Namens het college van kerkrentmeesters,
T. Boerema

● Informatief

Alzheimer Cafe Weesp

Donderdag 2 februari 2012

Mindfulness: als positief zijn niet helpt

Gast spreker: Marie-Anne Berends

Hotel Restaurant Hart van Weesp, Herengracht 35

Uit veel onderzoeken blijkt dat je eerder herstelt van ziekte en verdriet, en gelukkiger en gezonder bent, als je optimistisch en positief bent ingesteld. Om dit te bereiken is er een nieuwe methode: Mindfulness. Mindfulness kan een gunstige invloed hebben bij onder andere stress, depressies, eetstoornissen, angst en pijn. Centraal in Mindfulness staan de meditatie-oefeningen, waarin wordt geoefend om opmerkzaam te zijn op wat zich in het 'hier en nu' aan ons voordoet, ZIJN in plaats van DOEN; tijd nemen om even stil te staan en bewuste keuzes te maken in plaats van leven op de automatische piloot. Pijn, ziekte en verdriet horen bij het leven. Veel lijden ontstaat door het niet willen voelen van pijn en ziekte. Mindfulness kan je helpen om ziekte en negatieve gevoelens te accepteren. Het leert je beseffen dat je meer bent dan je beperking, waardoor de last minder zwaar wordt en beter te dragen. "Gelukkig worden is het vermogen om blij te zijn met de blijde dingen en verdrietig met de verdrietige dingen" (Edel Maex)

De agenda van de bijeenkomst ziet er als volgt uit:

19.00 uur	Welkom met koffie of thee
19.30 uur	Informatieve deel van de avond
20.00 uur	Pauze, gelegenheid voor het uitwisselen van ervaringen
20.30 uur	Vragen stellen aan de deskundige en verdere discussie
21.00 – 21.30 uur	Informeel samenzijn, contacten leggen en 'napraten'

Theatergroep Holy Bridge

De theatergroep Holy Bridge bengt met de muzikale theatervoorstelling 'Beloofd is beloofd?!' het verhaal van zes Nederlandse mensen die op reis gaan naar Israël en de Palestijnse gebieden. Drie mannen en drie vrouwen van verschillende generaties; ieder met zijn eigen koffer vol ervaringen, ideeën en dromen. In een uur beleef je hun reis van negen dagen. Ze nemen je mee op hun tocht door het Heilige Land en switchen tussen Israël en de Palestijnse gebieden. Elke ontmoeting eindigt met de vraag: geloof je in vrede?

De try-out van 'Beloofd is beloofd?!' vindt plaats op 12 februari 2012 in De Kamers te Amersfoort. Daarna gaat de voorstelling op tournee door Nederland. De voorstelling is geschikt voor publiek van 16 jaar en ouder. Na de voorstelling is er een nabespreking waarin thema's als respect, verdraagzaamheid en vrede centraal staan.

Meer informatie: www.holyswitch.nl

bron: www.pkn.nl

● Berichten

Boekentafel Hebron

De boekentafel van Hebron is gevestigd in Het Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Er is een speciale bijbel voor tieners te koop, de tienerbijbel van Willem de Vink. De Doornse Catechismus is ook bij ons te verkrijgen.

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp
Telefoon: 0294 48 39 93

Protestantse Vrouwen op Weg

Op maandag 6 februari komt op onze verenigingsavond de heer Han op 't Land vertellen over de verschillende vormen van jeugdwerk in onze gemeente. Zoals o.a. de vakantie Bijbelweek en het stamtafelgesprek. Het lijkt ons goed hier over te horen dus iedereen van harte welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis Waagplein 10

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Diner Vrienden van de Grote Kerk

In het vorige nummer van Onderweg is u gevraagd de datum van 21 april te reserveren voor het 'Vriendendiner' van de Vrienden van de Grote Kerk. **Helaas kan dit evenement op 21 april niet doorgaan** omdat onze vaste cateraar die avond niet kan leveren. Blijkbaar worden er in Weesp en omstreken rondom 21 april enorm veel etentjes georganiseerd want ook bevriende collega's van onze cateraar konden geen uitkomst bieden.

Het bestuur van de Vrienden van de Grote Kerk heeft daarom moeten besluiten dat het 'Vriendendiner' dit jaar niet op 21 april zal plaatsvinden. Het diner wordt uitgesteld naar de 2^e helft van dit jaar. Wanneer er meer informatie is over de nieuwe datum voor het 'Vriendendiner' dan zullen we u via Onderweg daarover informeren.

Rob Koolstra
Voorzitter Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Inzameling oude boeken en grammofonplaten

Boeken- en grammofonplatenverkoop voor de Grote of Laurenskerk.

Een telefoontje naar Gerard van den Bosch (0294 410 657) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 993) en ze worden bij u opgehaald.

U kunt de boeken of grammofonplaten ook meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.



Werkgroep Oud Papier Grote Kerk



Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 10 februari in het **centrum van Weesp** het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 11 februari wordt in de **rest van Weesp** het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten **voor 8.00 uur**.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen Henk Nagel
Tel. 0294 417 486 Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Gemeentemaaltijd!

Het kan vriezen, het kan dooien.....
Maar de gemeentemaaltijd gaat door!

Wanneer: Woensdag 22 februari 2012
Tijd: Vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje, om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10
Kosten: € 5,00 per persoon (kinderen € 2,50)

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi.
U kunt zich t/m donderdag 16 februari opgeven bij:

Betty Hansma tel: 414336
Thea Hortensius tel: 418215
Jetty van Kessel tel: 412537
Anneke Labordus tel: 412611
Atie de Vries tel: 450041

Het is voor ons het gemakkelijkste wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, tel: 0294 483 993.

Graag tot ziens!

LEVENSPARELS

Wat:

Jeugddienst

Waar:

Grote Kerk, Nieuwstraat 31

Wanneer:

Zondag 12 februari a.s.

Voorganger:

Ds. Marije Hage

Hoe laat:

10:00 uur

Collectedoel:

De Johan Cruijff Foundation



brengt jeugd in beweging

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via "Zending over Grenzen".

- winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn.
- verpakken in plastic tassen of zakken.
- schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah

Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws en foto's.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.



www.pknweespdiemond.nl

Het Lichthuis - iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

• Voor de jeugd

Op bezoek in de moskee

Op 13, 20 en 27 januari vond het 3^e blok kerksite ervaringen plaats. Deze keer bezochten we de Mimar Sinan moskee op de Achtergracht! Bij binnenkomst werden we hartelijk welkom geheten door de imam en de voorzitter.



Nadat we onze schoenen en jassen hadden uitgedaan, konden we gaan zitten in het gebedshuis. Anders dan bij ons zijn er geen stoelen. De mensen zitten op de grond. Bij het bidden buigen ze zich voorover richting Mekka. Op de muur hing een plaatje van de Ka'aba, het kubusvormige gebouw dat het centrale heiligdom in Mekka, waar we het met elkaar de week daarvoor over hadden gehad.

Daarna kregen we ook een demonstratie van het gebed. Niet alleen van het voorover buigen, maar ook hoe het klinkt: de imam zong enkele verzen (soera's) uit de Koran.

Indrukwekkend was het om alles van binnen een keer te zien. Naarmate het uur vorderde druppelden er meer mensen binnen.



Belangrijk is het om van anderen te horen: Wat zijn hun verhalen? En: Waarin kunnen we van elkaar leren? We ontdekten de vele personen en profeten die zowel in het jodendom als in het christendom als in de islam een belangrijke rol spelen!

Na alle woorden en verhalen werden we getrakteerd op Turks fruit. Daarna deden we onze schoenen weer aan en stapten de Achtergracht weer op. Zo liepen we richting BIOS gebouw, nog druk napratend.



Graag bedanken we alle mensen die we deze avond hebben ontmoet: voor hun tijd, aandacht en gastvrije ontvangst. Het was goed om er te zijn! Natuurlijk hebben we iedereen uitgenodigd ook een keer bij ons te komen kijken!

De leiding van blok 3,
Jesper en dominee Marije

Kinderclub De Regenboog



Ook in het nieuwe jaar zijn we weer begonnen met de kinderclub. Fijn dat jullie zijn gekomen, maaare er kunnen er nog meer bij... Neem je vriendje of je vriendinnetje gezellig mee!!

Na de kerstfeest viering zijn we verder gegaan met de vertellingen, wat na de geboorte van de Heere Jezus is gebeurd. Simeon en Anna, de wijze uit het Oosten en de 12 jarige Jezus in de tempel. Wat op valt in deze vertellingen is, dat het leven van Jozef en Maria niet onbezorgd is gebleven. Door alles

heen zien we dat Gods plan doorgaat, omdat Hij groot en klein lief heeft! Dat we Zijn liefde ook mogen door geven aan de kinderen op de club.

In januari starten we altijd met een nieuw project. We hebben nu gekozen voor een Europees land nl. Roemenië. We willen u daar graag iets over vertellen. Clara Timmer (geboren in Loenen aan de Vecht) heeft jaren lang met haar gezin in Salard gewoond. Zij werkten daar onder kansarme kinderen. Daar is een huis gebouwd door jongeren uit Kockengen, Loenen aan de Vecht en omgeving. Dit huis wordt gebruikt voor verschillende doeleinden. Het zijn steeds terugkerende dingen: school, medicijnen uit delen, hulp bij ziekte of overlijden, kinderclub, jeugdclub, koken voor de kinderen, kaarsen uit delen e.d. Ook Gods liefde staat centraal in de omgang. We hopen en bidden dat ook deze kinderen in al hun onzekerheden dit mogen leren: Dat de God die ons lief heeft, ook hen zeer lief heeft. Als u dit leest is inmiddels Clara op de club geweest om ons nog veel meer te vertellen en laten zien wat zij daar hebben gedaan. Inmiddels zet haar zoon (met zijn gezin) het werk voort.

De kinderen komen weer bij u langs om de bekende stroopwafels en rookworsten te verkopen. De prijs is gelijk gebleven, nl. 3 stuks voor 6,50 of per stuk 2,50. Ook giften zijn natuurlijk van harte welkom! U koopt toch ook? Mocht er niemand bij u aan de deur zijn geweest, dan mag u altijd Elly v. Beek bellen voor u bestelling. Telefoonnummer: 416975. Dan wordt het gratis bij u thuis bezorgd!! In het volgende kerkblad hoort u er meer over!

Hartelijke groet van
Willy Nagel, Elly v. Beek en Joke Groenendaal

Taizé Jongerenreis 2012

Ook dit jaar hopen we weer met een groep jongeren deel te nemen aan de internationale ontmoeting in Taizé op die bijzondere heuvel in het Franse Bourgondië. We hopen ook dit jaar weer met eigen vervoer de reis te maken.

Taizé is niet zomaar een weekje weg - maar een week waarin stilte, bezinning en ontmoeting een groot aandeel heeft.

Je bent die week te gast bij de broeders die een groot belang hechten aan het specifieke karakter van Taizé. Een plaats voor jongeren die weliswaar laagdrempelig is maar waar wel verwacht wordt dat je deel neemt aan de daar georganiseerde activiteiten. Een week in Taizé kan je helpen om je dagelijks leven te zien in het licht van het evangelie. Daarbij leer je jongeren kennen uit verschillende landen.

Je wordt dan ook uitgenodigd deel te nemen aan het programma waaraan jongeren uit vele landen meedoen: 3x daags een viering en gespreksgroepen waarin je met elkaar praat n.a.v. een bijbelinleiding door een broeder. De communicatie is in het Engels, maar als je dat nog niet goed beheerst is er altijd wel iemand die je wil helpen!

Behalve dat programma is er ook tijd voor je zelf en anderen. Zo kun je gezellig samen zijn (en zingen) bij het jongerencafé Oyak.

Daarnaast wordt je gevraagd je in te zetten voor kleine klusjes zoals toiletruimtes schoonmaken, eten uitdelen e.d.

Je verblijft deze week in barakken.

Vertrek: zondag 29 april om 6.00 uur

Terug: zondag 6 mei ca. 22.00 uur

Kosten: de definitieve prijzen zijn nog niet bekend. Voor jongeren wordt het tussen de € 125 en de € 145. Voor de chauffeurs (30+) tussen de € 150 en de € 165.

Leeftijd: van 15 t/m 29 jaar

Als je interesse en/of vragen hebt, of je wil je opgeven neem dan contact op met Linda de Zeeuw via linda_de_zeeuw@hotmail.com.