

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
14^e jaargang, nummer 4, 11 maart 2013



Erediensten 3

Oud papier 10

Boekenmarkt 11

In de kijker 14

Voor de jeugd 18

• Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Mw. A. Bruin

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93,

e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl

Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filtnet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Rob Koolstra, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp.

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: nr. 15.70.39.757

Voor collectebonnen en alle overige betalingen: nr. 15.70.26.183

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017.

Secretaris: Mw. I. Slingers, telefoon 0294 775 474.

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl

PR Commissie

Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en

Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl

• Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669

e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 5: vrijdag 22 maart, 13.00 uur.

Verschijningsdatum: 2 april.

Activiteitenperiode: 3 tot en met 23 april.

• Erediensten

zondag 17 maart

5e zondag v.d. veertigdagentijd
Judica, Doe mij recht

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte diaconaat
2^e collecte kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur kandidaat P. de Koning, Utrecht
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconaat
2^e collecte kerk

zondag 24 maart

Palmpasen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
stamtafelgesprek
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte jeugdwerk
2^e collecte kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur ds. W. van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond

1^e collecte jeugdwerk
2^e collecte kerk

donderdag 28 maart

Witte donderdag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

19.30 uur mw ds A. Groeneveld
viering Heilig Avondmaal

1^e collecte ZWO-project (Kitale)
2^e collecte kerk

vrijdag 29 maart

Goede vrijdag

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

19.30 uur Mw ds M.C Hage

zaterdag 30 maart

Paaswake

Koor Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

22.00 uur Ds. W.J. Lamfers
viering Heilig Avondmaal

1^e collecte ZWO-project (Kitale)
2^e collecte Kerk

zondag 31 maart

Pasen

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds A. Groeneveld
koffiedrinken voor de dienst

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

19.00 uur ds. J. den Dikken, Nunspeet
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

15 maart R.K. dienst
22 maart Dhr G. Herderschee
29 maart mw ds A. Groeneveld

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

30 maart Dhr G. Herderschee
(paaszaterdag om 14.30 uur)

Jeugdwerk

ledere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

ledere zondagochtend:

Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder Erediensten.

ledere zondagavond:

Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588

zondag 17 maart
Hr F. Lijnsvelt 410455

zondag 24 maart
Hr A. Jochemsen 457790

zondag 31 maart
Hr S. Biesheuvel 417859

<http://www.pknweespdiemond.nl>

U kunt u gratis abonneren op de nieuwsbrief van de website door een e-mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknweespdiemond.nl

U bent van harte welkom voor een **praatje en een kopje koffie** in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. **Het Lichthuis** is geopend op werkdagen tussen 9:30 en 12:00 uur.

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere instelling, daar waar andere vervoersvoorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112
Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)
Hr. A. Otten 457683
Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio

contactpersoon
Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld

maandag 11 maart

Basiscatechese, BIOS-gebouw 16:30-17:30 uur
Weesper filosofiekring (groep 1) 20.00-22.00 uur

woensdag 13 maart

Weesper filosofiekring (groep 2) 20.00-22.00 uur

donderdag 14 maart

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur
Ina van den Bergh 20.00-22.00 uur
Het Heilig Avondmaal in de kunst

maandag 18 maart

Basiscatechese, BIOS gebouw 16:30-17:30 uur

woensdag 20 maart

Passage, Pasen met Danielle Bos, Rabobank-zaal 19.45 uur
Gesprekskring 'in de verlenging', BIOS-gebouw 20:15-21:45 uur
(let op gewijzigde locatie)

woensdag 20 maart

Film: *La vita è bella*, Robert Benigni (zie pag. 13) 20.00-22.00 uur

zondag 24 maart

50+ middag o.l.v. ds W.J. Lamfers 16.00-18.30 uur

maandag 25 maart

Bespreek het samen, o.l.v. ds A. Groeneveld 14.00-15.30 uur
Basiscatechese, BIOS-gebouw 16:30-17:30 uur
Vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur

donderdag 28 maart

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur
PCOB 14.00 uur
spreker de heer K. Terlouw, Vianen
onderwerp: Zijderoute deel II

woensdag 3 april

Avond over Doornse levenskunst, (zie pag. 8) 20.00-22.00 uur

donderdag 4 april

Alzheimer Café Weesp, zaal open 19.00 uur, aanvang 19.30 uur
Het Hart van Weesp, Herengracht 35

zaterdag 6 april

Als je loopt, heb je de tijd om ergens bij stil te staan
Rondje om de kerk (zie pag. 11) start 9:30 uur

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door betaling op bankrekeningnummer **15.70.26.183** t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Op zoek naar God

Gisteravond was de laatste aflevering van 'Op zoek naar God'. In de vorige Onderweg heb ik dit programma al als kijktip meegegeven, maar ik wil er graag nog wat meer over zeggen. Ik weet niet precies waarom het programma me zo raakt. Voor een deel zal het te maken hebben met de hoofdpersonen. Vijf jonge vrouwen van mijn leeftijd gaan voor een week het klooster in. Ze volgen een zogeheten 'retraite', wat letterlijk zo iets als 'terugtocht' betekent. En die retraite volgen ze in volledige stilte. Daarmee wordt de retraite 'noodgedwongen' een terugtocht of terugkeer in henzelf. Los van alle invloeden en prikkels en stemmen van de buitenwereld worden de vijf vrouwen teruggeworpen op of in de stilte.

En de vraag die door heel het programma loopt, is: komen ze God tegen? In hun vragen, worstelingen en ontdekkingen herken ik mijzelf. Wellicht dat het programma mij daarom dicht op de huid zit. Maar er is ook nog iets anders dat mij raakt. In de laatste aflevering komen de vrouwen bij elkaar. Ze mogen elkaar een eigen geschreven brief voorlezen. Een brief waarin ze verslag doen van hun ervaringen van de week, én van hun antwoord op de vraag of ze God hebben gevonden. Het zijn vijf heel verschillende en ontroerende brieven. Uniek en daarom stuk voor stuk de moeite waard. Wat mij opvalt is hoe moeilijk het blijkt om woorden te geven aan ervaringen die in het gevoelsleven van de vrouwen (wellicht misschien mogelijk) te maken hebben met dat wat je 'God' zou kunnen noemen. Het woord liefde valt vaak. 'Misschien is dat God', zegt een van de vrouwen. Andere omschrijvingen die worden genoemd zijn 'kracht' of 'een dialoog met iets groters'.

Het is moeilijk en soms onmogelijk om woorden te vinden die recht doen aan ervaringen met God. Soms kan zelfs het woord 'God' in de weg zitten. Ik herinnerde mij gisteravond een joodse tekst van een rabbijn die iets uitlegt over het woord God. In het hebreuws, de taal van wat wij het 'oude of eerste testament noemen', wordt de naam van God eigenlijk niet uitgeschreven. Het zijn vier medeklinkers, JHWH, met een moeilijk woord een *tetragrammaton*. Vier medeklinkers achter elkaar kun je helemaal niet uitspreken, probeer maar eens! En dat is nu juist de bedoeling. Er wordt eigenlijk mee bedoeld dat iets wat zo eeuwig is en oneindig niet vast te leggen of op te vullen is binnen een woord. Hier een klein stukje uit die, pittige, tekst: *JHWH, een geschreven woord, vier medeklinkers zonder klinkers, een woord dat we kunnen spellen maar niet uitspreken. De letters uitspreken door er klinkers tussen te plaatsen, zou andermaal betekenen: de naam opvullen, de naam om zo te zeggen al van aanvang af met betekenis verzadigen. De notie van oneindigheid, van eeuwigheid zou op die manier worden opgesloten binnen de begrenzing van het woord. Als we het zouden willen vertalen, zouden we moeten zeggen "Stilte heeft gesproken", want Zijn naam maant eigenlijk vooral tot stilte, tot het vinden van de ingang tot het eigen innerlijk. "ik ben de Eeuwige je God", zou dus vertaald, of althans becommentarieerd moeten worden als "ik ben, Ik, het Tetragram dat je niet kunt uitspreken omdat het stilte is" (Rabbijn Marc-Alain Ouaknin).*

En misschien is dat juist wat gebeurde in die 'retraite' week: Stilte die heeft gesproken.



● Rondom de vieringen

zondag 17 maart

5^e zondag v.d. veertigdagentijd

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Pittige verhalen op deze vijfde zondag in de veertigdagentijd: Absalom probeert zijn vader David van de troon te stoten en Jezus vertelt een gruwelijk verhaal over een moord in een wijngaard. Toch heet deze zondag Judica, 'Doe mij recht'. Komt alles nog goed? Iedereen welkom, kinderdienst voor de kinderen en oppas voor de allerkleinsten. (ds. Marije Hage)

zondag 24 maart

Palmpasen

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 24 maart vieren wij Palmpasen. Kinderen dragen hun fraai versierde Palmpasestokken de kerk in en wij luisteren naar Sacharja 9: 9 en 10 en naar Lucas 19: 29-40 en zingen allerlei fraaie liederen over het thema van de intocht in Jeruzalem en de intocht van de Heer in ons hart. Wat een schoonheid! (Ds. W.J. Lamfers)

donderdag 28 maart

Witte Donderdag

Grote of Laurenskerk, 19.30 uur

Op deze Witte Donderdag, de eerste van de heilige drie dagen (Triduüm) horen we Exodus 12: 1-20 en Johannes 13: 1-15 en vieren we de Maaltijd van de Heer. We gedenken de instelling van het avondmaal, zoals Jezus dat met zijn vrienden vierde. Leren dienen, delen, dragen, volgen en leven zijn woorden die deze dienst kenmerken. (ds. Alida Groeneveld)

vrijdag 29 maart

Goede Vrijdag

Grote of Laurenskerk, 19.30 uur

Goede Vrijdag. Een intense dienst waarin we met elkaar het lijdensverhaal uit Johannes lezen. Met medewerking van het koor Camerata Fectinata. (ds. Marije Hage)

zaterdag 30 maart

Paaswake

Grote of Laurenskerk, 22.00 uur

Op 30 maart vieren wij in het koor van de Grote kerk het feest van het Licht, de Paaswake, het begin van HET feest van de christenheid. De nieuwe Paaskaars is al uitgezocht en wordt weer geleverd door de abdijs in Egmond. Op weg naar Zijn toekomst van licht en leven is al ons vertrouwen gesteld op de Levende. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 31 maart

Pasen

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Het is Pasen! Op deze paasochtend horen we uit het evangelie naar Johannes hoofdstuk 20:1-18. Waar de vrienden van Jezus druk op zoek zijn naar de betekenis van alle gebeurtenissen, is het uiteindelijk de afwachter Maria van Magdala die als eerste de levende Heer ziet. Aangevuld met mooie paasliederen belooft het een feestelijke dienst te worden. *Let op!* De paasnacht is dit jaar een uur korter, de zomertijd gaat deze nacht in. (ds. Alida Groeneveld)

Het Lichthuis iedere werkdag open!



Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje.

Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws en foto's.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

www.pknweespdriemond.nl



• Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld



beste mensen,

Bespreek 't samen

Op maandag 25 maart bespreken we samen de teksten voor Pasen: een selectie uit II Samuel 22 en Johannes 20: 1-18. U bent van harte welkom. De daarop volgende keer 8 april. Die keer zal

worden geleid door Gertine Blom (de predikant in opleiding). We gaan het hebben over de bijbellezingen van 28 april a.s., de dienst waarin zij zal voorgaan.

Kerksite ervaringen blok 4

Als deze Onderweg verschijnt, is het laatste blok kerksite ervaringen (vorm van catechese voor jongeren van 12-15 jaar) gestart onder leiding van de predikant in opleiding Gertine Blom. Op een creatieve manier gaan we met verschillende Bijbelverhalen aan het werk.

Avonden over Doornse Levenskunst: 3 en 10 april

Vorig jaar juni is het boekje *Doornse Levenskunst* verschenen, de opvolger van de publicatie *Doornse Catechismus*. De *Doornse Levenskunst* geeft puntige en moderne antwoorden op oude levensvragen. De 52 hoofdstukjes bestaan steeds uit twee delen, waarin in het eerste het geleefde leven en in het tweede het doordachte leven centraal staan, de praktijk en de Bijbelse en theologische theorie. Thema's zijn onder meer verzet, ketterij, waakzaamheid, mildheid, humor enzovoort. De publicatie is afkomstig van de beweging van moderne theologen 'Op goed gerucht'. In twee avonden kunt u zowel kennismaken met de thema's

uit *Doornse Levenskunst* als met elkaar erover in gesprek gaan. De data zijn woensdag 3 en 10 april, om 20:00 uur in Het Lichthuis. U kunt zich opgeven bij het PDC via pdcc@pknweespdiemond.nl.

U dient zelf de *Doornse Levenskunst* aan te schaffen.

Dat kan via Hebron (in Het Lichthuis) tussen 9:30-12:00 uur op dinsdag, woensdag en donderdag. De gegevens zijn:

Doornse Levenskunst, Mooi, goed en waarachtig leven.

Redactie: Aarnoud van der Deijl, Alida Groeneveld en Stephan de Jong. € 14,50 ISBN 9789043515238 Uitgeverij Kok www.kok.nl.



Startzondag

Op 15 september 2013 houden we onze jaarlijkse startzondag. Ik sta op het rooster om voor te gaan in de eredienst. Er zijn verkennende contacten met een tweetal omliggende gemeenten om te kijken of we iets gezamenlijks kunnen doen. Dit laat onverlet dat ik graag met een aantal mensen uit Weesp deze zondag wil gaan voorbereiden. Het is de bedoeling om voor de zomerstop alles in kannen en kruiken te hebben zodat er voor jong en iets ouder een inspirerende zondag komt. Informatie en aanmelden kan bij ds. Alida Groeneveld.

Tot slot

Met een hartelijke groet van huis tot huis, ds. Alida Groeneveld

PIO Gertine Blom

Beste mensen,

Huisbezoeken, basiscatechese, kerkenraadsvergadering, moderamenvergadering, classisvergadering, jeugdwerkplatform, preekvoorbereiding 'Bespreek 't samen', de gemeentemaaltijd... Dat waren ongeveer de ingrediënten van de eerste weken dat ik als Predikant in Opleiding bij u in de gemeente ben. Ik loop bij veel dingen mee met ds. Alida Groeneveld, omdat zij mijn stage-begeleider is. Zo zie ik wat er allemaal bij het predikantschap komt kijken.

Vanuit mijn opleiding heb ik een aantal opdrachten meegekregen. Ik moet bijvoorbeeld twee keer zelf een kerkdienst leiden, ik ga op bezoek bij gemeenteleden, ik ga drie catechese-avonden voorbereiden, een deel van een vergadering... En waarschijnlijk nog veel meer in de tijd dat ik hier ben.

Ik vind het erg leuk om jullie als gemeente te leren kennen en er een tijdje bij te mogen horen. Veel gemeenteleden heb ik al gezien of gesproken, maar natuurlijk nog lang niet iedereen. Dat zal ook niet lukken in die paar maanden dat ik er ben, maar wie weet komt u mij binnenkort ergens in Weesp tegen. Ik zie er naar uit u te ontmoeten!

Vriendelijke groet,
Gertine Blom



• Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers



Met wie wij meeleven

Met Joke en Herman Hendriks wachten wij gespannen op wat er nu verder gaat gebeuren na de chemokuren. Het medeleven van velen is hun daarbij tot steun.

Roel Verhoef is eindelijk thuis. Wij hopen dat daarmee een eind is gekomen aan een reeks tegenslagen waar een mens niet vrolijk van wordt. Het herstel zal echter nog geruime tijd vergen. Voorts hopen wij dat Geertje en Roel al deze ellende na enige tijd wat kunnen vergeten.

Anderen verwerken in stilte moeite en leed of hebben te kampen met ingrijpende veranderingen in hun leven. Moge God hen allen nabij zijn en de kracht geven om dit alles te verwerken.

Varia

Op zondag 24 maart is er van 16-18.15 uur weer een middag voor vijftigplussers in Het Lichthuis. U kent het recept: een hapje, een drankje, een broodmaaltijd en samen heerlijk veel zingen.

Ds. W.J. Lamfers

Ds. M.C. Hage



Lieve mensen,

In februari heb ik de diensten weer opgepakt en dat is goed bevallen. In maart zal ik mijn werkzaamheden rustig uitbreiden met vergaderwerk. Zo gaan we weer langzaam aan de slag.

Ik vond nog een mooi gedicht van Anna Achmatova, een russische dichteres. Ik zal het hier vertaald in het nederlands opschrijven:

*Zo'n dag wanneer de lente schijnt te komen:
De sneeuw ligt dik en zwaar, het grasland rust,
Een vrolijk, droog geluid gaat door de bomen,
De wind is lauw, het lijkt of hij je kust.
Je lichaam voelt zich licht als door een wonder,
Het huis waarin je woont herken je niet,
En waar je juist nog had gezongen zonder
Veel zin, klinkt nu een nieuw en spannend lied.*

Een vriendelijke groet,
Ds Marije Hage

• Commissies

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Op zaterdagavond 23 februari is geheel onverwachts de heer Nicolaas de Jonge, C.J. van Houtenlaan 1s overleden in de leeftijd van 94 jaar. Boven de kaart staat geschreven dat hij zacht en kalm is heengegaan. En zo was het, geheel onverwachts in een kort ogenblik. De dagen na het overlijden van haar man ging de conditie van mevrouw De Jonge heel hard achteruit, zo zelfs dat er permanente thuiszorg nodig werd geacht. Zijn uitvaart had hij ver van te voren bepaald en zo togen wij naar zijn wens op 28 februari naar Amsterdam. Op verzoek van mevrouw De Jonge bediende ds. den Dikken het Woord en klonken de woorden uit Jesaja 40: "Troost, troost mijn volk, zal uw God zeggen, spreek naar het hart van Jeruzalem en roep haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij uit de hand van de HEERE het dubbele ontvangen heeft voor al haar zonden." De herhaling van het eerste woord troost, is veelbetekenend. Zoals een heraut vóór de komst van een Oosters vorst uitgaat om de mensen op te

roepen de weg voor hem in orde te brengen, worden ook wij toegeroepen alle voorbereidingen te treffen voor Zijn naderende komst, maar ook voor onze ontmoeting met de opgestane en opgevaren Christus en alles wat die komst en ontmoeting in de weg zou kunnen staan, op te ruimen. De profeet Jesaja wordt door de HEERE opgewekt om zijn volk troostend te bemoedigen. Het is de wil van God dat zijn volk en wij allen getroost zullen zijn, ook zelfs in dit zware en moeilijke ogenblik van afscheidnemen dat zo definitief is. Met deze woorden roept de profeet Gods volk toe dat haar zonden zijn verzoend en dat Hij Zichzelf wegschenkt en wij in geloof Zijn eigendom mogen zijn. Het gaat hier niet over een vaag begrip maar over onze enige troost in leven of sterven. Want Jezus Christus Die komen zal, heeft onze zonden tenietgedaan aan het kruis en in Hem is vergeving en eeuwig leven.

P. Zevering

• Commissies

Verantwoording collecten

De collecte-opbrengsten gedurende de maanden januari en februari 2013 bedroegen :

6-Jan	Oecumene	€ 225.71
	Orgelfonds	€ 229.20
	Diaconie	GB € 33.90
	Orgelfonds	GB € 30.50
13-Jan	ZWO-project	€ 195.40
	Kerk	€ 144.85
	Diaconie	GB € 44.00
	Kerk	GB € 55.00
20-Jan	Oecumenische Dienst in RK Laurentius-kerk	
	Diaconie	GB € 62.60
	Kerk	GB € 56.80
27-Jan	Catechese en Educatie	€ 172.40
	Kerk	€ 213.46
	Catechese en Educatie	GB € 38.10
	Kerk	GB € 40.30
	Zendingsbussen januari	€ 27.70
3-Feb	Werelddiaconaat	€ 229.86
	Kerk	€ 200.34
	Werelddiaconaat	GB € 42.30
	Kerk	GB € 52.25
10-Feb	Voedselbank, Jeugddienst	€ 307.52
	Kerk	€ 175.75
	Diaconie	GB € 35.90
	Kerk	GB € 32.17
17-Feb	ZWO-project	€ 304.60
	Kerk	€ 230.09
24-Feb	Diaconie	€ 204.60
	Orgelfonds	€ 184.70
	Diaconie	GB € 49.50
	Orgelfonds	GB € 42.55
	Zendingsbussen februari	€ 16.50

Verder werden in deze periode de volgende bedragen ontvangen:

Via collecte GB op 6/1/2013	2 giften voor bijstand pastoraat	€ 45.00
Via collecte GB op 27/1/2013	1 gift voor bijstand pastoraat	€ 150.00
Via collecte op 17/2/2013	gift (collectebonnen) voor Roemenië	€ 100.80
Via collecte GB op 24/2/2013	1 gift voor bijstand pastoraat	€ 200.00

Namens het College van Kerkrentmeesters,
P.van Gilst, penningmeester

Wie komt ons helpen?

Al jaren halen wij eenmaal per maand **oud papier** op. De opbrengst hiervan (ongeveer € 17.000 per jaar) wordt besteed aan het onderhoud van de Grote Kerk. De afgelopen jaren hebben we veel onderhoud uitgevoerd, o.a. voegwerk, schilderwerk van de ramen, bestrijding van de boktor en zo nog meer. Voor de toekomst hebben we nog meer restauratie en onderhoudsplannen. Al deze werkzaamheden zijn te realiseren door subsidieregelingen van de overheid en het ophalen van het oud papier

Helaas hebben een aantal personen deze activiteit moeten stopzetten om verschillende redenen. In ieder geval is niet de reden om te stoppen dat het niet gezellig is. Daarom zoeken we met spoed vrijwilligers die op vrijdag of zaterdag ons willen komen helpen, een keer per maand een ochtend. Een duo-maatje zoeken kan ook, dan is het maar zes keer per jaar. Ook dames, nog slechts één aanwezig, zijn van harte welkom.

Hoe werken we: Op vrijdag wordt het oud papier in de binnenstad opgehaald. De aanvang is 8:30 uur. Een aantal auto's met aanhanger halen het papier uit hun ingedeelde wijk op en lossen dit weer in een grote container die bij het zwembad staat. Rond de klok van 10:00 uur wordt er gezamenlijk koffie gedronken in Het Lichthuis, wat als uiterst gezellig wordt ervaren. Bij verjaardagen wordt er gezongen en getrakteerd en de dames zorgen voor de koffie.

Op zaterdag beginnen we met koffie, ook dit wordt door dames verzorgd. Rond de klok van negen uur gaan we met perswagens de wijken in om het oud papier, wat in klike's zit, op te halen. Dit heeft veel voordelen, het is minder zwaar werk en het gaat snel. In een korte tijd haal je veel papier op.

Het zou toch jammer zijn als we door een gebrek aan vrijwilligers deze bron van inkomsten zouden moeten stopzetten. Ik weet dat sportverenigingen interesse hebben om het



van ons over te nemen. Door stopzetting van de subsidiekraan bij de Gemeente zoeken zij ook naar bronnen van inkomsten. Vandaar deze oproep.

Heeft u nog vragen, stel ze gerust aan een van ons. U kunt zich ook direct opgeven, voor de vrijdag bij:

Arend Bleijerveen tel. 417486
of bij Henk Nagel tel 06 51414744

En voor de zaterdag bij:

Reijer v.d. Meent tel 410214
of bij Kees Lijnsvelt tel. 411469

Ik reken op u!
Namens de werkgroep
Kees Lijnsvelt

Nieuw liedboek

Op 25 mei 2013 verschijnt het nieuwe liedboek, precies veertig jaar ná het Liedboek voor de Kerken. De presentatie vindt plaats met een keur aan activiteiten in Monnickendam. Op www.liedboek.nl kunt u zien wat het programma is en kunt u zich aanmelden.

Dit liedboek verschilt van de versie 1973 qua vormgeving en layout. Ook qua inhoud zijn er verschillen. Het liedboek 1973 is vooral een gebruiksbuch voor de kerkdienst op zondag. De breed samengestelde redactie heeft ook de volgende verbanden geformuleerd waarin het nieuwe liedboek zal gaan functioneren. Deze zijn: eredienst op zon- en feestdagen, overige vieringen in kleinere kring, pastoraat en (persoonlijke) meditatie.

Wat komt erin? De 150 psalmen in berijmde vormen zoals deze nu in het Liedboek 1973 staan, worden integraal overgenomen. Daarnaast is er een selectie uit de 491 gezangen. Na 1973 zijn er nieuwe liederen gemaakt, die onder meer zijn verschenen in de reeks Zingend Geloven. Er komen liederen uit recent verschenen bundels uit Duitsland, Scandinavische landen, alsmede uit Taizé en Iona. Zingenderwijze ontstaan verbanden ook over de grenzen van nationaliteiten heen en wordt de gemeente van Jezus Christus tot één wereldwijde gemeenschap. Er is aandacht voor kinder-, jeugd- en tienerliederen die door de gehele geloofsgemeenschap kunnen worden meegezongen. Er is een praktijk ontstaan waarin vaste delen van de orde van dienst gezongen kunnen worden. Suggesties daarvoor zijn in het nieuwe

liedboek opgenomen. U treft eveneens verschillende canons aan. Tot slot: het nieuwe liedboek is bedoeld als persoonlijk meditatieboek voor gebruik thuis. Meditatieve teksten en gebedsteksten kunnen, naast liederen, ook een belangrijke functie vervullen in het pastoraat.

In de eredienst gebruiken we de beamer. De kerkenraad schaft geen liedboeken voor algemeen gebruik aan. Na 25 mei a.s. zal er een beperkt aantal gedrukte orden van dienst beschikbaar zijn, zoals dat nu ook het geval is. U kunt, mocht u dat willen, zelf een nieuw liedboek aanschaffen. De verkoopprijs bedraagt € 25,00 per stuk. Bij een collectieve bestelling is er korting afhankelijk van het aantal exemplaren dat besteld wordt. Tot 30 exemplaren 5%, van 30-100 exemplaren 10% en boven de 100 exemplaren 15% korting.

Vanaf 17 maart a.s. zullen er intekenlijsten in de kerk aanwezig zijn. U kunt daarop uw gegevens invullen en ook hoeveel exemplaren u wilt aanschaffen. De intekenlijsten liggen in de kerk op zondag 17 maart, 24 maart, 31 maart en 7 april. U kunt ook met het Pastoraal Centrum contact opnemen onder vermelding van naam, adres, telefoonnummer, eventueel e-mailadres en hoeveel exemplaren u wilt hebben. Betalen en ophalen vindt plaats tijdens de openingstijden van Hebron in Het Lichthuis.

Namens de kerkenraad,
ds. Alida Groeneveld

Als je loopt, heb je de tijd om ergens bij stil te staan



Een rondje om de kerk

Op zaterdag 6 april willen wij weer gaan wandelen. Om erin te komen beginnen wij dicht bij huis. De route die wij gaan lopen begint bij de Grote kerk en hij eindigt daar ook. Het is een route van 13,5 km die rond Weesp loopt. Wij lopen door de Aetsveldsepolder via de Lage Klompweg naar Fort Uitermeer. Hier kunnen wij eventueel wat gebruiken om daarna onze tocht voort te zetten via de 's-Gravelandseweg.

Met wat fysieke inspanning en een klein bedrag voor een kop koffie of thee bent u verzekerd van een welbestede zaterdag.

Wij verzamelen, op zaterdag 6 april, om 9.30 uur bij de Grote Kerk. Aanmelden kan via het PDC (telefoon 0294 48 39 93, email pdc@pknweespdriemond.nl).

Boekenmarkt



Vrijdag 22 en zaterdag 23 maart is er weer de gebruikelijke boekenmarkt in de Grote Kerk. Op vrijdag is de Grote Kerk open van 12.00 uur tot 20.00 uur en op zaterdag van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Tevens is er een koffieterras in de Grote Kerk, waar u onder het genot van een kopje koffie uw nieuwe aanwinsten kunt bekijken.

Een groot aantal vrijwilligers is weer bereid gevonden om te helpen bij het in- en opruimen van de kerk en bij de verkoop. We hopen dat we weer net zo'n goed resultaat gaan halen als voorgaande jaren.

U kunt deze twee dagen ook in de katholieke kerk en bij Lectori Salutem in de Slijkstraat terecht voor de aankoop van tweedehands boeken.

Gerard van den Bosch en Marien Weststrate

Bijzondere avonden in Het Lichthuis

Op **14 maart** vertelt Ina van den Bergh ons van 20.00 tot 22.00 uur in Het Lichthuis het nodige over hoe het Heilig Avondmaal door de eeuwen heen een belangrijke rol heeft gespeeld in de kunst, zeker toen de eucharistie HET centrale element van elke viering was. Allerlei schilderijen waarop deze viering centraal stond overstroomden West-Europa. Welk beeld schetsen de schilders van de maaltijd van de Heer met dat de eucharistieviering van karakter verandert en in de late Middeleeuwen steeds meer op afstand komt te staan van de gelovigen? In de loop der tijd verdween het maaltijd-karakter van het Avondmaal. Ook dat is op schilderijen te zien. Iedere tijd kent een eigen manier van geloven en dat kunnen we “afkijken” van de werken van kunstenaars. Die geven een eigen interpretatie van het verhaal van de maaltijd die Jezus met zijn leerlingen deelde. Wat geven zij ons als betekenis van de Maaltijd des Heren door? Voor welk beeld zouden wij kiezen? Ina van den Bergh weet over kerkelijke kunst veel te vertellen en neemt ons mee op een boeiende tocht door de geschiedenis die ook ons geloof raakt.

Op deze avond tekent u bij het binnenkomen op een lijst aan of u in de pauze koffie of thee wenst te drinken. Bij binnenkomst wordt er geen koffie of thee geserveerd, omdat u net gegeten hebt. Voor de koffie en thee betaalt u een kleine bijdrage. De entree is € 2,00.

Op **20 maart** kunt u van 20.00 tot 22.00 uur in Het Lichthuis voor € 2,00 kijken naar de film van Robert Benigni 'La vita è bella' (het leven is mooi). Tijdens de Tweede Wereldoorlog wordt een Joodse vader in het fascistische Italië met zijn zoontje naar een door Duitsers geleid concentratiekamp gedeporteerd. Mussolini werkte naar de zin van de Duitsers immers niet hard genoeg mee aan het uitroeien van Joden. De liefde van ouders voor hun kind kan heel ver gaan. De Italiaanse, niet-Joodse vrouw van deze man, gaat vrijwillig met haar man en kind mee op reis, naar het kamp. De vader, de Pierrot-gestalte die in deze film het toneel beheerst, wil zijn zoontje koste wat het kost beschermen tegen onheil. Met behulp van zijn enorme fantasie en gevoel voor humor slaagt hij erin angst te overwinnen en zijn zoontje in leven te houden. Zoals zo vaak, is ook in deze film een diepe tragiek de ondertoon van de alom aanwezige humor. Prachtig ziet men hoe tragiek en creativiteit, gein en verdriet vlakbij elkaar liggen en hoe mensen, vaak door toeval, het concentratiekamp hebben overleefd. Voor de koffie en thee betaalt u een enkele munt.

Ds. W.J. Lamfers

Uit de kerkenraad - 25 februari 2013

Aan de hand van een powerpointpresentatie werden we door Monique Biesheuvel geïnformeerd over het jeugd- en jongerenwerk in onze gemeente. Het bleek dat niet ieder kerkenraadslid weet wat er precies voor activiteiten zijn. Daarom lijkt het me goed ze in Onderweg ook maar eens te noemen. Het aanbod is voor de leeftijd van 0-50 jaar:

Tijdens (een gedeelte van) de kerkdienst:

Kinderoppas (1-3 kinderen per zondag), kinderdienst 4-11 jaar (4-10 kinderen), stamtafel 12+ (0-12 deelnemers, gemiddeld 2), Kerksiteviering in BIOS-gebouw (1x per maand, 2-8 kinderen, gemiddeld 4), Jeugddienst, 3 x per jaar, Kinderkerstfeest (berichtgeving via kabelkrant, 60 kinderen)

In het BIOS gebouw zijn de volgende bijeenkomsten:

Ervaringen, 4 x 3 vrijdagavonden (2-6 kinderen).
Ervaringen dit jaar over: Engelen, de film Intouchables, jong en oud praten over bijbelstuk.
Treffen, 1 x per maand vrijdagavond.
Kerksite-plus, 16+ (per maand: 2x viering, 2x chillen, gemiddeld 10 deelnemers)

Naast de kerkdienst:

Basiscatechese: 4 kinderen.
Belijdenis groep: in 2012 niet gestart; in 2011 12 deelnemers.
In de verlenging (maandelijkse gespreksgroep leeftijd ongeveer 20-30), 10 deelnemers.

30-50 groep: 20 deelnemers op mail-lijst, regelmatig aanwezig 5-7.

Reünie doopouders (herstart?).

De “Regenboog”, elke woensdagmiddag (ca. 30 kinderen).

Vakantie bijbelweek: 1x per jaar laatste week zomervakantie, ca. 30 deelnemers per dag.

Kerksite kamp. Taize reis (voor dit jaar hebben zich tot nu toe 8 deelnemers aangemeld).

Verbinding jong- oud: Kerstengel project. Dit jaar waren er 6 engeltjes die bij oudere gemeenteleden de weken voor Kerst iets brengen en zich met Kerst voorstellen als Kerstengel.

Na de presentatie hebben we uitvoerig over het jeugdwerk gesproken. De grote vraag, waar we niet makkelijk op konden antwoorden bleef: hoe bereiken we de jongeren. Mocht u tips hebben, dan horen we die graag.

Voorlopig is de datum voor de Dank u-bijeenkomst voor de vrijwilligers vastgesteld op 24 mei a.s. Noteert u deze datum alvast in uw agenda. Aanvangstijd en programma is nog niet bekend.

Verder werd er gesproken over de aanschaf van het Nieuwe Liedboek. Elders in dit blad vindt u daar meer over.

Wil Vree, scriba

De ledenadministrateur

In gesprek met Bert Westland, die al vanaf 1990 de ledenadministrateur is van de Nederlands Hervormde Kerk en vanaf de fusie in 2006 van de PKN gemeente te Weesp en Driemond.



Gaat alles rond het ledenbestand per computer?

De normale ledenadministratie natuurlijk wel, maar de dopelingen worden daarnaast nog handmatig in het doopboek geschreven en degenen die belijdenis doen in het belijdenisboek. Daar gaan we gewoon mee door. We zijn na de

fusie in 2006 in een nieuw doopboek begonnen. Het laatste doopboek van de Hervormde kerk is begonnen in 1918 en loopt dus tot aan de fusie.

Doopboek

Het doopboek ziet er goed gebruikt uit. Bert: Jazeker. Ik gebruik dit oude doopboek ook nu nog zo af en toe. Als men bijvoorbeeld in het buitenland in de kerk wil trouwen, dan wordt het doopbewijs hier opgevraagd.

Hoe ben je aan deze taak gekomen?

In 1988 werd ik lid van de kerkvoogdij. Na een jaar informatie tot me nemen over wat de kerkvoogdij allemaal deed, wilde ik een taak die niet hetzelfde was als in mijn dagelijks leven. Nico Bakker hield de ledenadministratie bij, toen nog in kaartenbakken.

Dat leek me wel wat. Ik heb dat van hem overgenomen. Niet lang daarna werd ik samen met Dhr. W. Schlüter op computercursus gestuurd in Delft, om met het programma van de ledenadministratie te leren omgaan. Inmiddels zijn we al aan het 3^e systeem bezig.

Hoeveel tijd besteed je er aan?

Ik reserveer elke maandag en woensdag avond voor deze administratie. Niet dat ik die avonden elke week van 19.00 tot 22.00 uur vol maak, maar dan doe ik de zaken die daarmee te maken hebben. Alleen als er iets met spoed moet, doe ik dat natuurlijk tussendoor.



Verantwoordelijkheid

De kerkenraad is verantwoordelijk voor de ledenadministratie, maar heeft deze uitbesteed aan de kerkrentmeesters. Ik kan niet zo maar elke vraag om informatie beantwoorden. Daar moet uiteindelijk de kerkenraad toestemming voor geven.

● Berichten

Boekenmarkt 22 en 23 maart 2013

Gezocht:

- * Koekenbakkers M/V
- * Koffieschenkers M/V

Eind maart is het weer zover: In de Grote kerk wordt weer een grote boekenmarkt gehouden. Natuurlijk is daar ook een gezellig terras, waar mensen even op verhaal kunnen komen onder het genot van een kopje koffie, thee of iets anders. Helemaal lekker als dat kopje koffie vergezeld gaat van een stuk eigen gebakken koek.

Wilt u ons helpen iets lekkers te bakken?

Een cake, boterkoek, appeltaart of wat dan ook, is van harte welkom. Mocht u ons met een ander creatief baksel willen verrassen, mag dat natuurlijk ook.

Om de voorbereidingen soepel te laten verlopen is het fijn om van tevoren te weten wie wat bakt. Dan kan een inschatting gemaakt worden of er nog iets gekocht moet worden.

U kunt zich opgeven bij Annelies Westra, Nieuwstraat 34, door een e-mail te sturen naar a.westra@kpnplanet.nl of een kaartje met naam, adres en telefoonnummer in de bus te doen. Bellen kan natuurlijk ook: 0294-413447 of 0031 6 28 50 45 80. De baksels graag op donderdag 21 maart afleveren bij Annelies.

Wilt u helpen met bediening en koffieschenken op het terras?

Er worden ook weer mensen gezocht, die een paar uur willen helpen met het schenken van koffie, thee, etc. en het doen van de afwas.

Dat doen we op vrijdag 22 maart vanaf 13.00 uur en op zaterdag 23 maart vanaf 10.00 uur tot 16.00 uur. Elke 2 uur wordt "gewisseld van de wacht".

Vindt u het leuk om een paar uurtjes te helpen? U kunt zich op dezelfde manier (zoals hier boven vermeld) aanmelden bij Annelies Westra.

Helpt u mee om het terras op de boekenmarkt in onze kerk weer een daverend succes te laten worden?

Annelies Westra-van den Berg

Rouwborden – deel 1

Rouwborden vertellen een verhaal. In de eerste plaats het aloude verhaal dat weliswaar alle mensen voor God gelijk zijn, maar sommigen toch meer gelijk dan anderen, tot zelfs in de dood. Rouwborden zijn de opvolgers van de wapenborden uit de feodale middeleeuwen, toen muren en pilaren van aanzienlijke kerken, zoals in Breda en Utrecht, dikwijls rijk gestoffeerd waren met dergelijke van oorsprong adellijke onderscheidingstekenen. De Reformatie heeft aan dit gebruik weinig veranderd, het schijnt zelfs te zijn toegenomen. Dat valt ook wel te begrijpen. Kerkmeesters, die als college geheel vrij van de kerkeraad functioneerden, moesten in een tijd waarin inkomsten uit aflaten e.d. waren vervallen, maar nog geen vaste vrijwillige bijdragen en zeker geen actie Kerkbalans daarvoor in de plaats waren gekomen, andere middelen aanwenden om de zgn. 'kerkfabriek' financieel draaiend te houden. Het kerkgebouw, inclusief toren en kerkhof, kwam voor hun rekening. De koster, doodgraver en voorzanger deden hun werk niet voor niets. (De twee predikanten te Weesp waren een ander verhaal; zij ontvingen hun traktement van het zgn. Geestelijk kantoor van de provincie Holland en voor een klein deel van de stad, die ook betaalde voor de beiaardier/organist.) Om aan geld te komen verkochten en verhuurden kerkmeesters onder meer grafruimte, plaatsen voor gestoelten en stoelen, en wandruimte. Bij al dit soort zaken golden tarieven: voor een klein bord betaalde je minder dan voor een groot.

We beginnen onze rondgang bij het jongste bord, dat aan de Zuidgevel van het koor hangt. Het bord werd gemaakt voor iemand die stierf in 1746. Er bestaat stijlverwantschap met het Weesper stadhuis, dat ook in die tijd werd ontworpen en gebouwd. De datum op de rand, 'Ø. XXIX.JULY. A°.MDCCLXVI', bevat twee afkortingen, waarvan de tweede makkelijk te herkennen is: 'Anno'. De eerste is lastiger, maar staat voor: 'obiit': hij/zij stierf. July is te lezen als: Julij/Julii. Er staat dus: 'Zij stierf op de 29^e van juli, in het jaar 1746'. De afkortingen stammen uit de tijd van de middeleeuwse handschriften; studenten die de (misschien wel Weesper) Latijnse school achter de rug hadden, gebruikten ze bij het opnemen van de (Latijnstalige) colleges. Onbewust gebruiken ook wij deze traditionele 'steno' nog een enkele keer: & = et = en.

Dat ze stierf, spreekt ook uit de beide fakkels onderaan de lijst: een fakkel die zo wordt gehouden, valt ter aarde en dooft. Het symbool komt in de negentiende eeuw nogal eens voor op grafstenen. Tussen de fakkels een waarschuwing: een zandloper met links een duivenvleugel en rechts die van een vleermuis, oftewel: dag en nacht vliegt uw leven weg. In 1752 werd te Haarlem een onderlinge verzekering opgericht, de 'Vrijwillige Algemeene Bos (d.w.z. Bus) tot Begraffenissen en Onderstand aan Hoogbejaarden', onder de zinspreuk 'Mijn glas loopt ras'. Op een (lijk)baarschild uit 1774 van het Sneker

schippersgilde is de symboliek nog sprekender: daar ook de gevleugelde zandloper, maar dan is de duivenvleugel wit en die van de vleermuis zwart.



Dat het om een 'zij' ging was voor de tijdgenoot meteen duidelijk. Vrouwenschilden waren meestal ovaal en dan bovendien nog zo'n liefdeknoop, dwz. een gewonden koord in krakelingslingers met aan het eind kwasten, eromheen, dat moest wel een gehuwde vrouw zijn. Dat klopt: het schild is dat van Barbara Jacoba Schouten (1662-1746), weduwe van Jan van Meeckeren. Haar mans wapen, zilver met een schuinkruis en vier schapenscharen in zwart, vult de linkerhelft, het Schoutenwapen de rechter. Hetzelfde wapen komt linksboven terug. Het verwijst naar haar vader Jacob Schouten, een doopsgezinde brouwer en burgemeester van Weesp, die gehuwd was met Yda Del(l), dochter van Nicolaes Claesz. Del(l), brouwer, schepen, burgemeester. Vandaar het Dellwapen rechtsboven. De beide wapens onder zijn die van de beide grootmoeders van Barbara: links voor oma Schouten-Leeuw en rechts voor oma Anna Jorisdr. Dell-Backer (ook wel: Bakker). Het gaat hier dus om een centraal wapen met vier zgn. kwartierwapens. Bij andere wapens, ook hier in de kerk, zijn die kwartieren terug te vinden op het wapen zelf. Als je van beide kanten uit rijke brouwersgeslachten stamt en in burgemeesterskring mag vertoeven, moet dat te zien zijn. Vandaar de (loze) adelskroon op het wapen. Barbara werd 3 augustus in het kerkgebouw begraven voor 15 gulden en 4 stuivers (een kindergraf kostte slechts 8 stuivers). Het gebeurde deftig, want in het register van begraving staat uitdrukkelijk vermeld 'avond' en 's avonds begraven was kostbaar. Henrietta J., Anna C. en Phillipina V. van Meeckeren hebben als enige erfgenamen van een vermogende vrouw hun moeder niet vergeten.

Gewapend met deze kennis kunt u/jij nu al enkele details van de opschriften op de overige drie borden – alsook op de grote marmeren steen aan het eind van het koor – ontcijferen. Zoek maar eens naar het Dellwapen op een ander wapenbord in het kerkgebouw en – voor wie zin heeft – ga zoeken via Google op de bovenstaande namen of sla daarvoor de boeken van A.J. Zondergeld-Hamer op: *Geschiedenis van Weesp*, Weesp 1990, en *Een kwestie van goed bestuur. Twee eeuwen armenzorg in Weesp (1590-1822)*, Hilversum 2006. Een laatste tip: loop eens bewust door de steeg die de naam van Barbara's grootvader en diens vader draagt: de Claes Dellsteeg. De volgende keer iets over de samenstelling van rouwborden en vooral over het bord aan de Zuidzijde achter de preekstoel.

Namens de archiefcommissie,
J.Vree

● Berichten

Boekentafel Hebron

De boekentafel van Hebron is gevestigd in het Lichthuis. U kunt hier terecht voor Bijbels, kinderbijbels, dagboeken, evangelische lectuur enz. Het boekje **Doornse Levenskunst - Mooi, goed en waarachtig leven**, is nu ook bij ons te koop. Dit boek zal besproken worden op de gespreksavonden met ds. Alida Groeneveld op 3 en 10 april 2013. Ook hebben we een aantal afgeprijsde boeken in de aanbieding!

De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, woensdag en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur. Komt u gerust eens kijken, u bent van harte welkom!

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp, telefoon: 0294 48 39 93

Kerkcontact

Ontvangen van mw. Gr. via mw. B een bijdrage van 10 euro. Hartelijk dank, Ineke Sliggers

Het Lichthuis - iedere werkdag open!

Iedere werkdag bent u van harte welkom in Het Lichthuis van 9.30 tot en met 12.00 uur voor een kopje koffie en een praatje. Op dinsdag, woensdag en donderdag is er een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is de medewerker van het PDC uw gastvrouw. Op die dagen even aanbellen, want haar kantoor is boven. Zij ontvangt u graag.

Woonruimte gezocht

Hallo! Mijn naam is Frits Zijderveld. Ik ben 23 jaar, woon in Giessenburg (ZH) en studeer Stedenbouw aan de NHTV Internationale Hogeschool te Breda. Van begin april tot begin juli loop ik stage bij een stedenbouwkundig bureau in Amsterdam. Gezien de lange reistijd (3,5 uur) van mijn woonplaats naar Amsterdam ben ik op zoek naar een tijdelijk onderkomen in een plaats nabij Amsterdam. Ik zal van maandagavond tot en met vrijdagochtend aanwezig zijn en in de weekenden ga ik terug naar huis. Ik ben een serieuze jongen en hoop via deze weg een christelijk thuis te vinden in een voor mij onbekende regio. Heeft u een kamer of woonruimte beschikbaar voor de periode van veertien weken of wilt u meer informatie over wie ik ben. Schroom niet om even te bellen of te mailen. Alvast bedankt en wie weet tot ziens!

Frits Zijderveld (Mobiel: 06-20239701 Email: fritszijderveld89@hotmail.com)

Orgelconcert 15 maart Grote Kerk Weesp

Op vrijdag 15 maart a.s. zal Christine Kamp een concert geven in de Grote Kerk. Aanvang van het concert is 20.00 uur.

Op het programma staan o.a. werken van J.S. Bach en G. Bastiaans. Na afloop is men welkom voor een drankje in de kerk.

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via "Zending over Grenzen".

- winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn.
- verpakken in plastic tassen of zakken.
- schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah

Graag even bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Inzameling

oude boeken

en grammofoonplaten



Boeken- en grammofoonplaten verkoop voor de Grote of Laurenskerk.

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 993).

• Informatief

The Passion 2013

Acteur en musicalzanger René van Kooten kruipt in de huid van Jezus tijdens The Passion 2013. René hoefde niet lang na te denken toen hij gevraagd werd. "Het is voor mij de perfecte combinatie: het geweldige verhaal van Jezus, én muziek."

Zangeres Anita Meyer vertolkt de rol van Maria, de moeder van Jezus. TV-presentator en cabaretier Jörgen Raymann vertelt de duizenden toeschouwers vanaf het podium in de Hofvijver het Paasverhaal. Jörgen is vereerd met zijn rol: "Ik vind het een mooi en belangrijk verhaal en deze moderne manier van vertellen maakt het een stuk toegankelijker."

De muzikale begeleiding is dit jaar in handen van Eric van Tijn en een 23-koppig orkest. De namen werden vandaag in Den Haag bekendgemaakt tijdens een bijeenkomst over het grootse Paasevenement.

Wethouder Rabin Baldewsingh van de gemeente Den Haag verwelkomt The Passion met groot enthousiasme in 'zijn' stad. "De films Tirza, Zwartboek en Sonny Boy werden gedraaid in Den Haag. Met The Passion komt er ook een stukje spiritualiteit in de stad." Leo Fijen, directeur van omroep RKK, voegde hier aan toe: "Religie hoort niet thuis achter de voordeur, maar heeft een plek in de publieke ruimte."

Ook Arjan Lock, directeur van de EO, benadrukte het belang van The Passion. "Uit onderzoek is gebleken dat vorig jaar 700.000 kijkers, van de ongeveer 1,7 miljoen, niet kerkelijk zijn. Deze mensen horen

normaal gesproken dus niet het verhaal van het lijden, sterven en de opstanding van Christus."

The Passion is donderdagavond 28 maart om 20.30 uur live te zien op Nederland 1 en op internet.

Hofvijver

The Passion beleeft dit jaar de derde editie. Na Gouda en Rotterdam, vormt nu Den Haag het decor van de Paasvertelling. Het hoofdpodium van The Passion Den Haag staat op een unieke plek, namelijk in de Hofvijver aan de kant van het Buitenhof. Daarnaast trekt het grote verlichte kruis langs het Vredespaleis en Paleis Noordeinde naar het podium in de Hofvijver. Welke artiesten en acteurs verder een rol gaan spelen in The Passion 2013 wordt later bekendgemaakt. Het gaat dan ondermeer om de rollen van Judas, Petrus, Pilatus en de verslaggever.

AfterPassion

Na The Passion bij de Hofvijver kunnen bezoekers nagenieten in de Kloosterkerk. De protestantse gemeenten in Den Haag zijn samen bezig om een AfterPassion te organiseren.

Samenwerking

The Passion is een samenwerking tussen de omroepen EO en RKK, het Nederlands Bijbelgenootschap, de Protestantse Kerk in Nederland, de Rooms Katholieke Kerk en wordt geproduceerd door Eye2Eye Media.

bron: www.pkn.nl

• Sudoku

6		7			5		4	
						9		
1					2		5	7
8			9					6
		4				2		
7					1			4
5	6		2					8
		3						
	9		6			7		1

6					9	5		
			8					4
5					7	1	3	
2	9				3			
				2				
			5				2	3
	8	3	2					7
1					8			
		5	3					1

paaswaken 2013

In de Grote Kerk Weesp voor jongeren



wakend de nacht door

VAN STILLE ZATERDAG 30 MAART 22.00UUR
TOT DE VOLGENDE OCHTEND
PAASZONDAG OCHTENDDIENST 10.00 UUR.

Opgeven of informatie bij Monique Biesheuvel
mobiesheuvel@hotmail.com
06-10423153

Dit jaar is het wakker blijven een 'paas' eitje, de nacht is een uurtje korter.

De nacht begint met de paaswake om 22.00 uur met de gehele gemeente.
Hierna blijven de jongeren in de kerk om de nacht van stille zaterdag tot de Paas ochtend wakker te blijven, en stil te staan bij wat Jezus voor ons gedaan heeft.
Elke hele uur zal er een korte viering zijn. Natuurlijk is er ook genoeg tijd om een film te kijken, spelletjes te doen, samen te praten of even stil te zijn.

De nacht wordt afgesloten met de paasochtend dienst door Alida.
Voor het ontbijt wordt gezorgd. Wel zelf warme kleding en bijbel (NBV) meenemen.

Vakantiebijbelweek 2013



Te Gek! Is het thema van de Vakantie Bijbelweek die door de gezamenlijke kerken in Weesp georganiseerd wordt van **12 t/m 16 augustus** voor alle kinderen uit Weesp, Muiden en Muiderberg.

Nadat de T-shirts versierd zijn beginnen we de ochtend met samen zingen en muziek maken en luisteren we naar het verhaal van de dag.

In groepjes praten we na over wat het verhaal voor ons betekent en maken leuke werkjes.

De kinderen zijn heel enthousiast en iedereen die meegeholpen heeft wordt door hun enthousiasme aangestoken.

Om alles goed te laten verlopen willen we graag wat extra helpende handen om voor de koffie en limonade te zorgen of te helpen met knutselen.

Hebt u of jij zin om dit ook eens één of meerdere ochtenden te ervaren?

**Bel met Han op 't Land: 0294 418 669
of stuur een mailtje: jt.opt.land@hccnet.nl.**

Te Gek!



Vakantiebijbelweek 2012

Taizé Jongerenreis 2013

Ook dit jaar hopen we weer met een groep jongeren deel te nemen aan de internationale ontmoeting in Taizé op die bijzondere heuvel in het Franse Bourgondië. We hopen ook dit jaar weer met eigen vervoer de reis te maken.

Taizé is niet zomaar een weekje weg, maar een week waarin stilte, bezinning en ontmoeting een groot aandeel heeft.

Je bent die week te gast bij de broeders die een groot belang hechten aan het specifieke karakter van Taizé. Een plaats voor jongeren die weliswaar laagdrempelig is, maar waar wel verwacht wordt dat je deel neemt aan de daar georganiseerde activiteiten. Een week in Taizé kan je helpen om je dagelijks leven te zien in het licht van het evangelie. Daarbij leer je jongeren kennen uit verschillende landen.

Je wordt dan ook uitgenodigd deel te nemen aan het programma waaraan jongeren uit vele landen meedoen: 3x daags een viering en gespreksgroepen waarin je met elkaar praat n.a.v. een bijbelinleiding door een broeder. De communicatie is in het Engels, maar als je dat nog niet goed beheerst is er altijd wel iemand die je wil helpen!

Behalve dat programma is er ook tijd voor je zelf en anderen. Zo kun je gezellig samenzijn (en zingen) bij het jongerencafé Oyak.

Daarnaast wordt je gevraagd je in te zetten voor kleine klusjes zoals toiletruimtes schoonmaken, eten uitdelen e.d.

Je verblijft deze week in barakken.

Vertrek: zondag 28 april om 6.00 uur

Terug: zondag 5 mei ca. 22.00 uur

Leeftijd: van 15 t/m 29 jaar

Kosten: voor jongeren ca: € 130,00

voor de chauffeurs (30+) ca: € 160,00

Als je mee wil, geef je dan **vóór 24 maart** je naam en geboortedatum door aan Linda de Zeeuw. Ook voor vragen kun je bij haar terecht via linda_de_zeeuw@hotmail.com.