

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
14^e jaargang, nummer 12, 16 september 2013



Erediensten 3

Activiteiten 4

Meditatie 5

Van de predikanten 8

Berichten 11

• Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pknweespdriemond.nl

Koster: Mw. A. Bruin

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pknweespdriemond.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pknweespdriemond.nl

Predikanten

Mw. ds. A. Groeneveld

Rolling Stonesstraat 69, 1311 JS Almere

Telefoon: 036 53 66 920, e-mail: alida.groeneveld@planet.nl

Beste opbeltijden: ma, di, wo en vr rond 9.00 en 17.00 uur

Ds. W.J. Lamfers

C.J. van Houtenlaan 6, 1381 CP Weesp

Telefoon: 0294 411 629, e-mail: wjlamfers@hetnet.nl

Beste opbeltijden: rond 13.00 en rond 18.45 uur

Mw. ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@gmail.com

Beste opbeltijden: ma, wo en do tussen 9.00 en 9.30 uur

Het Lichthuis / Pastoraal Diaconaal Centrum

Waagplein 10, 1381 XP Weesp, telefoon: 0294 48 39 93,

e-mail: pdc@pknweespdriemond.nl

Het Lichthuis is geopend op werkdagen tussen 9.30 uur en 12.00 uur. Medewerkers van het PDC zijn aanwezig op maandag, woensdag, donderdag en vrijdag. Gastvrouwen zijn aanwezig op dinsdag, woensdag en donderdag.

Kerkenraad

Voorzitter: Mw. N. M. Wink-Carton

Telefoon: : 0294 415 120, e-mail: voorzitter@pknweespdriemond.nl

Scriba: Mw. J. W. Vree-ter Veen, Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Telefoon: 0294 430 219, e-mail: scriba@pknweespdriemond.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling Dh. W. van Dijk

Telefoon 0294 414 138, e-mail: info@gendijk.nl

Scriba: Dhr. P.J.A. Zevering, M. Dotingalaan 44, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 417 788, e-mail: zevering.pja@filternet.nl

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: vacant, penningmeester: Alex Otten

Secretaris: Chris Bavinck, e-mail: vrienden@pknweespdriemond.nl

Leden: Ben Bloemendaal, Frits de Hoop, Jan Broenink

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: frans@lijnsvelt.com

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp.

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: bodisco@planet.nl

Penningmeester: Dhr. P. v. Gilst, Drapeniersstraat 3, 1383 CM Weesp

Telefoon: 0294 410 385, e-mail: p.vangilst@hetnet.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Dhr. A. Mul, telefoon 0294 412 017.

Secretaris: Mw. I. Sliggers, telefoon 0294 775 474.

Bankrek.nr. 15.70.38.238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pknweespdriemond.nl

PR Commissie

Alida Groeneveld, Wenny Schippers, Annelies Westra en

Marien Weststrate. E-mail: PR-commissie@pknweespdriemond.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Mw. Wil Schulte, M. Dotingalaan 60, 1381 GC Weesp

Telefoon: 0294 410 308, e-mail: a.schulte@chello.nl

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Postbus 5053, 1380 GB Weesp, e-mail: wilvree@xs4all.nl

Website Redactie PKN Weesp Driemond

E-mail: webredactie@pknweespdriemond.nl

• Colofon

Redactieraad

Guido Rebel (opmaak), Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Cathalien Op 't Land, telefoon: 0294 418 669

e-mail: kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl

Advertenties en bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Kopij

Kopij voor Onderweg bij voorkeur per e-mail versturen naar kerkbladonderweg@pknweespdriemond.nl.

Handgeschreven, getypte of gedrukte tekst naar:

Ina Slokker, Dr. Wartenalaan 22, 1381 EJ Weesp.

Sluitingsdatum Onderweg nr 13: vrijdag 27 september, 13.00 uur.

Verschijningsdatum: 7 oktober.

Activiteitenperiode: 9 tot en met 29 oktober.

• Erediensten

zondag 22 september

Roomskatholieke kerk, Herengracht

10.00 uur mw ds M.C. Hage
Oecumenische dienst
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte raad van kerken (plaatselijk)
2^e collecte sola

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Kandidaat J. Mulder,
Nijkerkerveen
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

zondag 29 september

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur ds W.J. Lamfers
bevestiging ambstdragers
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte vredeswerk
2^e collecte kerk

19.00 uur ds P.G. Oskamp, Waverveen
Gereformeerde Bond

1^e collecte diaconie
2^e collecte kerk

zondag 6 oktober

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur mw ds M.C. Hage
Israëlzondag
stamtafel
m.m.v. het Laurenskoor
koffiedrinken na de dienst

1^e collecte kerk en Israel
2^e collecte kerk

19.00 uur ds W. van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond

1^e collecte kerk en Israel
2^e collecte kerk

kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

20 september	RK dienst
27 september	de heer G. Herderschee
4 oktober	RK dienst

kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

22 september	Dhr G. Herderschee
--------------	--------------------

Welkom in Het Lichthuis!



Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar. Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagochtend:

Voor jongeren van de brugklas t/m 15 jaar tijdens de kerkdienst Kerksite viering in het BIOS-gebouw, of stamtafelgesprek in Het Lichthuis. Vermelding onder Erediensten.

Iedere zondagavond:

Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+ bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersonen
W.H. Remeijn 411588

zondag 22 september
Dhr S. Biesheuvel 417859

zondag 29 september
Dhr G. v.d. Zande 414840

zondag 6 oktober
mw M.A. Stevens 411271

<http://www.pknweespdiemond.nl>

U kunt u gratis abonneren op de
nieuwsbrief van de website door een
e-mail te sturen naar:
nieuwsbrief@pknweespdiemond.nl

U bent van harte welkom voor een
praatje en een kopje koffie in Het
Lichthuis, Waagplein 10, links van de
Grote of Laurenskerk. **Het Lichthuis** is
geopend op werkdagen tussen 9:30
en 12:00 uur.

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte
welkom in Het Lichthuis, Waagplein
10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Ziekenhuistaxi

Voor vervoer naar ziekenhuis of andere
instelling, daar waar andere vervoers-
voorzieningen ontoereikend zijn.

contactpersonen

Hr. C.S. de Bruijn 415112

Mw. M. Mak-Bakker 432588
(alleen op donderdag en vrijdag)

Hr. A. Otten 457683

Hr. T. Pickhard 410072

Kerkradio

contactpersoon

Hr. P. van Lindenberg 412709

Activiteitenagenda

Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld

zaterdag 21 september

Als je loopt, heb je tijd om ergens bij stil te staan
Verzamelen om 9:00 uur Weesp NS, zie aankondiging op pagina 11

maandag 23 september

Vergadering kleine kerkenraad 20.00 uur

dinsdag 24 september

Beleidsplancommissie 20:00 uur

woensdag 25 september

Passage, Trektocht door Zuid Afrika met Willy Nagel 19.45 uur
Rabobank te Weesp

Filosofiekring, groep 1, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur

Consistorie van pastoraatsouderlingen 20:00 uur

donderdag 26 september

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur

Open deur-kring Driemond, o.l.v. mw Gerda Verhoeff 10.00 uur
Dichtershof 7, Weesp

Lezing door de heer L.J. Neut, Alkmaar 14.00 uur
onderwerp 'straling'

Filosofiekring, groep 2, o.l.v. dr W.J. Lamfers 20.00-22.00 uur

donderdag 3 oktober

Alzheimercafé, Hart van Weesp, Herengracht 35 19.30-21.30 uur
Zaal is open om 19.00 uur

Beleidsplancommissie 20:00 uur

maandag 7 oktober

Bespreek 't samen 14:00 -15:30 uur

Protestantse Vrouwen op Weg 19.45 uur
Mw Marry van Berkel, zij vertelt over het maken van haar liedjes

donderdag 10 oktober

Creatieve groep o.l.v. Janny v.d. Bergh 10.00-12.00 uur

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de
volgende bedragen: € 12,00 (20 bonnen van € 0,60)
€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)
€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

We geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt door
betaling op bankrekeningnummer **NL32 RABO 0157 0261 83**
t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te
Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u
bestelt. Na ontvangst van uw betaling worden de bonnen bij u
thuisbezorgd. Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling
dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Vergeving

Gelukkig is Gods liefde groter dan onze schuld. Omdat liefde de dragende grond van ons bestaan is en van een goede verstandhouding zoveel afhangt, vraagt de Heer van ons bij medemensen veel door de vingers te zien, medemensen veel te vergeven. Maar dat betekent niet dat alles kan worden vergeven en dus ook dat wij de vergeving die God ons geschonken heeft kunnen verspelen. De gelijkenis in Matteüs 18:21-35 vormt daarvan een treffende illustratie.

Van dankbaarheid voor de ontvangen vergeving en van naastenliefde is al spoedig geen sprake meer bij de hardleerse dienaar. Een pijnlijke vorm van wraak nemen is hier aan de orde. Iemand, die zelf nog maar net slachtoffer af is, maakt een ander tot slachtoffer. Hoe is het mogelijk? Terwijl Gods opdracht aan ons is Gods goedheid met anderen te delen, wordt hier het tegendeel op een wel heel pijnlijke manier in praktijk gebracht. Kan God zoveel onwil en hardvochtigheid wel accepteren?

Waar van medelijden geen sprake is, wordt het leven onleefbaar, is medemenselijkheid ver te zoeken. Dan vallen er altijd weer slachtoffers. Dat is voor God, die juist een goed leven voor alle mensen tracht te bevorderen, onacceptabel. Jezus laat ons steeds zien wat medelijden uitwerkt, tot heil van mensen. Vergeving verandert, net als medelijden, onderlinge verhoudingen grondig. Vergeving schept ruimte, maakt dingen bespreekbaar die anders (ondergronds) maar zouden voortwoekeren en onderlinge verhoudingen zouden blijven verzieken, in ieder geval een goede verhouding onmogelijk maken. Vergeving overbrugt afstanden, dicht diepe kloven.

Vergeving vraagt van beide partijen het nodige. De liefde kan niet van één kant komen. Daarin vergiste deze hardvochtige man zich. Hij dacht Gods liefde even niet te hoeven doorgeven aan een ander, ja mededogen zelfs te kunnen uitschakelen in plaats van Gods geboden in praktijk te brengen. Zo lichtzinnig kan je niet met Gods raadgevingen voor een goed leven omspringen.

Waar God en zijn geboden worden uitgeschakeld, lopen mensen het risico ook te worden uitgeschakeld in plaats van liefdevol te worden ontvangen, zoals de verloren zoon overkomt. Waar vergeving wordt toegepast moeten pijn en verdriet wijken, is er ruimte voor vreugde. Dat milde aspect van het leven kennen hardvochtige mensen niet. Daardoor geraken zij onder het menselijk niveau, onder het niveau van het Koninkrijk, tot schade van medemensen.

Vergeving schenken gaat niet vanzelf, kost ons wat, minstens moeite. Blijkens Golgotha kost vergeving zelfs heel veel. Daarom is vergeving schenken geen vanzelfsprekend gebeuren, maar iets bijzonders, dat volgens de Vader gevierd moet worden, intens moet worden beleefd. De dienaar heeft de vergeving die hij onverdiend en onverwacht ontvangen heeft allesbehalve zo doorleefd: hij is die royale geste al snel weer vergeten. Hoe is het mogelijk? De gevolgen van snel vergeten, vluchtig leven zijn ook hier rampzalig.

Vergeving is ruimhartig iets mogen schenken wat eigenlijk alleen God ons kan schenken. Daarom is vergeving schenken zo ingrijpend, zo'n emotioneel gebeuren. Vergeving heeft als consequentie dat je van dat moment af aan je leven ingrijpend moet veranderen, verbeteren. Ook dat heeft de weinig vergevingsgezinde dienaar niet begrepen. Wat heeft hij eigenlijk wel begrepen van Gods goedheid?

Wie Gods goedheid diep heeft verstaan, staat anders in het leven, gaat anders met medemensen om. Die begrijpt wat een eer het is om God te mogen nabootsen in de 'imitatio Christi', de navolging van Christus. Wie Gods goedheid ervaren heeft, houdt God en Zijn mensen in ere in plaats van een medemens de goot in te trappen, zoals hier gebeurt. Die vergeeft, zoveel mogelijk, omdat Gods liefde groter is dan onze schuld en omdat Gods goedheid op verdere verspreiding wacht, opdat de wereld er anders uit gaat zien.

● Rondom de vieringen

zondag 22 september

1^e zondag van de herfst

Roomskatholieke kerk, Herengracht, 10.00 uur

Op 22 september, Vredeszondag, vieren we een oecumenische viering in de Laurentiuskerk. Om 10.00 uur vangt de dienst aan. Voorgangers zijn pater Jan Haen en ds Marije Hage. Het is een dienst van woord en gebed. Iedereen welkom! (Ds. Marije Hage)



zondag 29 september

2^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

In de dienst op zondag 29 september nemen wij afscheid van een aantal ambtsdragers, Gerda v.d. Broek, Monique Biesheuvel, Aukje de Rijke en Wil Vree, en wordt Atie de Vries als ambtsdrager bevestigd en wel als scriba. In deze dienst staat Lukas 16:19-31 centraal en zingen wij Psalm 72:1, 4 en 7, Psalm 75:1, 3 en 7, gezang 350 (NL 718), gezang 349 (NL 995), gezang 100:1, 2 en 16 (NL 361:1, 2 en 7) en gezang 44 (NL 704). U ziet dat ik en de nummering uit het Liedboek van 1973 en die van het nieuwe liedboek aangeef, omdat de invoering van het nieuwe liedboek niet vlekkeloos is verlopen: de predikanten beschikken nog niet over de nodige elektronische hulpmiddelen om snel met het nieuwe liedboek te kunnen werken ten behoeve van liturgie en beamer. Wilt u een nieuw liedboek met een iets grotere letter kopen, dan moet u de uitgave bestellen die € 39,90 kost. (Ds. W.J. Lamfers)

zondag 6 oktober

3^e zondag van de herfst

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Op 6 oktober vieren we de heilige doop van: Jochem, zoontje van Dinda Schippers en Wouter van der Linden, en Luc, zoontje van Suzanne en August den Hollander. We lezen over de ark van Noach. Voor de allerkleinsten is er, zoals elke zondag, oppas in het Lichthuis! (Ds. Marije Hage)

● Berichten

Inzameling voor de Voedselbank

Op **zondag 13 oktober** zal er een inzameling zijn voor de voedselbank tijdens de kerkdienst. Bij de ingang van de kerk zullen er mensen klaarstaan om de door u meegebrachte produkten in ontvangst te nemen.

Op dit moment maken in Weesp ca. 40 mensen gebruik van de voedselbank en, naar verwacht, zal dit aantal de komende tijd alleen maar toenemen. Helaas neemt de voorraad van produkten in Huizen, waar de kratten voor de cliënten van Weesp worden gevuld, sterk af. Het zou dan ook heel fijn zijn als u wilt helpen deze voorraad aan te vullen.

Om u een idee te geven welke produkten vooral nodig zijn, bij deze wat voorbeelden: blikgroenten, pasta, rijst, koffie, wasmiddel, tandpasta, blikken soep, toiletartikelen, thee of zoet broodbeleg. U mag ook zelf iets bedenken, maar het moeten in ieder geval **houdbare** produkten zijn.

Doet u mee? De voedselbank en de cliënten zijn u dankbaar.



Voedselbank

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws en foto's.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.



www.pknweespdriemond.nl

• Van de predikanten

Ds. A. Groeneveld



beste mensen,

Zoals u waarschijnlijk al gemerkt heeft, zijn we weer terug van weggeweest. We hebben een bijzondere vakantie gehad. Elders in deze Onderweg kunt u daar meer over lezen. Heel veel dank voor de vele kaarten, e-mails en hartelijke woorden die

wij mochten ontvangen ter gelegenheid van ons 25-jarig huwelijk.

Pastoraat

Na zes weken vakantie pak ik het pastoraat weer op. Mocht u prijs stellen op een bezoekje en vindt u het te lang wachten voor ik lang kom, belt u dan met de dames van het Pastoraal Centrum. Zij kunnen een afspraak inplannen.

Huwelijksjubilea

Dat september een 'trouwmaand' is, blijkt wel uit een drietal jubilea. Op deze plaats onze hartelijke felicitaties!

Op 21 september zijn Wil en Arie Schulte-van Gemert (Dotingalaan 60, 1381 GC) veertig jaar getrouwd. Drie dagen later, op 24 september hoopt het echtpaar Roetman-Bouwer (Gemeenschapspolderweg 617, 1382 GM) hun zestig jarig huwelijk te herdenken.

Op 27 september zijn Dik en Thea Hortensius (Kievitshof 19, 1383 GH) 40 jaar getrouwd. Dat is het vieren waard! Maar de laatste weken maken zij spannende tijden door. Thea moest weer een kleine borstoperatie ondergaan, na 6 jaar. Gelukkig zijn de uitslagen van verdere onderzoeken tot nu toe goed.

Bespreek 't samen

Op maandag 7 oktober gaat de preekvoorbereidingsgroep 'bespreek 't samen' van start. We buigen ons over de teksten die we op 13 oktober zullen horen: I Koningen 19:1-18 en Lucas 17:11-19. Vaste 'meepratERS' en nieuwelingen, allemaal van harte

welkom! We beginnen om 14 uur en houden er uiterlijk 15:30 uur mee op.

Lichtflits met andere frequentie

De frequentie van de Lichtflits ga ik aanpassen, omdat ik merk dat de behoefte wat afneemt. Vanaf oktober zal ik steeds op de 1^e dinsdag van de maand op dinsdagochtend tussen 10.00 en 12.00 uur in Het Lichthuis aanwezig zijn voor een kort gesprek. De eerste keer is dinsdag 1 oktober, daarna op 5 november.

Jorwerd

Een drietal mensen heeft aangegeven belangstelling te hebben om op een woensdagochtend naar Jorwerd (Friesland) af te reizen. Zie hiervoor Onderweg nr 10). Mochten er meer gegadigden zijn, hoor ik het graag. De datum zal in overleg worden vastgesteld.

Opleiding

Vlak voor de zomervakantie ben ik toegelaten tot de opleiding tot interim-predikant. Deze 2-jarige opleiding valt in het kader van de Permanente Educatie waaraan predikanten verplicht moeten deelnemen. Een interim-predikant is, zoals de naam al zegt, iemand die in een tussentijd een gemeente bijstaat als predikant. Zo'n tussentijd kan door verschillende omstandigheden ontstaan, bv. bij het vertrek van een predikant die heel lang in een gemeente heeft gestaan, in conflictsituaties, en omstandigheden waar sprake is van ingrijpende koerswijzigingen. Deze opleiding betekent geen garantie op een baan als interim-predikant. Hoe deze opleiding voor mij persoonlijk uitpakt, is dan ook nog niet te zeggen. Concreet betekent het dat ik af en toe een dag of een aantal dagen afwezig ben. In de looptijd van deze Onderweg gaat het om maandag 30 september. De collega's nemen zo nodig waar.

Met een hartelijke groet van huis tot huis,
ds. Alida Groeneveld

• Berichten

30-50 groep

In het nieuwe seizoen start ook de 30-50 groep weer! Een open gesprek voor jonge mensen met vragen en/of twijfels. Voor iedereen die zoekt naar een laagdrempelige plek om met andere leeftijdsgenoten in gesprek te gaan over geloof, zingeving en de dingen van alledag. Ben jij tussen de (ongeveer) 30 en 50 jaar, druk met gezin, werk en hobby, zoekend naar zingeving, God, Jezus, en wat dit allemaal voor betekenis heeft? Welkom!

Elke avond beginnen we met een kort fragment uit een boek of een film. Daarna praten we een uurtje onder leiding van ds. Marije Hage. Voor wie wil is er gelegenheid om na te borrelen.

Geef je vóór 29 september op bij ds Marije Hage. Locatie: de eerste keer: Mr. J.C. Bührmannlaan 86, verder bij mensen thuis. Informatie/opgave: ds. Marije Hage, telefoon: 0294 752 009, e-mail: marije.hage@pknweespdriemond.nl.

• Van de predikanten

Ds. W.J. Lamfers

Met wie wij meeleven

Op 23 september zijn onze trouwe gemeenteleden Wil en Jan Breijer (Papelaan) zestig jaar getrouwd. Jan heeft onze gemeente maar liefst veertig jaar als organist en pianist trouw en met veel inzet gediend. Wil was hem, niet alleen daarbij, tot grote steun. Van harte gefeliciteerd en een fijne dag toegewenst als het heuglijke feit wordt herdacht in 'De Hogewijk', waar Jan verblijft.



Op huisbezoek ontving ik giften van twintig, vijftig en vijfendertig euro voor het werk in Roemenië. Hartelijk dank!

Varia

Het kringwerk gaat weer van start. U hebt de folder voor het komende seizoen ontvangen. Op de Weesper filosofiekring, die een deelnemer 'een fantastisch initiatief' noemde, zullen wij ons gedurende twee seizoenen buigen over het boeiende werk van de Joodse filosoof Levinas bij wie een heleboel gesprekslijnen met andere filosofen samenkomen. Het is dus oogsten geblazen, de hele filosofiegeschiedenis en de Thora overzien. Inzicht en uitzicht. Mooier kan niet.

Ds. W.J. Lamfers

• Berichten

Dineren en discussiëren voor 40-55 jarigen

Al ruim een jaar ben ik, Willy, ouderling in de gemeente. Onze kinderen zijn de pubertijd voorbij, gaan niet zo vaak mee naar de kerk en ik merk dat ik graag op zondag het fijn vind om bij mijn gezin te zijn. Hun drukke leven, het vele leren, de andere interesses ect. is waar ik graag met hen over praat.

Hoe is dat eigenlijk bij u? Ik beseft dat ik weinig medegemeente leden echt ken. En vraag mij af of dat bij andere gemeenteleden in de leeftijd van 40 - 55 jarigen ook zo is.

Dit is de reden dat ik door middel van een lekker hapje eten door ons zelf bereid en een goed glas wijn een goed gesprek op zou willen zeten over een aantal elementen binnen ons geloof.

De onderwerpen en de vorm wil ik graag met elkaar bepalen op de eerste avond in oktober. Heeft u interesse om een aantal keren per jaar met mij mee te doen? Geef u dan nu op via de mail: willy.verweij@zonnet.nl. We starten op 11 oktober .as om 19.00 uur. (Let op: in mijn vorige bericht stond 4 oktober)

De plaats zal bekend worden aan de hand van het aantal mensen wat zich op geeft. U kunt zich opgeven tot 30 september as.

Groetjes Willy Verweij

Ds. M.C. Hage

Lieve mensen,

Van start

Aanstaande zondag zal het nieuwe seizoen van start gaan. Voor de 30+ers betekent dat binnenkort de 30-50 groep weer begint! En ook gaat de belijdeniscatechese dit seizoen van start. Kijk voor meer informatie in het blauwe kringwerkboekje. Daar staan de data, tijden en locatie. Opgeven kan nog in september!

Ook het jeugdseizoen start: op 21 en 22 september gaan we op kamp in Ommen. Opgeven kan bij Albert van den Bergh: albertvandenbergh@hetnet.nl.

Ouders

Op 8 september hebben we na de dienst een bijeenkomst over het jeugdwerk gehad met een aantal ouders. Het is goed om elkaars ideeën en vragen te horen. We moeten elkaar helpen en ook samenwerken om in de toekomst verder te gaan.

Pastoralia

Wat een blijdschap voor al het nieuwe leven. De geboorte van een kind blijft een groot wonder. Op 6 oktober vieren we samen met Suzanne en August den Hollander en Dinda Schippers en Wouter van der Linden de doop van hun kinderen.



Het leven kan ook ondraaglijk hard en oneerlijk zijn. Bidden wij voor wie ziek zijn. Voor wie moe zijn. Voor wie een oneindig gemis moeten dragen.

Een heel vriendelijke groet,
Ds Marije Hage



• Commissies

Beleidsplancommissie

tijdens de koffie na de dienst.....



Zo willen we het natuurlijk niet, iemand die tijdens de koffie na de dienst alleen staat. Toch gebeurt het, niet bewust, maar toch. In een gemeente die zich gastvrij en open noemt, zou het anders moeten kunnen.

Weet u meer dingen waarvan u zegt dat ze anders zouden moeten? Vertel het ons! We nemen uw suggesties mee in het ontwikkeling van het beleidsplan 2014-2018. Met elkaar maken we een geloofsgemeenschap waarin we elkaar zien staan.

Namens de beleidsplancommissie:
Linda de Zeeuw, Katinka Hilders, Nico de Groot en Alida Groeneveld. Bereikbaar op beleidsplan@pknweespdiemond.nl of in persoonlijk contact.

UITNODIGING - ook voor u

Tijdens de verenigingenmarkt op 29 augustus is fruit uitgedeeld met daarop een bijzonder stickertje. Het uitdelen van fruit was een ludieke actie met een missionair karakter en we geven daar een vervolg aan.

DAAROM...

FRIS & FRUITIG

Zaterdag 5 oktober van 12:00 tot 16:00 uur

WORKSHOPS

in de Grote kerk aan de Nieuwstraat:

- * 12.00 –12.30 uur **“Vruchtbaar werk”**
o.l.v. Lea Lucker, loopbaanadviseur en coach
- * 12.45-13.15 uur **“Sap-kuren”**
ons lichaam als tempel van de geest o.l.v. een, diëtiste
- * 13.30–14.00 uur **“Smoothies maken”**
de samenstelling van mensen in de kerk is net als de mix van verschillend fruit en het smaakt ook nog!
o.l.v. Marije Hage, predikant en Annelies Westra, docent verzorging
- * 14.00-16.00 uur diverse kraampjes met informatie,
w.o. de Wereldwinkel over Fair trade producten en boeken in het teken van **FRUIT**



Blijf nog even plakken en kom een sapje pakken. Inloop vanaf 11.30 uur, kerk open tot 16.00 uur

Deelname op elk gewenst moment

• Berichten

Gemeentemaaltijd

De zomer is bijna voorbij. Hoog tijd voor de eerste gemeentemaaltijd in het nieuwe seizoen!

Datum: woensdag 9 oktober 2013
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje; om 18.00 uur gaan we aan tafel.
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10
Kosten: € 6,00 per persoon; kinderen € 3,00

Wanneer het voor u moeilijk is om zelfstandig naar Het Lichthuis te komen, kunt u opgehaald worden; s.v.p. bij de opgave vermelden.

U kunt zich t/m donderdag 3 oktober opgeven bij:

Betty Hansma tel. 414336
Thea Hortensius tel. 418215
Jetty van Kessel tel. 412537
Anneke Labordus tel. 412611
Atie de Vries tel. 450041

Het is voor ons het gemakkelijkst, wanneer u zich aanmeldt bij het Pastoraal Diaconaal Centrum, tel. 0294 483 993.

Graag tot ziens!

Sluis- en bruggenfeest

Het koffieterras en de boekenmarkt in de Grote Kerk heeft dit jaar bijna € 6100 opgebracht. Een geweldig resultaat, dat door de hulp en inzet van heel veel vrijwilligers is gerealiseerd!

Het was een hele klus om alles woensdag en donderdag in gereedheid te brengen en zaterdag weer op te ruimen. Maar, ook dit jaar bleek weer dat we daar steeds handiger in worden. Bovendien, vele handen maken licht werk, en dat was dit jaar zeer zeker het geval.

Ik wil, mede namens Annelies en Gerard, alle vrijwilligers hartelijk bedanken voor hun hulp en inzet bij het koffieterras en de boekenmarkt.

Marien Weststrate

Orgelconcert Grote Kerk

Op vrijdag 20 september zal Christine Kamp een orgelconcert geven in de Grote Kerk van Weesp. Op het programma staan o.a. delen uit de eerste Symfonie van Charles Marie Widor en de enige sonate van de Roemeense componist Paul Richter.

Aanvang van het concert is 20.00 uur. Na afloop is men welkom voor een drankje in de kerk.

Voor meer informatie over diverse concerten kan men kijken op www.xs4all.nl/~twomusic

Als je loopt, heb je de tijd om ergens bij stil te staan



Rond Stulp en Vuursche 16 km

Op zaterdag 21 september willen wij weer gaan wandelen.

Wij verzamelen, op zaterdag 21 september, om 9.00 uur bij het station. Om 9.14 uur vertrekken wij dan met de trein naar Baarn. Er zijn voldoende kortingskaarten aanwezig zodat iedereen een retour Baarn met korting kan kopen. Halverwege de route is er een mogelijkheid voor koffie of thee.

Aanmelden kan via het PDC telefoon 0294 48 39 93 of pdcc@pknweespdiemond.nl.

Patrick Kalwij

Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via "Zending over Grenzen".

- winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn.
- verpakken in plastic tassen of zakken.
- schoenen etc. en klein kinder-speelgoed (zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, tel. 412403
t/o Tong Ah
Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Welkom in Het Lichthuis!

U bent van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk.

Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9:30 en 12:00.

Zambia & Malawi in 2013

Het was een bijzondere ervaring om na 19 jaar in Zambia terug te zijn, in het ziekenhuis van Nyanje waar we van 1989-1994 gewerkt en gewoond hebben. Zoals we al wisten, was er niet veel ziekenhuispersoneel 'uit onze tijd' meer. Veel mensen zijn in de tussentijd met pensioen gegaan, verhuisd of overleden. Met name de opsomming van overleden collega's was iets waarvan we verdrietig werden. In veel gevallen waren ze overleden aan de ziekte Aids. Er is nu een redelijk tot goed programma waarbij patiënten Aidsremmers krijgen. Wie deze medicijnen trouw inneemt, kan met de – inmiddels chronisch geworden - ziekte leven. Voor wie zijn situatie ontkent, wordt het verhaal anders. De bezoeken aan Aidspatiënten thuis, destijds door ziekenhuispersoneel opgezet en uitgevoerd, worden nu gedaan door de gemeenschap zelf. Toen was het om voorlichting te geven hoe men met Aidspatiënten moest omgaan, dat is geslaagd. Ik denk dat dit een goede ontwikkeling is. De ziekenhuisstaf was voorheen, op de artsen na, Zambiaans. Nu zijn er ook Zambiaanse artsen in het ziekenhuis werkzaam. We begrepen wel dat sommigen heimwee hadden naar 'de oude tijden', maar in het algemeen is de zorg goed. Nog steeds fungeert het St. Francis Hospital in Katete op 1 uur rijden als ziekenhuis voor 'de moeilijke gevallen'. Tergooi Blaricum heeft een speciale band met dit ziekenhuis in Zambia.

Het ziekenhuis was in onze tijd al aangesloten op het landelijk elektriciteitsnet. Hierdoor was het mogelijk om elektrische waterpompen aan te sluiten. Helaas is er nu een pomp stuk en op een plek die qua watervoorziening al slecht is, werd het behelpen. We hadden nu een half uur water uit de kraan per dag. Zodra er water was, was het zaak de voorraadton te vullen. Het toilet was een pitlatrine, een adequate oplossing. Nieuw was dat de elektriciteit uitgebreid was naar de school, de kerk, allemaal naast het ziekenhuis en het dorp Nyanje, 2 km verderop. Daar was nu dan ook een bedrijvigheid van jewelste: winkels, markt met de verkoop van lappen (zie foto), inkoop van de maisoogst, maismolens (waar je de mais kan laten maken tot meel om nsima (maispap) van te koken, mobiele frituur enzovoort. We waren er



op een dinsdag, en zoals in Weesp was het in Nyanje ook marktdag. Het winkelend publiek was deels afkomstig uit Mozambique. Het ziekenhuis ligt 4 km van de grens; toentertijd een vrijwel leeg gebied vanwege de burgeroorlog in Mozambique tussen Frelimo en Renamo. Nu wonen er weer mensen, die voor hun medische zorg en boodschappen naar Zambia komen.



Nyanje is een klassieke Zuidafrikaanse zendingspost, gesticht in 1905, met een kerk, een school en een ziekenhuis. We hebben Andrew Banda, de Zambiaanse predikant bezocht die naast zijn omvangrijke gemeente naar manieren zocht om extra inkomsten te verwerven voor de kerk. De gemeente legde zich toe op het bakken van bakstenen, en die werden dan weer gebruikt voor de school. De school heeft zich in de afgelopen periode uitgebreid: de basisschool heeft 300 leerlingen, de middelbare school 400.



Na dit bezoek aan Nyanje dat voor onze dochters nu kleur en geur aan onze verhalen gaf, zijn we doorgereisd naar een Nationaal Park waar we destijds ook regelmatig kwamen. Van de 'big 5' (olifant, buffel, luipaard, leeuw en neushoorn) hebben we de neushoorn 'gemist', maar die komt in South Luangwa niet voor. We hebben één keer met een gids een wandeling gemaakt, en dan kom je op een andere manier met de natuur in aanraking. De dieren zijn – gelukkig – op afstand, maar er is een heleboel interessants te zien qua planten, sporen en deze olifantenkaak. Volgens de gids was de olifant door ziekte overleden, niet door stroperij.

Van de dieren gingen we naar Malawi, een dichtbevolkt land, en dat merk je in het straatbeeld. Overall zijn steden, dorpen en bedrijvigheid. De weg

• Informatief

naar het zuiden van Malawi gaat over de 'grensweg' tussen Malawi en Mozambique. Destijds zag je daar vervallen huizen waar je met moeite een paar Portugese woorden kon ontcijferen. Het was geen plezierige aanblik, en ook geen prettige plek om even te stoppen. Ook dat was nu anders. Aan de Mozambikaanse kant van de weg woonden mensen en werd er weer mais verbouwd. De vluchtelingen uit Mozambique die destijds in Malawi opgevangen zijn, zijn voor een groot deel weer teruggegaan naar hun land.

Malawi heeft een grote variëteit qua natuur. Er zijn hoge bergen (3000 meter), waar het koud is (12 graden) en het meer van Malawi waar je kunt kayakken en zwemmen, met een aangename temperatuur (ca 23 graden). Het was winter op het zuidelijk halfrond, met name 's ochtends was fris. We hebben zelfs nog een wintermuts en thermo-ondergoed gekocht! We hebben wel begrepen dat de temperaturen in Nederland veel hoger waren. Op onze reis kwamen we ook in Mua Hospital, een vroeger ZWO-project van onze gemeente. Op zaterdagmiddag was het stil in het ziekenhuis, alleen voor spoedgevallen kon er iemand geroepen worden, en eerlijk is eerlijk dát waren we niet. We spraken een Frans-Canadese pater die al jaren daar woont en hij had zo zijn eigen visie over het feit dat er geen Europese artsen meer werkten.

De laatste halte was een afgelegen bosgebied zonder elektriciteit en bereik van de mobiele telefoon. Ontbossing is een groot probleem in een dichtbevolkt gebied, en hier wordt geprobeerd daar iets aan te doen. We hebben een klein handje geholpen bij de bouw van een slaaphuis voor jongens bij een school.

De kinderen komen van een grote afstand naar school; als de school een overnachtingsmogelijkheid biedt, is het nog meer kinderen aantrekkelijk om naar school te gaan. En de meisjes krijgen zij ook een slaaphuis? U kunt gerust zijn: dat is al gebouwd.

Wat is ons opgevallen? Heel veel mobiele telefoons, met op de meest onverwachte plaatsen een mogelijkheid om telefoonkaarten, 'talkingtime' (letterlijk praattijd), te kopen. Redelijk goede asfaltwegen met op de doorgaande wegen door dorpen verkeersdrempels. Meer kleinschalige bedrijvigheid: mensen die hun eigen zaakje begonnen zijn. In de steden heuse winkelcentra met zelfs een Spar supermarkt met een uitgebreid assortiment, het meest nog te vergelijken met de Franse supermarkten die een combinatie zijn van Albert Heijn, Blokker, Gamma en Media Markt.

Iemand vroeg mij of we door zo'n herinneringsreis weer terug zouden willen om er te werken. Dat zit er om verschillende redenen niet in. Ik ben destijds meegegaan als 'partner van', maar voor zo'n constructie zou ik en ook Henk niet nog een keer kiezen. Onderwijsmogelijkheden voor de kinderen zijn beperkter dan in Nederland, de meisjes zouden dan naar een kostschool moeten. Qua gezondheid, vooral malaria, is het geen fijn gebied. Maar bovenal, het proces van Zambianisering is ingezet, en alleen voor zeer specialistische taken worden nog buitenlanders gevraagd. Al met al lijkt mij dat een goede zaak.

Alida Groeneveld

Inzameling oude boeken en grammofoonplaten



Boeken- en grammofoonplaten verkoop voor de Grote of Laurenskerk.

U kunt de boeken of grammofoonplaten meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u bellen of mailen met Triencko Boerema (0294 412 744, t.boerema@hetnet.nl), Ben Bloemendaal (0294 419 973, bloemendaalb@gmail.com) of het Pastoraal Diaconaal Centrum (0294 483 993).

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk



Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 11 oktober in het **centrum van Weesp** het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 12 oktober wordt in de **rest van Weesp** het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten **voor 8.00 uur**.

Vrijdaggroep:

Arend Bleijerveen
Tel. 0294 417 486

Henk Nagel
Tel. 06 514 147 44

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent
Tel. 0294 410 214

Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 411 469

● Berichten

Boekentafel Hebron

In verband met de aangekondigde sluiting van de boekentafel van Hebron in Het Lichthuis, zijn alle boeken 50% afgeprijsd.

Komt u gerust eens kijken. De openingstijden voor de verkoop zijn: dinsdag, woensdag, en donderdagmorgen van 9.30 uur tot 12.00 uur.

Tot ziens in Het Lichthuis!
Waagplein 10, Weesp
Telefoon: 0294 48 39 93

Bedankt

Graag wil ik iedereen bedanken voor de kaarten, de telefoontjes en de bloemen uit de kerk tijdens mijn verblijf in het AMC ziekenhuis.

Vriendelijke groeten, Geurt Groen

Protestantse Vrouwen op Weg

Op maandagavond 7 oktober 2013 komt christelijke musical en liedjes schrijfster Mw. Marry van Berkel voor ons de avond verzorgen. Zij vertelt hierover, speelt piano en zingt. Het belooft een bijzondere en inspirerende avond te worden.

Iedereen dus weer van harte welkom om 19.45 uur in Het Lichthuis, Waagplein 10. Om 19.30 uur staat de koffie klaar.

Ook willen wij weer vragen of u misschien nog D.E. zegels heeft waar u niets mee doet. Wij zijn hier erg blij mee want wij kunnen voor deze zegels mooie prijzen krijgen die u straks met de a.s. Bazaar kunt winnen.

Diegenen die ons reeds zegels gaven willen wij hiervoor heel hartelijk bedanken.

Namens het bestuur,
Tini van Bodegraven

Kerkcontact

Ontvangen € 10,00 van NN via mw W.
Hartelijk dank! Ankie Wiereyn

● Voor de jeugd

Uitnodiging Kerksite kamp

Op zaterdag 21 en zondag 22 september houden wij ons jaarlijkse kerksite kampweekend voor alle jongeren van kerksite en kerksite plus (vanaf 12 jaar). Een leuke gelegenheid om je kerksite vrienden beter te leren kennen.

Dit jaar gaan we naar een mooie locatie in Ommen. Samen met een aantal plussers zijn we inmiddels gestart met het bedenken van een leuk programma, en we hopen natuurlijk dat er zoveel mogelijk jongeren meegaan.

Jullie krijgen nog een uitnodiging, maar je kunt je natuurlijk al opgeven bij:

Albert van den Bergh
Tel: 0294 417 082
Email: albertvandenbergh@hetnet.nl

