

Onderweg

Kerkblad van de Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
20^e jaargang, nummer 2, 4 februari 2019



Kliederkerk	7
Bestellen huispaaskaarsen	10
Taizé-reis	10
Vastenactie Pelgrimstocht	16



Jaarthema 2018-2019: EEN GOED GESPREK

● Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond



Grote of Laurenskerk

Bezoekadres: Nieuwstraat 31, Weesp

Correspondentieadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

Website: www.pgwd.nl

Koster: Mw. A. Bruin

Telefoon: 06 100 59 464, e-mail: koster@pgwd.nl

Reserveringen voor de Grote of Laurenskerk en Het Lichthuis:

Mw. A. Bruin, 06 100 59 464, koster@pgwd.nl

Predikanten

Mw. Ds. M.C. Hage

Mr. J.C. Bührmannlaan 86, 1381 GN Weesp

Telefoon: 0294 752 009, e-mail: marijehage@pgwd.nl

Vrije dagen (geen email): dinsdag en vrijdag.

Beste opbeltijden: ma, wo en do rond 17.00u.

Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen

M. Dotingalaan 31, 1381 EZ Weesp,

Telefoon: 0294 269 233, e-mail: berit.bootsma@pgwd.nl

Vrije dagen (geen email): maandag, woensdag en vrijdagochtend

Beste opbeltijden: di en do rond 9.00 uur, vrij rond 13.00 uur

Het Lichthuis

Het Lichthuis, Waagplein 10, 1381 XP Weesp, tel: 0294-483993

Gastvrouwen zijn aanwezig op di, wo en do van 9.30 -12.00 uur.

Kerkenraad

Voorzitter: Dhr. M.W. Weststrate, Telefoon: 0294 411 080

E-mail: voorzitter@pgwd.nl

Scriba: Mw. A.B. de Vries-Hooghordel, Postbus 5053, 1380 GB

Weesp, tel 0294 450 041

E-mail: scriba@pgwd.nl

Kerkenraadscommissie Gereformeerde Bond

Verzoeken voor bezoek via ouderling dhr. T. Groenendaal,

tel. 0294-251524, E-mail: thomasgroenendaal@hotmail.com

Stichting Vrienden van de Grote Kerk

Voorzitter: Ineke van de Pol, penningmeester: Ab Groen

Secretaris: Jan Broenink. Leden: Jan Bodisco Massink.

E-mail: vrienden@pgwd.nl

PR Commissie

E-mail: PR-commissie@pgwd.nl

Afkondigingen voor de dienst

Aanleveren bij Wijnie Holtmanns op vrijdag vóór 19.00 uur

E-mail: afkondigingen@pgwd.nl

● Colofon

Redactieraad

Carla de Groot, Wil van Rheenen, Ina Slokker

Eindredactie

Thea van der Zande, telefoon: 0294 450 675

kerkbladonderweg@pgwd.nl

Bezorging

Wijnand van Bodegraven, Dammerweg 12, 1383 HT Weesp,

telefoon 0294 251 841, e-mail riethoeve@hetnet.nl

Advertenties

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen, e-mail groen41@gmail.com

of telefoonnummer 0294-457799

College van Kerkrentmeesters

Voorzitter: Dhr. F. Lijnsvelt, Utrechtseweg 25, 1381 GR Weesp

Telefoon: 0294 410 455, e-mail: voorzittercvk@pgwd.nl

Secretaris: Dhr. H.J. Bodisco Massink, Dammerweg 5a, 1383 HT Weesp.

Telefoon: 0294 254 249, e-mail: secretariscvk@pgwd.nl

Penningmeester: Dhr. C.J. Bogerd, 's Gravelandseweg 19/A, 1381 HH Weesp, Telefoon: 0294 450 211, e-mail: penningmeestercvk@pgwd.nl

Bankrekeningnummers t.n.v. College van Kerkrentmeesters

Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond:

Alleen voor Kerkbalans: NL97 RABO 0157 0397 57

Voor collectebonnen en overige betalingen: NL32 RABO 0157 0261 83

Postadres: Postbus 5053, 1380 GB Weesp

College van Diakenen

Postbus 5090, 1380 GB Weesp

Voorzitter: Katinka Hilders, telefoon 0294 432105.

Secretaris: Cathalien Op 't Land, telefoon 0294 418669.

Rek.nr. NL79 RABO 0157038238 t.n.v. Diaconie PKN Weesp en Driemond.

E-mail: diaconie@pgwd.nl

ZWO Commissie

Postbus 5090, 1380 GB Weesp, Voorzitter: Dhr. J.J. Overduin,

Nijverheidslaan 625, 1382 LL Weesp, telefoon: 0294 410 050:

E-mail: zwo-commissie@pgwd.nl

Jeugd- en Jongerenwerk

Jeugdwerkcoördinator: Linda de Zeeuw

Tel. 0294-267894, e-mail: jeugdwerk@pgwd.nl

Jeugdgebouw: BIOS, Middenstraat 131

Voor reserveringen: Katinka Hilders,

Tel. 0294 432105, e-mail: bios@pgwd.nl

Ledenadministratie

Voor verhuizing, huwelijk, geboorte, overlijden of opzegging:

Mw. A.B. de Vries (scriba), E-mail: scriba@pgwd.nl

Website Redactie

E-mail: webredactie@pgwd.nl

• Erediensten

Zondag 10 februari

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Mw. Ds. M.C. Hage
Jeugddienst
Koffiedrinken na de dienst

1^e collecte Het doel wordt door jeugd-
commissie bepaald, meer
informatie in de dienst

2^e collecte Kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10

16.00 uur Kliederkerk

19.00 uur Ds. W. van den Hul, Amersfoort
Gereformeerde Bond

1^e collecte Diaconie

2^e collecte Kerk

Zondag 17 februari

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Mw. Ds. B. Bootsma-Gerritsen
m.m.v. dovenpastoraat
Koffiedrinken na de dienst

1^e collecte Catechese en Educatie

2^e collecte Kerk

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur Ds. J. de Jong, Nijkerk
Gereformeerde Bond

1^e collecte Catechese en Educatie

2^e collecte Kerk

Zondag 24 februari

Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31

10.00 uur Ds. J. Bodisco-Massink
Koffiedrinken na de dienst

1^e collecte Diaconie

2^e collecte Orgelfonds

Het Lichthuis, Waagplein 10

19.00 uur Kandidaat A.N.J. Scheer, Huizen
Gereformeerde Bond

1^e collecte Diaconie

2^e collecte Orgelfonds

Kerkdiensten in verzorgingshuis Oversingel

22 februari Dhr. G. Herderschee

Kerkdiensten in verpleeghuis De Hogeweyk

10 februari Mw. P. Sertons

24 februari Dhr. G. Herderschee

Welkom in Het Lichthuis!



Iedere dinsdag, woensdag en donderdag bent u van 9:30 tot 12:00 van harte welkom voor een kopje koffie en een praatje. Er is dan een gastvrouw aanwezig. Op maandag en vrijdag is er geen gastvrouw aanwezig en is een bezoek aan Het Lichthuis uitsluitend mogelijk na een afspraak.

Jeugdwerk

Iedere zondagochtend:

Oppasdienst in Het Lichthuis voor kinderen tot 4 jaar.
Kinderdienst (4 t/m 12 jaar) tijdens de kerkdienst.

Iedere zondagavond:

Voor jongeren van 16 jaar en ouder Kerksite+
bijeenkomst in het BIOS-gebouw, aanvang 19.30 uur.

Hebt u een mooie foto van onze kerk? Stuur hem naar de redactie!

De foto op de voorkant is gemaakt door Marieke da Costa



• Activiteiten en informatie

Kerktaxi

Contactpersoon
Dhr. S. Biesheuvel 417859

Zondag 10 februari

rit A Dhr. G. Molenaar 411741
rit B Mw. M. Stevens 411271

Zondag 17 februari

rit A Dhr. E. Post 416933
rit B Dhr. J. de Vries 450041

Zondag 24 februari

rit A Dhr. G.v.d. Zand 414840
rit B Mw. J. Moolhuizen 411753

Ouderensoos

Elke dinsdagmiddag bent u van harte welkom in Het Lichthuis, Waagplein 10, van 14.00 tot 16.00 uur.

Kerkradio

contactpersoon
Dhr. P. van Lindenberg 412709

Verkoop van collectebonnen

Collectebonnen zijn per vel van 20 bonnen verkrijgbaar tegen de volgende bedragen:

€ 12,00 (20 bonnen van € 0,60)

€ 24,00 (20 bonnen van € 1,20)

€ 30,00 (20 bonnen van € 1,50)

Wij geven er de voorkeur aan dat u de collectebonnen koopt via onze Webwinkel. De tab 'Webwinkel' op onze PGWD-website geeft u toegang tot onze Webwinkel. De Webwinkel PGWD is ook via de App 'Kerkgeld' toegankelijk. De collectebonnen worden bij u thuisbezorgd.

U kunt ook collectebonnen kopen door betaling op bankrekeningnummer NL32 RABO 0157 0261 83 t.n.v. College van Kerkrentmeesters Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond. Wilt u duidelijk aangeven welke bonnen u bestelt.

Wilt u collectebonnen kopen tegen contante betaling dan kunt u terecht bij DIO-drogisterij van Rheenen, Nieuwstad 60.

Activiteitenagenda

Alle activiteiten zijn in Het Lichthuis, Waagplein 10, tenzij anders vermeld

Woensdag 6, 13 en 20 februari

Stiltemeditatie, koor van de kerk 9.00 - 9.30 uur
Contact: ds. Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of 0294-752009

Woensdag 6 februari

Zin in mantelzorg 20.00 - 21.30 uur
Onderwerp: verlies
Contact: ds. Berit Bootsma, tel: 269233 of berit.bootsma@pgwd.nl

Donderdag 7 februari

Alzheimercafé, 19.30 - 21.00 uur
Gasten: de City Speelt: "In de leegte van de dagen"
Hart van Weesp, Herengracht 35

Donderdag 7 februari

Laudato Si', Missie/Zending vandaag 20.00-21.45 uur
Pastorie RK-kerk, Herengracht, Muiden
Thema: Zorg voor de derde wereld of omgekeerde missie/zending
Info: Nel Pronk, tel: 06 15071576 of Gerben Hoogterp 0294-769042

Vrijdag 8 en Zaterdag 9 februari

Ophalen oud papier, graag aan de weg zetten vóór 8.00 uur

Maandag 11 februari

30-50 groep,
Contactpersonen: Everdiene Geerling, e.geerling@xs4all.nl
en Henk de Groot, henk-irenedegroot@hetnet.nl

Woensdag 13 februari

Gemeentemaaltijd 17.30 uur
Kosten € 6,00, Contactpersoon: Jetty van Kessel,
tel. 0294-412537 of gemeentemaaltijd@pgwd.nl

Donderdag 14 februari

Creatieve groep 10.00-12.00 uur
Info Janny van den Bergh, tel 417082 (van 17.30-19.00 uur)
of jannyvandenbergh@hetnet.nl

Donderdag 14 februari

Middag van de PCOB 14.00 uur
Gast: Gerie Post, Onderwerp: De mensen van de ambulance.

Donderdag 14 februari

20+ avond, Biosgebouw, Middenstraat 131 20.00-21.30 uur
Contact: ds. Marije Hage, marijehage@pgwd.nl of
tel: 0294-752009

Donderdag 14 februari

Gesprekskring aanmoedigingsbrief Verheug je en Juich
Bios-gebouw, Middenstraat 131 20.00- 22.00 uur
Contactpersonen: Janny van den Bergh, tel 0294 417082 of
Jolanda Kalwij, tel: 0294 432263

Woensdag 20 februari

Passage, Leger des Heils door Henk de Groot, 19.45 uur
Marjolein Veldhuizen en Andries van Heiningen
Speeltuigebouw, Driemond

Heimwee en verlangen

In het liedboek staat lied 84a. Het is een bewerking van Psalm 84 door Psalmen voor Nu. Psalm 84 is sowieso één van mijn favoriete Psalmen, misschien wel omdat mijn oma dit ook een prachtige Psalm vond. Ze heeft het zelfs geciteerd in mijn eerste Bijbel die ik van haar kreeg. Een dierbare Psalm voor mij dus. Deze versie van Psalmen voor Nu weet mij vrijwel altijd te raken.

*Wat hou ik van uw huis,
HEER van de hemelse legers.
Ik kan zo sterk verlangen
naar de binnenpleinen van de HEER.
Diep in mijn lijf is zo'n heimwee,
zo'n blijvende schreeuw om de levende God.*

*Een vogel is er thuis,
Heer van de hemelse legers.
Een zwaluw voedt haar jongen op
bij U onder de pannen, God.
Wonen bij U is een zegen,
zo'n blijvende kans om te zingen voor U.
(Psalm 84a: 1 en 2, Liedboek 2013)*

Al luisterend naar deze Psalm merk ik dat er hele anderen kanten van geloven worden belicht. Het gaat over:

- Houden van Gods huis
- Verlangen naar bij God thuis te zijn
- Heimwee hebben naar de levende God

Houden van, verlangen naar en heimwee hebben, het zijn werkwoorden die met het gevoel te maken hebben. Ze maken van geloven niet een zaak van het hoofd, maar van het hart. Ga maar na. Als ik zou vragen waar je bijvoorbeeld de woorden 'denken' en 'weten' zou lokaliseren in je lichaam, zou je dan niet naar je hoofd wijzen? Ons hoofd is de plek waar veel van ons geloven zich afspeelt. Maar waar bevindt zich ons verlangen of ons houden van? Is dat niet lager, bij ons hart? En heimwee of stress, zit dat niet nog lager, in onze buik?

Geloven is niet alleen een zaak van ons hoofd en van ons denkvermogen. Deze Psalm, in deze versie, belicht iets wat ik gaandeweg ben gaan ontdekken: dat mijn hele lichaam, mijn hele 'zijn' mee mag doen in mijn geloven. Steeds meer ervaar ik, bijvoorbeeld door het doen en begeleiden van bibliodrama, hoeveel diepgang er ontstaat als het lukt de verbinding te leggen tussen het hoofd en de rest van het lichaam. Dat verdiept en verbreed mijn relatie met de Eeuwige.

Als het gaat om geloven doet alles mee: ons denken, ons voelen en ons tasten. Het is een zaak van ons denken, van ons hart én van onze ziel. Met alles wat er in ons is kunnen we er naar verlangen om thuis te komen. Ons denken, ons hart én onze ziel zoeken er samen naar om in contact te staan met de bron van het leven. Onze ziel, waar het vuurtje brandt van de passie in ons leven, de hartstocht en het verlangen.

Zoals Jezus in Marcus 12 al zegt, als hij gevraagd wordt wat het belangrijkste gebod is, dan antwoordt hij: 'Heb de Heer, uw God, lief met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht.'

Het is heel de mens die gelooft. Soms is het een lied, zoals Psalm 84a, die me daar heel dichtbij brengt.

• Rondom de vieringen

Zondag 10 februari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Deze zondag een mooie jeugddienst rondom het thema "Follow/Unfollow". Wie volg jij? Het wordt een hele leuke viering met veel zingen. We lezen het verhaal van Jezus die langs het water liep en de vissers roept om hem te volgen. Wees er allemaal bij! M.m.v. Marinka Hilders, Marije Kalwij, Suzanne de Groot en de kerksite-jongeren.



Zondag 17 februari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

In deze gecombineerde dienst verwelkomen we voor een tweede keer de dove gemeenteleden uit Noord-Holland. Dat betekent dat we wat aanpassingen doen zodat zij de dienst goed kunnen volgen. Zo zal er bijvoorbeeld een tolk Nederlandse Gebarentaal aanwezig zijn. Samen met dhr. Wiegert Pantjes, dovenpastor in Amsterdam, zal ik voorgaan in deze dienst.

We zullen lezen in Lucas 6: 6 t/m 11 hoe Jezus in gesprek gaat over wat mag op een sabbat en wat niet. Een discussie waarbij de gemoederen hoog oplopen!

Ds. Berit Bootsma

Zondag 24 februari

Grote of Laurenskerk, 10.00 uur

Deze zondag zal het gaan over bidden/mediteren. De lezing is het begin van Lucas 11. En de psalm is psalm 95. Dat gaat over 'binnengaan', de tempel/ het beloofde land binnengaan en dat betekent ook de eigen binnenkamer binnentreden. De psalm eindigt 'hard', maar dat is op het eerste gehoor. Een goed verstaan wil bemoediging zijn en geen ontmoediging.

Hartelijke groet, Jan Bodisco Massink

Voedselbank



VOEDSELBANK

Iedere donderdag is er de mogelijkheid tot het inleveren van producten ten behoeve van de Voedselbank. Tijdstip tussen 12.30 en 13.00 uur in de Grote Kerk, ingang Waagplein.

Wim Koole
Coördinator Voedselbank Weesp
Tel: 0294 411 816

Bezoekt u ook eens de website voor het laatste nieuws.

U kunt zich hier ook aanmelden voor de digitale nieuwsbrief.

www.pgwd.nl



WEESP

Kom jij ook?

Zondag 10 februari 2019

**Start om 16:00 uur
inloop vanaf 15.30 uur**

Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

Thema 'de zaaier'

Voor vragen mail naar kliederkerkweesp@pgwd.nl of bezoek onze Facebookpagina 'Kliederkerk Weesp'



SAMEN ontdekken



SAMEN eten



SAMEN uiten

Ds. Marije Hage



Lieve mensen,

Mantelzorg en verlies

Binnenkort ronden we de groep rondom mantelzorg af. Er volgt daarna nog een avond over mantelzorg die voor iedereen open is, op 28 maart. De informatie staat in het

kringwerkboekje, maar er zal in de volgende Onderweg ook nog wat informatie volgen. In de besloten groep hebben we veel gedeeld en zijn elkaar daarin ook tot steun. In ons leven krijgen we allemaal met verlies en afscheid te maken. Een van de deelnemers las onderstaande tekst voor. Het is een tekst uit een lied door Bram Vermeulen, vaak ook gebruikt bij afscheidsdiensten.

De steen

*Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Het water gaat er anders dan voorheen.
De stroom van een rivier hou je niet tegen.
Het water vindt er altijd een weg omheen.
Misschien eens gevuld van sneeuw en regen,
Neemt de rivier mijn kiezel mee.
Om hem dan glad en rond gesleten,
Te laten rusten in de luwte van de zee.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan.
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
De stroom nooit meer dezelfde weg zal gaan.
Ik heb een steen verlegd in een rivier op aarde.
Nu weet ik dat ik nooit zal zijn vergeten,
Ik leverde 't bewijs van mijn bestaan
Omdat, door het verleggen van die ene steen,
Het water nooit dezelfde weg zal gaan.*

Kerksite ervaringen

De afgelopen drie vrijdagen hebben de kerksite jongeren zich gebogen over het thema MOED. Dit leverde drie hele mooie avonden op. We leerden dat moed ook lef hebben is. En dat het woord lef van het hebreeuwse "lev" komt, wat "hart" betekent. Waar je hart voor hebt, daar kun je ook lef voor hebben. De jongeren mochten in een groot hart voor zichzelf opschrijven waar zij hart voor hebben. We spraken

met elkaar over welke moedige personen we in ons leven tegen zijn gekomen. Soms waren dat bekende mensen, maar veel vaker waren dat mensen die in onze familie of vriendenkring op hun eigen moedige wijze het leven leiden! De laatste avond mochten we Agnes Bruin, John van Baars en Margreet Schep verwelkomen voor een intergeneratief gesprek over moed. Ook dat leverde een mooie avond op, waarin we uitdagingen trotseerden ("wie durft er hardop een liedje te zingen?") en naar elkaars persoonlijke verhalen luisterden. Dank aan iedereen die er was!

20+groep

De eerste 20+groep avond is geweest. Wij houden ons de komende maanden met een groepje van 7 bezig met het Onze Vader. Welke schatten liggen in dit oeroude gebed verborgen? De eerste avond hebben we gesproken over de zin "Onze Vader in de hemel". We spraken over godsbeelden, tekenden hoe we God zagen vroeger als kind en nu. Ook bekeken we een aantal andere Godsbeelden die in de bijbel langskomen: God als bevrijder, God als licht, God als...etc. We spraken over welke beelden het meest aanspraken en welke het minst en waarom. De komende avonden willen we ons nog gaan buigen over het thema van 'vergeving', over dat vreemde woord 'verzoeking', en wat wordt er bedoeld met 'eeuwigheid'?

Jeugddienst 10 februari

Op 10 februari is er een jeugddienst. Het thema zal zijn "Follow/Unfollow". Wie volg jij? Op social media kun je met één druk op de knop een bericht of persoon blijven volgen. Net zo makkelijk is het om dat in één beweging weer ongedaan te maken. Maar wat zoeken we? En wat vinden we? En wat is het waard om te volgen? In een mooie viering zullen we dit thema verder verkennen. We lezen met elkaar het verhaal van Jezus die langs het water loopt en de vissers roept om hem te volgen. We hebben een leuke viering in elkaar gezet, die voor iedereen goed "te volgen" valt! Zowel voor oud als voor jong!

Een heel vriendelijke groet,
ds. Marije Hage

Ds. Berit Bootsma



Lieve mensen,

In de preek van 6 januari j.l. sprak ik deze woorden: 'Die veelkleurige wijsheid van God vraagt om een diverse gemeenschap. Juist in onze diversiteit en door onze

diversiteit als kerkelijke gemeenschap kunnen wij het wonder van Gods liefde levend houden. We hebben elkaar nodig om niet als vanzelfsprekend aan te nemen dat wij alles wel weten. Juist de verschillen dagen ons uit om steeds met Gods wijsheid bezig te blijven en samen te ontdekken hoe veelkleurig die wel niet is.'

Eigenlijk diezelfde dag nog barstte er een discussie los rondom de Nashville verklaring. Het doet mij pijn om te zien hoeveel schade dit soort verklaringen aanricht. Er wordt over mensen gesproken in plaats van met hen. Hele groepen mensen worden weggezet en veroordeeld. Dat is volgens mij niet de goede manier om met elkaar om te gaan.

In onze veelkleurige gemeenschap is iedereen welkom, ongeacht seksuele geaardheid, geslacht, afkomst of noem maar op. Dat hebben we onderstreept door een regenboogvlag buiten ons kerkgebouw te hangen. Een veelkleurig symbool van Gods grote liefde voor ons en voor iedereen.

Team Nieuwe Wijken

Het is een jaar geleden dat ik met een groep van 7 gemeenteleden ben gaan nadenken over de wijk Weespersluis en wat dat voor onze gemeente betekent. We hebben gebrainstormd, gedacht en er ligt al een poosje een mooi visiestuk met onze doelstellingen. Zoals het bouwen van een nieuwe woonwijk een project is dat jaren in beslag neemt, zo bouwen wij langzaam maar zeker aan een brug naar die nieuwe wijk. Dat doen we rustig en weldoordacht,

Gemeente (mee) leven

In verband met de privacy is deze informatie niet online beschikbaar.

in de hoop daarmee een brug te bouwen die veel mensen kan dragen en lang kan blijven staan.

Terugkijkend is er dus heel veel werk achter de schermen verzet. Langzamerhand komen we in een andere fase terecht. We hebben een drietal activiteiten gekozen waar we dit jaar mee aan de slag willen, bijvoorbeeld een kerstwandeling die start in Weespersluis. Binnenkort hopen we u hier meer over te vertellen!

28 maart: zorg en mantelzorg

Het is nog even weg, maar op donderdag 28 maart zal ds. Gerben Hoogterp uit Muiden komen spreken over zorg en mantelzorg. Deze avond sluit aan bij het onderwerp 'mantelzorg' waar we sinds november met een groep mee bezig zijn. Iedereen die geïnteresseerd is, is welkom om deze avond bij te wonen. Een volgend nummer van Samenspel zal er meer informatie volgen.

Een vriendelijke groet, ds. Berit Bootsma

Bedankt!

Wij willen iedereen bedanken voor de bloemen, kaarten en persoonlijke felicitaties, die wij vanwege ons 50-jarig huwelijk hebben ontvangen. Het heeft ons goed gedaan.

Cor en Adri Westland.

Gift

Ds. B. Bootsma nn € 50,-

karin
w e s s e l m a n
q m o d e

Nieuwstad 44, 1381 CC Weesp
Telefoon (0294) 480074
www.karinwesselman.nl

CAFÉ-DINER

't Weesperplein

Slijkstraat 43 - Weesp - 0294-482820
www.weesperplein.nl
www.weesperpleincatering.nl

dinsdag t/m zondag geopend
voor lunch en diner



SINDS 1919
NIENABER
MAKELAARS

Herengracht 26 in Weesp
(0294) 417 118
www.nienaber.nl

Van Elten • Van de Griend

Netwerk

Notarissen

www.notarisweesp.nl

CJ van Houtenlaan 14 Weesp
0294-413131

Adverteren in Onderweg?

Inlichtingen en opgave bij Johan
Groen, e-mail
groen41@gmail.com of
telefoonnummer 0294-457799



www.degroottrouwautoverhuur.com



Telefoon: 06-53243921

Vroom & Nobbe



Opticiens

Amstellandlaan 6
0294-414100
ook voor uw pasfoto's

Brengt meer variatie op tafel!



Brood- en banketbakkerij Cor Mühl
nieuwstad 64 - weesp - telefoon 412802



Boeketten
plantenarrangementen
bruidsboeketten
rouwarrangementen

- ALTIJD IETS NIEUWS
- ALTIJD IETS ANDERS

Bloemenhuis "Acacia"

Amstellandlaan 4 tel/fax 0294-414854

**SLIJTERIJ
OVERMARS**

binnenvaar 5 weesp 0294 - 412137

P Nagel

Aannemingsbedrijf
Grondwerk, Riolering, Bestrating
Tel. 035 6564188
nagel@dutch.nl

ProVOET

PEDICURE

Nelly Lijnsvelt

Behandeling volgens afspraak
☎ 0294 411 469 of ☎ 06 274 936 78
www.pedicureweesp.nl
Gecertificeerd voor reuma en diabetici

Nieuwstraat 22
Tel. 41 24 54



**ONGERS
HERENMODE**



SCHILDERSBEDRIJF

J. VELDHUIJSEN

Middenstraat 86 Weesp, tel 41 82 51

• Berichten

Gemeentemaaltijd

Het kookteam nodigt u uit om te komen genieten van een lekkere winterse maaltijd.

Datum: Woensdag 13 februari 2019
Tijd: vanaf 17.30 uur ontvangst met een drankje;
om 18.00 uur gaan we aan tafel
Plaats: Het Lichthuis, Waagplein 10
Kosten: 6 euro per persoon; kinderen 3 euro

Let op: De maaltijd is al volgende week woensdag. Daarom kunt u zich t/m zondag 10 februari aanmelden door een mailtje te sturen naar: gemeentemaaltijd@pgwd.nl, of te bellen naar een van de onderstaande dames.

Betty Hansma tel: 414336
Thea Hortensius tel: 418215
Jetty van Kessel tel: 412537
Atie de Vries tel: 450041

Uiteraard kunt u gebruik maken van de kerktaxi, s.v.p. bij de opgave vermelden.
Graag tot ziens!

Bestellen huispaaskaarsen

Ook dit jaar bieden wij gelegenheid om huispaaskaarsen bestellen.

U kunt kiezen uit 4 verschillende opdruk-reliëfs: Brood en Wijn, Verbondenheid, Chi-Ro kruis en Christus met Lam.

Er zijn 4 afmetingen leverbaar:

60 cm	€ 60
40 cm	€ 35
30 cm	€ 30
25 cm	€ 20

Na de kerkdiensten van 10, 17 en 24 februari zullen leden van de CCV in de kerk aanwezig zijn met de intekenlijst.

Bij intekening graag contant en gepast betalen.

Tot uiterlijk 6 maart kunnen de kaarsen ook besteld worden via webwinkel.pgwd.nl of de kerkgeld-app.

Taizé reis 2019



Het jaar 2018 is nog geen maand oud, maar toch is het tijd om vooruit te gaan kijken naar wat dit jaar ons gaat brengen. Dus ben jij tussen de 17 en 30 jaar oud? Ben je vrij van 28 april t/m 5 mei? Heb je zin in een week vol met nieuwe ervaringen, nieuwe inzichten, contacten met jongeren (uit de hele wereld)? Dan is deze uitnodiging voor jou bedoeld. Je bent namelijk van harte uitgenodigd om een week mee te gaan naar Taizé!

Al jaren gaat er in de meivakantie een groep jongeren vanuit Weesp naar Taizé. Dit is een broedergemeenschap (in een dorpje tussen Lyon en Dijon) waar ongeveer 120 mannen wonen. Deze mannen hebben ervoor gekozen om te leven in de religieuze gemeenschap van Taizé. Zij beschouwen het als hun bijzondere opdracht om een welkom te zijn voor jongeren uit de hele wereld, een veilige plek waar jongeren zich thuis voelen en waar we met z'n allen een atmosfeer creëren van respect, waarin iedereen zich vrij en uitgenodigd kan voelen om zichzelf te zijn, uitbundig, actief of juist wat meer ingetogen en op jezelf. Taizé is een plek waar je de tijd en ruimte hebt om eens aandacht te besteden aan wat echt belangrijk voor je is. De broeders heten iedereen welkom zonder vooroordeel en zonder te vragen naar geloof, rang, politieke overtuiging, etc.

Gedurende het hele jaar komen er jongeren vanuit de hele wereld naar Taizé voor een Taizé-ervaring: een weekje zonder TV, radio en krant, een week van twee keer per dag warm eten en alleen met een lepel, drie keer per dag met z'n allen stil zitten onder één dak, samen met de broeders en meezingen met de bekende liederen (of ernaar luisteren). Kortom: een week meedeinen op het ritme van Taizé!

De reis is in eerste instantie bedoeld voor iedereen tussen de 17 en de 30 jaar. Mochten er ook jongeren van 15 en/of 16 jaar belangstelling hebben, dan hoor ik dat ook graag. Als er mensen (mag ook 30+) mee willen als chauffeurs en/of begeleider van de 15/16-jarigen, laat het me dan ook weten. Dan kan ik bepalen of we ook jongeren van 15 en/of 16 jaar mee kunnen nemen. Bij opgave hoor ik ook graag of je in het bezit bent van een rijbewijs (en wil rijden) en/of een auto. Een week Taizé kost €130,00 voor jongeren. Voor volwassenen (30+) geldt een tarief van €230,00. Hierbij is de reis, het verblijf (in barakken) en het eten en een deel van het drinken inclusief.

Samengevat:

Vertrek: **zondag 28 april 2019**, ongeveer **05.00** uur
Terug: **zondag 5 mei 2019**, ongeveer **21.00** uur
Kosten: €130 (15 t/m 29 jaar); €230 (30+)

Belangstelling / vragen?

Laat het weten aan Pauline de Groot via pauline.m.degroot@gmail.com

Bij opgave graag je naam en geboortedatum opgeven. Ook ontvang ik graag of je in het bezit bent van een rijbewijs (en wilt rijden) en of je beschikking hebt over een auto. Opgeven kan tot en met **17 maart 2019**

Samen Leven – Samen Zorgen, Thema-avonden Laudato Si'



De pauselijke encycliciek Laudato Si' ('Wees geprezen') spreekt ook buiten de RK-kerk velen aan. De boodschap van Paus Franciscus over milieu, rechtvaardigheid en vrede is actueel en inspireert. Zorg voor de aarde en zorgen voor elkaar zijn onlosmakelijk met elkaar

verbonden. Beiden hebben te maken met onze verantwoordelijkheid.

De RK-parochie van Levend Water en PKN-gemeenten Weesp, Muiden en Muiderberg organiseren midden in de 40-dagentijd twee gespreksavonden waarin de zorg voor elkaar, dichtbij en ver weg centraal staat. Bezinning en gesprek op het raakvlak van geloof en maatschappij.

Ik ben omdat jij bent- en jij bent omdat wij zijn!

Geen mens woont alleen op een eiland. Wij zijn onderdeel van een relatiernetwerk waarbij wederkerigheid van fundamentele betekenis is. Wat betekent dat voor onze manier van samenleven nu steeds meer mensen uit de zogenaamde derde wereld onze burens zijn? We zijn allemaal met elkaar verbonden en op elkaar aangewezen nu we steeds langer en meer ons zelf moeten redden. Het zorgklimaat verandert, maar verandert het ons ook?

Laudato Si'	Avond 1: Samen Leven ! Do 7 feb 2019, 20.00 uur	Avond 2 : Samen Zorgen ! Do 28 maart 2018, 20.00 uur
Plaats	Pastorie RK-kerk, Herengracht, Muiden	Het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Thema	<i>Samen leven omgekeerde missie/zending?</i>	<i>Samen zorgen over kwetsbaarheid in de zorg voor elkaar</i>
Inleiding	Guus Prevoo, missionair veldwerker Bisschoppelijke Vastenactie	Ds. Gerben Hoogterp, predikant-geestelijk verzorger ziekenhuispastoraat
Verhalen uit de lokale samenleving	Fred Kortekaas secretaris Vereniging Ontwikkelingssamenwerking Muiden en Muiderberg en	Ton Koot Alzheimer café Weesp. Ondersteuning van mantelzorgers.
	Fahima Popal Vrouwen van Weesp over integreren in de nieuwe samenleving	Hans Biemans Beleidsmedewerker Wet Maatschappelijke Ondersteuning(WMO)
De tweede avond sluiten we af met een bezinningsmoment in het koor van de Grote of Laurenskerk. Deze tweede avond is tegelijk ook de afsluitende lezing van de serie over Mantelzorg		
Toegang vrij, vrijwillige bijdrage voor koffie en thee wordt op prijs gesteld.		

Informatie: Nel Pronk, tel 06 1507 1576 of Gerben Hoogterp, tel. 0294 769042

● Berichten

'maar de grootste daarvan is de liefde'

Graag danken wij u voor alle steun en overweldigende belangstelling na het overlijden van mijn lieve man, onze vader en opa.

Gerard van den Bosch weduwnaar van Annie

Marije Puyenbroek

Herman van den Bosch en Karen Verkerk
Marnix, Axel

Wilco en Ester van den Bosch
Mick

Maarten van den Bosch en Karen van Kooten
Thomas, Hannah

Weesp, januari 2019

Werkgroep Oud Papier Grote Kerk



Ophaaldagen:

- Vrijdagmorgen 8 februari wordt in het **centrum van Weesp** het oud papier opgehaald.
- Zaterdagmorgen 9 februari wordt in de **rest van Weesp** het oud papier opgehaald.

Voor beide dagen geldt: het papier graag buiten zetten **voor 8.00 uur**.

Vrijdaggroep:

Henk Nagel Peter Hooijer
Tel. 06 514 147 44 Tel. 0294 415 676

Zaterdaggroep:

Reyer v.d. Meent Kees Lijnsvelt
Tel. 0294 410 214 Tel. 0294 411 469

Inzameling oude boeken en grammofoonplaten



Boeken- en grammofoonplaten
verkoop voor de Grote of Laurenskerk.

U kunt de boeken of grammofoonplaten
meenemen naar de Kerk en in de antieke kist in de
hal aan de Kerkstraatzijde leggen.

Mocht het voor u handiger zijn als de boeken of
grammofoonplaten worden opgehaald, dan kunt u
bellen of mailen met Kees Lijnsvelt (0294-
411469, kees.lijnsvelt@gmail.com) of Ben
Bloemendaal (0294-419973,
bloemendaalb@gmail.com).

Alzheimer Cafe Weesp

Gast sprekers: de City speelt 'In de leegte van de dagen'

'Eenzaamheid verstopt zich in huizen, op het schoolplein en boven de bankjes in het park. Sijpelt door de gesprekjes bij de groenteboer en gluurt naar de koffietafel in de supermarkt. Steeds aanwezig, zichtbaar en onzichtbaar tegelijk.'

Eén op de drie Weespers geeft aan zich vaker eenzaam te voelen. Maar wat is er te doen aan een probleem waar zo'n groot taboe op ligt? Hoe weet je eigenlijk of je eenzaam bent? Ziet eenzaamheid er hetzelfde uit als je 14 jaar bent als wanneer je 24, 55 of 74 jaar oud bent? De afgelopen maanden gingen 9 jonge toneelspelers op onderzoek uit. Ze spraken met mensen in Weesp en daarbuiten, deelden eigen ervaringen en vroegen zich af: wil eenzaamheid eigenlijk wel gevonden worden?

'In de leegte van de dagen' is het vervolg op de voorstelling 'Het zijn vooral de avonden' uit 2017.

Donderdag 7 februari 2019

Hart van Weesp, Herengracht 35

De zaal is open vanaf 19.00 uur.

Aanvang van het programma om 19.30 uur en eindigt rond 21.00 uur.

Het Lichthuis

Waagplein 10, Weesp
0294 48 39 93

Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster
Telefoon: 06 100 59 464

E-mail:

koster@protestantsegemeenteweespdiemond.nl

Het Lichthuis:

De plek om "bij elkaar" te komen.
Fijn om elkaar te spreken.

Goed voor een vergadering, lezing of presentatie.

Audio visuele apparatuur is aanwezig.

Ook voor familiebijeenkomsten en recepties.



Kledingactie

t.b.v. bestemmingen in Oost-Europa via "Zending over Grenzen".

- winter- en zomerkleding, dient goed bruikbaar, heel en schoon te zijn.
- verpakken in plastic tassen of zakken.
- schoenen etc. en klein kinder-spielgoed (zonder batterijen) zijn ook welkom!

Aanleveradressen:

Jan Vogel, 's-Gravelandseweg 43, tel. 412119
Geertje Verweij, Aetsveldseweg 1, eerste huis links
tel. 412403

Graag bellen wanneer u de kleding wilt komen brengen.

Wij blijven rekenen op uw medewerking.

Jan Vogel

Van de diaconie

Het Vakantiebureau.nl organiseert ook in 2019:

VAKANTIES VOOR SENIOREN, MET EN ZONDER ZORG

Interesse? Bel of mail voor meer informatie:
(0343) 74 58 90 / info@hetvakantiebureau.nl
Of neem contact op met de Diaconie
via diaconie@pgwd.nl of 0644540444.

Het Vakantiebureau.nl is tevens op zoek naar:

- **Verpleegkundigen/Verzorgenden**
- **Medewerkers in de nachtzorg**
- **Coördinatoren (week, zorg en recreatie)**

Het Vakantiebureau.nl maakt deel uit van de
Protestantse Stichting Diaconaal Vakantiewerk
(PSDV).

Concert Christine Kamp

Op vrijdag 15 februari a.s. geeft Christine Kamp een concert in de Grote Kerk van Weesp. Zowel vleugel als orgel worden bespeeld.

Op het programma staan o.a. werken van J.S. Bach, F. Mendelssohn, W. von Baumbach, L. van Beethoven, G. Fauré en G. Bastiaans. Aanvang is 20.00 uur en de toegang is € 10,- incl. programma en drankje na afloop.

Webwinkel en App Kerkgeld

Voor bezitters van een smartphone of tablet:
Zoek 'Kerkgeld' in de Appstore of Playstore.
Binnen de App zoeken op 'Webwinkel PGWD'.

U blijft zo eenvoudig op de hoogte van alle nieuwsberichten uit onze gemeente, heeft toegang tot de liturgie voor de zondagmorgendienst en u kunt collectebonnen bestellen en giften geven. Ook is meer informatie beschikbaar op onze website www.pgwd.nl



Welkom in Het Lichthuis!

U bent van harte welkom voor een praatje en een kopje koffie in Het Lichthuis, Waagplein 10, links van de Grote of Laurenskerk. Het Lichthuis is geopend op dinsdag, woensdag en donderdag tussen 9:30 en 12:00.

Presentatie meelesen op uw tablet of telefoon

Kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie of liturgie moeilijk lezen?

Beschikt u over een tablet of een smartphone?

Dan kunt u tijdens de kerkdienst de presentatie ook meelesen op de tablet!



Voor meer informatie kunt u mailen naar presentatieoptablet@pgwd.nl

Kinderclub de Regenboog

Wát een gezelligheid dit nieuwe jaar op onze kinderclub. Fijn dat er weer zoveel kinderen zijn gekomen!

Dit seizoen zijn we op een nieuwe manier gestart. De jongste en de oudste groep beginnen samen in de regenboogzaal. Ze zingen en luisteren daarna ook gezamenlijk naar de vertelling uit de Bijbel, op de beamer zijn hierbij de plaatjes te zien. Net zoals bij de Vakantie Bijbelweek gebeurt, gaan we daarna in afzonderlijke groepen aan de gang met vragen, een puzzel, spelletje of een proefje...

We proberen er ook meer op te letten dat we ook echt om kwart over 2 beginnen zodat we daarna nog alle tijd hebben om lekker met elkaar te knutselen.

De eerste vertelling ging over de bruiloft te Kana, Jezus deed hier een bijzonder wonder door van water wijn te maken, óók de tweede clubmiddag ging over een bijzonder wonder; op Jezus aanwijzing gingen de discipelen op klaarlichte dag vissen en hoewel ze vrijwel zeker wisten dat ze op dat tijdstip niets zouden vangen bleken hun netten zo vol vis te komen dat ze zelfs hulp nodig hadden om al die vissen in hun boot te krijgen. Als Jezus iets zegt en we gehoorzamen (ook al begrijpen we het niet.) gebeuren er héél bijzondere dingen!!

De oudste groep heeft - heel kunstig - een vliegtuig in elkaar gezet van karton, en die de week daarop prachtig geschilderd in zilver en goud! De kleintjes begonnen na de Kerstvakantie met het maken van een teckel, waarin alle pennen en viltstiften in konden worden opgeborgen.

Ook zij maakten de tweede week een vliegtuig van een waterflesje, met een propeller die echt kon draaien! Op het logo waarmee de staart werd opgesierd stond 'MAF' en dát is meteen het goede doel dat we willen steunen met de 'stroopwafel en rookworsten actie'!! Henk Groenendaal kwam hier over vertellen en liet met heel veel foto's zien hoe belangrijk deze vliegtuigen zijn bij een ramp, epidemie of medische noodsituatie. Voor de afgelegen en gevaarlijke gebieden van Tsjaad zijn ze van levensbelang (45 minuten vliegen bespaart een autorit van 9 uur!!).

Koop dus allemaal onze heerlijke stroopwafels en rookworsten voor dit bijzonder doel, als er geen kinderen langs komen met een intekenlijst kunt u ze natuurlijk ook direct bestellen via juf Elly van Beek (tel. 416975), ze kosten € 3,- per stuk of 3 stuks voor € 8,-.



De kleinste kinderen gaan op een andere manier op pad, ze verkopen bonnen van € 1,- om telkens één liter benzine te sponsoren om de brandstofvoorraad aan te vullen.

Laten we de kinderen helpen met inzamelen zodat de vliegtuigen van MAF in actie kunnen komen wanneer dat nodig is

Groetjes,
Leiding kinderclub 'de regenboog'



Water verandert alles!

De pelgrimstocht Vastenactie 2019 wordt georganiseerd door de MOV-groep van de Parochie Levend Water Weesp, Muider en Muiderberg in samenwerking met Vastenactie.

Informatie: www.vastenactie.nl

Ofvraag het Annelies Westra



Wandelen over water

Vastenactie-Pelgrimstocht 2019

Drie inspirerende wandeldagen op
11, 12 en 13 april rondom Weesp



Het Lichthuis

Waagplein 10, Weesp
0294 48 39 93 Reserveringen: Mw. A. Bruin, koster.
Telefoon: 06 100 59 464
E-mail: koster@pgwd.nl

Als het
kwaliteit
mag zijn

AMBACHTELIJKE
SPECIALITEITEN
SLAGERIJ

Ad van Donk

Nieuwstraat 14
Telefoon 0294 412527
Weesp

Vleeswaren en worst
uit eigen keuken



Verzorging van begravenis en crematie

Wij zijn in het bezit van
het keurmerk uitvaartzorg

Voorbespreking zonder kosten

Uitvaartcentrum Myosotis is gevestigd aan
de Utrechtseweg 110-B te Weesp, gelegen
op de algemene begraafplaats Carspelhof

www.uitvaartverzorgingmyosotis.nl

Melding van overlijden: 0294-412409
Dag en nacht bereikbaar



Groeneweg 18, 1381 CM Weesp
Telefoon 0294-430917

RACE- EN REGENKLEDING
FIETSEN - BROMFIETSEN - ACCESSOIRES

Adverteren in Onderweg?

Inlichtingen en opgave bij Johan Groen, e-mail
groen41@gmail.com of telefoonnummer 0294-457799



Schoonheidssalon

van Rheezen

Nieuwstad 60, 1381 CD,
Weesp, 0294-416049