

Activiteitengids 2023-2024



Protestantse Gemeente te Weesp en Driemond
Parochie van Levend Water Weesp Muiden Muiderberg

INHOUDSOPGAVE

INLEIDING	5
EREDIENSTEN.....	7
1. KOFFIE DRINKEN OP DINSDAGOGHTEND	8
2. STILTEMEDITATIE.....	9
3. GEBEDSKRING.....	10
4. VERENIGING PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG	11
5. OUDERENSOOS.....	12
6. CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS.....	13
7. JUBILEUMJAAR BÄTZ-ORGEL – OPEN MONUMENTENDAG	14
8. GESPREKSKRING SPIRITUALITEIT	15
9. BIBLIODRAMA IN WEESP – PROEVERIJ.....	16
10. KERK OP SCHOOT.....	17
11. ZONDAGMIDDAG VOOR 50-PLUSSERS.....	18
12. GEMEENTEMAALTIJD	19
13. JUBILEUMJAAR BÄTZ-ORGEL – SLOTCONCERT.....	20
14. JUBILEUMJAAR BÄTZ-ORGEL – AFSLUITING.....	21
15. VIER PRACHTIGE FILMS MET BOEIENDE THEMA’S.....	22
16. GOD IN DE KLIMAATCRISIS (ALFRED SLOMP).....	25
17. MET OPEN HANDEN: GEBED IN THEORIE EN PRAKTIJK.....	26
18. AVONDEN VOOR 20-40’ers.....	27
19. SISTERHOOD WEESP	28
ACTIVITEITEN VOOR KINDEREN EN JONGEREN.....	29

Tekening voorkant: Marinka Hilders

Lieve mensen,

Voor jullie ligt de nieuwe activiteitengids. Het jaarthema van dit seizoen is 'Leve(n)de kerk!'. Het thema dat sinds januari 2023 met ons mee gaat door het gemeenteopbouw-traject waar we mee zijn begonnen. Het bleek een mooie manier te zijn om met elkaar erachter te komen wie we



als gemeente op dit moment zijn, en waar we naartoe willen. Daarbij is het verleden, heden en toekomst van belang. En door elkaar te ontmoeten en te spreken komen die allemaal tot leven. We zitten nog middenin dit proces, dus ook in het nieuwe seizoen gaan we met dit thema verder. In de bijbel lezen we:

Zo bent u dus geen vreemdelingen of gasten meer, maar burgers, net als de heiligen, en huisgenoten van God, gebouwd op het fundament van de apostelen en profeten, met Christus Jezus zelf als de hoeksteen. In Hem vormt het bouwwerk één geheel en groeit het uit tot een tempel die gewijd is aan de Heer, in wie ook u samen opgebouwd wordt tot een plaats waar God woont door zijn Geest. (Efeziërs 2: 19 t/m 22)

Samen worden wij gevormd tot een plaats waar God woont door zijn Geest. En wij zijn daar allemaal deel van, ieder van ons is een steen waarmee de kerk gebouwd wordt en door Gods Geest in ons wordt het tot een levende kerk.

We verlangen ernaar om een levende kerk zijn, en we willen de kerk ook vieren: leve de kerk! Want wat zijn er veel mooie mensen bij ons betrokken en wat gebeurt er ook veel. Daarvan zie je een deel voorbijkomen in

deze gids. Een ander deel kan zomaar spontaan ontstaan, dus het is ook altijd belangrijk om de website en Onderweg in de gaten te houden.

Ook als je nieuw bent, weet je van harte welkom. We ontmoeten je graag!

Hartelijke groet,

Ds. Berit Bootsma (links) en Ds. Marjolijn de Waal (rechts)

Bij de activiteiten staan de locatie en de aanvangstijd vermeld. Deelname is gratis of u betaalt een kleine bijdrage. Consumpties zijn voor eigen rekening. Voor deelname kunt u zich opgeven bij de betreffende contactpersoon.

- **Protestantse Gemeente Weesp en Driemond (PKN PGWD)**
Postadres: Waagplein 10, 1381 XP Weesp
- **Protestantse Gemeente Muiden (PKN PGM)**
Postadres: Kloosterstraat 6, 1398 AM Muiden; e-mail: secretarisgrotekerk@gmail.com
- **R.K. Parochie van Levend Water (RK PLW)**
Meester P.J. Troelstralaan 19, 1381 CR Weesp; e-mail: info@parochievanlevendwater.nl; tel. 0294 412 530 (bereikbaar: dinsdag, woensdag en vrijdag van 10.00 – 12.00 uur)

De activiteiten staan zo veel mogelijk in chronologische volgorde in de gids vermeld, beginnend met de wekelijkse activiteiten die het hele jaar door plaatsvinden, gevolgd door de activiteiten waarvoor nog geen data zijn vastgesteld.

In deze gids is ook een algemeen overzicht opgenomen van diverse activiteiten voor jongeren. Er is voldoende aanbod om mee te doen!

De activiteiten zijn ook terug te vinden in de kerkbladen en op de websites:

- <https://www.pgwd.nl/>
- <https://grotekerkmuiden.nl>
- <https://parochievanlevendwater.nl/>

EREDIENSTEN

Kerkdienst – PKN PGWD

Wanneer: zondag van 10.00 - 11.00 uur
Waar: Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp

Oppasdienst (0 tot 4 jaar) – PKN PGWD

Wanneer: zondag tijdens de kerkdienst vanaf 9.45 uur
Waar: het Lichthuis, Waagplein 10 Weesp

Kinderdienst (4-12 jaar) – PKN PGWD

Wanneer: zondag tijdens preek, ± 10.20 uur vertrek uit de viering
Waar: het Lichthuis, Waagplein 10 Weesp

Tienerdienst (12-16 jaar) – PKN PGWD

Wanneer: eerste zondag van de maand; 1 oktober 2023 op de kamplocatie; 5 november 2023; 3 december 2023; 7 januari 2024; 4 februari 2024; 3 maart 2024; 7 april 2024; niet in mei 2024; 2 juni 2024
Waar: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

Kerkdienst – PKN PGM

Wanneer: zondag van 10.00 - 11.00 uur
Waar: Grote-of St. Nicolaaskerk, Kerkstraat 3, Muiden

Vieringen – RK PLW

Wanneer: zondag 11.00 uur
dinsdag 10.00 uur
eerste vrijdag van de maand 10.00 uur
Waar: H.H. Laurentius en Maria Magdalenakerk Mr. P.J. Troelstralaan 19, Weesp
Wanneer: zondag 10.00 uur, m.u.v. de tweede zondag van de maand
Waar: H. Nicolaaskerk, Herengracht 83, Muiden

1. KOFFIE DRINKEN OP DINSDAGOCHTEND

Op dinsdagochtend kunt u koffie drinken in de kerk van 9.30 tot 12.00 uur. Er is een gastvrouw aanwezig.

Een ontmoetingsplaats voor iedereen. De plaats om Weespers te ontmoeten. Een plaats voor een gezellig praatje onder het genot van koffie of thee.

U bent harte welkom.



Data: iedere dinsdagochtend
Tijd: 9.30 – 12.00 uur
Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

2. STILTEMEDITATIE

Middenin de week houden we een moment van stilte in het hart van Weesp op een eeuwenoude, 'heilige' plek. Iedere woensdagmorgen vindt dit stiltegebed plaats van 9.00 tot 9.30 uur in het koor van de Grote of St. Laurenskerk. De ingang is door de deur op het Waagplein. Iedereen is welkom. Aanvang (9.00 uur) en einde (9.30 uur) worden aangegeven door het geluid van een klankschaal.



Data: iedere woensdagochtend
Tijd: 9.00 – 9.30 uur
Locatie: het koor van de kerk, via ingang Waagplein
Contact: Jan Bodisco Massink, tel. 0294 254 249, e-mail jbodisco@gmail.com

3. GEBEDSKRING

Het afgelopen voorjaar ontstond er bij een aantal gemeenteleden het verlangen om meer met gebed te doen in onze gemeente. Ze hadden ervaren hoe krachtig het gebed en samen bidden is. Vanuit deze ervaring ontstond het idee dat het zo mooi zou zijn als er in de PGWD een groep zou zijn die bidt voor elkaar, voor de gemeente en de wereld.



Dit verlangen hebben we verder onderzocht en heeft ertoe geleid dat we een gebedskring willen starten. Niet heel ingewikkeld, maar een moment reserveren om met andere mensen samen te danken en bidden voor de dingen die op dat moment spelen. Dat hoeft niet met moeilijke woorden, maar gewoon in taal die bij jou past. Het mooie is, samen bidden kan je leren. Dus ervaring is niet nodig.

Deel je het verlangen om met andere christenen samen te bidden? Zou je wel meer willen bidden, maar kom je er zelf niet aan toe? Voel je vrij om mee te doen met deze nieuwe gebedsgroep.

We hebben afgesproken om elke eerste vrijdag van de maand om 17.00 uur bij elkaar te komen in het Lichthuis om samen te bidden. Dan kunnen we de week met elkaar afsluiten en biddend het weekend beginnen. Mocht je mee willen gaan doen, maar komen de dag en het tijdstip je niet uit? Laat het even weten dan kijken we wat er mogelijk is.

- Leiding:** ds. Berit Bootsma, Hanneke van Harten en Dory Heuseveldt
- Data:** elke eerste vrijdag van de maand
- Tijd:** 17.00 – 17.30 uur
- Locatie:** het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
- Contact:** ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02, e-mail berit.bootsma@pgwd.nl

4. VERENIGING PROTESTANTSE VROUWEN OP WEG

Er staan weer mooie avonden op het programma. In 2024 bestaat onze vereniging 95 jaar. Dit laten we zeker niet ongemerkt voorbijgaan! U hoort er meer van.

- *Maandag 4 september* start seizoen met broodmaaltijd, inloop vanaf 17.30 uur. Aansluitend jaarvergadering en vervolgens komt Dory Heuseveldt vertellen over de St. Home of Hope in Zuid-Afrika.
- *Maandag 2 oktober* Marien Weststrate vertelt over Schuldhulpmaatje.
- *Maandag 6 november* creatieve avond voor de Winterfair.
- *Zaterdag 25 november* Winterfair Grote Kerk 10.30 – 15.30 uur.
- *Maandag 11 december* de kerstavond samen met de Christen Vrouwen Samen Verder.

De invulling van de avonden in 2024 wordt later bekendgemaakt. We hopen u weer te ontmoeten in het nieuwe seizoen!



Data: 4 september 2023; 2 oktober 2023; 6 november 2023; 25 november 2023; 11 december 2023; 8 januari 2024; 5 februari 2024; 4 maart 2024; 8 april 2024; en 13 mei 2024.

Tijd: 19.45 – 21.45 uur (tenzij anders vermeld)

Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp tenzij anders aangegeven.

Contact: Nel van Nigtevecht, tel. 0294 750 442

5. OUDERENSOOS

Wekelijks op dinsdagmiddag beginnen we met een kopje koffie of thee. Dan openen we door iets te zingen uit het liedboek of iets van Johannes de Heer waarbij Marry Mul ons begeleidt op de piano. Vervolgens lezen we een stukje uit de bijbel. Daarna is er een korte meditatie gevolgd door nog een lied en een gedicht. Dan is het tijd geworden voor een spelletje. Meestal spelen we Rummikub, Klaverjassen en/of Scrabble onder het genot van een bakje koffie of thee.

Gemiddeld zijn we met 20-25 mensen. We hebben vijf vrijwilligers die voor het vervoer zorgen van de mensen die slecht ter been zijn.



Data: vanaf 5 september 2023 wekelijks
Tijd: 14.00 – 16.00 uur
Locatie: Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp, ingang Waagplein
Contact: Aukje de Rijke, tel. 0294 482 366
Liddy Groen, tel. 0294 457 799
Tiny van Bodegraven, tel. 0294 251 841

6. CREATIEVE GROEP HET LICHTHUIS

De creatieve inloopgroep Het Lichthuis draait al een aantal jaren dankzij de enthousiaste deelnemers. Iedereen die van creatief bezig zijn houdt, is van harte welkom.

Maar alleen een kopje koffie komen drinken en kijken waar de anderen mee bezig zijn, mag natuurlijk ook.

Wij komen eens in de 14 dagen op de donderdagochtend in de even weken bij elkaar. Deelnemers nemen hun eigen handwerk, schilderwerk of iets anders mee naar het Lichthuis om daaraan verder te werken. Zo doe je vaak leuke ideeën op van elkaar.

Opgave van tevoren is niet nodig. U komt gewoon als u zin heeft.



- Data:** start donderdag 7 september 2023; om de 14 dagen; zie voor de data waarop men bijeenkomt de activiteitenpagina in kerkblad Onderweg
- Tijd:** 10.00 – 12.00 uur
- Locatie:** het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
- Contact:** Janny van den Bergh, tel. 0294 417 082 (tussen 17.30 en 19.00 uur), e-mail creatief@pgwd.nl



Bätz-orgel

W E E S P T W E E H O N D E R D J A A R

Speciaal gratis programma voor kinderen en hun (groot)ouders tijdens Open Monumentendag.

Harry van Wijk (organist) en Alexander Bauwens (poppenspeler) “Peter en de wolf” van Prokofiev

Bij bezoek aan de concerten ontvangt u ter plaatse een uitgebreide beschrijving van de gespeelde muziek en de organist.

Datum: zaterdag 9 september 2023

Tijd: 15.00 uur

Locatie: Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp

8. GESPREKSRING SPIRITUALITEIT

Na de zomervakantie gaan we weer van start met de kring Spiritualiteit.

We komen ongeveer acht keer per seizoen samen op de tweede woensdag van de maand in het Bios-gebouw aan de Middenstraat. We starten het komende seizoen op woensdag 13 september. December en de zomermaanden slaan we over.

Door met elkaar te zingen, te bidden en stil te zijn op een vertrouwelijke manier, houden wij ons bezig met ons geloof. Iedere bijeenkomst bespreken we ook met elkaar een stukje, dat we van tevoren thuis hebben gelezen. We gaan dit seizoen verder met het boek “Leven een kunst” Rick Timmermans.

Wij staan altijd open voor nieuwe mensen, zijn ruimdenkend. Wij proberen iedereen vrij te laten in zijn of haar overtuiging, maar vragen ook ruimte voor onszelf. Heb je belangstelling of vragen, bel dan Janny van den Bergh of Jolanda Kalwij.



Data: startdatum woensdag 13 september 2023
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: Bios-gebouw, Middenstraat 131, Weesp
Contact: Janny van den Bergh, tel. 0294 417 082
Jolanda Kalwij, tel. 0294 432 263

9. BIBLIODRAMA IN WEESP – PROEVERIJ

Al enkele jaren draai ik een bibliodrama groep in de gemeente. Met bibliodrama stap je in de wereld van het Bijbelverhaal. In plaats van te praten over de tekst ervaar je de dynamiek van het verhaal en hoe dat voor de betrokkenen geweest moet zijn.

In bibliodrama word je uitgenodigd, via allerlei werkvormen, een Bijbelverhaal van dichtbij te ervaren. Na het lezen en bespreken van het Bijbelverhaal van de avond kies je een rol die je op dat moment aanspreekt. Als iedereen een rol heeft gekozen, begint het spel. Niemand weet tevoren hoe dat zal verlopen maar uit het nagesprek blijkt keer op keer dat er tijdens het spelen veel met de deelnemers gebeurt. Nieuwe inzichten worden opgedaan en vaak blijkt een oude tekst te gaan over levens-thema's van nu. Tijdens een avond hebben we vaak heel veel plezier met elkaar, maar is het soms ook serieus of ontroerend.

Het is te begrijpen dat dit allemaal wat moeilijk te begrijpen is. Bibliodrama is een gebeuren dat zich lastig laat uitleggen, maar beter laat ervaren. Daarom organiseer ik voor iedereen die nieuwsgierig is een proeverij. Eén avond om kennis te maken met deze werkvorm en om te proeven of het wat voor je is. Je hoeft absoluut geen toneelervaring te hebben of goed toneel te kunnen spelen. Een vrijblijvende avond met een mooie kans om eens te ervaren wat het is. Daarna zal er een groep starten en zullen we door het seizoen heen een paar keer met elkaar spelen. De groep staat altijd open voor nieuwe mensen dus aarzel niet om het eens uit te proberen.

Voel je welkom, ook als je nieuw bent in de gemeente, en aarzel niet om contact met mij op te nemen als je eerst wat meer informatie wil hebben voor je dit avontuur aangaat.

Leiding: ds. Berit Bootsma
Data: maandag 25 september 2022; de rest van de data wordt in overleg met de groep vastgesteld
Tijd: 19.45 – 22.00 uur
Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02, e-mail berit.bootsma@pgwd.nl

10. KERK OP SCHOOT

Dit seizoen een nieuwe activiteit. Ze wordt niet georganiseerd voor de volwassenen, maar voor onze allerjongste gemeenteleden. Voor hen en hun ouders of grootouders gaan we komend seizoen vier keer een kerk-op-schoot-viering organiseren. Dit zijn sprankelende, belevingsgerichte diensten voor kinderen van 0 t/m 6 jaar, om hen op een speelse manier kennis te laten maken met de kerk.



Tijdens deze diensten beleven baby's, peuters, kleuters én hun (groot)ouders/verzorgers een Bijbelverhaal met alle zintuigen. We vertellen het verhaal, afgewisseld met veel liedjes (op bekende melodieën) en belevingsgerichte activiteiten. We proberen alle verschillende zintuigen te gebruiken in een dienst. Hierbij kun je denken aan een bootje in het water laten varen of (knuffel)schaapje aaien. Het is heel interactief en laagdrempelig.

Deze viering zal plaatsvinden voor de gewone kerkdienst in de benedenzaal van het Lichthuis en zal geleid worden door één van de predikanten en dominee Beer. Aansluitend is er gelegenheid de kinderen naar de crèche te brengen en de kerkdienst te bezoeken

Dus kom met je (klein)kind en vier mee!

- Leiding:** ds. Berit Bootsma, ds. Marjolijn de Waal en Anga Oosterom
- Data:** zondag 8 oktober 2023; 5 november 2023; 4 februari 2024; 21 april 2024
- Tijd:** 9.15 – 9.45 uur
- Locatie:** het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
- Contact:** ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340 02, e-mail berit.bootsma@pgwd.nl

11. ZONDAGMIDDAG VOOR 50-PLUSSERS

Deze zondag ontmoeten we elkaar in het Lichthuis. We drinken met elkaar een glaasje, eten samen een broodje en sluiten af met het zingen van bekende liederen.



Data: zondag 8 oktober 2023, zondag 10 maart 2024
Tijd: 16.00 – 18.15 uur
Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Opgeven bij: Margreet Schep, tel. 0294 419 102
Gerda van den Broek, tel. 0294 417 331

12. GEMEENTEMAALTIJD

Samen eten is gezellig! Iedereen die wil deelnemen aan deze gezamenlijke maaltijd is van harte welkom!

Vanaf 17.30 uur is er gelegenheid om iets te drinken; om 18.00 uur gaan we aan tafel. Wie niet op eigen gelegenheid kan komen, kan opgehaald en na afloop weer naar huis gebracht worden.

De gemeentemaaltijd wordt aangekondigd in kerkblad Onderweg; daar staat nadere informatie over waar en wanneer u zich kan aanmelden.



Data: woensdag 11 oktober 2023; woensdag 13 december 2023; woensdag 14 februari 2024; woensdag 17 april 2024

Tijd: vanaf 17.30 uur

Locatie het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

Kosten: €7,50 per persoon

Contact: Jetty van Kessel, tel 0294 412 537, e-mail gemeentemaaltijd@pgwd.nl



Bätz-orgel

WEESP TWEEHONDERD JAAR

Organist: Christine Kamp

Bij bezoek aan de concerten ontvangt u ter plaatse een uitgebreide beschrijving van de gespeelde muziek en de organist.

Datum: vrijdag 13 oktober 2023

Tijd: 20.00 uur

Locatie: Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp

Entree: €10,00

Kaarten te bestellen via batz-orgel-weesp@pgwd.nl



Bätz-orgel

WEESP TWEEHONDERD JAAR

Op zondag 15 oktober zal in een feestelijke dienst het jubileumjaar worden afgesloten.

Datum: zondag 15 oktober 2023
Tijd: 20.00 uur
Locatie: Grote of Laurenskerk, Nieuwstraat 31, Weesp

15. VIER PRACHTIGE FILMS MET BOEIENDE THEMA'S

August Rush



Eén magische nacht op het dak van een café in New York is het begin van een groot muzikaal avontuur. Louis, gitarist van een rockbandje, en Lyla, celliste van een orkest, worden na een verliefde nacht samen ruw van elkaar gescheiden. Jaren later weten ze geen van beiden dat hun zoontje Evan opgroeit in een jongensweeshuis. Evan weet wel dat zijn ouders ergens buiten moeten zijn en besluit na de zoveelste pesterij naar New York te vluchten. Inmiddels hebben Louis en Lyla beiden de muziek vaarwel gezegd, maar dromen zij nog steeds over die ene

nacht... Eenmaal in New York valt het muzikale supertalent van Evan al snel op en wordt hij ingelijfd in de bende jeugdige straatmuzikanten van een man genaamd 'Wizard'. Als Louis en Lyla ook besluiten terug te keren naar de plek van hun romantische samen zijn lijkt de muziek in de lucht niet meer te stoppen.

- Datum:** woensdag 27 september 2023
Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Benedenzaal van het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Entree: 2 euro
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769 066; e-mail wzoest@xs4all.nl

Doubt



1964, een Rooms-Katholieke school in de Bronx. Zuster Aloysius (Meryl Streep) komt in een lastige situatie als suster James (Amy Adams) iets suggereert: er zijn redenen om priester Flynn (Philip Seymour Hoffman) te verdenken van onzedelijk gedrag. Moet ze de priester, die haar meerdere is, confronteren met deze vermoedens?

Datum: woensdag 22 november 2023
Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Benedenzaal van het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Entree: 2 euro
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769 066; e-mail wzoest@xs4all.nl

Una giornata particolare



'Een bijzondere dag': 8 mei 1939. Hitler is op bezoek in Rome om een bondgenootschap met de Italiaanse dictator Mussolini te sluiten. De Romeinse huisvrouw Antonietta heeft geen tijd om met haar man en kinderen mee te gaan om de Führer en de Duce toe te juichen. Ze blijkt niet de enige te zijn die is achtergebleven in de huurkazerne: de conciërge laat haar radio luid het verslag van de historische gebeurtenis rondtetteren. En Gabriele is thuis, een radiomedewerker die net is ontslagen omdat hij homoseksueel is en die

afwacht of ze hem zullen komen halen. 'Una Giornata Particolare' is een hoogtepunt uit de Italiaanse filmgeschiedenis. Voor Sophia Loren en Marcello Mastroianni was het de mooiste film die ze samen maakten. Regisseur Ettore Scola wist met zijn zeer sobere kleurgebruik perfect de grauwe dagen van vlak voor de Tweede Wereldoorlog op te roepen.

Datum: woensdag 7 februari 2024
Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Benedenzaal van het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Entree: 2 euro
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769 066; e-mail wzoest@xs4all.nl

Il y a longtemps que je t'aime



Juliette en Léa zijn twee zussen die in het verleden op bruuske wijze van elkaar werden gescheiden. Juliette verlaat na vijftien jaren de gevangenis, een periode waarin ze nauwelijks contact had met haar familie. Haar jongere zus Léa vangt haar op bij haar thuis, samen met haar man en twee dochtertjes.

Datum: woensdag 3 april 2024
Tijd: 20.00 – 22.15 uur
Locatie: Benedenzaal van het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Entree: 2 euro
Contact: Wim van Zoest, tel. 0294 769 066; e-mail wzoest@xs4all.nl

16. GOD IN DE KLIMAATCRISIS (ALFRED SLOMP)

God in de klimaatcrisis is een interactieve workshop over zinvol handelen in tijden van klimaatverandering. Alfred Slomp (bekend van onder andere God in de supermarkt) neemt je mee naar de vraag hoe je hoop houdt in een snel veranderende wereld.



God in de klimaatcrisis

De laatste jaren wordt steeds duidelijker welke impact wij hebben op de natuur. Wat kan je doen? Welke duurzame keuzes maken nu echt verschil voor het klimaat? En heeft het nog wel zin? Hoe voorkom je dat je uitgeblust raakt? Hoe houd je de hoop vast? Hoe brengen we met elkaar een duurzame beweging op gang? En ook vanuit het geloof: hoe kun je je laten inspireren door Gods droom voor een eerlijke wereld?

We organiseren deze workshop vanuit het team BinnensteBuiten en willen ook graag mensen van buiten onze kerk verwelkomen, dus zegt het voort en nodig vooral vrienden, burens, familie uit of kom samen!

Deelname is gratis. Aanmelding verplicht, graag voor 10 januari 2024 bij Sarah Klerks (sarahklerks@gmail.com).

Datum: donderdag 18 januari 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Contact: Sarah Klerks, e-mail sarahklerks@gmail.com

17. MET OPEN HANDEN: GEBED IN THEORIE EN PRAKTIJK

De avond die we afgelopen jaar gehouden hebben over gebed smaakte naar meer. Daarom voor dit seizoen opnieuw twee avonden over gebed. Deze keer niet in januari, maar in de veertigdagentijd, de periode waarin we tijd vrijmaken om ons opnieuw te verbinden met God en Christus. Daar zijn twee avonden over gebed een mooie gelegenheid toe.



Bidden wordt wel eens de hartslag van ons geloof genoemd. Tegelijk lijkt er een steeds grotere verlegenheid te ontstaan om te bidden. Het worden interactieve avonden over gebed in de kerk en in ons persoonlijk leven. We zullen het hebben over de gebeden in de kerkdienst, over het Onze Vader, maar ook over ons eigen ongemak met bidden. Welke woorden mag je gebruiken? Waar mag je voor bidden en wat kan je ervan verwachten.

Deze twee avonden worden georganiseerd samen met de Parochie van Levend Water. Elke bijeenkomst beginnen we met een kort avondgebed.

Leiding: ds. Berit Bootsma, Wim Vlooswijk en Wim van Zoest
Data: donderdag 29 februari 2024 en donderdag 14 maart 2024
Tijd: 20.00 – 22.00 uur
Locatie: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp
Contact: ds. Berit Bootsma, tel. 06 389 340, e-mail berit.bootsma@pgwd.nl

18. AVONDEN VOOR 20-40'ers

Deze kring is voor iedereen tussen 20 en 40 jaar die het fijn vindt om met anderen te praten over het geloof en het echte leven.

In het afgelopen jaren hebben we met elkaar boeken gelezen, bijvoorbeeld Ode aan de Verliezer van Alain Verheij en Vrijspraak voor Losers van Nadia Bolz-Weber. Welk boek dit seizoen gebruikt gaat worden is nog niet besloten.

We komen op woensdagavonden bij elkaar, bij iemand thuis.



Als je meer wilt weten of je bij ons wilt voegen, stuur dan een berichtje naar ds. Marjolijn de Waal. Zij kan je meer vertellen en je bij onze WhatsApp-groep voegen.

In het afgelopen seizoen hebben zich ook nieuwe mensen bij ons gevoegd, we zijn in die zin nog een 'nieuwe' groep en staan zeker open voor nog meer nieuwe gezichten!

Leiding: ds. Marjolijn de Waal
Data: op woensdagavonden, data in overleg
Tijd: 20.00 – 21.30 uur
Locatie: In overleg bij een van de deelnemers
Contact: ds. Marjolijn de Waal, tel. 06 161 703 83, e-mail marjolijn.dewaal@pgwd.nl

19. SISTERHOOD WEESP

Leuk om te weten, sinds het einde van de Corona maatregelen is Weesp een vrouwengroep rijker: De Sisterhood Weesp groep. Deze groep vindt onderdak in onze gemeente en bestaat uit leden van onze kerk en mensen van daarbuiten.

Sisterhood Weesp is een groep van jonge vrouwen (30-/40'ers), die bij elkaar komen met als hoofddoel om elkaar te zien en te ondersteunen in het leven waar mogelijk.

We doen dit zoals we zijn, met onze christelijke achtergrond of zonder. We steken niks onder stoelen of banken en zijn er vooral op gericht om elkaar te bemoedigen en te helpen. We proberen elkaars talenten te versterken en zorgen te dragen. Elke bijeenkomst van de groep neemt iemand van de acht vrouwen de leiding en bedenkt een thema. Aan de hand van dat thema doen we vaak iets. Dat kan een wandeling zijn, maar ook een goed gesprek, schilderoefening of iets proeven.

Via de WhatsApp houden we nauw contact. En er ontstaan altijd spontane acties. Met elkaar hebben we bijvoorbeeld al een week kunnen kraam-koken en een week kunnen rouw-koken voor degene onder ons die dat konden gebruiken.

Het is een besloten intieme groep met diepe gesprekken. Mocht je nu denken: "wat een mooi initiatief, ik zou ook graag zoiets op willen zetten". Schroom dan niet om op koffiedate te gaan met initiatiefneemster Roos Fountain.

Contact: Roos Fountain, e-mail roosfountain@gmail.com



Voor 0 tot 4 jaar

Oppasdienst

Voor kinderen tot 4 jaar is er iedere zondag vanaf 9.45 uur altijd oppas aanwezig.

Voor 4-12 jaar

Kinderdienst

Tijdens de wekelijkse kerkdienst is er voor de kinderen van de basisschool hun eigen kinderdienst. We luisteren naar een verhaal uit de bijbel en praten of knutselen daar over.

Contact: Jelmer Bootsma, tel. 0294 269 233, e-mail kinderdienst@pgwd.nl

Kinderclub de Regenboog

Deze gezellige club is voor alle kinderen tussen de 4 en 12 jaar. Wat we daar doen? Luisteren naar de bijzondere verhalen uit de Bijbel, maar nog véél meer: puzzelen of quizen, zingen én natuurlijk knutselen (zagen, verven, knippen, plakken, kleien en kledderen; we maken de meest mooie dingen).

Per middag komen er gemiddeld tussen de 20 en 30 kinderen die werken in twee leeftijdsgroepen met elk hun eigen leiding. Elk kind krijgt bij zijn/haar eerste bezoek een eigen map die prachtig versierd mag worden en waar met plakletters ook hun naam op komt te staan. Elke middag komt hier weer een nieuw verhaal in mét een leuke puzzel. Met het thuis

maken van de puzzels kun je een prijs verdienen die je zelf mag uitzoeken!



We beginnen met alle kinderen samen in de regenboogzaal op de eerste verdieping van het Lichthuis. Er wordt gezongen en er wordt een bijzonder verhaal verteld met de daarbij behorende plaatjes op de beamer.

Na de vertelling gaan de oudste en de jongste groep elk naar een eigen ruimte waar nog even wordt doorgepraat, en (soms met een goochel-proefje) nog even wat wordt uitgelegd. Ook bidden we dan met elkaar voor bijvoorbeeld de gebedspunten die de kinderen

zelf aandragen. Daarna is het KNUTSELEN geblazen!!

Elk jaar na de kerstvakantie starten we met een project om geld op te halen voor een goed doel (rookworsten- en stroopwafelactie). Er komt dan iemand om te laten zien én te vertellen waar het gekozen project over gaat. Afgelopen jaren hebben we kinderen over de hele wereld geholpen die te lijden hadden onder armoede en natuurrampen.

Meer info: Willy Nagel, tel. 06 271 636 37

Waar: het Lichthuis, Waagplein 10, Weesp

Wanneer: woensdagmiddag van 14.15 tot 15.45 uur (behalve in de schoolvakanties)

eerste clubmiddag: 15 november 2023; de kinderclub eindigt rond Pasen

Kliederkerk



De Kliederkerk, is in Weesp een vertrouwd fenomeen!

De Kliederkerk is een vorm van kerkzijn waarin jong en oud samen op een creatieve manier de betekenis van Bijbelverhalen (her)ontdekken.

Door *samen te ontdekken, vieren en eten* helpt deze vorm met name kinderen en de mensen om hen heen wat geloven in God en het volgen van Jezus Christus kan betekenen in hun dagelijkse leven.

In het nieuwe seizoen hopen we weer Kliederkerkvieringen te organiseren op:

- zondag 15-10-2023
- zaterdag 16-12-2023 (Kinderkerstfeest)
- zondag 11-02-2024
- zaterdag 23-03-2024 (Palmpasensterkken maken)

Volg ook onze Facebookpagina 'Kliederkerk Weesp' om op de hoogte te blijven! Kliederkerk is voor alle leeftijden, een bijzondere plek voor kinderen vanaf drie jaar, een bijzondere plek voor jong en oud: iedereen is welkom!

Namens de Kliederkerk Weesp, Marja, Marjolijn, Willie, Herco en Irene Voor vragen, opmerkingen of ideeën kunt u ons bereiken via:

kliederkerkweesp@pgwd.nl

Vakantie Bijbel Week

Ook in 2024 hopen we in Weesp een Vakantie Bijbel Week (VBW) te houden. Die vindt altijd plaats in de laatste week van de grote vakantie; in 2024 is dat van 26 tot en met 30 augustus.

In die week willen we kinderen van de basisschoolleeftijd op een aantrekkelijke manier in aanraking brengen met de verhalen uit de Bijbel en met de blijde boodschap van Jezus. Dat doen we door hen alle dagen 's morgens van 9.30 uur tot ongeveer 11.45 uur een programma aan te bieden. Daarin wordt een Bijbelverhaal verteld, er wordt gezongen, er wordt over het verhaal in groepjes nagepraat en tenslotte wordt er geknutseld. Het vrijdagprogramma kan anders zijn en wordt meestal besloten met een gezamenlijke maaltijd.

We doen deze activiteit samen met onze rooms-katholieke en evangelische medechristenen. De zondag na zo'n week presenteren de kinderen zich in de viering van één van de deelnemende geloofsgemeenschappen en er wordt daar iets verteld over de afgelopen week. Het is waarschijnlijk dat die viering op 1 september in de RK HH Laurentius en Maria Magdalena kerk zal plaatsvinden.

Voor deze VBW zijn alle basisschoolkinderen van Weesp, Muiden en Muiderberg van harte uitgenodigd. Maar ook anderen kunnen meedoen

en hun talenten laten zien: voor het vertellen (of voorspelen) van een verhaal, het begeleiden van de liedjes en bij het knutselen of allerlei hand- en spandiensten.

Op de website www.vakantiebijbelweekweesp.nl wordt er rond mei enige informatie over het thema gezet.

Voor de PGWD zijn de contactpersonen:

Herco Mul, tel. 06 121 550 77, e-mail zercomul@gmail.com

Han Op 't Land, tel. 0294 418 669, e-mail jt.opt.land@hccnet.nl

Voor 12-16 jaar

Jeugdwerkplatform

In de PGWD vinden wij het belangrijk dat er een veilige omgeving is, waarin de jeugd kan leren over het geloof en over zichzelf. Het Jeugdwerkplatform is in het leven geroepen om een denktank te zijn voor de ontwikkeling en evaluatie van het jeugdwerk. Uit iedere geleding van het jeugdwerk is er een vertegenwoordiger uitgenodigd om deel te nemen aan het platform. De afgelopen maanden zijn we drie keer bij elkaar geweest en hebben het huidige jeugdwerk in kaart gebracht. Dit is een mooi startpunt voor het plannen maken voor komend seizoen, met als leidraad het thema *Leven(de) Kerk*. Uit de inventarisatie kwam naar voren, dat jeugdwerk wordt aangeboden voor de leeftijd van 0 t/m 21 jaar, door 13 verschillende groepen/activiteiten. Voor sommige activiteiten zijn er niet genoeg medewerkers om een volledig programma aan te bieden. Hierdoor is er besloten om te stoppen met Kerkside (12+) en inmiddels is de Tienerdienst ervoor in de plaats gekomen. Een andere zorg is de gemiddelde leeftijd en looptijd van de medewerkers bij sommige jeugdactiviteiten. Als je actief betrokken wil worden bij het jeugdwerk, neem contact met de leiding of met de contactpersoon, om te onderzoeken wat het beste bij jou past.

Contact: Max Veenstra, tel. 06 505 250 62, e-mail jeugdwerk@pgwd.nl

Tienerdienst

Elke eerste zondag voor de maand wordt er voor de jongeren van 12 t/m 15 een tienerdienst gehouden. Tijdens de kerkdienst gaan ze tegelijk met de jongere kinderen naar een eigen ruimte in het Lichthuis. Daar zullen we een kaarsje aansteken, een Bijbeltekst lezen, met elkaar bidden en

een spelletje doen. Er is ruimte voor de tieners om hun eigen vragen in te brengen en met elkaar te praten over hoe zij in het leven staan. Door een van de dominees of een gemeentelid

Kamp

Van vrijdag 29 september t/m zondag 1 oktober wordt er een kamp georganiseerd voor de jeugd. Dit keer wordt ook de jeugd uit de omliggende dorpen uitgenodigd om mee te gaan. Het kamp zal gehouden worden in Schagen. Meer informatie volgt via de WhatsApp-groepen van de jeugd.

Aanmelden kan via jeugdwerk@pgwd.nl, met vermelding van naam en mobiele nummer.