

WEESPER KERK NIEUWS

EXTRA EDITIE



LUSTRUM UITGAVE

5^{de} jaargang nr. 1

Protestantse Gemeente Weesp en Driemond

PGWD special



50 jaar KERKBALANS

Geloof is de zekerheid dat alles waarop we hopen werkelijkheid wordt, het overtuigt ons van de waarheid van wat we niet zien. (Hebreeën 11:1)

Dat deze **Lustrum-uitgave** van het **Weesper Kerk Nieuws** een glimlach op uw gezicht teweeg mag brengen. We mogen twifelen en hopen, we weten immers niet alles.



Leve(n)de Kerk

Daar begonnen we dit seizoen mee op de startzondag. Met het "schatgraven" waren we vorige seizoen al begonnen. Ook tijdens de Verenigingenmarkt werd er door de gezamenlijke kerken aandacht aan geschonken. Er werden ballonnen uitgedeeld met de vraag die met je eigen adem op te blazen. Om de lucht er in één keer uit te laten gaan moest je de ballon kapot prikken. Je vond dan de kleine briefjes die erin zaten en kon lezen wat er belangrijk is in elk leven. Je weet immers niet, wanneer je ter wereld komt en zelf adem haalt, wat jouw levensademtocht voor jou in petto heeft. Het heeft in een aantal gevallen geleid tot interessante discussies bij mensen thuis.

Dan gebeurde er van alles, evenals tijdens de bijeenkomsten op diverse avonden om met elkaar na te denken over thema's als: hoe zie jij de kerk, hoe het geloof en wat is daaraan nu zo belangrijk?

Dus ... hoe vieren we het leven en hoe houden we de kerk levend?

De predikanten staan er komend jaar weer klaar voor, om samen met ons te zoeken naar antwoorden op die vragen. Dat is spannend en leuk.

Het stream- en beam-team zorgt er wekelijks voor dat de hele wereld met ons verbonden kan zijn via YouTube. Zelfs tijdens onze vakanties naar de uiteinden van de wereld, kunnen we ons "kerkelijk thuis" meenemen en deel uit blijven maken van onze gemeente.



De leve(n)de Kerk als veilige haven!

In Weesp zijn er nog steeds mensen die het belangrijk vinden om met elkaar "kerk" te zijn, samen te zingen, te luisteren naar de woorden uit de Bijbel, samen te bidden en geïnspireerd te worden door Gods geest. We willen elkaar de ruimte geven, inspiratie opdoen, betrokken zijn op elkaar, ons open stellen en lief hebben om samen het goede te doen. Dat is niet alleen voor de eigen gemeenschap, maar de kerk staat ook midden in de stad, middenin de samenleving. Zonder kerk zouden heel veel dingen in Weesp niet meer georganiseerd kunnen worden. Een veilige kerk is belangrijk, anders zijn al die genoemde zaken niet haalbaar en daar hopen we toch op? Zoals het in vrijwel elke organisatie gewoon is, wordt in onze kerkgemeenschap gewerkt aan "veiligheid". Daartoe zijn twee vertrouwenspersonen benoemd. Iedereen kan daar terecht als je iets overkomt wat niet veilig voelde, als iets je dwars zit of waar je moeite mee hebt. Bij de vertrouwenspersonen zijn onze vragen en opmerkingen veilig.

Het voortbestaan van de kerk heeft alles te maken met wat we ervoor over hebben. Een aantal dingen moeten gewoon betaald worden en daarvoor houden de kerkrentmeesters een oogje in het zeil. Zij maken de begroting en de balans op. Helaas stellen zij elk jaar weer vast, dat zij geld tekort komen. Geven zij teveel uit of ligt de oorzaak elders?

Er zijn verschillende oorzaken aan te geven, zoals:

- De ouderen onder ons zijn het meest vrijgevig t.a.v. de kerk, maar zij zijn ook degenen die statistisch gezien het eerst overlijden. We vormen een gemeente met een groot deel ouderen.
- De salarissen en ook verzekeringen, verwarming en overige kosten stijgen meer dan er geld binnenkomt door steeds minder leden.
- Er zijn veel leden, die geen bijdrage geven, omdat "zij misschien niet zoveel meer met de kerk hebben". Maar is dat wel echt waar?

De vraag is: kijk eens of het mogelijk is tóch iets bij te dragen, al was het maar de kosten die we moeten maken voor uw lidmaatschap (€ 15,00) aan de centrale PKN, of ... door uw bijdrage te verhogen.

Het voortbestaan van de kerk is toch voor iedereen belangrijk in Weesp? Geef vandaag voor de kerk van morgen

50 jaar Actie Kerkbalans

Al 50 jaar wordt door vrijwilligers elk jaar weer de envelop met een brief en een folder bij u gebracht en het toezeggingsformulier weer opgehaald.

Soms moeten zij vaker langs gaan!

Er zijn trouwe vrijwilligers die dat al 50 jaar doen!



Hennie Hottentot is er zo één! Zij vertelt hoe dat in haar wijk in Driemond ging en hoe het nu gaat. "Lang geleden hielp ik de mensen in Driemond vaak nog met invullen, maar van die mensen zijn er nu al veel overleden. Ik schreef op de envelop wanneer ik die weer op kwam halen. Dat werkte efficiënt en voelde goed. Nu doet een ander mijn oude wijk in Driemond, want ik woon in Weesp. Tegenwoordig gaat er veel met de computer, maar mensen blijven nog steeds nodig".



Jubileum-jaar 200 jaar Bätzorgel

Op 12 mei 2023 was de start van een geweldige serie orgelconcerten in de Grote Kerk. Elke maand was

er op een vrijdagavond een organist te beluisteren en allemaal hebben zij met verve, alle klanken uit dat geweldige instrument laten horen. Een compleet orkest speelde onder de handen van slechts één man of één vrouw. Het was een geweldige beleving en we hebben ervaren dat ook in de kerk het niet altijd de woorden zijn die ertoe doen, maar dat juist de muziek ons verbindt. We hopen dat wij "ons" orgel, onder de handen van vele musici, nog vele jaren mogen beluisteren. Het stream- en beam-team zorgde ervoor dat er tijdens de orgelconcerten een video-verbinding met het orgel was. Zo konden we de muziek niet alleen horen, maar ook de handen van de musicus zien spelen!



Heb je wel eens een engel gezien? Kijk eens om je heen!

Engelen verkondigen de mensen Gods woord. Ze tonen hen Gods hulpvaardige en genezende nabijheid.

Ze grijpen in hun leven in, beschermen hen tegen gevaren, behoeden hen op al hun wegen en spreken tot hen in dromen. Engelen zijn boodschappers van een andere, diepere werkelijkheid.

Ze zijn symbolen van ons verlangen naar veiligheid en geborgenheid, naar blijdschap en ongedwongenheid, naar vitaliteit en liefde. Ze verbinden hemel en aarde met elkaar.

Ze openen voor ons de hemel en geven ons leven een hemelse glans



Anselm Grün

KERSTNACHTDIENST

Iedereen is welkom

Een grote verrassing waren de kerstengelen die voor aanvang van de Kerstnachtdienst vanuit de toren gezongen hebben.

Veel mensen bleven staan luisteren

Kerk van binnen naar buiten

“Een lach en een traan”; moment voor vreugde en verdriet.

In april organiseerde de werkgroep 'Binnenstebuiten', de gelegenheid om stil te staan bij vreugde en verdriet.

Vaak loopt deze schijnbare tegenstelling - lachen en huilen - door elkaar heen. Vreugde en verdriet werd zó bij elkaar gebracht en met elkaar besproken. Je kon een lichtje aansteken of een lint

in de lenteboom hangen, met een tekst over dankbaarheid of waarvoor je zou willen bidden.



de Voedselbank
Gooi & Omstreken

Omzien naar elkaar

Iedere donderdag tussen 12.30 en 13.00 uur kunt u producten inleveren in de Grote Kerk (zijdeur Waagplein)



AAN TAFEL in een nieuw jasje

Koop een envelop met het gerecht wat je aanstaat en ga samen eten.

Dat is gezellig en je leert nog eens wat van elkaar!



Kerst-inloop

Al bijna een halve eeuw! Ook dit jaar vierden we eerste Kerstdag weer in 't Lichthuis. Met hulp van vrijwilligers is er weer een gezellige dag met een feestelijk kerstdiner georganiseerd.

Boekenmarkt

Augustus 2023:

Alweer meer boeken verkocht en een geweldig bedrag opgehaald! De boekenmarkt is een belangrijke bron van inkomsten. **Wist u** dat bij elke € 1.000 de klok wordt geluid?



Het terras tijdens de Boekenmarkt

is een heerlijke plek om even

uit te rusten, wat te praten en te genieten van koffie of thee met een stukje van een heerlijke (vaak een eigengebakken) taart of koek!



Meditatie-moment

In het koor van de kerk. Elke woensdagmorgen om 9.00 uur komen we daar samen, om rond een kaars te mediteren. Een weldadige stilte overkomt je en het is een heerlijk moment van rust voor velen van binnen en van buiten de kerk.

oud papier

Dit jaar wordt het laatste jaar dat we als kerk het oud papier in de binnenstad mogen ophalen van de gemeente. Hiermee verliezen we een belangrijke bron van inkomsten.

OORLOGEN BENAUWEN ONS

In de Oekraïne en het Midden Oosten en elders in de wereld houdt de ellende van de oorlog maar niet op. We kunnen daar als individu niet veel aan veranderen, maar we kunnen wel een grote kring van gebeden maken. Praktisch kunnen we een helpende hand bieden aan mensen in nood die gevlucht zijn uit afschuwelijke situaties. Afgelopen maanden hebben veel Weespers, kerkelijk of niet, zich samen ingezet om nóg een leegstaand kantoorpand in het v. Houtenpark in te richten. Met veelal gekregen spullen is een groep van 150 Oekraïners een warm onthaal geboden in een **“Veilig thuis, ver van huis”**.

Gebruik of huur van 't Lichthuis of kerk

Info: 0610059464



VBW

Onze 14^e Weesper Vakantie-Bijbel-Week ("VBW") was druk bezocht.

Met het thema: "Tel maar mee" hebben we gepraat over de mooie dingen die God ons geeft:

Hij kijkt naar ons uit en geeft wat we nodig hebben. Er is ook veel gezongen en geknutseld.

Tot slot trad poppenspeler Matthijs Vlaardingebroek op, er was een speelse Bingo, een-pannenkoekenmaal en als uitsmijter een echte "ijsbar".

Collectezak of digitaal



Collecteren via de collectezak in de kerk?
Collecteren met de smartphone?
Collecteren met de app?

Waar kiest u voor?

Betalen per maand, per kwartaal of per jaar? Met een automatische incasso, digitaal of zelf overmaken?

Alles mag, maar doe wat je belooft!

ANBI status

U kunt uw vrijwillige bijdrage geheel aftrekken van de inkomstenbelasting.

Doe een toezegging voor een bepaalde tijd en leg die vast bij de penningmeester. Hij geeft u graag informatie. E-mail:

penningmeestercvk@pgwd.nl

Colofon

Redactie: Commissie Kerk Balans
Bezorging door ± 50 vrijwilligers
Verschijning 13 januari 2024

Contactgegevens

E-mail
kerkbalans@pgwd.nl

Website
www.pgwd.nl

Zie ook de facebook pagina
Rek.nr. NL97 RABO 0157 0397 57
t.n.v. College van kerkrentmeesters

